



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1110 16 tháng 10 năm 2016

Thơ ngỏ

Trì Tâm

*Trì tâm hành triển chơn hành tiến
Vượt cõi âm u tự giải phiền
Mê loạn không còn qui hội tiến
Điện thanh tự thức giải phân liên*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Chủ thuyết là sao?
- 2) Ý thiện lành là sao?
- 3) Vũ trụ là gì?
- 4) Cần khôn là gì?
- 5) Con người có cần thiết trong vũ trụ này hay không?
- 6) Hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người sẽ đi đến đâu?
- 7) Định là sao?

<p>1) <i>Hỏi: Chủ thuyết là sao?</i></p> <p>TL: Thừa tự nó hội tụ thành hình, trong sự việc tình thương và đạo đức cộng với tâm linh, như loại sẽ được tu tiên dễ dãi, sống vui đậm ấm và thăng hoa rõ rệt, chủ thuyết của nó là tiến hóa chung, không có sự ràng buộc, phát tâm, hạnh phúc rõ rệt, trăm hoa đua nở, hòa ái tương thân, cộng đồng là một.</p>	<p>2) <i>Hỏi: Ý thiện lành là sao?</i></p> <p>TL: Thừa ý thiện lành là ý Trời, tận độ quần sanh, lúc nào cũng phát triển từ trong tia từ quang sẵn có, của mọi linh quang, hội tụ trên mặt đất này.</p>
<p>3) 27-08-91 <i>Hỏi: Vũ trụ là gì?</i></p> <p>TL: Thừa vũ trụ là nơi hình thành cơ cấu âm dương, từ điện năng cho đến thể chất, thu gọn lại mà nhìn thay tức là xác của loài người mà định, xương sống đứng là vũ trụ đứng hiên ngang giữa Trời Đất, hình thành một cơ cấu tinh vi, bao gồm điện năng thô và phóng, qui định trong trật tự vô sanh, hữu giác, qui hồi chân động của càn khôn tự thức.</p>	<p>4) <i>Hỏi: Càn khôn là gì?</i></p> <p>TL: Thừa càn khôn là nơi phóng thô vô tận, tia sáng từ quang mà nhập định, liên hệ với khối óc của loài người, nó là một guồng máy tinh vi nhưt của vũ trụ, cảm thức từ trong không mà có, hướng thượng chỉ có phát triển, hướng hạ chỉ có đấu tranh, nhiên hậu mới cảm thức được sự xây dựng là quý, người tu đứng đắn chỉ biết xây dựng thay vì đả phá, xuất ngôn tròn trịa, tiềm tàng chơn lý trong thực chất.</p>
<p>5) <i>Hỏi: Con người có cần thiết trong vũ trụ này hay không?</i></p> <p>TL: Thừa rất cần thiết cho sự phát triển tâm linh, nằm trong định luật hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, tiết ra độc tố trụ hóa trường tồn trên mặt đất, xấu tốt quân bình, giả ảo thực chất tương chiếu, hồi sinh linh động qui về thanh tịnh vô sanh, tạo niềm hy vọng.</p>	<p>6) <i>Hỏi: Hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người sẽ đi đến đâu?</i></p> <p>TL: Thừa hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người phải dẫn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào, cũng thực hiện và khai mở hòa tan với chơn thức, ý linh khai triển tới vô cùng thức giác, định và huệ.</p>
<p>7) 28-08-91 <i>Hỏi: Định là sao?</i></p> <p>TL: Thừa định là hoàn toàn bước vào nguyên lý sanh tồn mà thức tâm, chỉ có điển tâm xuất phát từ trung tim bộ đầu thì mới cảm thức điều này, đi đứng ngồi nằm đều định cả.</p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Thăng Trầm Cõi Thế

Xác thân cận bã thanh quang
Muôn chiều qui một tạo an tạo hòa
Trong ngoài hiểu được thấy ta
Khả năng sẵn có chan hòa quý thương
Bên trong đủ lối đủ đường
Bên ngoài cũng vậy khai đường tự đi
Cơ hình tạng phủ đã ghi
Nguyên năng thanh nhẹ tự truy tự hòa
Tình đời tình đạo phân qua
Cần khôn qui một chuyển ra thực hành
Cảnh đời kích động cạnh tranh
Chơn tâm không có lại sanh đủ điều
Từ đời loạn động đến siêu
Đều giam trong thức tạo nhiều loạn tâm
Lắm khi tự cảm thì thâm
Không bờ không bến không tâm được chi
Tự mình phải xét phải suy
Qui về nội thức tâm thì đạt an
Bình tâm học hỏi bạc bàn
Do đâu mà có ta đang truy tâm
Cộng đồng siêu lý diệu thâm
Tâm ta tâm họ tâm tầm nguyên lai
Do đâu đã khéo an bài
Người không muốn chết lại đầy tâm thân
Hương ngoài lão đảo bản thân
Nghĩa ân tạm bợ khó phân xử hòa
Bên trong loạn động thân ma
Không còn trật tự hát la om sòm
Quên đi thể xác phần hồn
Bất cần trật tự ác ôn giết mình
Nói năng lý luận chơn tình
Miệng mang chất độc giết mình không hay
Đâu dè thiên hạ đã bày
Ăn vô sanh bệnh ngày ngày nặng thêm
Nằm lòng tham thực đêm đêm
Tiết ra độc chất khó êm khó hòa
Xác thân khối óc ta bà
Bây ra đủ thứ khó hòa nội tâm
Vận hành luật đã khai tâm
Lục phủ ngũ tạng âm dương điều hòa
Thực hành học hỏi gần xa
Ăn vô hút thở cho ra cõi trần
Xác hồn thanh lọc lần lần
Từ không đến có đi lần đến không
Bên ngoài cảm thức bên trong

Xác thân bệnh hoạn mới tòng thiên cơ
Từ sanh sanh tử nhiều giờ
Đổi thay thay đổi tùy cơ thực hành
Luật đà ban bố đành rành
Sanh trụ hoại diệt hồi sanh rõ ràng
Ăn vô nhai nuốt bạc bàn
Bốn mươi nhịp độ chuyển sang tạng tỳ
Đến đây khai triển tùy nghi
Quên đi thù hận sân si chẳng còn
Tiến theo nguyên lý đường mòn
Non già đường ruột sống còn hồi sinh
Thực hành khai triển hành trình
Kết thành máu sống khai minh đạo đời
Đến đây cảm thấy tình Trời
Không bao giờ bỏ không rời các con
Khí thanh ban bố nữ non
Trong ngoài đồng nhịp vuông tròn dựng xây
Triển khai tâm thức hằng ngày
Cảm thông nội tạng đang say tình đời
Nhơn ông cũng đã hết thời
Không sai giải tỏa được lời độ tha
Bắc cầu nhịn nhục thứ tha
Tìm ra lối thoát vượt qua non già
Toàn thân bộ ruột phân qua
Nhiệm vụ trọng trách cố mà thực thi
Đâu dè tích trữ nhiều kỳ
Ô trước bết tắc dự thi hoài hoài
Bất thông trở lại học bài
Xác thân bệnh hoạn ngày ngày lo âu
Đâu là bến giác bến tà
Đâu là cơ cấu Trời trao cho hồn
Xác thân tâm tối ác ôn
Dời theo đường đục sanh tồn mất luôn
Đấu tranh chẳng bỏ chẳng buông
Chạy theo động loạn cuồng cuồng nội tâm
Sanh tồn nguyên lý diệu thâm
Nay đà thức giác giữ tâm thanh hòa
Trước mắt sẵn có lý trà
Từ đâu đã đến lập hòa với ta
Âm thầm tự nghiệm suy ra
Ngũ hành cấu trúc mặn mà hòa tan
Uống vô chẳng có bàng hoàng
Các nơi sống động tình ban tràn đầy
Cần khôn vũ trụ xưa nay
Trà ngon một tách tỉnh say đạo đời

Thức tâm trực nhớ hợp thời
Vận hành trong luật do Trời ân ban
Lệ rơi cảm thức đôi hàng
Mừng thầm mừng đã sống an tình Trời
Chẳng còn méo mó chơn lời
Lui về thực chất nơi nơi cảm hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Qui về một mối chan hòa tình thương
Xem đời thủy điển dựa nương
Thanh thanh trước trước gieo gương thế trần
Tạo đường gia kế nghĩa ân
Mọi đường vừa phải tiến gần với nhau
Cùng chung xây dựng trước sau
Kẻ mau người chậm vẫn trao đổi tình
Đi đi lại lại một mình
Ly trà cũng vậy kết tinh độ đời
Tiến thẳng giải tỏa hợp thời
Lọc phân ô trước nơi nơi an toàn
Thực hành sáng suốt tâm an
Sửa mình là chánh mọi đàng yên vui
Tự mình thức giác rền trui
An vui thanh tịnh chung vui với trà
Tự mình thức giác xuất ra
Trà tiên sẵn có chan qua đổ tình
Qui hồi nguyên lý tâm linh
Gieo duyên khắp xứ tỏ tình sáng ban
Cần khôn vũ trụ khai màn
Giúp hồn tiến hóa khai đàng tự đi
Thần kinh khối óc chuyển ghi
Thức hồn tự thức tự trong chơn hồn
Cánh đời ly tán dập dồn
Màu nào sắc nấy vẫn tôn luật Trời
Trong không mà có tạm thời
Đến đây học hỏi tự rời ra đi
Cảnh đời là bãi trường thi
Học xong bài học tùy nghi tiến hành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Trễ tàu phải thức sớm hành đến nơi
Chung trà phảng phát nơi nơi
Thi thơ thánh thốt dự nơi thanh bình
Tâm thân duyên nghiệp hành trình
Hương về thanh nhẹ do mình dựng xây
Thanh quang vốn cảnh vui vầy
Trở về trật tự tâm này đạt an
Chuyển khuynh đạo pháp bạc bàn
Giải mê phá chấp tâm an đời đời
Tự mình thức giác xa rời
Chẳng còn loạn động tạo nơi lu mờ
Bình tâm cảm thức thiên cơ
Nằm trong nguyên lý tóc tơ thực hành

Điển quang ban chiếu hóa sanh
Tâm thành tự đạt thực hành đến nơi
Thương yêu chẳng muốn xa rời
Trời cao bể rộng tạo nơi dung hòa
Tình người sánh tựa tình ta
Chan hòa sống động vượt qua đạo đời
Chơn tu cảm thức hợp thời
Dưỡng phần thanh nhẹ tự rời tham sân
Thực hành khai triển cao tăng
Ngồi đây hiểu đó lần lần đạt thông
Bền lòng cảm thức lý công
Cùng chung khai triển mở vòng độ tha
Bắt tay làm việc chung nhà
Của Trời rõ rệt ta hòa sửa tâm
Thương yêu tha thứ mừng thầm
Chuyển về chơn trạng tự thâm sửa tu
Biết mình đã bị mê mù
Tâm thân không biết khó tu khó hòa
Từ trong huyền bí diễn ra
Khoa học cởi mở thật thà thương yêu
Cảm minh nguyên lý hiểu nhiều
Tâm hồn thanh nhẹ đạt siêu đạt hòa
Tình Trời cấu trúc trong ta
Khai tâm mở trí vượt qua khổ nạn
Thương yêu vui đẹp bạc bàn
Trong người đầy đủ tâm an vận hành
Ức niên cấu trúc đạt thành
Tu tâm khám phá ngọn ngành sáng ban
Thế gian cho đến Thiên đàng
Trong ta có sẵn khai màn tự đi
Chẳng còn loạn động thị phi
Lui về thực chất tự ghi tiến lần
Nhơn sinh mỗi phước mỗi phần
Thực thi chơn pháp lần lần tiến lên
Trở về căn bản đạo nền
Dâng Trời dâng Phật bỏ quên hận thù
Trở về lọc ruột giải mù
Ruột là nguồn rễ thân tu tại trần
Hút vào độc chất phát phân
Tim gan thận trước khó phân đạo đời
Vô Vi khai triển hợp thời
Huyền Bí thức giác lập đời Tân Dân
Thực hành thanh lọc góp phần
Nói ra lợi hại tối cần sửa tu
Tránh đi bệnh hoạn mê mù
Thế giới làm phải khó tu khó hòa
Giáng trần học luật tình Cha
Tinh vi sống động chan hòa ân ban
Minh tâm kiến tánh bạc bàn
Ai ai cũng có ngàn vàng trong tâm

Nằm trong nguyên lý diệu thâm
Tâm đường bỏ khuyết dương âm điều hòa
Lý đời chết bầy còn ba
Tâm ta thức giấc tự hòa giải mê
Chuyện đời lắm chuyện ê chề
Vô Vi cũng vậy cũng pha lắm tuồng
Giải thông đủ thứ về nguồn

Ly trà chung uống cuồng cuồng sửa tâm

Hát ba lần:

Chung nhau tự thức siêu cường
Tâm thân sẵn có yêu thương muôn loài.

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Khóa Tĩnh Khẩu Big Bear (3-5-1993) (Cuốn 6)

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, tối hôm qua chúng ta có một bạn đạo đã xuống tóc thì nhân dịp hôm nay cũng xin trình lên Đức Thầy và các bạn đạo. Dạ, xin mời anh Nam.

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị và các bạn. Ngày hôm qua con có xin với Đức Thầy xuống tóc, thì cái đầu con nó ngứa, con có xin Thầy xuống tóc. Con thì học rất kém, nhưng mà nói không có được rõ ràng, có gì sơ sót xin các cụ, các bác, các anh, các chị và các bạn tha lỗi. Con kể sơ về quá khứ của con: Ngày xưa con từ nhỏ lớn lên thì sống trong gia đình nghề chài lưới thì học rất là kém, chữ nghĩa không biết. Thì lớn lên 13 tuổi thì bỏ học đi làm với cha mẹ. Thì lớn lên cha mẹ cưới vợ cho thì cho tới nay có gia đình được bốn cháu. Thì con cũng nhờ ngoại cảnh kích động và phản động đưa con lui về thanh tịnh, ngày nay con ngộ được cái pháp của Thầy, con nắm đó mà con đi. Con cũng cố gắng tu hành tinh tấn hơn khi xưa, bất cứ chuyện gì đưa đẩy con con cũng quyết bỏ qua, thẳng một đường thẳng con đi, ngày đêm trì chí tu.

Đức Thầy: Khi mình cạo đầu phải ý thức rõ tại vì sao mình cạo đầu? Cạo đầu là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian, chỉ thẳng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm Pháp Luân nhiều, Soi Hồn nhiều thì nó sẽ đi tới. Dẹp tất cả những cái dâm tánh trần tục nó mới xứng đáng với đầu trọc. Nếu để đầu trọc mà còn dâm ô trần tục, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quý! Không có người trọc đầu nào mà không

thực hiện, không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết! Phải cố gắng thực hiện từ bi. Thương mình mới chịu tu, nhiên hậu mình mới độ tha tại thế. Con cố gắng tu đi. Mình nhìn cái đầu mình là phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một điều gì ác cho bất cứ ai hết. Không nghĩ xấu cho ai mà cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào thì tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.

Bạn đạo: Dạ, con xin cảm ơn Thầy.

Bạn đạo: Dạ thưa, trong khi chờ đợi các bạn đạo phát tâm lên nói chuyện, chúng tôi xin được phép đề mời quý bạn đạo các phương xa lên bày tỏ cảm tưởng. Dạ, xin kính mời chị Nguyễn Thị Vân Khanh. Chị Vân Khanh từ tiểu bang Minnesota.

KHÓA TĨNH KHẨU TẠI BIG BEAR (Cuốn 6)

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa các bác, các anh chị,

Con đã được may mắn tham dự rất nhiều Đại hội, rất nhiều khóa học, nhưng có lẽ mấy ngày hôm nay là những ngày con cảm thấy sung sướng nhất! Sung sướng mà con khóc chứ không phải con buồn chuyện gì, vì con thấy là con đã được Cha Mẹ trên trời, được Đức Thầy thương độ rất nhiều! Và những cảm thức trong mấy ngày hôm nay con thấy người rất là thông, nhẹ! Một hai ngày đầu thì con thấy rằng nhờ cái tịnh khẩu con thấy rõ được cái ý của mình hơn; rồi từ đó con phải cố gắng tịnh cả cái ý của mình nữa. Mà tịnh cái ý rất là khó vì hết tư tưởng này đến tư tưởng kia nó tới với

mình, và con đã dùng cái niệm Phật để đạt được cái chỗ tịnh ý. Nên con mới viết vài hàng để chia sẻ với các bạn đạo để cố gắng làm sao niệm Phật; tịnh khẩu và phải niệm Phật.

Thêm nữa, nhờ ngày Thầy kiểm lại phương pháp công phu đã khuyến khích chúng con tự kiểm lại cái sự hành pháp của mình đúng hay không, và có cố gắng hay không. Vì theo con nghĩ đa số bạn đạo thích ngồi Định hơn là Soi Hồn và Pháp Luân vì thấy ngồi nó nhẹ, nó dễ hơn là phải cố gắng Soi Hồn và Pháp Luân. Thì nhờ Thầy đã thương chúng con và kiểm lại cho từng người mà chúng con đã nhận thức được cái sự quan trọng của cái công việc hành pháp là phải Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định cho thật đúng đắn; chứ không thể dùng cái lý luận mà nói là ta tu đây bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi! Qua cái ngày kiểm đó thì con thấy người rất là thông nhẹ, nó như một cái, không còn cái gì trong người mình nữa; có lẽ cũng nhờ thêm cái sự thanh lọc. Đó là mấy điều con muốn chia sẻ với các bạn đạo. Và con nghĩ nhờ những cái sự tịnh khẩu niệm Phật và hành pháp đúng đắn, thêm cái sự kiểm lại vấn đề lạy kính Vô Vi của Đức Thầy, nhờ chuyển ý qua chị Mai để dạy lại chúng con, cái điều đó cũng giúp chúng con rất nhiều trong việc hành pháp.

Có lẽ nhờ tất cả những cái sự đó cộng lại thành ra con thấy mấy ngày hôm nay thật là thần tiên. Có những lúc con làm trong bếp con thấy là có lẽ trên thế gian này không có cái nhà bếp nào như vậy, đẹp như vậy! Vì tất cả mọi người im lặng làm việc mà đầu ra đầy, không cần phải la lô om sòm mà việc đầu ra đó, do sự tự thức của mỗi người. Con nghĩ đó cũng là những cái điều mà Thầy mong ước mọi người ráng tu để tự thức và tự đóng góp. Nhờ sự tự thức và tự đóng góp đó cộng thêm sự hành pháp đúng đắn, tâm thân mình được rộng không thì sẽ nhận được những gì Thầy ban cho rất là dễ dàng; không cần Thầy phải làm việc nhọc xác, tiếp hết người này đến người nọ, (bạn đạo khóc) ăn không có giờ ăn, nghỉ không có giờ nghỉ; mà rồi không biết có được bao nhiêu người thức tâm?! Con cầu mong sao trong khối Vô Vi các nơi trên thế giới cố gắng tổ chức những buổi tịnh khẩu và niệm Phật sống chung như thế này để đỡ nhọc lòng Thầy; và chính mỗi người cũng sẽ tự đạt được những điều rất là cao quý trong cái cuộc sống động loạn này. Đó là những điều con xin

chia sẻ.

Đức Thầy: Tu, giữ nghiêm luật thực hành của Vô Vi là hai điểm quan trọng: Soi Hồn và Pháp Luân. Cứ làm vậy là cái điên nó sẽ đi lên, khai thông, huệ sẽ mở. Mà cứ dùng lý luận và không hành, mà chê người này khen người kia, nói đạo mà không biết đạo! Đạo của chính mình chưa thông; đạo của chính trong tâm mình, cái óc mình, cơ tạng mình không thông, cứ phê bình chuyện làm người khác mà không biết sửa mình đó là một đại tội! Tự bỏ phước mình rồi đâm ra thị phi không tiến hóa nổi! Cho nên tôi khuyên người tu Vô Vi thực hành đi, lúc nào xuất ngôn cũng là chơn ngôn độ tha, thức hòa đồng mở. Chúng ta không thể khen, chẳng có dám chê ai hết! Chuyện của trời đất hình thành tại mặt đất này, chúng ta im lặng học để tiến thì anh em vui biết là bao nhiêu! Sung sướng, nhưng mà vàng bạc không đổi. Tâm chúng ta biết hòa đồng, thương yêu anh chị em. Việc nào làm cũng do cái ý lực phát tâm khổ cực của mọi người mà đứng ra làm việc cho chung thì chúng ta nên bái phục, và chính chúng ta phải thẹn thùng lo tự sửa để tiến hóa cái thức hòa đồng như vậy; chớ không nên phê phán mà không làm, tạo động cho chính mình không ích gì, thành ra làm ô nhiễm cái pháp, cái pháp không có giúp đỡ được cho chính mình, chính mình không hành đúng. Cứ giữ nghiêm luật hành: Soi Hồn, Pháp Luân đầy đủ thì tâm thức sẽ khai, huệ nhãn sẽ mở, rất rõ ràng! Không có theo cái chiều hướng nào bằng cái chiều hướng trung đạo, tự mình khai thác tiến tới trung đạo rõ ràng, không bị lường gạt nữa. Chính mình đã lường gạt mình quá nhiều: đọc sách này, nói lý kia, rồi cuộc mình không có bằng một cái góc nào của cộng có hết! Mình tự gạt mình suốt kiếp mà thôi! Đọc nhiều chùng nào lạc chùng nấy, mà hành nhiều chùng nào là đi đúng chùng nấy. Cho nên cần người thực hành không cần người lý thuyết. Nhóm Vô Vi không cần người lý thuyết. Cần người thực hành, xuất phát chơn ngôn, dẫn thân rõ ràng, cái đó là quan trọng; thì chúng ta mới đem lại hòa bình trên mặt đất, nhân loại mới có cơ hội cộng hưởng sự thanh nhẹ của những người thực hành; và người kế tiếp sẽ thực hành thì cái Vũ Trụ này tốt biết là bao nhiêu! Cám ơn con.

Bạn đạo: Con xin cảm ơn Thầy.

Bạn đạo: Xin mời anh Vũ Thế Khanh

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, đối với con Thầy là ánh sáng, Thầy là đường đi, Thầy là niềm tin và sự sống trong con. Thưa Thầy, con là một tội nhân đầy như nước và tội lỗi! Khi tu rồi con mới cảm thức được những sự sai lầm. Con là một kẻ tham dâm ô uế, hẹp hòi ích kỷ, cống cao ngạo mạn. Với hình dáng bề ngoài xưa kia, mọi người nhìn con cho con là một kẻ hiền lành, khù khờ, sống có đức độ; và chính con cũng tưởng như vậy. Khi mà duyên lành con đọc Địa Ngục Du Ký con đã thức ra không ít thì nhiều. Con đã phạm tội và con đã đứng giữa trời đất, con nguyện tu hành để sửa tâm tánh của con. Ngày xưa với việc trường đời con học rất là ngu dốt, với việc đời con làm rất là chậm chạp và.... Ngày nay con tu hành, con được mở trí và con cảm thấy khác hơn xưa nhiều. Bây giờ, lúc nào con cũng nghĩ con là người rất là đại phước, được trở lại xuống lần này con được gặp Thầy. Con có pháp và có một kho tàng vô giá chơn lý của Thầy. Nếu kỳ này con thực hành không đạt mà bị đọa, đó là không còn gì để nói! Kính xin Thầy minh xét phần hồn của con.

Đức Thầy: Con tu về Pháp Lý Vô Vi là có cơ hội nhìn lại con đã đi đúng đường chân lý chưa? Do đó chúng ta sẽ có một tinh thần vĩ đại kiên cố và

giữ một nghiêm luật đi tới để hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ thanh nhẹ. Điền từ bi của Quan Âm, của Chư Phật là cương quyết dừng hành cứu độ chúng sanh; thì mình người tu cương quyết dừng hành tiến hóa đánh lễ Phật, đó là ý chí bất khuất của người tu Vô Vi. Ngày hôm nay con đã nắm được pháp, nắm được chơn lý, chỉ có hành thôi! Đó là phương pháp Vô Vi để tự kiểm soát mình. Mình đã có cơ hội để nắm cái pháp, biết tự kiểm soát. Đêm nay hành đúng, đêm mai lỗi thôi là hành động chúng ta không tốt. Tự kiểm soát là khai mở. Càng ngày con càng tu, con nhập vào đại học của Càn Khôn Vũ Trụ. Nhiều chuyện xa xưa tiền kiếp không biết mà ngày nay thức được, mới thấy rõ chơn lý là gì? Mới thấy rõ ánh sáng từ bi là gì? Khai mở tâm thức con, lúc đó con đạt được ánh sáng. Tới đó là thức bình đẳng con sẽ mở cho tất cả mọi nơi. Chân lý vô sanh con nắm được, đâu còn cái gì mà lo âu nữa?! Bao nhiêu kiếp, bây giờ được kiếp này tự khai triển, phải giữ lấy lẽ lối nghiêm luật và thực hành. Tới giờ phút lâm chung cũng giữ ý chí đó, chắc chắn phải thành đạt. Con tuổi trẻ còn nhiều thì giờ tu học. Cố gắng ý chí khai triển tâm linh, từ bi cứu độ vạn linh trong cơ tạng, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng chúng sanh ở xung quanh. Cảm ơn con nhiều.

THÔNG BÁO CỦA THIÊN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY ÚC CHÂU

922 Hume Highway, Bass Hill NSW 2197, Australia.

Thiên đường Dũng Chí trân trọng thông báo Lễ tưởng niệm Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, người khai sáng và lưu truyền pháp môn tu thiên: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

1/ Thời gian: Từ 9.30am – 2pm, ngày Chủ Nhật 13/11/2016

2/ Địa điểm: Tại Thiên Đường Dũng Chí (địa chỉ ghi trên)

Kính mời bạn đạo dành chút thời gian cùng chung hội tụ để chia sẻ về ngày kỷ niệm này.

Sự có mặt của quý bạn đạo sẽ là niềm vui cho chung và là niềm vui rất đặc biệt dâng lên Đức Tổ Sư.

3/ Chi tiết liên lạc khi cần:

- Chị Khưu Thị Phẩm: Phone: 02 9724 3331. Mobile: 0418 466 328
- Chị Nguyễn Thị Duyên: Phone: 02 9823 8305. Mobile: 0430486845

T.M Ban chấp hành TD Dũng Chí,
H.T Nguyễn Thị Duyên

THIÊN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ THÔNG BÁO
THÔNG BÁO SỐ 4 VỀ KHÓA SỐNG CHUNG ỨC CHÂU 2017

Ban Tổ Chức Khóa Sống Chung Úc Châu 2017 xin cáo lỗi cùng quý bạn đạo trong và ngoài nước. Ban Tổ chức đã đủ danh số bạn đạo tham dự. Số chỗ có hạn nên không thể nhận ghi danh thêm được nữa. Chân thành cảm ơn sự cảm thông của quý bạn đạo

Thân kính,
Nguyễn Thị Duyên
H.T Thiên đường Dũng Chí.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

THÔNG BÁO:

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin thông báo cụ bà Trần Thị Liễu sanh ngày 6 tháng 3 năm 1927 vừa từ trần lúc 11:09 tối ngày 11 tháng 10 năm 2016 ở Garden Grove Convalescent Hospital. Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà được siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Các con là:
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Kim Mão
Nguyễn Thị Thanh Thủy

và gia đình chân thành cảm ơn.