



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1146 25 tháng 6 năm 2017

Thơ ngỏ

Thanh Tịnh

*Thanh tịnh thanh bình qui một mối
Quán thông đời đạo tiến từ hồi
Qui y tam bảo thành tâm giải
Tiến hoá không ngừng tự giải mê*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Lời của Trời Phật thì sao?
- 2) Những người đã tự cho người khác là thầy của mình thì sao?
- 3) Người đời sao ác vậy, luôn luôn muốn người khác thất bại, ngược lại mong muốn chính mình được thành công.
- 4) Lúc này sao Bé nhớ bạn đạo nhiều vậy?
- 5) Bé có nghĩ gì về những người phản trắc, nghĩ xấu về Bé không?
- 6) Vậy Bé hết sự cạnh tranh làm sao sống?
- 7) Bé có nghiêm luật cho cuộc sống hay không?

1) *Hỏi: Lời của Trời Phật thì sao?*

TL: Thừa lời của Trời Phật thì từ bi, từ quang chuyển thông cho hành giả tự thức. Hào quang của Trời Phật càng ngày càng sáng choang, độ tha tại trần, không tạo phân chia rẽ và mê chấp không lối thoát, không chê bai và chẳng có khen tặng, tự thức là chánh, ánh sáng từ bi lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ mê cũng như người chấp, hành giả chịu ăn năn sám hối hướng về từ quang của chư Phật thì sẽ được tận độ, minh tâm kiến tánh mà tu.

2) *Hỏi: Những người đã tự cho người khác là thầy của mình thì sao?*

TL: Thừa tự mình phát tâm kính yêu gọi người khác là sư phụ hay là Thầy, cũng là gốc từ bi của chính mình đang đánh thức và phát triển, vậy nên giữ lấy trọn lành sự tin yêu ấy hướng thượng mà tu suốt kiếp làm người, không nên so sánh xứng đáng hay không xứng đáng đối với Bề Trên, tâm vẫn hướng thượng hành đạo, thì tâm hồn sẽ không bao giờ bị bơ vơ, lòng kính yêu là đức hạnh từ bi khai mở, ngược lại là đóng cửa từ bi thì sẽ trở thành bơ vơ động loạn, nội khoa tâm lý không ổn, khổ mà không hay. Cho nên muốn độ đời mà chẳng ai nghe. Muốn độ đời thì tâm hồn phải phẳng lặng bình an, hào quang sáng chói trong lúc tham thiền nhập định, thức hoà đồng khai mở, thì mới có pháp lực độ tha tại trần.

3) *Hỏi: Người đời sao ác vậy, luôn luôn muốn người khác thất bại, ngược lại mong muốn chính mình được thành công.*

TL: Thừa biểu lộ lòng tham muốn, lâu không thành, biến chất của nó là ác ý, tất cả phát khởi từ lòng ham muốn mà ra. Cho nên ở trên mặt đất này, đã hiện ra nhiều chế độ khác nhau, nhưng rốt cuộc có chế độ nào thành công đâu, chế độ nào cũng hoài bão một tâm trạng ám ức của người dân, lúc nào cũng muốn tốt và muốn đẹp hơn, ngòi không thụ hưởng, lại còn muốn biểu tình nếu có dịp tham gia, tại vì không hiểu mình là ai? Chỉ cho ngoại cảnh thu hút, hay hút ngoại cảnh vào tâm để xách động người khác, đi đi lại lại làm sai, mà tưởng là đúng, không biết ăn năn hối cải tâm thức tiến hóa phù hợp với nguyên lý vô sanh, mà tự thức, bệnh hoạn là một cuộc tranh chấp của nội tâm để cho hành giả tự thức mà không hay, ngược lại đổ thừa cho ngoại cảnh, không chịu xử lý chính mình, thao thức trong khối thần kinh, nội khoa tâm lý bị xáo trộn bất an, không hiểu luật Trời mà tiến thân, than thở một hồi rồi cũng phải nhắm mắt ra đi, tiền cũng chẳng còn, tâm thức chẳng yên, làm phiền lối xóm. Nếu chịu tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì mỗi đêm mỗi cải tiến tâm thức, càng ngày càng tròn trịa và dễ thức tâm hơn, tự ổn định nội khoa tâm lý, giảm bớt sự đua đòi của ngoại cảnh, nuôi dưỡng tinh thần giải thoát, hướng về thực chất vô sanh, thức hoà đồng trực giác, nêu nhẫn nhục, sẽ không còn không gian và thời gian. Định xuất thẳng hoa rõ rệt, tiến lùi phân minh, hành trình sống động, không còn mê chấp, thức tâm thực hành chánh pháp.

4) 18-10-91

Hỏi: Lúc này sao Bé nhớ bạn đạo nhiều vậy?

TL: Thừa lúc nào Bé cũng quý thương công hạnh tu học của bạn đạo, sau giờ thiền Bé cảm thay đang sống vui với mọi người, trên đường tiến hoá của tâm linh.

5) *Hỏi: Bé có nghĩ gì về những người phản trắc, nghĩ xấu về Bé không?*

TL: Thừa Bé rất quý họ, lúc nào những hình ảnh khắc khe ấy cũng đều là sư phụ của Bé, nhờ họ mà Bé càng ngày càng được tiến vào lãnh vực thanh tịnh hơn. Thâm tâm của Bé lúc nào cũng cảm ơn sự dạy dỗ của họ, trong cuộc sống của mọi người trên mặt đất này, bắt buộc phải trải qua một cuộc khảo thí của nhiều sư phụ khác nhau. Nhờ sự khảo thí khắc khe thì mới nên được đức nhĩ nhục thẳng hoa của tâm linh, có nhiều người cho Bé là ba phải, chứ kỳ thật nhờ nó mới tiến thân, thức hoà đồng mới sớm mở.

6) *Hỏi: Vậy Bé hết sự cạnh tranh làm sao sống?*

TL: Thừa sự sống không phải cạnh tranh mà sống, thức hoà đồng thì mới thật sự sống đời đời bất diệt, đó là từ quang tử bi, dù bất cứ một cuộc khảo thí nào cũng trả lời thông suốt.

7) *Hỏi: Bé có nghiêm luật cho cuộc sống hay không?*

TL: Thừa Bé lúc nào cũng có nghiêm luật hướng thượng. Đi, đứng, ngồi nằm đều có nghiêm luật hướng thượng, hướng về con đường giải thoát của tâm linh. Cho nên bộ đầu của Bé khác hơn người thường, lúc nào điển quang cũng tròn trịa, Bé cảm thấy bộ đầu của Bé sáng và to, dính liền với vũ trụ. Cho nên Bé không có cơ hội nghĩ xấu về ai cả, Bé cảm thấy mọi người đều có cơ hội tiến hoá như Bé, khối óc đều cảm thức như nhau, nêu thực hành đúng pháp.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Nhẫn Hòa

*Nhẫn hòa thật sự hồi sinh
Nhẫn hòa thật sự chơn tình quang khai
Nhẫn hòa tiến hóa hoài hoài
Nhẫn hòa thanh tịnh mở hai đạo đời
Nhẫn hòa tiến hóa hợp thời
Nhẫn hòa phá chấp lập đời tân dân
Nhẫn hòa thiên hạ rất cần
Nhẫn hòa giải tiến góp phần dựng xây
Nhẫn hòa cảm thức thân này
Nhẫn hòa yêu quý vui vầy cảm giao
Nhẫn hòa qui hội muôn màu
Nhẫn hòa ổn định đổi trao tình Trời
Nhẫn hòa ổn định tâm lời
Nhẫn hòa học hỏi hợp thời thặng hoa
Nhẫn hòa cảm thức tình Cha
Nhẫn hòa khai triển chan hòa tình thương
Nhẫn hòa thực hiện gieo gương
Nhẫn hòa qui hội tình thương đạo đời
Nhẫn hòa chẳng lăm lý lời
Nhẫn hòa thực hiện đạo đời trong tâm
Nhẫn hòa minh cảm mừng thắm
Nhẫn hòa thanh tịnh tự thắm tiến tu.*

*Lương Sĩ Hằng.
Hawaii, 03-01-1988*

ĐẠI HỘI THANH TỊNH

18/7/2000

12. **Ban Đạo:** Thưa Thầy “Vay Pháp, và trả Pháp” thì phải trả làm sao? Có bao nhiêu cách trả?

12. **Đức Thầy:** “Vay Pháp, trả Pháp” là trước kia chúng ta không hiểu “Pháp” là gì; không hiểu “Tu sửa” là gì; không hiểu “thanh tịnh” là gì. Ngày nay, chúng ta cảm thức được một phần về thanh tịnh; ta muốn nói cho người động loạn dứt khoát theo đường chúng ta, để đạt tới sự thanh tịnh; thì chúng ta sẽ có cơ hội chung vui trong thanh tịnh.

13. **Ban Đạo:** Thưa Thầy “Chơn giác” là sao?

13. **Đức Thầy:** “Chơn giác” là luồng điện ngay trung tâm bộ đầu, thật sự phát triển đi lên, và hiểu cận kề mọi sự việc từ việc nhỏ tới việc lớn; kêu bằng “Chơn giác.”

14. **Ban Đạo:** Thưa Thầy “Chơn tâm” là sao?

14. **Đức Thầy:** “Chơn tâm” là chúng ta, người tu, thành tâm tham thiên, luồng điện trung tim bộ đầu xuất phát đi lên; như các bạn ngủ ngồi cũng vậy, luồng điện trung tim bộ đầu xuất phát đi lên; thì trong óc các bạn có nhiều cái cảm thức mới mẻ, hay ho, để tận độ quần sanh. Khi người được gần con người động loạn, thì có những cơ hội phân giải cho họ hiểu.

15. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, con tu Pháp Lý Vô Vi được một thời gian; nay đi, đứng, nằm, ngồi, khi ý vừa nghĩ đến niệm Phật là bộ đầu rút điện. Tuy hôn và vía chưa tương hội như Thầy và đức Ông Tư đã kể trong sách, nhưng chưa xuất hôn đi học đạo, nhưng trụ điện trên bộ đầu rất dễ, không khó khăn. Như vậy có hữu ích gì trên đường tu?

15. **Đức Thầy:** Cái đó cũng là một tập quán tốt. Các bạn tu để lập lại hai luồng điện Âm, Dương trong cơ Tạng hội tụ ngay trung tim bộ đầu; thì “Tâm tưởng, Sự thành:” tưởng tới đó là nó tới đó, và phân giải rõ rệt, vì đó là ánh sáng vô cùng và

thanh tịnh. Như sinh đạt được cái đó là thật sự vui trong thanh tịnh.

16. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, tại sao “Tự chê mình là xây dựng nhịn nhục”?

16. **Đức Thầy:** Chê mình và sửa, thấy mình sai: mình cũng kết hợp từ siêu nhiên hình thành, mà tại sao mình còn ghét, khi người khác? Đó là chính mình sai, thì mình phải chê những hành động đó, mới sửa tiến được.

17. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, “Thế Huyền Kinh” là gì? Xin Thầy giảng chi tiết một chút cho chúng con dễ hiểu.

17. **Đức Thầy:** “Thế Huyền Kinh” là, con người ở thế gian, Trời sanh ra, hoạt động, đi đứng, là nó đã có cái Thế rồi. Mà sự huyền diệu phát triển về tâm linh, là tất cả những thần kinh phát triển đi lên; kêu bằng “Đạo”. Nếu mà chúng ta tu, không hiểu mình và không sửa mình, không hỗ trợ cho Tiêu Thiên Địa này phát triển, là vô vọng, tu mấy chục năm rồi cũng vậy đó thôi, không phát triển được. Vì trung tim thần kinh chằng chịt của con người, khối óc liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ; mà nếu chúng ta đạt tới thanh tịnh thì chúng ta sẽ thông cảm và xây dựng rõ rệt theo chiều hướng của Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ: con người thấy rõ nhiệm vụ của sự hiện diện của chính mình tại mặt đất, làm gì, và sẽ đi đâu!

18. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, tình đạo và tình người có khác nhau không? Nếu có khác thì khác nhau như thế nào?

18. **Đức Thầy:** Có Đòi, có Đạo. Đòi thì theo cái đường ngắn ngủi khai mở tâm thức: thua một chút cũng không chịu, muốn tiến tới, muốn đạt tới mục đích; đó là Đòi. Còn Đạo là quân bình tâm thức: tự dâng hiến sáng trí của chính mình và tiến hóa.

19. Ban Đạo: Khi gặp Thầy hay xa Thầy, dù ở bất cứ nơi nào, nhưng ý nghĩ đến Thầy là bộ đầu rút điện mạnh, đi thẳng lên; là sao? Mỗi lần như vậy tâm tư thanh nhẹ, trong tâm cảm thấy rất ấm áp, gần Thầy một cách lạ lùng. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con biết về sự liên hệ này.

19. Đức Thầy: Đó mới thật sự cái tâm đồng hành, chung tiến tới sự thanh nhẹ của cả Càn Khôn Vũ Trụ là một. Cho nên, tôi thường nói “Ở thế gian chỉ có một Đạo: Tình Thương và Đạo Đức.” Có bấy nhiêu đó mà làm không được; lục đục xảy ra chiến tranh, đủ chuyện. Nếu mà chúng ta, người tu Vô Vi, biết lên cõi thanh nhẹ, và tưởng đến người đồng hành, thì chúng ta cũng đạt được sự thanh nhẹ, tự cứu vớt, cứu vớt lấy mình, và thăng hoa tốt đẹp trong giây phút thiêng liêng đó.

20. Ban Đạo: Thưa Thầy, tại sao “Chịu phục vụ vô cùng như ý Trời, ý Chúa, thì sẽ được thanh tịnh ở đó”?

20. Đức Thầy: Cho nên, Đời hay so đo, cho nên có chiến tranh. Mà chúng ta phục vụ là tận tâm, tận tình làm việc đó; nó sẽ, óc nó sẽ sáng, tâm nó sẽ minh; việc làm chúng ta dững mãi trong thanh tịnh.

21. Ban Đạo: Thưa Thầy, gặp người đau khổ, lòng từ tâm khuyên nhủ người tu để được bớt khổ; bộ đầu tự nhiên điển rút mạnh, nói năng lưu loát, giải thích mọi thắc mắc dễ dàng không cần suy nghĩ. Khi ấy, mặt cảm thấy nóng bừng, là sao? Xin Thầy dạy cho chúng con được hiểu rõ.

21. Đức Thầy: Là hai luồng điển Âm, Dương trong cơ tạng nó hội tụ ngay trung tâm bộ đầu, thì mặt nó mới hồng, tươi, đẹp, và âm thanh phải thay đổi, nói chuyện có sự hòa ái tương thân với mọi giới.

22. Ban Đạo: Thưa Thầy, tại sao “Đẹp bỏ những sự sân si thì sự tốt đẹp sẽ trở về chơn tâm”?

Đức Thầy: Hai luồng điển Âm, Dương nó hội tụ, thì sân si không còn. Sân si là sự quanh co, không

dứt khoát. Mà chúng ta hội tụ, Âm Dương hiệp nhứt, nó bừng sáng, thì nội tâm chúng ta không bận rộn về sự sân si nữa.

23. Ban Đạo: Thưa Thầy, con cảm thấy trên đời này tâm con không còn ham muốn gì hết: biết mình được may mắn gặp được Pháp Lý Vô Vi, hành pháp. Nay càng hành càng thấy rõ con đường mình đi là đúng vì đó là tự tu, tự tiến; không ai có thể gạt mình; tự mình có thể phân minh thanh, trước. Cho nên tâm con không còn ham muốn tình, tiền, danh, lợi, tại thế nữa; chỉ biết sống cũng lo tu, và chết cũng lo tu mà thôi. Ý tưởng như vậy có đúng không? Xin Thầy minh giải rõ cho con.

23. Đức Thầy: Dẫn thân tận độ quần sanh trong Tiểu Thiên Địa chúng ta, thì mới tiêu diệt tất cả những cái phạm tánh động loạn và tiến thẳng về thanh tịnh tự thức.

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36, năm 2017
“Ngũ Uẩn Giai Không”
Khách Sạn Equatorial, Penang, Malaysia
Từ 23 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm 2017

23.06.2017

Kính thưa quý bạn đạo,

Thấm thoát chỉ còn 3 tháng là đến ngày Tết Vô-Vi, Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36 tại Penang, Mã Lai Á.

Để giúp BTC phục vụ quý bạn được hoàn hảo, xin quý bạn lưu ý:

I- Ghi Danh Đưa Đón tại phi trường Penang International Airport (PEN):

Nếu quý bạn đã mua vé máy bay và chưa ghi danh chuyển vận, xin thông báo cho ban ghi danh tại địa phương quý bạn cư ngụ về chi tiết chuyến bay hoặc gửi qua email: ghidanhdhvovi@gmail.com. Xin quý bạn thông báo trước thời hạn chót vào ngày 15.07.2017 để BTC kịp thời gian sắp xếp xe bus đưa đón.

Hiện nay, hãng AIR ASIA (website: www.airasia.com) có bán vé nonstop cho tất cả các ngày trong tuần, nên quý bạn đạo đi từ phi trường Tân Sơn Nhất (code SGN) đến PENANG International Airport (code PEN), có thể mua vé non-stop SGN-PEN rất thuận lợi, thay vì phải đổi và chờ đợi nếu ghé Kuala Lumpur.

II- Số thông hành và Ngày hết hạn thông hành:

Quý bạn nào chưa cung cấp số thông hành (Passport, hộ chiếu, v.v..), xin gửi thông tin về ban ghi danh (email: ghidanhdhvovi@gmail.com) càng sớm càng tốt, vì khách sạn cần thông tin về thông hành mới xong thủ tục ghi danh. Xin quý bạn lưu ý thông hành cần có hạn ít nhất 6 tháng kể từ 23.09.2017 (tức là có hạn ít nhất đến 1.04.2018.)

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Kính thư,

Ban Ghi Danh

Hình Ảnh Khóa Sống Chung Thiền Viện Hai Không 2017

Kính mời quý bạn đạo xem hình ảnh Khóa Sống Chung "Khai Tâm " tại Thiền Viện Hai Không 2017, trên www.vovinet.org, trang Sinh Hoạt

<http://www.vovinet.org/vn/activities/2017%20KSC%20Khai%20Tam/Hinh%20Anh%20KSC%20Khai%200Tam%202017.html>

[Meditation Vovi](http://www.vovinet.org)

www.vovinet.org

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ 2017 (14/12/2016) Về việc hết phòng Deluxe và chọn hãng máy bay từ Việt Nam sang Penang

Kính

Trần Ngọc Dũng

BẠN ĐẠO VIẾT

Bài viết 1

Khóa Sống Chung Khai Tâm.

Bạn đạo Vô Vi nào chưa đến Hai Không và chưa tham dự khóa sống chung ở Hai Không, tôi thật lòng nghĩ đó là một điều đáng tiếc và rất đáng buồn cho bạn đó! Các bạn đã nghe qua lời ca này chưa? “Tình Hai Không tình yêu rất lạ. Ôi Vô Vi không bến không bờ...” Nhỏ thật là nhỏ và cũng bao la rộng lớn vô cùng. Khóa Sống Chung Khai Tâm thật đúng như là tên của nó __ Thanh điển tràn đầy, đạo tâm khai mở, gần như tất cả khóa sinh, nhất là nam đã chứng tỏ điều này, họ được Khai Tâm kinh khủng! Cho nên nhiều bạn đạo nam lần lượt lên kéo nhau lên khán đài để nói lên những lời tâm huyết. Họ đã cảm ơn Hiền Thê của mình một cách rất trân trọng và thành tâm, những câu nói mà suốt cuộc đời đã qua chưa bao giờ họ nghĩ đến hay đã nói ra! Đó là lời cảm ơn người bạn đời đã bao nhiêu năm nhẫn nhục khổ công, giúp chồng gánh vác gia đình, nuôi con cháu và vẫn còn tiếp tục mãi cho đến ngày họ mòn hơi, nhắm mắt ra đi từ già cõi đời. Ôi đẹp thay câu nói chí tình! Có những bạn đạo nam đã tiếc rẻ vì đã lỡ mất dịp may bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với vợ. Thành kính biết ơn Bề Trên đã khai tâm cho tất cả chúng con.

Khóa học có đến gần 100 người tham dự và chúng tôi đều được xếp đặt nơi ăn chốn ở thật là chu đáo. Bạn đạo cao niên và những ai có nhu cầu, đều được xếp vào ở trong Mobile home và gần phòng thiền. Các bạn trẻ và khỏe hơn thì camping trong những cái lều thật là xinh xắn và tiện nghi. Một khách sạn to có thể chứa đến hơn 50 người, rộng rãi và thoải mái sách sẽ, trang bị cho mỗi người 2 tấm yoga mats và 1 túi ngủ mới và đẹp. Chị Tú quản lý đang hăng say trải nệm vừa giới thiệu căn nhà và những tiện nghi. Chị nói tất cả đều được tẩy sạch sẽ và làm vệ sinh tối đa để có thể bảo đảm chỗ nghỉ tốt cho bạn đạo ở xa về tham dự khóa sống chung.

Bạn nhà bếp phụ trách bởi Mỹ Nhi và nhiều bạn đạo San Jose, bạn đạo các nơi về giúp. Họ làm việc khéo léo nhanh chóng và hết mình, với những bữa ăn ngon xuất sắc. Không hiểu ban tổ chức đã tìm đâu ra được những người hầu bàn thật đặc lực và nhiệt tình, rất đẹp trai và đẹp gái! Họ có những nụ cười mà cơm chưa ăn đã thấy thật là ngon, chè desert rất tuyệt vời bởi lời rao ngọt ngào của họ. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng ngon miệng vô cùng. Ngoài những đầu bếp nữ còn có một bạn đạo nam từ Florida đến giúp, anh làm việc rất đặc lực và thật là vui tánh dễ thương. Quán cà phê Tự Thức do anh On phụ trách thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, với đầy đủ các thứ như sữa nóng, cà phê, trà, bánh, kẹo, trái cây, cà rem, và có cả nachos nữa. Mì gõ là món đặc biệt của bạn đạo ở San Diego. Tất cả các món ăn và uống ở quán này làm thơm lừng cả khu rừng Hai Không. Khu hành lễ và khán đài được dựng lên thật hoành tráng, treo đèn và nhiều hoa rực rỡ. Hệ thống âm thanh và cách xếp đặt thật là hoàn mỹ, giống như một buổi lễ thật quan trọng của một thành phố.

Anh Lý Vĩnh chủ tọa, cô Mai và cô Thu đọc những bài diễn văn rất ấm áp, giới thiệu và điều khiển chương trình rất sống động là hai MC trẻ, Minh và em gì tôi không nhớ tên! Bạn chuyển vận do tu sinh Hùng và hai bạn đạo nữ thật là xinh đẹp đảm trách, đó là chị Nhung và Bạch Liên. Khóa Khai Tâm đặc biệt còn có ba bạn đạo cao niên, trên và gần 90: Bác Xuân 98, Bác Bích 97, và Bác Chung 89. Các bác đều mạnh khỏe, tươi vui, nói chuyện, cười đùa và ăn uống rất thoải mái. Có những em trai trẻ hăng hái đẩy xe lăn, hay dắt tay các cụ bà đi lên đường dốc, nhìn thật là dễ thương và cảm động.

Những câu đố vui và những phần thưởng đã làm cho hội trường thêm sôi động. Chương trình tu học rất phong phú đã được đóng góp một cách rất nhiệt tình. Tôi cũng được đóng góp trong câu hỏi về sự ảnh hưởng của PLVV trong đời sống. Đó là câu chuyện của cháu nội tôi, một em học trò 12 tuổi ở Hawaii, khi

biết cô giáo Cẩm Tú, đã trao phần thưởng và là người đã phỏng vấn em vài lần trong những chương trình tranh giải Hội Chợ Khoa Học, là người thực hành pháp lý Vô Vi, em nói: “Thật không có gì ngạc nhiên, cô ta là người rất đáng mến và có tấm lòng thật đáng khâm phục.” Không có gì quý giá hơn việc đem đạo vào đời một cách tự nhiên và hồn nhiên. Tôi tu Vô Vi cũng vì cảm phục một hành giả Vô Vi đáng kính. Nhiều bạn đạo khác cũng đóng góp sôi nổi trong đề tài này, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống đời đạo song tu.

Sinh hoạt buổi tối cũng không kém phần thú vị, vui vẻ, và cảm động. Bạn đạo đã kể lại những quá trình trước và sau khi tu học, cuộc đời tuổi nhỏ, những kinh nghiệm xót xa, cười ra nước mắt! Những mẫu chuyện hình như chỉ có trong phim hay kịch. Những cảnh buồn vui như đang diễn ra trước mắt, cảm xúc nhiều làm bạn đạo càng thông cảm và gần nhau hơn. Người nghe cũng như người kể đều có nước mắt trong những nụ cười! Chắc các bạn đạo cũng như tôi đều cảm nhận vòng Thanh Điền bao trùm cả phòng thiền và ở trên những khuôn mặt tươi sáng và thánh thiện.

Sau đó là một giấc thiền êm ả nhẹ nhàng...

Văn nghệ là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong những dịp sống chung và đại hội. Ở đây cũng không ra ngoài thông lệ đó. Bài hợp ca Ô Hê do hai em bé và ca đoàn Vô Vi trong những chiếc áo trắng Khai Tâm thật đẹp và rất dễ thương. Đối với tôi, chưa có bài hát nào hay hơn và có ý nghĩa hơn. Các bạn có nghĩ vậy không? Nhất là lời từ giọng ca trong trẻo đáng yêu của hai em bé Vô Vi... “Cuộc đời tạm bợ đó nghe, vui buồn mê chấp chẳng về được đâu...”

Đường niệm hành ở Hai Không có gì đặc biệt? Xin các bạn hãy hát theo lời hát xưa này...”

Con chim nào hát giọng thật hay, sáng hôm nay mặt trời bừng dậy, ta nhẹ nhàng con thiền chợt tỉnh, huyền diệu thay cảnh trí thanh này...” Và hãy đi với tôi ra bờ suối dọc theo con đường niệm hành của 20 năm trước...” Tiếng suối ca Diệu Ru mùa hạ, nắng lên rồi thiền xả lần ra, bước niệm hành chân thương dốc sỏi, hai số không dưới gốc thông già...” Xuống con dốc dài và đi thêm một quãng đường ngắn, bên trái là “tảng đá cao kiên trì nhẫn nhục, đường niệm hành dốc cao dốc sục, cành lá che ánh nắng ngập ngừng, tiếng chim hòa niềm vui chân thực...”

Những bậc thang cây màu đỏ dẫn đường ta đến cốc Thầy, được làm bằng tay, rất thô sơ nhưng rất đẹp! “...Nhịp thang lên và nhịp thang đưa, kia thấy rồi chòm trúc xanh thưa, cây liễu chờ cúi đầu lặng lẽ, cốc của Thầy sáng đỏ xinh chưa? Kính Vô Vi rạng ngời Tịnh Thất, nhà của Thầy đơn sơ nhỏ chật, nhưng chứa tình thương cả năm châu, chứa điển thanh diệu sâu bền chật...”

Đi theo đường niệm hành đến cuối đường là trà đình ở trước cốc Thầy, chúng ta nên nghỉ chân ở đây chốc lát, để nghe sự êm ả và tĩnh lặng, hình dung Thầy trong bộ bà ba trắng ngời xếp bằng trên ven hồ non bộ, nụ cười thân thương trĩu mến trên môi. Hình ảnh như còn ở đó, không gian và thời gian như không hề thay đổi.

Nếu phải từ giả ra về thì cũng đành thôi! “...Bụi trần như rửa rồi ở suối, giấc mơ Đời chợt tỉnh hồn vui, núi Hai Không chứa hoài thương nhớ, nhớ cảnh ta lại nhớ thương Người.”

Những miếng gỗ treo trên thân cây oak già sần sùi nhưng chắc chắn dọc theo đường niệm hành, là những bài thơ bốn câu của Thầy sáng tác để làm phương châm cho đời nay và mãi mãi về sau. Đường niệm hành bây giờ bắt đầu từ cửa thiền viện, được trải nhựa thật bằng và dễ đi, chạy vòng quanh khu đất của thiền viện, qua mấy con suối nhỏ rong rêu rất nên thơ, và nhiều con dốc cao thấp rất ngoạn mục. Tiếng đá sỏi nghiêng giòn dưới chân người hành niệm đã vắng mất rồi. Biết bao nhiêu công lao của Thầy và những

người đi trước, cũng như những khó nhọc của bạn đạo ngày nay gìn giữ, bảo trì và xây dựng thêm, thiền viện mới có được thêm tiện nghi và thêm xinh đẹp.

Tai tôi nghe văng vẳng lời ca của ban hợp ca Lục Tự và tiếng đàn của ba cây guitar Tinh Khí Thần, “Mừng vui vô tận vô cùng, chúng mình về lại Hai Không xum vầy. Những bàn tay nắm bàn tay, hát lên bài hát dựng xây Nhân Hòa. Bao năm thành lập đất nhà, Hai Không sáng đẹp mượt mà đáng duyên. Tâm lành tu sửa Vô Kiên, chúng con thành kính dâng lên Đức Thầy... Bé ơi! Bé có vui không? Nhìn đàn con trẻ chung cùng hăng say. Từ đêm rồi lại tu ngày. Sửa rồi lại sửa để hoài tiến lên...”

Ngoạn mục vô cùng là bài múa của đàn chim rất đẹp và rất nhiều màu sắc của các em bé và các em lớn. Cảm động vô cùng là bài song ca mà lần nào hát lên Chị Ái Từ và Mỹ Nhi đều làm mọi người phải khóc!

Cầm Tú điều khiển chương trình rất vui, vui quá quên cả tên bài hát và tên của ban hợp ca, cũng như tên của ban nhạc Tôi biết và cảm nhận rằng Thầy luôn luôn gần gũi chúng ta trong những buổi sinh hoạt và đại hội, cũng như trong những đêm thiền tự thức khai tâm. Lời Thầy sống mãi, tình Thầy vẫn còn tuôn chảy và Thầy luôn luôn ở trong tâm tưởng của người Vô Vi đã và đang ngày đêm chăm chỉ thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phát pháp.

Còn rất nhiều tiết mục và các bài hát rất hay mà tôi không nhớ hết!

Hậu khóa sống chung Khai Tâm cũng không kém phần vui nhộn, với một chút trao đổi tu học và còn có sự đóng góp duyên dáng của chị Lan Ky, và mấy câu vọng cổ thật mùi của Thủy ở Atlanta.

Đã kể thì phải kể hết những gì mà tôi còn nhớ và có thể không bao giờ quên! Tôi đã thành kính xin lỗi Bê Trên và bạn đạo San Jose vì tự mình đã tham lam lấy thật nhiều hoa cúc trắng và vàng, đem về trồng ở trước sân thiền đường của anh Minh Ái và chị Xâm, vì tôi nghĩ rằng bạn đạo của tôi sẽ nhìn thấy vườn cúc Khai Tâm qua nhiều ngày, tháng, năm nữa. Tôi còn nói với chị Xâm phải tưới nước và chăm sóc thật kỹ, để khóm cúc này ngày càng xinh đẹp. Tôi đã quên không xin phép ai cả! Tôi rất biết lỗi và đã gởi lời tạ tội ở TBPTDN rồi.

Vào đêm trước hôm tôi về, khoảng gần 2 giờ sau khi thiền xong, Nhơn nói với tôi rằng, “Em sẽ đi nấu xôi để 5 giờ khuya nay chị và hai bạn đạo về sớm, lấy giấy nhôm ở chỗ này, bới theo ăn sáng.” Tôi rất cảm động và biết ơn lòng tốt của em và bạn đạo San Jose. Thân tâm tôi tràn ngập niềm quý thương và cảm xúc. Bạn đạo Hai Không là thế đó. Cảm ơn Thầy, cảm ơn Hai Không. Tôi cũng không bao giờ quên tôi bắt đầu tu Vô Vi từ San Jose và đã gắn bó tâm linh với Hai Không cũng từ lúc đó. Cảm ơn các bạn đạo đã đọc bài này.

Tuyết Nguyễn
TV Nhân Hòa

BÀI VIẾT 2

Thủ Đô Washington, Hoa Kỳ - June 23 -2017

Trại Hè Thiền Viện Nhẫn Hòa

Thiền Viện Nhẫn Hòa

Nhẫn Hòa đóng góp bởi người Tu,
Trí tuệ khai thông giải ý mù,
Bền vững một lòng tâm tự nguyện,
Quy Không giải tỏa trí khờ ngu.
LSH. Vĩ Kiên

Hàng năm vào dịp đầu tháng 7, Thiền Viện Nhẫn Hòa đều có tổ chức Trại Hè Tu Học.

Năm nay, Trại Hè Nhẫn Hòa được tổ chức từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7. Đặc biệt năm nay có kèm theo khóa Tu Học Tịnh Khẩu và Niệm Phật.

Thiền Viện Nhẫn Hòa là một trong ba Thiền Viện Vô Vi ở Hoa kỳ. Thiền Viện Vĩ Kiên và Thiền Viện Hai Không tọa lạc trên núi. Thiền Viện Nhẫn Hòa ở đồng bằng. Mỗi Thiền Viện có cái hay và độc đáo riêng biệt. Người Tu Vô Vi cần biết và thăm viếng Thiền Viện để cảm thấy niềm hạnh diện và tin tưởng vào pháp môn mình đang theo.

Thiền Viện Vô Vi nơi trụ điểm và phát triển tâm linh cho hành giả Tu Thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Tùy theo căn cơ, mỗi hành giả Vô Vi có những cảm nhận khác nhau với mỗi Thiền Viện. Có đi mới tới, có Tu mới đạt. Khổ công, trì chí có ngày nên thân.

Năm vừa qua 2016, TV Nhẫn Hòa vừa mới làm Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập. Thời gian qua mau, bạn đạo Vô Vi lần lượt về với Ông Trời, nơi có làng Vô Vi chờ đón những đứa con ngoan hiền. Người ở lại, vẫn cảnh xưa, vườn cũ, bao thương nhớ, thổn thức trong lòng.

Kính chúc những bạn đạo đến tham dự Trại Hè Nhẫn Hòa năm nay được nhiều ân điển, tấm gôi trong thanh quang điển lành của Thầy, Tổ. Và cùng nhau quyết tâm thăng tiến trên đường tu học.

Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình

Kính bái
Võ Quang

BÀI VIẾT 3

Thủ Đô Washington, Hoa Kỳ - June 23, 2017

Tịnh Khẩu, Niệm Phật và Ba vị Tề Thiên Đại Thánh

Tịnh Khẩu

Câm mồm tịnh khẩu lưỡi cong lên,
Tâm pháp khai minh lại vững bền,
Trì Niệm quy hồi tâm tự thức,

Giữ KHÔNG làm chánh thể tình quận
LSH. Vĩ Kiên

Hạnh Niệm

Hành quang chơn lộ trì danh Phật,
Giữ pháp hành tu tự tiến thân,
Xuống thể phân thân hằng lập hạnh,
Nguyện Tu tự giác tối chuyên cần
LSH. Vĩ Kiên

Người đời thường nói là 3 con khi. Tôi xin phép được nói là 3 vị Tề Thiên Đại Thánh. Ngày xưa Đức Thầy khi nói về con Cọp, hay con Rồng, Ngài thường nói là Ông Cọp hay Ông Rồng. Nên hôm nay tôi nói về con khi cũng xin phép được gọi là Ông Tề Thiên Đại Thánh cho vui nhe quý bạn.

Có một ngày nọ, tôi ghé thăm nhà một bạn đạo. Tôi thấy có 3 tượng của 3 Ông Tề Thiên: Ông thì bịt mắt, Ông thì bịt tai, Ông thì bịt miệng. Tôi hỏi ý nghĩa gì? Bạn đạo đáp: Không nghe lời nói bậy, không thấy điều bậy và không nói bậy. Tôi nói: quá hay. Như vậy là đắc đạo rồi đó. (Đắc đạo là biết con đường Đạo).

Nhưng nói thì hay như vậy mà không phải dễ hành như vậy đâu. Nhan nhãn trước mắt, tranh chấp hơn thua, làm thầy làm bà, nói ngược nói xuôi, se sua đủ thứ. Đã nói đời thế gian chớ đâu phải thế ngay. Do đó 3 Ông Tề Thiên vẫn là 3 con khi. Con người là do sự tiến hóa từ con khi kia mà. Nhưng nếu thực hành theo như 3 con khi này: không thấy, không nghe, không nói. Không khéo hóa ra là người khuyết tật? Là người khiếm thị hay là người câm điếc?

Muốn đạt được thành quả như tượng 3 Ông Tề Thiên, thì chúng ta phải ngày đêm Tu Thiền, phải gia tâm Tịnh Khẩu và Niệm Phật. Tịnh Khẩu nhiều, Niệm Phật nhiều, lòng từ bi phát triển, thức hòa đồng khai mở, dễ tha thứ và thương yêu. Đó là kết quả của người Tu Vô Vi đạt đến. Đó là con đường giải thoát thân thang rộng mở.

Tịnh Khẩu, Niệm Phật là con đường để đạt được hạnh quả của 3 Ông Tề Thiên

- * Bịt mắt để dùng TÂM mà nhìn .
- * Bịt tai để dùng TÂM mà nghe .
- * Bịt miệng để dùng TÂM mà nói .

Tôi rất ủng hộ và khuyến khích các khóa Tịnh Khẩu, Niệm Phật. Trong giai đoạn này, có rất nhiều bạn đạo cao tuổi. Ở nhà rất khó để đạt thành quả tốt cho chương trình Tu Học này. Vì vậy, nếu tham dự được các khóa Tịnh Khẩu, Niệm Phật được tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên, thì không có gì hay cho bằng.

Tâm Tình Vĩ Kiên

Sờ sờng đứng đây đón bạn hiền,
Bao năm cũng vậy cũng an yên,
Tâm tôi cùng bạn qui là một,
Chúc phúc an yên tận các miền .
LSH. Vĩ Kiên

Tôi đã tham dự được 4 khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật rồi, mà vẫn ham muốn có dịp để tham dự các khóa kế tiếp. Sạc lại bình điện điển quang và làm mới thêm cho bình điện được mạnh khỏe hơn, tại sao lại không vui thích. Nói thì nói vậy, ai cũng muốn tham dự, nhưng cũng tùy duyên hạnh ngộ phải không quý

bạn. Ở nhà, mình cố gắng thường xuyên Niệm Phật ,đều đặn Tu Thiền ,thành khẩn sửa tâm, sửa tánh thì kết quả cũng được như ý.

Thành tâm viết vài hàng giao cảm với quý bạn đạo khắp nơi, để cùng nhau chung vui ,chia sẻ cái hay cái đẹp của pháp Tu Thiền. Và cùng nhau hẹn ngày tài ngộ với Thầy,Tổ.

Trước khi dừng bút,tôi xin gửi đến quý bạn một bài rất ý nghĩa về 3 Ông Tè Thiên ,để quý bạn suy gẫm ,bổ túc cho hành trang Tu Thiền của mình.

Kính chúc quý bạn,
Thân Tâm An Lạc,
Vạn Sự May Mắn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình

Kính bái,
Võ Quang

- 1- Ý nghĩa hình tượng 3 chú khỉ
- 2- Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên



Ý nghĩa hình tượng 3 chú khỉ (không nghe, không thấy, không nói)

Thoạt đầu, khi mới nhìn bức tượng này có lẽ ai cũng tưởng như đã hiểu được ẩn ý của nó 3 không : nghĩa là “không nhìn, không nghe và không nói”.

Với 3 hình tượng đó có không ít người suy ra rằng : hãy cứ sống an phận, mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh và họ mặc nhiên bàng quan theo thuyết “Mackeno”. (= mặc kệ nó!)

Nhưng giữa cuộc đời đầy những điều thị phi và nhiều những nhương này, nếu cứ an phận như vậy thì xã hội sẽ đi đến đâu, tình người nữa cũng sẽ về đâu?

Và nếu cứ bịt tai, bịt mắt, bịt miệng như thế cả cuộc đời , thì thử hỏi cuộc sống có còn gì là thi vị nữa không? ...

Thực ra ,nguồn gốc xuất xứ của bức tượng, và ẩn ý che dấu đằng sau ba chữ “không” kia mà người xưa muốn truyền lại cho con cháu có nhiều

ý nghĩa sâu xa : Nguồn gốc của bức tượng này bắt nguồn từ Ấn độ từ vài ngàn năm trước.

Lúc đầu, đó là bức tượng về một vị thần – Thần Vajrakilaya , là vị thần có 6 tay, mỗi đôi tay dùng để bịt hai mắt, hai tai và hai miệng.

Nhằm để răn dạy con người (mà dân chúng Ấn Độ đa số là Phật tử)với ý khuyên là : không nhìn bậy, không nghe bậy, không nói bậy.

Tư tưởng 3 không theo các nhà tu Phật giáo đi qua nước Tàu không rõ vào thời kỳ nào ?

Sau đó vào khoảng thế kỷ thứ tám đời nhà Đường (Tang Dynasty, có bài viết là năm 838), một thiền sư người Nhật trong chuyến Phật sự ở Trung hoa, đã mang theo về Nhật tư tưởng này.

Tại Nhật, vùng Nikko (cách Tokyo chừng 140 cây số về hướng Bắc) trong đền Toshogu hiện nay còn lưu giữ một bức điêu khắc gỗ (tổng cộng 8 bức khác nhau) có tượng 3 con khỉ tên **Mizaru, Kikazaru và Iwazaru** : **bịt tai, bịt mắt, bịt miệng**, bằng gỗ của nghệ nhân Hidari Jingoro rất nổi tiếng từ thế kỷ 17.

Vì từ “zaru” gần âm với “saru” nghĩa là con khỉ, nên người ta khắc hình ba con khỉ bịt tai, bịt mắt, bịt miệng với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu thị cho triết lý này.

Con che mắt tên là mizaru nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu”. Con bịt miệng là iwazaru nghĩa là “tôi không nói điều xấu”. Con bịt tai là kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”.

Điều này cũng mang tư tưởng của Khổng Tử, khi Nhan Uyên hỏi về đức nhân và những điều gì cần phải làm, **Khổng Tử đã đáp: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” (không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy).**

Người Nhật còn có thâm ý sâu xa hơn nhiều, họ muốn:

- * **Bịt mắt để dùng TÂM mà nhìn .**
- * **Bịt tai để dùng TÂM mà nghe .**
- * **Bịt miệng để dùng TÂM mà nói .**

Khi TÂM ở trạng thái "Tĩnh" , không bị quấy rầy bởi những điều xấu , thì từ TÂM mới phát sinh những điều "Thiện" ,

" dùng cái TÂM thiện, TÂM đẹp mà nói "

Ngăn ngừa : những lời nói không tốt , làm đau khổ người khác , những lời nói làm chết người.

Đây là một sản phẩm vừa mang tính nghệ thuật, lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Mong rằng những ai đang có món quà này trên bàn làm việc sẽ càng yêu quý và trân trọng nó hơn.

(suu tâm)

www.hanhhuongdulich.com

- • [Thiền Viện Vô Kiên - Đại Lễ 30 Năm Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi](#) [424 views](#)



Mời quý bạn xem lại Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập
Thiền Viện Nhân Hòa
Tại Thành Phố Olympia ,Tiểu bang Washington.



[57:55](#)

[TV NhanHoa KyNiem 30Nam ThanhLap](#)

[Hai Tran](#)

Hướng tâm cầu nguyện

Hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Nguyễn Thị Dung tên là : Nguyễn Tài Thụ - sinh năm 1936, mất ngày 08/06/2017 tức ngày 14/05 năm Đinh Dậu tại Tp. Nam Định, Việt Nam.

THƠ BẠN ĐẠO

Khai Tâm

Gởi lời sám hối ăn năn
Thành tâm xin lỗi muôn lần bạn ơi!
Nghiệp tham từ đạo qua đời
Vô tâm vô ý, chẳng lời biện minh
Khai Tâm vui hưởng tự mình
Ôm về xây dựng tâm linh đủ đầy
Vì sao gom góp hoa này
Trồng trong vườn để ngày ngày Khai Tâm?
Nghiệp duyên là chuyện tự tâm
Làm sao giải hóa duyên gần nghiệp xa!
Hướng tâm cầu được vị tha
Cho người biết lỗi, thật thà Khai Tâm.

Tuyết Nguyễn
(TV Nhân Hòa)