



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1138 30 tháng 4 năm 2017

Thơ ngỏ

Quý Thương

*Quý thương hậu đại pháp phân hành
Tiến hoá không ngừng tự giao thanh
Trí tuệ khai thông đường chuyển biến
Thành tâm tu luyện lại càng minh*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Ai là người hiền?
- 2) Chơn tu là sao?
- 3) Tiến hoá là sao?
- 4) Khai ngộ là sao?
- 5) Tại sao khắp nơi đều có chiến tranh?
- 6) Tu thân là sao?
- 7) Chuyện Bé nói rất dễ nhưng làm rất khó tại sao?

<p>1) <i>Hỏi: Ai là người hiền?</i></p> <p>TL: Thưa người hiền là người hướng thiện tâm đạo chơn tu.</p>	<p>2) <i>Hỏi: Chơn tu là sao?</i></p> <p>TL: Chơn tu là lúc nào cũng nhịn nhục, khiêm nhượng học hỏi và tiến hóa.</p>
<p>3) <i>Hỏi: Tiến hoá là sao?</i></p> <p>TL: Thưa tiến hoá là đến lúc đi đứng ngồi nằm cũng thiên luân, không giờ rãnh, thì mới khai tâm mở trí, thật sự khai ngộ.</p>	<p>4) <i>Hỏi: Khai ngộ là sao?</i></p> <p>TL: Thưa khai ngộ tức là mở ra để tự hiểu. Cho nên người đi trước luôn luôn muốn chỉ cho người đi sau, nhưng người đi sau phải thực hành thì mới trọn hiểu, thì sẽ không còn mê tín dị đoan, lúc nào cũng vững tiến trong thanh tịnh và an vui.</p>
<p>5) 02-10-91 <i>Hỏi: Tại sao khắp nơi đều có chiến tranh?</i></p> <p>TL: Thưa rất rõ rệt, con người từ lúc mới lọt lòng mẹ đến bây giờ đều học hỏi chuyện bên ngoài, quên bên trong lâu ngày tạo ra nghiệp tâm, bắt buộc phải tự bảo vệ, cho một khối mà mình thích, từ đó cạnh tranh và đòi hỏi quyền lợi của cuộc sống lý tưởng thích hợp nhất, biến thành nhóm này chống nhóm kia, hình thành đạo luật quyền sống chung, cho nên phe nào cũng có lý do xứng đáng của chính họ, đều nằm trong tình tiền danh vọng mà thôi, quên đi sự thật của chính mình, tự kỳ thị đấu tranh vô lý, chứ kỳ thật con người là một khả năng trong vũ trụ, mà không chịu thức tâm khả năng tiến hoá của chính mình, hồn làm chủ thể xác, sống trong hiến pháp của Trời Đất và lập hiến của cơ tạc, không chịu làm việc cho chính mình, quên tình yêu thương và xây dựng của Trời Đất, phung phí hướng ngoại, làm rối loạn nội khoa tâm lý, biến thể của nó là chém giết và đấu tranh, sanh ra lo âu và sợ sệt, cứ bo bo trong lý thuyết dân tộc, nhưng mà không biết dân tộc là gì? Thưa dân tộc là cuộc sống theo thủy thổ tập quán từ lúc chào đời đến bây giờ, không hiểu nhiệm vụ của mỗi một con người, tại mặt đất này là cơ hội cuối cùng để học hỏi và tiến hóa theo đà tiến của tâm linh, phải biết mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, nhiên hậu mới bằng lòng bảo vệ quốc hồn của hành giả là thanh tịnh và thương yêu, nội khoa tâm lý sẽ được yên ổn, đức nhịn nhục càng ngày càng gia tăng, tự dẹp bỏ sự đua đòi ngoại lai mà thức hồn tự chan chính tâm thân, tức là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.</p>	<p>6) <i>Hỏi: Tu thân là sao?</i></p> <p>TL: Thưa tu thân, tức là tu bỏ sửa chữa sự khiếm khuyết của tâm lẫn thân, bỏ tước cho sự tiến hoá của phần hồn. Tề gia là ổn định cơ tạc phù hợp nguyên khí của Trời Đất. Trị quốc tức là quốc hồn ổn định tâm sáng, thì tánh hư tật xấu cũng sẽ biến mất, tình tiền dâm loạn sẽ không còn nữa, quốc thái dân an, tánh tình cởi mở, phát xuất từ trong nguyên lý Trời Đất và Người chung hợp nghìn năm hoà bình sẽ không còn khó khăn. Bình thiên hạ là thức hoà đồng khai triển, muôn người như một, đối đãi với nhau như một nhà!</p>

7) *Hỏi: Chuyện Bé nói rất dễ nhưng làm rất khó tại sao?*

TL: Thưa tại vì chưa chịu làm thì thấy khó, nếu chịu làm nó cũng là một tập quán tiến hoá, thay vì đấu tranh vô lý tai hại đến nền tảng tâm thân.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Vô Vi Thực Hành

Vô Vi môn phái thực hành
Tâm thân an lạc đạt thành Vô Vi
Không ham cảnh tạm sân si
Lẽ đời giả đạo làm chi họ cười
Nguyên căn sẵn có trong người
Tự hành tự đạt người người an khương
Cơ trời thay đổi gắng lòng
Không hành khó đạt khó tường lý chơn
Bày ra lời lẽ giận hờn
Văn xuôi văn ngược như đèn đút giây
Trong ta đã sẵn có thầy
Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai
Chớ nên lý luận ai tài
Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên
Đạo là xoa dịu hai bên
Bên tà bên chánh lập nền tiến thân
Cơ trời chuyển hóa cân phân
Không tà không chánh đâu cần phải tu
Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu
Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa
Tìm ra chân lý xa xưa
Đâu dè nó đã hợp vừa lòng nhân
Nằm trong định luật cân phân
Kiếp này không tiến, tiến lần kiếp sau
Thực hành xét rõ nhiệm màu
Dù cho cứng bái đập đầu chẳng mình
Bên trong sắp sẵn chơn tình
Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa

Càng tu càng tiến càng hòa
Nằm trong bí quyết dù xa hay gần
Muôn loài vạn vật có phần
Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai
Quang vinh sẽ đạt có ngày
Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa mình
Đại Hòa hòa hợp chơn tình
Cộng đồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu hòa
Thế gian trần trước đi xa
Vì là đi xuống ta bà nơi đâu
Đi lên hòa hợp ý trời
Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thẳng
Nơi nào cũng điển thanh bằng
Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ
Thế gian lý luận tùy người
Người thời giữ pháp, người cười kẻ tu
Xét xem hai đũa cũng ngu
Pháp đâu có mất, lập tù bao vây
Vì chưa hiểu rõ chuyện này
Không lo tu luyện lo rầy với nhau
Bày ra lẽ nghĩa thật thà
Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không
Thực hành tự tiến chớ trông
Bề trên phù hộ, lẽ công chỗ nào?
Cần khôn chơn lý chẳng cao
Học hoài không hết nơi nào là cao
Nếu không thực tập tự rào
Nơi cao nơi thấp nơi nào chẳng thông./.

Lương Sĩ Hằng

VẤN ĐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (Cuốn 5)

Bạn đạo: Như Thầy, là ở ngoài không gian đó, có cái địa cầu nào có sự sống như chúng ta hay không, và những sinh vật sống trên đó đó, có giống như người chúng ta ở dưới đây không?

Đức Thầy: Có. Có những cái tân thế giới rồi! Đã có rồi. Đã có rồi; nhưng mà người ta rảnh rang hơn chúng ta nhiều. Có rồi.

Bạn đạo: Thừa Thầy hình dáng có giống như chúng ta không?

Đức Thầy: Nhỏ hơn, gọn hơn; con người lịch sự hơn; không có bận rộn như ta quá nhiều. Nhưng mà sau này rồi họ sẽ khám phá; cũng không lâu đâu, họ sẽ khám phá ra.

Bạn đạo: Nghĩa là trình độ của họ hơn chúng ta một bậc?

Đức Thầy: Không có hơn; nghĩa là họ không có cái gì nhiều như chúng ta, không có sự đòi hỏi nhiều như chúng ta. Họ thanh nhẹ hơn; và không có bị ràng buộc; mà chúng ta vì sự ràng buộc mà chúng ta tu, chúng ta mới khám phá ra chỗ này. Người thể gian hiện tại ở trong cái chế độ loài người bây giờ là bị ràng buộc rất nhiều về vật chất, và để thức tâm lo tu. Thì nhiều người đã dứt khoát tới đó, và thấy cái cảnh đó là cảnh thơ thối. Nhưng mà về cái tâm hồn tu luyện, nó lại thua bên này; bởi vì nó từ từ thối, chớ kêu gấp rút như bên này, không có. Rảnh rang nhiều lắm, không có bận rộn như bên này.

Bạn đạo: Thì như vậy là đời sống của họ ở trên đó đó, ít ô trược hơn chúng ta?

Đức Thầy: Ít hơn. Ít hơn; nhưng mà cái chuyện thăng hoa đi cao á, họ chỉ tới đó; chậm lắm; họ không có đi cao nữa. Nhưng mà cái phần đó, những người tu Vô Vi đây rồi sẽ thấy qua cái cảnh đó. Cho nên, tôi nói, cũng như hế hờ, vì tôi cũng có tội. Nghĩa là, nói hết thì người ta đâu có

chịu đi; rồi người này truyền người kia, người kia truyền người nọ, thành ra con người gây sự bấn loạn. Cho nên, chút xíu đó để hiểu, nhưng mà hành rồi để đi tới cái chỗ đó, mình thấy. Bởi vì người xuất ra ban đầu thì sẽ đi khám phá những cái chỗ đó hết. Chính tôi đã qua hết: chỗ tiến hóa của con thú, chỗ nguyên do sanh ra những cái bệnh hoạn. Nhiều chỗ tôi đã tham dự; và tôi đã thấy, và tôi cũng thuyết giảng mấy cái chỗ đó nữa.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, như vậy là mình có rất nhiều hành tinh có đời sống chúng ta, chớ không phải có một ?

Đức Thầy: Không phải một. Nhiều lắm.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Không phải một quả địa cầu; nhiều hơn nữa.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, phải vì lý do đó mà mình là quả địa cầu 68 hay không?

Đức Thầy: Đó, vậy; đúng là quả địa cầu 68.

Bạn đạo: Dạ, 68 là quả địa cầu cuối cùng, hay là cũng còn nữa?

Đức Thầy: Cũng còn nữa; bởi vì Thượng Đế luôn luôn làm, lúc nào cũng khéo léo. Loài người không có tính trước được, mà Ngài đã tính trước cho loài người. Cho nên, khi mà dọn cái này, nó phải có cái khác. Khi cái tuồng này mà dẹp rồi, có cái tuồng khác hát, thì nó sắm đủ, đào, kép, này kia kia nọ, giữ một cái tuồng mới nữa. Cho nên, những người mà bị đọa, bị đọa đời đời đó, thì phải chuyển qua những cái quả địa cầu đó, rồi làm cái việc cũng như là ở đây, khổ mãi mãi như vậy đó.

Bạn đạo: Mà, thưa Thầy, tại sao gọi quả đại cầu của chúng ta là "Quả Địa Cầu 68?" Có phải là khi nào chúng ta, cái linh hồn ta thăng hoa lên được quả địa cầu 67 hay không? Có nghĩa là khi chúng ta tiến lên đó, chúng ta lên được Địa Cầu 67, rồi lên được 66?

Đức Thầy: Không, những người 68 ở đây là sẽ tiến lên thăng trên Càn Khôn, chứ không còn ở trong quả địa cầu nữa. Khi mà tiến là tiến lên. Còn không, là bị đọa ở trong quả địa cầu. Hiện tại chúng ta là đang bị đọa, không phải là hưởng. Người thế gian đang nhầm lẫn là "Hưởng." Đang bị đọa mà không hay! Mỗi người đang bị đọa, giam hãm trong cái phạm vi eo hẹp, cái Tiểu Thiên Địa này. Đang bị giam, mà tưởng được cứu! Mà rốt cuộc sau, 2 năm trước khi chết, mới biết rằng mình bị giam, chứ không phải được cứu đâu. Đó. Thì chỉ có tu mới là được cứu; không tu không cứu nổi.

Bạn đạo: Dạ, xin cảm ơn Thầy nhiều.

Bạn đạo: À, dạ, kính thưa Thầy, khoa học ngày nay đó, vẫn luôn quần ở trong hai cái vấn đề mà họ nghĩ rằng là vấn đề quan trọng, hay là vấn đề căn bản của khoa học. Một bên thì từ thời ông Darwin, nói rằng con người là theo cái luật tiến hóa chung, đi từ sâu bọ lên làm người, và đặc biệt là giống người có thủy tổ là loài khỉ; và một bên khác thì về thần học, thì nói rằng theo Thánh Kinh thì Trời là trực tiếp sinh hạ ra con người. Tức là một bên là evolutionarism, một bên là Christianism. Thưa Thầy, thành ra những người mà đi học khoa học bây giờ bị phân chia rất nhiều; và đặc biệt là trong giới cha mẹ phụ huynh học sinh cũng thắc mắc rất nhiều, là phải cho con mình đi theo ngã giáo dục của khoa học tại trường học, hay là đi theo sự giáo dục của thần linh? Thì xin Thầy minh giải cho vấn đề đó.

Đức Thầy: À. Con người. Cho nên, Thượng Đế đã phân rất rõ, con người xuống đây, học làm kim thạch, thảo mộc, côn trùng, mới tới con người được. Cho nên, cũng là trực tiếp chuyển xuống, rõ ràng. Phân rứt ra từ hào quang của Thượng Đế, giáng sanh xuống thế gian, rồi từ từ học hỏi tiến hóa theo trình độ. Cho nên, nói là gia đình họ

đang phân vân và cho con đi học về thần linh, hay cho con đi học về khoa học? Nhưng mà con mình, không có trình độ, nó không có hấp thụ được. Chớ cái trình độ đó là quy định bởi Thượng Đế cho nó học. Cho nên, có người ngồi ở đây, có người thích nghe lời giảng, và tu; còn có người, không, chỉ nghe thử coi, chưa chịu tu. Trình độ nó có khác, nó khác nhau, nó không có giống nhau. Cho nên, mình ràng buộc người ta vô một cái thể là không được. Cho nên, cha mẹ mà muốn chọn một con đường như thế này, chọn con đường này; không được! Tuỳ thức của nó. Mà cái đó là cũng bài học của Thượng Đế: bên khoa học cũng là bài học của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh; và bên tâm linh cũng là bài học của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh. Cho nên, một bên, trực tiếp, là nếu trở về tâm linh, là người đó nhiều kiếp đã được tu; thực hiện về tâm linh thẳng. Còn người mà hiện tại chưa được tiến bộ về tâm linh, nó phải từ khoa học rồi nó mới qua được tâm linh. Cho nên, trong cái khoa học, phải đụng nhau; chắc chắn là phải đụng nhau; rồi buông bỏ, mới tới được tâm linh tu. Đó. Cho nên, cái phần thức của nó, không có buộc được. Cho nên, không nên lo vấn đề đó; mà tất cả đều trực tiếp từ Thượng Đế giáng sanh: tuy là con thú, tuy là hộ cát, nhưng mà nó đang học hỏi để tiến hóa. Có ai có gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo: Dạ thưa Ông Tám, ngay từ ở Việt Nam cũng như là ra đây, gia đình con cũng đã tu theo Pháp Vô Vi của Ông Tám, và đã được nhiều cái phân linh thiêng cũng như những cái sự giúp đỡ của Bên Trên mà gia đình con đã thấy được, đã hiểu được. Cho đến ngày hôm nay qua đây để gặp được Ông Tám, con nghĩ là đó cũng là một cái phần điện đã giúp cho con đã được gặp một người Thầy, một minh sư chỉ dẫn giắt con đi về Bên Trên mà đã từ lâu này chúng con không có hiểu được. Thì hôm nay con cũng có những cái thắc mắc, để nhờ Ông Tám giải đáp; cũng như ngay từ Việt Nam có phần điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế và Quán Thế Âm Bồ Tát, thì con cũng được may mắn gặp được Ngọc Hoàng Thượng Đế và cũng gặp được Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Dạ, hôm nay, sau khi rời Việt Nam cũng đã hơn một năm, con cũng không còn biết tin tức về Việt Nam nhiều; chỉ được qua thư từ của gia đình.

Cho nên hôm nay nhờ Ông Tám cho con biết là điện Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như là điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế còn xuống ở Việt Nam để giúp cho những người về bên Vô Vi tìm về con đường trở về Bên Trên, hay không?

Đức Thầy: Vẫn tiếp tục. À, Kim Thân thì vẫn ẩn, nhưng mà cũng có giảng ở trong băng để truyền bá cho con Ngài tại Việt Nam. Rồi lần lượt ở bên này cũng sẽ nhận được những cuốn băng đó. Còn cái điển của Quán Thế Âm thì phải làm việc hoài hoài; cũng vẫn tiếp tục, chớ không có cái gì bị phá quấy hết; vẫn bình yên, không có cái gì rắc rối.

Bạn đạo:....,

Đức Thầy: Ừ, mình thấy vậy đó. Được cái phần phước đức mà Bề Trên nhắc nhở tâm linh để tu, và để vượt những tai nạn, và vượt cái chỗ, kêu bằng, mình không thích, cho đó là địa ngục trần gian, thì bây giờ mình tới cảnh này là phải Thiên Đàng không? Nếu chưa phải Thiên Đàng, thì chúng ta phải tu nhiều hơn nữa, để đi tới cái chỗ mà chúng ta đã ngộ trước kia, và đã trình diện với Thượng Đế một lần rồi. Con có trình diện với Thượng Đế chưa?

Bạn đạo: Dạ thưa, có; trong ngày mùng hai Tết con có gặp,

Đức Thầy: À.

Bạn đạo: Nhưng con chỉ được gặp ngay điện của Quán Thế Âm Bồ Tát về; xuống ba lần,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và đã ban phép lành cho con đi trên còn đường vượt biển đi qua tới nước Mỹ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và con chỉ được hội ngộ với điện Ngọc Hoàng Thượng Đế hai lần,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ở tại Chùa Minh Đức,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì, nhưng con không có được may mắn là nói chuyện với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chỉ có anh Nhơn, anh rể con,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì được mỗi ngày tiếp xúc với Ngọc Hoàng Thượng Đế thôi.

Đức Thầy: Ừ. Thì bây giờ Con phải ra đây lập hạnh để làm cái gì đây?

Bạn đạo: Thưa,

Đức Thầy: Trong cái đại nguyện của Con, tính làm gì đây?

Bạn đạo: Thưa, hiện tại thì, khi con qua đến nước Mỹ, sau năm năm mà sum họp với chồng, thì ngay từ khi con còn ở Việt Nam, thì những điện Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng như điện của Quán Thế Âm Bồ Tát đã cho con biết rằng đó là con đã dứt nghiệp trần gian, nhưng con vẫn còn cái sân si ở trong lòng của con đó, nghĩa là con không có chịu dứt hẳn cái nghiệp đó, và con đã xin, con xin Bên trên bằng mọi cách con xin, để con qua đến Mỹ. Thì trước ngày con đi, thì Ông Tám cũng có nói với con là, "Khi còn ở Việt Nam thì con ước muốn, nghĩa là mơ mộng nhiều lắm, nhưng chưa thấy được những cái khổ đau ở trần gian mà mình đã chịu; mình đã giứt nghiệp, thì tại sao lại còn tạo nghiệp?" Con cãi, con không nghe. Nhưng khi được qua tới đây rồi, thì con mới thấy là cái gì, những lời mà Ông Tám nói, cũng như điện Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng như Ngọc Hoàng Thượng Đế nói, đều là đúng hết. Bởi vì mình ở đây thì mình, đời sống vật chất thì nó sung sướng, nhiều khi mình nghĩ là hơn Việt Nam, nhưng mà tinh thần thì luôn luôn chịu những cái mà dằn vặt mà mình không thể nào mình giải thích được. Thì ngay từ khi con qua đến đảo đó, và trước khi đến Mỹ, con có ở Singapore mười ngày. Thì tại nơi đó, trong tại ty nạn có một số, một số cũng là, cũng các giáo sư

cũng trong vòng đại diện đại ngày xưa học ở Sài Gòn; các giáo sư đó có thành lập một cái cuốn sách gọi là "Từ Bi Âm," trong đó nói về Đạo Phật. Thì con chỉ giúp, trong buổi nói chuyện về Đạo Phật và Thiên, thì các giáo sư dự tính ra một cuốn sách ở trại tỵ nạn, thì con có viết được một bài về Vô Vi, về phương pháp Vô Vi, về Thiên. Con cũng nói rõ về những cái phần linh thiêng con đã được Bề Trên giúp đỡ. Dạ, đến hôm nay thì con nghĩ con chưa có giúp gì được hết. Có lẽ là tâm hồn con còn những cái vận động mà con chưa có giải thoát được cho con?

Đức Thầy: Ừ. Khi mà Con biết được sự vọng động đó nó làm trở ngại cho tâm linh thăng hoa, trong cái đại nguyện cứu độ mà mình đã thức, thì nên cố gắng trì kỳ chí lo tu luyện để dẹp bỏ cái phần đó, và chấp nhận trước hết. Phải học cái nhẫn mới thực hiện từ bi được. Muốn cứu độ mọi người, thì mình phải có cái từ bi. Nếu mà vun bồi sự sân si, thì cũng như chận mức tiền của chính mình. Thành ra Con được may mắn và diện kiến những đại linh căn tại sứ sở, cho bây giờ xa quê hương Con mới chứng nghiệm trở lộn lại, thấy rõ rằng không có gì vượt khỏi tình thương và đạo

đức của Bề Trên. Bề Trên đã ban bố và nâng niu tâm hồn Con và xây dựng cho Con đi tới, thì kết quả tốt đẹp ở tương lai; để mong ra Con có thể tiếp Bề Trên để cứu độ chúng sanh. Điều đó, Con nên lập hạnh và vun bồi càng ngày càng nhiều tâm thức của Con, thì nhiên hậu Con sẽ đạt tới được sự mãn nguyện hơn, và để tránh những cái cảnh eo hẹp trong nội tâm nó vầy xéo cái nội thức của mình và không cứu được. Cho nên, ở thế gian đó, nếu mình dứt khoát được, thì cái tâm tánh của chúng ta, một người đàn bà, thì có những người đàn bà sẵn có tâm tánh đó; và với cái hạnh từ bi mình thực hiện được, rồi mình sẽ ảnh hưởng được nhiều người. Đó là một điều đại phước đức ở tương lai cho tâm linh của Con. Cho nên, Con đã đóng góp, tuy rằng không nhiều thì ít, và Con đã viết ra cái Phương Pháp Công Phu cho mọi người; đó là cũng có cái ý nguyện gieo rải cái Pháp để cho mọi người tự thức và tự tiến. Đó cũng là một thiện tâm đóng góp. Cho nên, Ông Tám mong sao Con sẽ cố gắng hơn nữa, và để thực hiện nhiều hơn nữa trong nội thức, nhiên hậu mới thực hiện sự từ bi hỷ xả mà Con đã hằng mong muốn.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 2 2017 chúng tôi đã nhận từ quý bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 30 tháng 4 2017 như sau:

Người gửi	US\$	CAD
Tri Nguyen (CA)	500	
Huan Nguyen (CA)	500	
Michael Sutherland (FL)	100	
Hong Vo (CO)	100	
Chau Thieu Du (CA)	1 000	
Brian Nguyen & Anh Dao Ho (TN)		500
Steve Banh (CA)	100	
Truong Thu Ngoc (CA)	200	
Le Hoang Le (TX)	110	
Lam Quang (CA)	1 000	
Susie & Heny (CA)	100	
An Danh (CA)	500	
Hoa Leanne (CA)	500	
Ngo My Thuan (CA)	1 000	
De Van DUONG (CA)	500	
Nancy Luong (TX)	1 000	

Tammy Cavana (CA)	1 000	
Le Tam & Hue Pha (MA)	300	
Dung N Tran (MA)	1 000	
Vo Thi No (CA)	200	
Hong Vo (CO)	100	
Michael Sutherland (FL)	100	
Pham Anh Tuan (Mtl)		100
Nguyen Cuong Dien&DoThi Ngoc Nhung(Uc)		201
Nguyen Cuong Dien&DoThi Ngoc Nhung(Uc)		200
Loan Ngoc Nguyen (CA)	500	
Huynh Trung Ngon (GA)	200	

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

- Bỏ thí hòm và mai táng cho người chết gia đình nghèo không tiền mua hòm
- Giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột nát)
- Học bổng 2016-2017 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em cần điếc một phần tiền ăn
- Giúp người già neo đơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bệnh
- Giúp các em bị bỏ rơi ở cổng chùa tiền sữa và tiền học
- Phát gạo cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mừng một
- Giúp những người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
- Phát xe lăn cho người tàn tật nghèo
- Phát gạo cho người nghèo ngày rằm hay mừng một

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề **VoVi Association of Canada** và gửi về :

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV

Kính thư

Phan Cao Thăng

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm niệm phật cho Má của bạn đạo Tuấn Trần ở Boston là Bà Phan thị Ẽn sanh ngày 9/9/1939 mất ngày 21/4/2017 nhằm ngày 25/3 năm Đinh Dậu tại thành phố Dorchester Massachusetts. Hướng thọ 78 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Tuấn Trần thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo TRẦN THUYẾT TÀN sinh năm 1956. Mất ngày 23.4.2017 (nhằm ngày 27.03 năm Đinh Dậu) tại Cần Giuộc Long An thọ 62 tuổi. Hoả táng ngày 25.4.2017 tại Đa Phước Tp HCM. Rải tro ngày mùng 1.04 năm Đinh Dậu tại Vũng Tàu. Được siêu thăng tịnh độ. Xin cảm ơn quý bạn đạo.

Trần Văn Hoà (Cần Giuộc) kính báo.

3) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cậu Cyril Wing, từ trần ngày 25/4/2017, nhằm ngày 29/3 âm lịch (năm Đinh Dậu) tại Melbourne, Úc Châu, hưởng thọ 90 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Cậu Cyril Wing là cậu chồng của bạn đạo Wan thị Bích Liễu, thiền đường Duyên Lành, Melbourne, Úc Châu.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

4) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo PHẠM THỊ TÝ mất ngày 25.04.2017 (nhằm ngày 29.03 năm Đinh Dậu) tại Xã Phú Tân Q. Châu Thành tỉnh Sóc Trăng thọ 70 tuổi. Được siêu thăng tịnh độ. Xin cảm ơn quý bạn đạo.

Vương Việt Hồng (Sóc Trăng) kính báo.