



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1145 18 tháng 6 năm 2017

Thơ ngỏ

Quân Bình

*Quân bình tâm thức sớm an yên
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền
Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt
Quý thương Trời Phật sống an yên*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Ở thế gian họ thường hay quảng cáo nhiều chuyện hay họ tốt đẹp có nên tin không?
- 2) Ở đời này họ hay mừng sinh nhật tại sao?
- 3) Hôm nay bạn đạo Montréal ra về Bé có gì nhắn nhủ không?
- 4) Thực chất là gì?
- 5) Ma là sao?
- 6) Tại sao họ cứ nghĩ Bé sai mà họ không biết nghĩ họ sai?
- 7) Thị phi là sao?

<p>1) <i>Hỏi: Ở thế gian họ thường hay quảng cáo nhiều chuyện hay họ tốt đẹp có nên tin không?</i></p> <p>TL: Thừa vạn sự trên đời là không, không nên vội tin và nắm bắt, óc nặng tâm trì trệ và khó tiến, nên quay vào lãnh vực chơn tâm mà tu học, thì càng ngày càng giải tỏa được sự mê lầm của chính mình. Khi muốn tin một việc gì, thì phải xét khối óc của đối phương, chính họ đã thức giác chưa thì mới định được đúng hay là sai. Người tu thiền phải tự thức, thì cuộc sống sẽ không bị sự đua đòi dẫn sai.</p>	<p>2) <i>Hỏi: Ở đời này họ hay mừng sinh nhật tại sao?</i></p> <p>TL: Thừa mừng sinh nhật là ngày vinh quang được làm người, vui với tạm cảnh, cho nên họ ăn tiệc bánh trái, rượu chè chơi vui, rồi hi vọng sống lâu, nhưng kết quả chỉ có sống tạm trong một thời gian qui định của Trời Đất, của thiên trả địa là vậy. Không tu thì sẽ không biết lối về thanh nhẹ và giải tỏa phiền ưu trong nội thức, khổ cho đến chết vẫn còn khổ! Chẳng biết được mình sẽ về đâu! Còn tu xuất hồn đánh lễ Phật hằng đêm, nung nấu ý chí giải thoát, lâu ngày sẽ rõ vị trí tiền thân.</p>
<p>3) 15-10-91</p> <p><i>Hỏi: Hôm nay bạn đạo Montréal ra về Bé có gì nhắn nhủ không?</i></p> <p>TL: Thừa Bé đã họp mặt vui với họ rồi, muốn họ tiếp tục trên đường tu, tự mình thấu triệt luật nhơn quả mà tu, không nên nghe đâu chạy theo đó, mất đạo và sẽ mất mình luôn, bất trung bất tín với chính mình, luật tự nhiên nó sẽ tạo cho gia cang bất ổn. Bé quý thương mọi người, luôn luôn muốn mọi người tiền thân trong thực chất sẵn có của chính mình.</p>	<p>4) <i>Hỏi: Thực chất là gì?</i></p> <p>TL: Thừa thực chất là khả năng thanh tịnh của mọi người đều có, nếu chịu từ bỏ tánh hư tật xấu của chính mình, tâm thức trong lành giúp cho thân yên tâm ổn, tự mình phát triển thay vì áp dụng lý thuyết ngoại lai, không tự chủ được, đức nhĩ nhục biến mất, tạo nghiệp cho tâm, khó khổ suốt kiếp làm người, cười cũng không ra cười và nói cũng không ra nói, lặn độn lao đao bước vào động loạn, tự rơi vào phạm vi eo hẹp mất cả tình Trời cao quý hằng hữu trong tâm. Sống làm người mà biến thành ma là vậy.</p>

5) *Hỏi: Ma là sao?*

TL: Thừa ma là tâm bị lường gạt quá nhiều về tiền tài danh vọng sân si mê loạn, ánh sáng từ bi bị thu hẹp, quên Trời Phật, chỉ biết lý luận theo sự thành bại hư vọng của đời, không rõ nguyên lý vô sanh của chơn hồn, đồng tiền sẽ phá chiêm tâm thức của hành giả mà không hay, tự ái động loạn. Nếu chịu tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì từ từ sẽ tự khôi phục lại vị trí tốt đẹp và vinh quang của chính mình, tức là từ bỏ nghiệp duyên, dứt khoát hướng về giải thoát, thì suốt kiếp làm người sẽ được an vui, thiên nhiên đức nhện nhục càng ngày càng gia tăng, khó khăn chẳng còn, biết sống vui trong hạnh từ bi của Trời Phật.

6) 16-10-91

Hỏi: Tại sao họ cứ nghĩ Bé sai mà họ không biết nghĩ họ sai?

TL: Thừa vì họ chưa biết cái sai của chính họ, họ còn thích lo việc của người khác, cho nên họ còn bị nóng nảy, khó hòa hợp với mọi người, ngược lại muốn điều khiển mọi người, đó là tâm ma chứ không phải tâm Phật, duyên nghiệp trầm trọng không lo giải nghiệp mà đi lo việc của người khác là sai, bàn bạc chơn lý của Phật Tiên, còn chơn lý vô sanh của chính mình lại quên mất, ngũ tạng bệnh hoạn không yên, nghiệp thân không cứu được, tà ý tràn đầy từ bi không có, lừa thầy phản bạn, vậy giúp được ai mà lo chi những điều vô ích, bản thân bắt độ hà thân độ, chính mình mà cũng không biết thương mình, ăn bậy nói bạ, bộ gan không ổn, thần kinh không định, nội khoa tâm lý rối loạn, nói chuyện thánh thần đâu không thấy, nhưng con ma sợ sệt vẫn sờ sờ trong tâm, mình tự giết mình mà không hay, học chuyện Trời Phật mà chưa bao giờ thành Phật, uất ức khổ tâm vẫn bị bao vây, mê chấp thị phi đủ điều, Phật có nói: Ứng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm! Tức là hứa hay là thị phi không thấy ghi vào đâu, nhưng tâm phải gánh chịu, lúc nào cũng lưu luyến trong tâm.

7) *Hỏi: Thị phi là sao?*

TL: Thừa thị phi là tự thoát ra những lời bàn bạc của người khác, chuyện của chính mình lại không lo, cho nên Bé nói: Ăn cơm Trời nói chuyện người khác là vậy, xưng danh tu mà thiếu tu là vậy. Nghe qua thì có thể định rõ vị trí của hành giả rất rõ rệt.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

KHAI TÂM

Nguyên năng sẵn có đời đời
Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao
Hành trình kẻ trước người sau
Bạc phơ mái tóc mắt màu đổi thay
Thực hành tự đạt vui say
Phần Thanh phần Trước đổi thay hoài hoài
Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài
Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh
Thấm nhuần lại rõ Chơn Tình
Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân
Hồi sinh thức giác muôn phần
Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời
Học rồi phải trả phải rời
Phải qui chơn trạng tạo lời thanh cao
Vô cùng từ thấp đến cao
Công bằng nhịp thở cảm giao đồng hành
Thế gian của cải hóa sanh
Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa
Tâm thành khai triển lý xa
Cạnh tranh tằm tối khó hòa nơi nơi
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời
Trong vay có trả có Đời dạy ta
Vô cùng thức giác tương hòa
Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình
Bình sanh học hỏi làm thỉnh
Học Kiên học Nhẫn sửa mình mới nên
Hòa đồng trật tự vững bền
Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư Không
Giải thông chơn trạng khai vòng
Minh Tâm Kiến Tánh Thiên tông cảm giao
Bên trong sáng suốt thuở nào
Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa
Không ngoài chơn tánh thật thà
Không còn xảo trá gạt mà Đạo Tâm
Lý Trời siêu diệu thâm thâm
Tâm đường khai triển âm thầm dựng xây
Chớ nên tạo chức làm Thầy
Luận bàn bình đẳng việc này việc kia
Cộng đồng nhứt trí chẳng chia
Thực thi Đời Đạo chẳng lìa Lý chơn
Mọi người tự thức tùy con
Nhận ta tâm tối chẳng hờn kẻ mình
Sửa mình hòa cảm nhơn tình

Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời
TRỜI ban luận xét chơn lời
Học hoài không hết học nơi thanh hòa
Càng ngày càng tiến càng xa
Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không
Cộng đồng Tiên Phật ước mong
Đi cho thiên hạ tiến tòng giải mê
Chẳng còn câu chấp khen chê
Trung dung tiến hóa hướng về nội tâm
Ly khai ngoại cảnh sai lầm
Trở về chánh pháp chơn Tâm hợp hòa
Chẳng còn động loạn ta bà
Xác Hồn tiến hóa tự hòa Hư Không
Nhìn xem sông núi một vòng
Vững bền khai triển Thiên tông cảm giao
Phong ba bão táp ào ào
Sững sờ thanh trụ giữ cao tháp tầng
Thực hành bền chí góp phần
Dựng xây nguồn Đạo cơ tầng giải phân
Núi sông cộng tác ân cần
Dựng xây Vũ Trụ giữ cân luật TRỜI
Hòa đồng thanh khí lập Đời
Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa
Dựng xây của cải lập đà
Triển khai vật lý tương hòa cảm minh
Loài người thức giác vui tình
Cần khôn bù đắp tạo mình tạo hòa
Tranh giành đất hiện cách xa
Quên Hồn quên Vía quên hòa nội tâm
Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm
Giết nhau vô lý chẳng tâm Lý chơn
Hồn là bất diệt qui hườn
Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời
Tay không giáng thế ở Đời
Giữ gìn tạo khổ khó rời khổ đau
Thương nhau lại rõ nhiệm mầu
Cần Khôn hợp nhứt đuôi đầu khai thông
Trong vòng trật tự góp công
Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn
Cảnh Đời khai mở nhiều đường
Chung qui cũng phải mở màn phát Tâm
Lòng tham ước vọng khai tâm
Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.

Lương Sĩ Hằng

ĐẠI HỘI THANH TỊNH
18/7/2000

1. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, Côn Lôn Sơn là nơi nào? Nơi đó có gì khác với thế gian hiện chúng ta đang sống? Người tu Vô Vi đến trình độ nào, khi bỏ xác, mới được đến nơi đó để tiếp tục tu?

1. **Đức Thầy:** Người tu, tâm phải dứt khoát. Hồn chúng ta đang ngự trong thể xác; thể xác này là động loạn theo chiều hướng của ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; kích động và phản động triền mien; mà nếu chúng ta dứt khoát được, nhập định, thì chúng ta mới đến chỗ thanh tịnh tự thức được.

2. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, người không tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, sau khi bỏ xác, có đến nơi Côn Lôn Sơn tu được không?

2. **Đức Thầy:** Đó là cũng như câu kể trên: Tâm dứt khoát, không phải là người tu, mang tiếng tu mà tâm không dứt khoát cũng bị đọa Địa Ngục; người tu, tâm phải dứt khoát, mới đạt tới nguyên lý của Trời, Đất. Lúc đó, nhắm mắt là đi lên cõi thanh tịnh; thay vì núp ẩn trong sự động loạn.

3. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, người tu đến trình độ nào thì mới có thể cứu được Cửu Huyền Thất Tổ? Nếu có thể cứu được Cửu Huyền Thất Tổ thì cứu như thế nào? Xin Thầy minh giải cho chúng con.

3. **Đức Thầy:** Tâm linh của chúng ta không khác gì bóng đèn ở trong rừng tối; mà khi chúng ta tu điều hòa, hợp khí cùng Trời Đất, tự nhiên bùng sáng; đó là độ tất cả, cũng như ánh trăng vàng độ khắp thế giới, là vậy. Nếu mà óc chúng ta sáng thì Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta cũng đồng có cơ hội đi lên trong cơ tiến hóa sẵn có.

4. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, cảnh giới nơi tâm và cảnh giới bên ngoài (tức là dùng mắt, tai, mũi, miệng có thể thấy được), hai cảnh giới đó, cảnh nào là cảnh thật?

4. **Đức Thầy:** Nhắm mắt mà thanh tịnh, thấy sáng, thấy cảnh trong tự nhiên và hồn nhiên, đó là cảnh thật; mà cố ý muốn tạo ra một cảnh đó, không có phải thật. Trong thanh tịnh đạt tới ánh sáng, và thấy được cảnh tự nhiên và hồn nhiên tốt đẹp vô cùng; đó là sự thật.

5. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, tại sao “Địa Ngục cũng do tâm, mà Thiên Đàng cũng do tâm”?

5. **Đức Thầy:** Địa ngục cũng do tâm: Tâm mình phá hoại, hiểu được một chút, muốn phá Đạo. Cũng như ở thế gian có nhiều tôn giáo khác nhau, đạo Phật muốn phá đạo Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn diệt đạo Phật! Cái đó, chúng ta người Việt Nam ở mảnh đất Việt Nam, chúng ta đã thấy rồi: qua nhiều cơn biến chuyển động loạn, không thành tựu! Thì chúng ta thấy nguyên năng sẵn có: chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, chúng ta mới cảm thức được điều đó.

6. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, chúng con có xem qua video về mộ của đức Tổ Sư; thấy bạn đạo ở quê nhà đến viếng mộ của đức Tổ Sư, bạn đạo thấp nhang và vái lạy. Chúng con không hiểu các bạn đạo đó làm như vậy có đúng theo đường lối của Ngài đã răn dạy không?

6. **Đức Thầy:** Con người là một tâm linh tại mặt đất; ai cũng mong muốn tiến hóa tới cõi thanh nhẹ. Cho nên sự mong muốn đó là vô cùng: nghe tới Trời, Phật, ai cũng thích! Nhưng mà làm sao dần thân như Trời Phật, mới tiến tới đó; có cơ hội chung sống với Trời Phật, mới kêu bằng “Thanh Nhân;” sung sướng ở chỗ đó.

7. **Ban Đạo:** Thưa Thầy, sau này nếu chúng con có dịp về quê thăm mộ của Ngài, thì chúng con phải làm sao mới đúng? Xin Thầy chỉ dạy cho.

7. **Đức Thầy:** Về quê thăm mộ Ông Tư, đó là một cái kỷ niệm để chúng ta dứt khoát: chúng ta thấy người đi trước đã thành công; vậy chúng ta

là người đi sau, chỉ có dứt khoát mới theo kịp chân Ngài. Nơi đó là nơi ảnh hưởng những người kế tiếp.

8. Ban Đạo: *Thưa Thầy, “Ứng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm” là sao?*

8. Đức Thầy: “Ứng vô sở trụ” là mình hứa cái gì nó không có, không thấy cái chỗ mà chứa đựng cái lời hứa của chúng ta. Mà “Di sanh kỳ tâm” là cái tâm chúng ta nguyện thế nào, chúng ta làm đúng như thế đó, đừng có sai chạy.

9. Ban Đạo: *Thưa Thầy, người tu phạm phải tội như lừa thầy phản bạn, hoặc phản Đạo, thì bị Bê Trên “cúp điện.” Vậy, thưa Thầy, “cúp điện,” là cúp như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.*

9. Đức Thầy: Cái óc chúng ta có điện Âm, Dương bùng sáng, mới mở được trí. Cái trí mở được một chút, tưởng là “Ta đặc đạo, ta hay hơn người khác,” và chọc phá người khác. Rốt cuộc là chúng ta đã “hạ từng công tác,” đã đem lòng chúng ta xuống để tranh đấu, hơn thua, thay vì giải mở chung tiền.

10. Ban Đạo: *Thưa Thầy, chúng con được nghe Thầy dạy rằng, “Bê Trên nâng từng số điện quang” cho chúng con. Thưa Thầy, “nâng từng số điện quang”, là nâng làm sao?*

10. Đức Thầy: Là các bạn chịu tu, chịu lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc, thì mới nhận được lòng điển Đại Bi ban chiếu hằng giờ, phút, khắc. Có khi ngủ một đêm tới sáng, mình thấy cái sự sai lầm của chính mình; ăn năn, sám hối, và sửa tu tiến, mới là đúng.

11. Ban Đạo: *Thưa Thầy, “Phóng điển để hổ trợ;” phóng làm sao?*

11. Đức Thầy: “Phóng điển” là, các bạn có từ tâm, hướng thượng, thì lòng điển Đại Bi kết hợp với lòng điển của chính bạn: khi bạn tưởng tới người đó thì lòng điển được gần ngay, và đem lại thanh tịnh, cứu trợ tức khắc. Cũng như, tại sao ở thế gian từ bao nhiêu năm nay người ta cứ niệm

“Quan Thế Âm Bồ Tát”? Nhắc tới “Quan Thế Âm Bồ Tát” thì Đại Bi chuyển trong tâm thức của Người, và thấy được hình ảnh, hình ảnh đã hy sinh và tận độ của Ngài; chính ta phải thức tâm.

Tịnh Khẩu và Niệm Phật

Thật là may mắn khi tôi có cơ duyên được tham dự Khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật, được tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào 3 ngày : 4,5,6 tháng 5 vừa qua.

Thiền Viện Vĩ Kiên được xem như ngôi nhà của Đức Thầy ở thế gian. Tôi lại thích tham dự các Khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật. Có lẽ mình cảm thấy lớn tuổi rồi , ở nhà thì không thể có không gian yên tĩnh bằng Thiền Viện. Thôi thì mỗi khi có cơ hội ,để quân bình và thăng tiến hơn, nên tôi hằng hái tham dự các Khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật.

Thiền Viện Vĩ Kiên là nơi tu học thanh tịnh và nhiều điển năng. Mỗi lần vào ngồi Thiền trên Thiền Viện ,là đầu tôi có điển rút ngay, tôi cảm thấy an bình ,thanh nhẹ ,muốn ngồi mãi không thôi. Trong khóa học ,mỗi lần có thời gian trống, một là tôi nằm thở chiếu minh ,hai là tôi lên ngồi Thiền. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy cuộc đời sao an lạc ,nhẹ nhàng như hồn rời khỏi xác.

Sau nhiều năm tu học ,tham dự khá nhiều Đại Hội Vô Vi và các khóa sống chung ,tôi nghiệm thấy rằng, đối với tôi bây giờ ngoài những giờ hành Thiền, Niệm Phật là phương pháp hạnh phúc nhất. Nói càng nhiều ,phạm lỗi càng gia tăng. Khẩu khai thần khí tán.

“ Ngày xưa “, mỗi lần có dịp học hỏi nơi Đức Thầy, Đức Thầy thường hay nhắc nhở tôi cần gia tâm Niệm Phật. Khi ra hải ngoại ,việc đầu tiên Đức Thầy quan tâm là thực hiện ngay cuốn bằng do chính Đức Thầy Niệm Phật. Điều đó cho ta thấy tầm quan trọng của công phu Niệm Phật.

Nếu vì lý do gì đó mà không hành Thiền liên tục được ,thì Niệm Phật giúp thân tâm chúng ta an ổn rất nhiều. Hành Thiền được điều đặn ,thêm Niệm Phật thường xuyên,thì con đường tu học của chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Tôi đã thấy tầm quan trọng của công phu Niệm Phật ,nên thường nghĩ đùa rằng : Hành pháp Tu Thiền mà bồi đắp thêm công phu Niệm Phật,giống như Rồng mà thêm cánh.

Tôi nhớ ngày xưa,tôi cũng như nhiều bạn đạo được nghe Đức Thầy nói : Không phải ai muốn tham dự Đại Hội Vô Vi cùng được. Tất cả đều được bề trên ấn định.Những ai có duyên lành mới được tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế. Bất Tiến muốn tham dự Đại Hội Vô Vi mà còn không được. Tham dự Đại Hội Vô Vi là tham dự Đại Hội Quân Tiên, là thể Thiên hành Đạo. là những chiến sĩ của Thượng Đế. Nên chúng ta thường thấy có những trường hợp khác thường ,mà chỉ người Tu Vô Vi mới cảm nhận được.

Các khóa Niệm Phật và Tịnh Khẩu cũng vậy. Đây là những khóa học tu luyện điển quang trong khối Vô Vi. Phải có cơ duyên và thành tâm mới có thể tham dự được. Các bạn hãy thử đi thì biết. Nói rằng mình muốn tham dự khóa học tháng này ,nhưng không thành tâm, chắc chắn sẽ có lý do trở ngại mà không tham dự được . Tu Vô Vi là Tu về Điển Quang ,không phải muốn nói gì thì nói. Nghĩ gì thì nghĩ. Tu Vô Vi cần thành tâm ,ngay thẳng. Mỗi nhà người Tu Vô Vi đều có Kính Vô Vi. Đức Quan Thánh luôn chứng minh và quang chiếu mọi hành động của chúng ta. Đức Quan Thánh thường nhắc nhở chúng ta : Quang Minh ,Chính Trực .

Miền Nam California rất có duyên với tôi ,nên tôi thường có nhiều cơ hội để đến đây. Nhất là gần đây lại có nhiều khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật. Khí hậu CA rất tốt. Bạn đạo lại nhiều. Gặp lại bạn đạo không có gì vui sướng cho bằng.Người Tu Vô Vi thành thật, tốt bụng ,vui tươi, cởi mở , tận tình giúp đỡ nhau.

Niềm vui gia tăng khi ở đây lại có Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Trụ Sở ngày càng đẹp đẽ ,khang trang. Khung cảnh tươi sáng ,không gian rộng rãi . Mỗi sáng thứ bảy,chúa nhật ,có quán cà phê miễn phí niềm nở ,hân hoan chào đón bạn đạo.Quy tụ bạn đạo đến đây đàm đạo,thăm hỏi nhau. Quán rất đầy đủ tiện nghi. Với nhiều loại cà phê ,trà ,bánh ngọt,và máy lạnh ,máy nóng ,ấm áp không chê vào đâu được. Bạn đạo CA mà chưa đến đây là điều thiếu sót đó nhe. Bạn đạo nơi xa và bè bạn có dịp ghé qua CA ,cũng cần sắp xếp

thời giờ đến đây thăm viếng cho biết. Trước là tham quan Trụ Sở Vô Vi tuyệt vời của chúng ta , sau là thưởng thức một tách cà phê do bạn đạo phục vụ thơm ngon lạ kỳ.

Nhân dịp tham dự khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật lần này. Tôi lại có cơ hội tham dự ngày chúa nhật sinh hoạt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Tôi đã tham dự nhiều lần tại đây. Nhưng hôm nay sau mà vui đến thế,thật tuyệt vời. Gần 80 bạn đạo đến sinh hoạt.Vui thật là vui. Nhiều bạn đạo đến sớm ,tay bắt mặt mừng. Mời nhau tách cà phê nóng,chia nhau miếng bánh ngọt thơm ngon Trò truyện,vui cười ròn rã không ngừng cho đến giờ sinh hoạt.

Đến giờ sinh hoạt,bạn đạo tập trung vào hội trường.Hôm nay ,tôi cảm thấy hội trường sao mà rộng lớn,xinh đẹp và ấm cúng lạ thường .Tôi ngồi hàng đầu, ngoài đầu nhìn lại phía sau,sao mà đẹp thế,như các vị tiên thanh thoát ngồi Thiên chón thiên đình.

Mở đầu là sinh hoạt học mục Bế Tám ,sau đó Thiền chung. Rồi cùng nhau ăn trưa, nhộn nhịp ,tưng bừng,hơn hờ. Ban đầu bếp thật hùng hậu ,nhiệt tình và chu đáo. Đức Thầy thường nói : Các đầu bếp là các vị Bồ Tát.Mà thật vậy,tôi nhìn quý anh chị ban nhà bếp,mặt mày sáng rỡ,hiện rõ nét vui tươi,hồn nhiên phục vụ không biết mệt ,làm cho món ăn trở nên thanh nhẹ,gia tăng phần bổ dưỡng. Chân thành cảm phục.

Thức ăn được phục vụ tận bàn.Và thay đổi hằng tuần do các đầu bếp thượng hạng của Vô Vi .Ngoài những món ăn chánh như phở,bún bò Huế,bún rêu,Bún măng,Bánh mì Cà ri...(đồ chay hết nhe),còn thêm trái cây như chuối ,bắp ,cam, táo,v.v..Tu Vô Vi hạnh phúc như vậy còn muốn gì nữa đây ?Hãy cố gắng cùng nhau Tu tiến nhe.

Buổi gặp mặt tại Trụ Sở quá đông bạn đạo,nên không thể nào có thời giờ để trò truyện cho hết những bạn đạo quen biết. Vậy xin hẹn gặp lại lần sau ,sẽ cố gắng trò chuyện tiếp.

Chân thành viết lên đây những giòng văn ngắn tạm này ,để chia sẻ niềm vui Tu Học với các bạn trong khóa học. Chung vui với niềm hạnh phúc Vô Vi với các bạn đạo Nam California. Đồng thời giao cảm với các bạn đạo phương xa qua những hoạt động Vô Vi ,hầu tạo không gian gần gũi các bạn đạo Vô Vi với nhau.

Xin cảm ơn quý bạn đã đọc qua bài viết này. Và thành thật kính chúc quý bạn :

Thân Tâm An Lạc

Vạn Sự May Mắn

Nam Mô A Di Đà Phật

Vạn Vật Thái Bình

Kính bái,

Võ Quang

BÀI VIẾT 2

Hemet ngày 15 tháng 6 năm 2017

Kính gửi về Tuần Báo Phát Triển Điển Năng,

Thưa các bạn:

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP đã qua 4 thời kỳ:

Thời kỳ I: do ông Cao Minh Thiền Sư tìm ra pháp qua các sách cổ xưa như là **TÁNH MẠNG KHUÊ CHỈ, THANH TỊNH KINH, ...**

Thời kỳ II: Đức Ông Tư Đỗ Thuần Hậu vào tu nhưng không vừa ý nên mới tách ra, về nhà tự nghiên cứu và phát minh ra **PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP**. Đức Ông Tư nói: "Đây 6 chữ Di Đà, chúng tôi xin trao ra đây cho quý bạn xem và suy nghĩ nghiên cứu Pháp Vô Vi (đây nói về cái pháp của Cao Minh Thiền Sư) cũng tựa tựa như Pháp Lý (PLVVKHHBPP) nhưng canh cải chút ít mà thôi ...

Thời kỳ III: Đức Thầy vào tu và **ĐẮC PHÁP** cho nên Đức Thầy có nhiệm vụ **TRUYỀN PHÁP, THUYẾT PHÁP** chỉ cho mọi người và nhân loại ai có duyên với Pháp thì nhận lấy mà tu.

Pháp do Trời Phật truyền xuống nhưng cũng phải qua thân xác và khối óc thông minh của con người truyền lại v.v... trải qua 3 đời thì vừa đủ để phát triển vững vàng chắc chắn. Cũng như bài viết trước chúng ta cũng đã có đề cập đến số 3. Thì các bạn cứ nghiên cứu suy nghĩ đi, khi tìm ra được bí ẩn của số 3 thì nói cho mọi người biết để học hỏi.

Như vậy qua 3 thời kỳ như sau:

Thời kỳ I: Tìm ra pháp

Thời kỳ II: Chính sửa lại một tí cho phù hợp với văn minh thời đại

Thời kỳ III: Pháp đã được hoàn chỉnh, có người tu ĐẮC PHÁP.

Đó, các bạn thấy chưa, 1, 2, 3 là nó vừa đủ không dư không thiếu, viên mãn tràn đầy.

Thời kỳ thứ 4: là thời kỳ của chúng ta làm cái gì đây?

Dạ thưa: Đến Thời kỳ IV là PHỔ ĐẠO. Phổ đạo là khi có người tìm pháp, muốn nghe pháp, thì nhiệm vụ của chúng ta là trao cho họ những băng giảng đạo thuyết pháp của Đức Thầy là đủ rồi. Dễ làm dễ hiểu vì đó là NHIỆM VỤ của chúng ta. PHỔ ĐẠO là nhiệm vụ của chúng ta, chớ nên làm việc của Ông Thầy, của Ông Tư. Nếu chúng ta thông minh học được pháp thì nên tự đứng ra thành lập riêng môn phái của mình và chịu trách nhiệm với nó. PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP là một phương pháp thực hành, không phải tôn giáo nên không có giáo chủ, không phải đạo giáo nên không có sư phụ và đệ tử, là một phương pháp Tự Tu, Tự Tiến, Tự Thức, không ý lại, chỉ có bạn đạo đối đãi bình đẳng ngang hàng với nhau. Tu được thanh nhẹ rồi thì phát tâm phục vụ mọi người, không so đo, không tính toán, vô quái ngại, tùy theo khả năng, hoàn cảnh mà làm.

Đức Thầy cũng thường nhắc nhở chúng ta: Tâm Làm Thân Chịu, Tự Tu Tự Tiến. Pháp này không cho chúng ta làm biếng và ý lại. Chia sẻ tâm tình với các bạn thật ra thì cũng là nhắc nhở cho chính mình.

Kính chào các bạn.

Quý Thương

Bành Chí

BÀI VIẾT 3

Hemet ngày 14 tháng 6 năm 2017

Kính gửi về Tuần Báo Phát Triển Điện Năng,

Thưa các Bạn:

Khóa Sống Chung tại Thiền Viện HAI KHÔNG thành công mỹ mãn. Có khoảng hơn 100 bạn đạo tham dự, đề tài dựa theo bài thơ KHAI TÂM của Đức Thầy:

KHAI TÂM

KHAI TÂM MỞ TRÍ TỰ PHÂN BÀN

THỰC HIỆN CHƠN TU TRÍ CẢM AN

QUY HỘI TÌNH TRỜI TRONG SỐNG ĐỘNG

CÀNG TU CÀNG HIỂU TRÍ CÀNG AN

VĨ KIÊN

Y như lời trong thơ, một vài vấn đề gút mắc lần lượt được đem ra thảo luận, bàn bạc và được giải tỏa một phần nào. Có bạn nêu câu hỏi: "Đức Thầy dạy: 'chơn tâm nằm cách trung tâm bộ đầu 3 tấc.' Xin hỏi tại sao là 3?"

Dạ thưa: Số 3 là vừa đủ, tròn đầy viên mãn, vững chắc để phát triển. MỘT HAI thì thiếu, BỐN NĂM thì dư, mà số BA là vừa đủ. Đạo vốn không dư, không thiếu, nó tròn đầy viên mãn. Người xưa nói:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

THIÊN + ĐÌA + NHÂN = 3

NHẬT + NGUYỆT + TINH = 3

TINH + KHÍ + THẦN = 3

SOI HÒN + PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỀN + ĐỊNH THẦN = 3

Lão Tử nói: "Đạo sinh nhứt, nhứt sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm nhi bảo dương, xung khí dĩ vi hòa."

Tạm dịch: Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật, vạn vật nương dựa vào nhau để sống còn (cũng như vợ chồng nghịch ý gây lộn nhưng cũng phải dựa vào nhau để sống còn.) Muôn loài cũng vậy, con này phải ăn thịt con kia để mà sống, và con kia phải ăn thịt con nọ để mà sinh tồn, v.v...

Kể đến câu hỏi được Ban Tổ Chức đặt ra là "làm sao để xây dựng và phát triển cho chung?"

Dạ thưa: Đức Thầy là mái nhà tình thương che chở cho Huynh Đệ Tỷ Muội chúng ta. Bất cứ Khóa Học, Khóa Sống Chung hay Đại Hội Vô Vi nào cũng đều được Đức Thầy cùng Bề Trên chiếu cố hộ độ. Chúng ta nên yểm trợ, ủng hộ cho nhau để phát triển, tất cả đều tốt. Không nên đả phá nói xấu nhau. Chúng ta HÀNH ĐẠO chứ KHÔNG GIÀNH ĐẠO. Cấm không cho người ta nói động đến Đức Thầy như vậy là không đúng, chỉ nói có một chiều. Như vậy vô tình tự đưa mình và mọi người vào chỗ cực đoan, nguy hiểm và thiếu sáng suốt, dễ bị lợi dụng, v.v...

Hẹn tái ngộ.

Quý Thương,

BÀNH-CHÍ.