



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1189 22 tháng 4 năm 2018

*Trụ Đảnh*

*Hành thông khai chuyển tiến tâm linh  
Rõ lẽ Trời ban rõ pháp trình  
Duyên đạo tình đời tự giác minh  
Thành tâm hành pháp tự phân trình*

*Kính bái  
Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1992**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Mặt đất này số người càng ngày càng đông, mưu lợi dành ăn cho đến lúc nào mới yên?
- 2) Khả năng mãnh lực của đồng tiền lôi cuốn mọi người tại mặt đất là sao?
- 3) Làm sao mới có từ bi?
- 4) Người tu muốn điều khiển người tu thì sao?
- 5) Tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có nên đọc kinh hay là cầu nguyện không?
- 6) Giác minh là sao?
- 7) Chơn thức là gì?

**1)25-02-92**

**Hỏi: Mặt đất này số người càng ngày càng đông, mưu lợi dành ăn cho đến lúc nào mới yên?**

TL: Thừa sự sống và sự hiện diện do nhu cầu của mặt đất, tận dụng nhơn loại để khai thác mặt đất, tùy theo lòng tham và ước vọng sự sanh tồn của nhơn sinh, đều có sự qui định sự đến và ngày đi, tự thanh lọc qua cuộc thanh lọc, theo trình độ nhơn duyên mà tiến hóa không ngừng nghỉ, trừ phi những người nào quyết tâm hướng về giải thoát, thì mới bớt được nhiệm kỳ lưu trú tại mặt đất này, học từ bi mà tự khai mở lượng từ bi, thì mới cảm nhận được sự hoà bình của nội tâm, thâm tu thâm tiến, thì mới không còn tranh chấp cuộc sống hiện tại.

**Kệ:**

*Biết Trời biết Phật lại càng yên  
Giải thoát qui y giải nổi phiền  
Căn cội rõ ràng duyên đạt thức  
Bình tâm nhập định tự mình xuyên*

**2) 26-04-92**

**Hỏi: Khả năng mãnh lực của đồng tiền lôi cuốn mọi người tại mặt đất là sao?**

TL: Thừa nó là một khả năng nhìn nhận bởi loài người, lôi cuốn lòng tham của mọi người bất cứ lúc nào, biến thể của nó là xây dựng lòng tham của mọi người, càng ngày càng xa lìa sự sống thiên nhiên và tự nhiên, tạo dục ích kỷ và ác ôn. Ngay trong gia đình cũng gặp phải sự kích động và phản động của đồng tiền, còn người tu thiên thì ý lực giải thoát càng ngày càng mạnh hơn, tự nó xa lìa sự lôi cuốn của tiền tài danh vọng, mà sống thật với chính mình hơn.

**Kệ:**

*Trở về thực chất thiên nhiên hưởng  
Chẳng có sân si lại mở đường  
Ý lực vô sanh đồng chuyển thức  
Trong không lại có vẫn yêu thương*

**3) 27-04-92**

**Hỏi: Làm sao mới có từ bi?**

TL: Thừa nhĩn nhục tối đa thì mới tạo được nền tảng từ bi, tham thiên nhập định thì mới biết thương mình, nhĩn nhục trầm lắng trong thanh tịnh, thì tâm từ bi từ từ sẽ được bộc phát, hy sinh tu học bồ thí chơn ngôn, tức là chính mình thực hành gặt hái được, chúng nghiệm rõ rệt, thì mới thật sự dẫn đường cho người khác, một lòng tin yêu và khai triển, quý thương tất cả mọi người, chơn hành minh giải.

**Kệ:**

*Từ bi tận độ nhơn sanh tiến  
Bình đẳng tương giao chẳng cảm phiền  
Ai nhớ ai thương tùy ý thức  
Bình tâm tận độ lại càng yên*

4) 28-04-92

**Hỏi: Người tu muốn điều khiển người tu thì sao?**

TL: Người tu muốn điều khiển người tu là sai. Đã nói tới chữ tu là tự dứt khoát những chuyện ngoài tai, chuyên lo sửa tâm giải nghiệp tận tình tu học, không nên ôm một lý luận nào từ bên ngoài đưa đến, nhưng chỉ gom gọn thanh nhẹ, khôi phục nền tảng từ bi bộc phát từ chơn tâm thực hành mà phát triển, ý lực tròn đầy bất cứ ở hoàn cảnh nào, cũng có thể ban bố ánh sáng từ bi sẵn có của chính mình, tâm hồn thanh nhẹ thoát phàm, dứt khoát không hướng ngoại, nhiên hậu mới có cơ hội tu thành. Tu thiền nhiều giờ tức là thương chính mình được nhiều giờ, sự thanh tịnh rất cần thiết cho thần kinh khỏi óc.

**Kệ:**

*Thiền lành hướng thượng thật là trong  
Ý lực cao siêu tự thức tòng  
Hóa giải trần tâm tăng ý lực  
Thực hành chơn pháp chẳng cầu mong*

5) 29-04-92

**Hỏi: Tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có nên đọc kinh hay là cầu nguyện không?**

TL: Thừa tu theo Chơn Lý Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì nên hành thiền hơn là đọc kinh hay là cầu nguyện, thường xuyên niệm Phật để khai thông ngũ kinh ngũ tạng, nhiên hậu mới có cơ hội minh tâm kiến tánh. Sau khi minh tâm kiến tánh, thì trực tiếp đọc kinh Vô tự chơn kinh, tức là không chữ không lời, tự thức tâm và minh đạo. Chính phần hồn phải học thì mới có tiến thân, cần tham thiền nhập định nhiều giờ trong ngày, tùy theo hoàn cảnh mà tiến thân. Có thực hành thì mới có cơ hội tiến hóa thanh nhẹ, cảm thức khỏi óc mở rộng, tâm từ bi sáng choang, không còn mê chấp và thức hoà đồng khai mở, giờ phút khắc nào cũng tỉnh táo và ổn định.

**Kệ:**

*Minh tâm kiến tánh rõ hành trình  
Trí tuệ an vui pháp pháp minh  
Khai huệ bình tâm trong ý thức  
Giác minh tâm đạo tự khai trình*

6) 30-04-92

**Hỏi: Giác minh là sao?**

TL: Tự hiểu được một cách rõ rệt gọi là giác minh. Khi biết rõ được mỗi mỗi trong cơ tạng của chính mình, đương nhiên hiểu rõ được Khoa Học Huyền Bí là gì? Liên hệ với Trời Đất phát triển không ngừng nghỉ tùy theo khả năng sẵn có của chơn thức.

**7) Hỏi: Chơn thức là gì?**

TL: Thừa chơn thức, tức hiểu được sự thật của chính mình, dũng chí tràn đầy thực hành đứng đắn, chẳng bị trôi buộc bởi ngoại cảnh.

**Kệ:**

*Tự mình khai triển trí ý thanh  
Chẳng có ai mua chẳng giựt giành  
Chơn pháp gieo duyên người tận độ  
Trí tâm thanh nhẹ ý chơn hành*

---

**CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY**

---

***Hai Không***

*Ở đời tự phải góp công  
Cùng chung xây dựng một lòng tự tu  
Chẳng còn lý luận khờ ngu  
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài  
Cánh đời qui hợp thanh đài  
Qui không thanh tịnh sánh vai Cha Trời  
Chẳng còn thù dật lấm lời  
Bình tâm học hỏi đời đời dựng xây  
Tâm vui nhận thức Cha Thầy  
Công bằng bác ái tâm này đạt thông  
Công bằng bác ái tâm này đạt thông  
Công bằng bác ái tâm này đạt thông*

***Lương Sĩ Hằng***

***09-08-1989***

---

**TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG**

---

**ĐỒNG TU THĂNG HOA (tiếp theo)**

Cho nên người tu Vô Vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn, quý họ nữa, bởi vì họ lưu ý tới mình họ mới chửi mình, mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm từ bi của mình mới xuất hiện được. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận là trật đó, cũng phải người tu nữa. Người tu là thanh nhẹ hơn người thường, mà người thường chửi tại sao mình giận? Còn người chánh công tu Phật là chỉ chiếu ban, chiếu cho mình, từ lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ, ngài vẫn trì chí tham thiền tận độ chúng sinh. Thượng Đế cũng vậy, ban ánh sáng cho mọi người mà mọi người không nhận thì thôi chứ, đâu có trách nhiệm của Thượng Đế mà không trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ bi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt lấy mình

mà thôi, rồi viện lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì không làm gì được. Tâm con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự việc. Tâm làm thân chịu, phải nhớ cái câu này! Mình tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình, tại sao phải tu cho chính mình, ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc.

Chúng sinh cũng mất mũi tai miệng như chúng ta mà họ bị nghẹt, họ không khai thông, họ mê chấp là họ bị nghẹt, ăn uống cũng không biết nữa, thì cái đường tu cũng không đúng nữa. Rồi đem ra tranh chấp sanh giặc vậy thôi nhưng mà ồn ồn ào ào rồi đầu cũng phải vào đây thì chúng ta mới thấy từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có ồn ồn ào ào rồi rốt cục rồi cũng đầu vào đây. Chúng ta phải giữ thanh nhẹ, tự tu tự tiến để khai mở tâm linh của chúng ta. Cái lãnh vực đó càng ngày càng sâu rộng. Niệm Phật để đại trí nó mở, đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức được. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng mà làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay nhưng mà làm không được hay. Cho nên người tu Vô Vi phải nắm được, rờ được, mó được, đi được. Những chuyện thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng này, khám phá thần kinh não óc trong này nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết. Chính tôi ôm nó hằng ngày mà tôi không biết, thì tôi cũng phải nhìn nhận tôi ngu, tôi đang truy tầm chân lý là ở đó. Chính tôi không biết tôi mà, tôi đi biết chuyện người ta để làm gì, tôi chê khen người ta để làm gì, không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp lý Vô vi không có vị nể một ai. Sự thật là sự thật! Chính nó không hiểu nó nó không có thể trách ai được hết. Nó ngu mà nó tưởng khôn, đó là lường gạt lấy nó mà thôi. Cho nên người tu Vô Vi không có cãi vả với người ta, chỉ lo tu sửa mình để khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để tiến hóa không ngừng nghỉ.

Đó là mới đúng theo luật Trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong thể xác của con người. Cái hồn bị giam hãm trong thể xác con người, để thấy cảnh này cảnh nọ để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sai. Chớ cơ hội làm người là để học chớ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Máy chục năm thôi, chắc chắn phải ra đi, cuộc sống có rồi, cuộc chết chúng ta sẽ nhận, mà nhận bằng cách nào? Nhận một cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mờ ám thì cuộc chết nó phải khổ, phải điều khiển bởi người khác! Mà cái khối âm bên kia nó sẽ điều khiển và nó hành hạ vô cùng. Mà chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều, chứ không phải nó dung tha đâu! Sống ở thế gian, tiền tình duyên nghiệp đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi, không phải sung sướng đâu. Được đồng tiền đừng có vội sung sướng! Được mối tình đừng có vội an vui. Không có chuyện gì an vui hết! Cuối cùng của nó là thử thách! Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiến được. Cái tiến trình của con người là đang học hỏi chứ không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết chứ không có người sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học qua tuần tự chấp nhận. Cho nên học cái pháp tu thiền là để mình tu tuần tự trong tiến hóa, tự engineer, tự khai thác từ lý từ tí của chính mình để hiểu. Để hiểu những cái gì chúng ta đã có chớ không phải chúng ta không có. Mà nếu chúng ta đâm đầu đi lệ thuộc người khác nữa, chúng ta không biết chừng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở nó chưa tới được mà còn để cho họ mở không biết chừng nào họ mở được!. Bản thân bắt độ hà thân độ, chính ta không tu làm sao ta tu cho người khác được?. Một câu rất rõ ràng, rất chí lý từ nghìn xưa để lại : Bản thân bắt độ hà thân độ! Làm sao mình có thể độ người ta được, mình tự tu để ảnh hưởng người khác là đúng. Cho nên những gương lành để lại mặt đất, Jesus Christ, Thích Ca cũng vậy, cũng phải tự tu thôi, không làm gì hơn hết! Ông không làm gì hơn hết! Thích Ca có hào quang cũng nhờ tu mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn là cũng như nhịn nhục vậy, người thành đạo! Ở đời chúng ta, hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục thì đối với ăn uống không có gì quan trọng, thì tự nhiên nó đi tới chỗ thức tâm!

Phải biết vạn sự trên đời là không! Không có cái gì là thật hết! Xác mình không thật thì không có gì thật! Một chút xíu đó là hiểu liền, không phải đợi mà hoàn cảnh nó đánh lên đánh xuống, hành hạ lên hành hạ xuống mới biết. Mình biết trên đời vạn sự là không, không có gì thật hết! Luân hồi luân hồi rồi trả vay trả vay, tiến hóa. Mình hiểu được con đường tiến hóa mình cứ nắm đường tiến hóa và xác này không kể tới nữa, thì mới giải tỏa được, mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm. Ôm tâm thì

mới rõ được, ôm xác thì không bao giờ rõ được. Muốn sống, mà sống tới sáu bảy chục tuổi, tám chục tuổi, chín chục tuổi, một trăm tuổi cũng chết hà! Không sống được! Cho nên tôi nói : Cảnh đời là bãi trường thì, học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn, thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Cho nên người nào sanh ra cũng phải tham! Tham sanh quý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình, một ngày nào mình sẽ ra đi và đi, và đi với một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, con đường đó mình an nhiên nhắm mắt mình đi, không có lo! Nhiều người không hiểu nói tôi cầu xin cho được sống lâu! Làm sao cầu xin được! Có ông trời, ông Phật ông Chúa nào phù hộ mình sống lâu được? Ngâm ở trong đạo cũng sống chừng một trăm hai, một trăm ba là hết rồi, phải không? Thì phải thấy rõ ràng cái đường đi nó như vậy, rồi rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không có ai sanh mình được, thì không ai bắt mình chết được, mình bằng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không bằng lòng cái chết và không thấy rõ cái chết thì cái chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau! Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau, nó cấu xé với nhau làm sao mà tiến hóa được. Bây giờ chúng ta chỉ thiếu cái chết thôi.

Chúng ta bây giờ có đường, biết thương mình, biết tu là hướng thiện, biết thương chính tâm mình, hướng thiện. Mình là người bỏ rơi mình chứ ai bỏ rơi mình. Đâu có ai kỳ thị mình, mình là một người đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình, bỏ rơi cái tâm từ bi của mình, rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó đã hành hạ tới ngày hôm nay, lê lét ở trần gian, khổ cực vô cùng, không phải sướng đâu, đủ loại nghiệp nó ghim vào óc, không có giải được. Bây giờ ta tu ta phải dứt khoát mà giải lần lần, chứ mà giải nhanh nó khùng, từ từ từ từ, lo trì niệm lo thiền thì tự nhiên nó sẽ giải. Cái đời nó tạo thành tập quán, tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như hút thuốc cũng tạo cái nghiệp thuốc, mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp. Cái tập quán! Bây giờ chúng ta tu, nay giải chút mai giải chút, nó đẹp! Nó đẹp cái tập quán đó mới thoát được! Còn nó ôm tập quán làm sao thoát được. Còn cái tánh cống cao ngạo mạn cũng là một cái tập quán nữa! Không có ôm cái đó! Phải từ bỏ! Căn bản của người tu là phải nhịn nhục, nó mới tiến hóa được. Còn người tu mà thiếu nhịn nhục không có được, lập phe này phe nọ cũng không được. Chỉ trích người này người nọ cũng không được. Chỉ trích mình đi! Mình đã bỏ quên mình từ lâu rồi, trở về với chính mình, trở về lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy, ông Phật sống thức dậy. Ông Phật là phần hồn, chơn tâm của mình là ông Phật, nó thức dậy, thì càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý, thì nó thấy nó là ai, và Phật là ai, lúc đó mới đánh lễ Phật được. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng ông Phật hay quá rồi bây giờ mình đánh lễ ông Phật nào? Ở thế gian đi chùa đánh lễ ông Phật gỗ thôi! Bỏ quên cái tâm, bây giờ mình mở cái tâm được mình mới đánh lễ được. Rất rõ ràng! (còn tiếp)

---

**Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018**  
**“Nhìn Xa”**

**Hyatt Regency Montréal, Canada**  
**Từ 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2018**

---

20.04.2018

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự hăng hái ghi danh của quý bạn đạo. Xin quý bạn đạo lưu ý các điểm sau đây:

**1) Ghi danh:**

**Thời hạn chót đóng phần tiền ghi danh còn lại là ngày 1 tháng 5, 2018.** Rất tiếc, năm nay, khách sạn rất đông khách, và không thể cung cấp thêm phòng cho chúng tôi. Vì lý do trên, Ban Ghi Danh không nhận thêm ghi danh vì hết chỗ, và chúng tôi không thể nhận thêm người trong danh sách chờ đợi sau ngày 1 tháng 5, 2018.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ không thể hoàn trả lệ phí sau ngày 1 tháng 5, 2018, vì phải đóng tiền trước cho khách sạn.

Nếu quý bạn đã mua vé máy bay nhưng chưa thông báo, xin quý bạn gửi phiếu vận chuyển cho Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn.

## 2) Thông báo về đóng góp văn nghệ 2018:

Mỗi năm, Ban Văn Nghệ phải sửa soạn chương trình rất công phu và cần nhiều thời gian sắp xếp, cho nên chương trình được ấn định trước nhiều tháng. Vì lý do trên, Ban Văn Nghệ không thể nhận sự đóng góp văn nghệ vào giờ chót của quý bạn đạo tham dự. Ngoài ra, tất cả tiết mục trong chương trình văn nghệ cần thích hợp với Đại Hội Vô Vi Quốc Tế. Mong quý bạn đạo thông cảm, để mỗi năm, chúng ta có thể hưởng những giây phút thoải mái tuyệt vời của văn nghệ thiên ca Vô-Vi.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Kính thư,  
Ban Ghi Danh

---

### Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California

---

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông báo đến các bạn đạo về những thành viên của Hội Đồng Quản Trị trong niên khóa 2018 – 2020:

Chủ tịch: Đoàn Ngọc Toàn  
Thành Viên: Phạm Văn Đước  
Lâm Huỳnh Mai  
Phan Xuân Thái  
Nguyễn Hữu Sáng  
Võ Anh Kiệt  
Nguyễn Hoàng Long

Hội xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và những ý kiến xây dựng để Hội Đồng Quản Trị niên khóa 2018 – 2020 làm việc tốt hơn.

Hội Trưởng Võ Thanh Chí.

---

### BẠN ĐẠO VIẾT

---

#### **"Đồng Ứng Trị Liệu Pháp" một phương pháp tự chữa bệnh, để học và thực hành**

**Lưu ý:** Như thường lệ, bài viết ngắn này chỉ là sự gợi ý và một góc nhìn của bản thân. Quý bạn nên tìm hiểu sâu xa hơn, hay bàn thảo với bác sĩ gia đình trước áp dụng.

Quý bạn thân mến,

Tôi có một vị đàn anh học cùng trường đã hơn 70, cách đây vài tháng, một sáng thức giấc thì phát giác ra là cái cổ của mình cứng ngắc, đau nhức vô cùng mỗi khi muốn xoay chuyển. Cầm bàn chải đánh răng, hay muốn trở dậy từ trên giường đều là chuyện khó khăn, đau nhức cả vai bên phải. Cấp tốc đi bác sĩ, chụp

hình quang tuyến thì được biết là xương cổ đốt số 4 và 5 bị lệch đề lên gây thần kinh, khiến cổ bị tê cứng, dần dần chuyển đến vai, rồi tay. Đang rầu rĩ cả tuần vì đã đi bác sĩ cho uống thuốc mà không bớt, lại có triển vọng là phải mổ nếu tình trạng kéo dài quá lâu, cũng có thể là cánh tay phải sẽ bị liệt, anh chợt nhớ lại là có người bạn trẻ có giới thiệu cùng anh cách trị bệnh theo "Đông Ứng Trị Liệu Pháp" của ông Lý Phước Lộc mà anh bạn này mới học trước đó vài tuần. Anh bạn T. nghe tin anh N. bị nạn vội chạy đến hỏi thăm và đề nghị anh N. áp dụng thử cách chữa trị mới này xem sao. Dù chỉ theo tài liệu chỉ dẫn, không ngờ chỉ sau vài lần xoa các huyết đạo và hơi nóng với máy sấy tóc, cơn đau của của anh N. đã giảm ngay đi chừng 95%, cổ có thể lắc qua lại dễ dàng hơn, và tầm nhìn cũng khá hơn. Sau đó thì anh N. tiếp tục ấn huyết tự chữa cho mình, chừng tuần sau thì khỏi hẳn.

Theo Tây Y, anh N. bị Torticollis vì có thể trong lúc ngủ say vị trí cổ của Anh không được thẳng đã làm xiết vào chỗ thần kinh từ đốt sống cổ ra làm bắp thịt bị co rút lại rất đau. Nhờ người bạn khi nhay mạnh vào đúng những huyết trên đường đi của dây thần kinh đã giúp cho bắp thịt giãn ra và hết đau. Thuốc Lorzone mà bác sĩ đã cho rất tốt nhưng phải có thời gian mới có kết quả. Thường là sau vài tháng cộng với cái màn Physical Therapy. Thoát được cảnh mổ xẻ nơi quan trọng trong người thật là có phước đức lớn.

Do đã từng đau khổ với bệnh lệch xương sống từ 20 năm nay, cộng thêm bản tính hà tiện, gặp món nào là giúp cho sức khỏe, mà lại không tốn tiền thì tôi cũng hay tò mò tìm hiểu mà áp dụng cho sức khỏe của mình, sau đó thì chia sẻ cùng bạn hữu vì biết đâu sẽ giúp được người. Tôi vào Internet và đánh chữ "Lý Phước Lộc" thì ui trời ơi, cả hàng lô hàng dọc đề mục về ông này, cộng thêm cả trăm đoạn phim ngắn (cliff) trên YouTube quay lại những lần ông trị bệnh, kèm theo lời dẫn giải rõ ràng của ông về bệnh trạng, nguyên do và cách chữa trị. Có thể nói là bệnh nhân nào cũng cảm thấy khá hơn sau khi được ông xoa nắn, nhay các huyết đạo. Ông không dấu diếm điều chi, đều chỉ dẫn cặn kẽ cho bệnh nhân và khuyên người ta về nhà tiếp tục tự làm, hoặc nhờ thân nhân làm để có thể tự chữa cho mình. Theo tôi hỏi thăm, ông đi đến đâu giảng đến đó và chữa bệnh đều là miễn phí.

Đọc thêm nữa về tiểu sử ông Lý Phước Lộc thì được biết ông là học trò của ông Bùi Quốc Châu người đã giới thiệu phương pháp "Diện Chân" ở VN từ thập niên 1980. Ông Lộc đã thực hành châm cứu và chữa trị giúp bệnh nhân từ VN, cũng như hợp tác với ông Châu trong việc khai triển và giới thiệu môn Diện Chân rộng rãi. Ông qua Mỹ từ năm 1995 theo chương trình HO. Do nhiều cơ duyên khác nhau, sau khi nhận ra môn Châm Cứu không thể phổ biến rộng rãi, cộng thêm bệnh trạng mỗi người mỗi khác, không thể áp dụng cách chữa trị theo công thức một cách cứng nhắc, ông đã quyết định bỏ không hành nghề châm cứu nữa mà tập trung vào học hỏi, tìm tòi, thống kê, hệ thống hóa một phương thức trị bệnh mới. Đó là môn "Đông Ứng Trị Liệu Pháp" mà ông đã dày công nghiên cứu và giới thiệu cùng mọi người từ năm 2012.

Ông và những người học trò, cảm tình viên hình như có mở một văn phòng nhỏ ở Nam California giúp chữa bệnh. Dù đã gần 80, nhưng hầu như ở đâu mời đến giảng thêm về môn "Đông Ứng Trị Liệu Pháp" và giúp chữa bệnh là ông Lộc cũng đều sẵn sàng lên đường. Nhân dịp Tịnh Xá Hương Thiên ở Annandale, Virginia mời ông Lộc về giảng vào thượng tuần tháng 4/2018, tôi rủ cô hàng xóm cùng đi nghe cho biết, và biết đâu đủ duyên thì tại tôi có thể ứng dụng những điều ông giảng mà tự chữa bệnh, cũng như giữ gìn sức khỏe cho mình.

Tôi đã đến nghe ông giảng về môn "Đông Ứng Trị Liệu Pháp", cùng xem các ứng dụng của môn này trong việc trị liệu. Sau đây là vài nhận xét thô thiển của tôi về buổi giảng này, cũng như về cách trị bệnh qua sự quan sát tận mắt của chừng 60 bệnh nhân. Chắc chắn là sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn bỏ qua và giúp bổ túc thì rất cảm ơn.



1. Đã từ lâu tôi chưa gặp buổi giảng nào về Y Học, cùng lúc đượm đầy mùi vị Đạo như bài giảng ứng khẩu của ông Lý Phước Lộc. Ngồi nghe mấy tiếng liền mà không chán, tràn ngập sự thú vị và niềm vui vì được mở rộng sự hiểu biết cho mình, những áp dụng mình có thể làm mà kết quả thấy rất rõ ràng, hợp lý.

2. Tổng quát việc quan trọng của phương pháp này là tìm ra được "Sinh Huyết" vị trí đau Đồng Ứng với bệnh trạng, sau đó ấn mạnh và day 7 lần là xem như một lần chữa. Người bệnh về nhà tiếp tục làm như vậy ba lần trong ngày, đến khi nào điểm đau đó không còn đau nữa thì ngưng, vì gốc của bệnh đã dứt. Việc tìm Sinh Huyết được xác định qua sự đồng dạng của HÌNH, THỂ, và THỂ của vùng bị đau với điểm đau tìm được. Thường là ở một nơi khác, rất ít khi nằm ngay vùng bị đau. Việc tìm SINH HUYẾT và chữa bệnh trong thật đơn giản mà hiệu quả thì rõ rệt ngay trước mắt, làm tôi hơi sững sờ cứ là chuyện đùa. Ngày xưa tôi cũng có học sơ qua về kinh mạch, châm cứu, đông y nhưng vì trí nhớ kém, đành bỏ qua. Nay thấy cách chữa bệnh của ông làm tôi không dám chuyen trước mắt đang xảy ra.

3. Kết quả của sự chữa trị cho gần 60 bệnh nhân trước mắt thật sự làm tôi "mất hồn" vì các con bệnh đều xác nhận là có biến chuyển tốt hơn trên các vùng đau của họ, không ít thời nhiều, có người cơn đau còn biến hẳn. Hầu hết các con bệnh ở trong số tuổi từ 50 xấp lên, hầu hết các chứng bệnh đều là loại Đông Tây Y chữa hoài không hết, càng lúc càng bết. Nay đi chữa theo phương pháp này như là một hành động mua số cho vui. Ai dè lại trúng, mà trúng lớn nữa mới vui chứ!. Và càng thấm thía câu "Thông Bất Thông, Thông Bất Thông", chuyện ngay rõ ràng trước mắt là những cơn đau đớn của người bệnh là do khí huyết không đi được đến các vùng đó. Nay chỉ cần ấn và day đúng ngay Sinh Huyết 7 lần là cơn đau bớt ngay, hay dứt hẳn vì khí huyết đã mang được đến nơi này.

4. Tôi dự tính ghi lại thật nhiều cách chữa bệnh, nhưng khổ nỗi mình chưa quen thuộc phương pháp, mới có biết qua loa thì sợ là càng viết càng sai. Chính người nghĩ ra phương pháp cũng còn phải thú nhận là "càng viết ra thấy càng thiếu". Mà muốn viết cho đầy đủ thì không ai có thời giờ mà xem. Chính ông còn khuyên là người đến nghe không nên ghi chép chi hết, cố gắng nghe giảng và hiểu, rồi sau đó tự mình rút ra kinh nghiệm. Tôi rất đồng tình với ông ở chỗ là phương pháp chữa bệnh này không chính quy chút nào, không có bài bản chi hết, nhưng lại có thể làm giảm và hết bệnh. Tình trạng cũng giống như trong truyện kiếm hiệp "Tiểu Ngạo Giang Hồ", Lệnh Hồ Xung đã học kiếm pháp từ tổ sư Phong Thanh Dương và thành công khi dùng "vô chiêu thắng hữu chiêu" vậy. :-)

- môn thờ "Rùa Rắn Ngọc Đầu" rất hiệu quả trong việc làm dẫn xương sống giúp giảm đau rất nhiều cho những ai bị lệch xương sống, xương sống thoái hóa. Cái hay nữa là giúp cho những ai mất ngủ tìm lại được giấc ngủ ngon.

- dùng bàn tay xoa vòng quanh môi bắt đầu từ phải qua trái để giúp tiêu hóa, trị táo bón, hay ngược lại từ trái qua phải sẽ làm bớt tiêu chảy.

- xoa bóp trên tay giúp trị chứng "vọp bẻ" ở chân, cũng như trên người, v.v.

- giúp những người lớn tuổi bớt đi chứng đi tiểu vặt nhiều lần trong ngày, cũng như hỗ trợ cho thận lọc chất dơ tốt hơn.

5. Trên đường về nói chuyện cùng cô hàng xóm, tôi đồng ý là phương pháp thật hay giúp cho người ta giữ sức khỏe, cũng như tự chữa bệnh. Chúng tôi cùng đồng ý đây chính là thêm một phương cách mới cho những bệnh mà Tây và Đông Y đã bó tay. Phương pháp chữa bệnh này sẽ giúp cho những người nghèo, thiếu phương tiện để tự chữa và giúp đỡ nhau lúc cần thiết. Ví dụ như tôi hay đi chơi xa, nay biết được môn này để chữa trị các bệnh cấp thời thì còn gì hay hơn.

6. Tôi cũng rất tâm đắc với ông Lý Phước Lộc khi cho rằng chỉ có người bệnh tự chữa mới thật sự hết mà thôi. Chứ nếu không thì chỉ có các vua chúa, người giàu có sống khỏe mạnh, sống lâu hay sao?! Rõ ràng là cho dù tập trung các vị y sĩ tài giỏi chung quanh, các vua chúa ngày xưa thường là chết sớm. :-) Có lẽ nhờ

ngộ với câu nói của người xưa "Di Thiện Tồi Lạc", thay vì giữ sự hiểu biết về phương pháp "Đồng Ứng Trị Liệu Pháp" cho riêng bản thân, trong gia đình, hay giòng họ để kiếm tiền, ông Lộc đã chọn con đường phổ biến cho mọi người cùng biết. Đây là một đóng góp lớn lao cho nền Y Khoa, và sức khỏe trước hết là cho người dân VN. Hy vọng sẽ gây được sự chú ý của nhiều người cùng chung ý hướng phục vụ mà tiếp tục nghiên cứu, và phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.

Các bạn, những ai muốn tìm hiểu sâu hơn, ý nghĩa và cách trị bệnh theo phương pháp "Đồng Ứng Trị Liệu Pháp" xin chịu khó theo dõi khóa học tại NPĐ Liên Hoa ở Virginia cuối năm 2017, như trang bên dưới. Bảo đảm rất vui và hữu ích. Những người học trò và tâm đắc với phương pháp chữa bệnh này đã thu lại các buổi giảng, chữa bệnh của ông mà đăng lên trên Internet (YouTube). Cũng như thiết lập một trang BLOG để mọi người có thể vào xem, nghiên cứu thêm, cũng như có thể thư từ hỏi thăm trực tiếp với ông.

**Khóa học tại NPĐ Liên Hoa:** <https://www.youtube.com/watch?v=Wkm23k1r-fY&t=5678s>

**BLOG Đồng Ứng Trị Liệu Pháp:** <http://vndongungtrieuphap.blogspot.ca/>

Có người bạn gửi cho tôi một tập tài liệu tóm lược về môn "Đồng Ứng Trị Liệu Pháp" và liệt kê những bệnh có thể chữa, cùng các Sinh Huyết do mấy người học trò ra công ghi lại. Tập này khá dày, chừng 70 trang, nếu bạn nào muốn có tài liệu này thì xin email riêng cho tôi. Tôi sẽ gửi tài liệu này cho bạn qua dạng PDF.

*Nguyễn Đức Trọng / VA 18-4-2018*  
*tdnguyen97266@yahoo.com*

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ ông Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1928 là cha ruột của bạn đạo Nguyễn Lam Đạo, Nguyễn Thị Thanh Tân, cha vợ của bạn đạo Vũ Văn Tâm và là cha chồng của bạn đạo Lương Thị Huệ từ trần lúc 16 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2018 nhằm ngày 26 tháng 2 năm Mậu Tuất, an táng tại ấp Bình Lục, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam hưởng thọ 91 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ

Thành thật cảm ơn Quý bạn đạo  
Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu kính báo

2) Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của hai Bạn đạo Chong Thị Lệ Hoa và Trần Thị Bích Thủy là:

Cụ bà Nguyễn Thị Thịnh, sinh ngày 20.12.1938, mất lúc 4 giờ sáng ngày 16.04.2018 (nhằm ngày 01.03 Năm Mậu Tuất) tại Emden Đức Quốc, được siêu thăng tịnh độ.

Thay mặt Gia đình thành thật cảm ơn sự hướng tâm cầu nguyện của Quý Bạn đạo!

3) Kính Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện : Bạn đạo Trần văn Thanh, lương y Sóc Trăng ( Tự : Vô Vi Giác Chơn) sinh năm 1948, từ trần lúc 6g30 sáng 15/04/2018, nhằm ngày 30 tháng 2 năm Mậu Tuất, tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam, thọ 71 tuổi được siêu thoát về nơi Thanh Tịnh.