



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1306 19 tháng 7 năm 2020

Trời Xanh

*Trời xanh hiện trăng sao
Thành tâm tưởng Trời duyên tự đạt
Qui hội tình người hướng về Trời
Khai thông trí tuệ cảm thức lời*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1994

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao người đời thích du lịch ăn món ngon vật lạ?
- 2) Muốn xem hạnh đức của người tu thì phải làm sao?
- 3) Sự hy vọng của loài người có nên cản trở không?
- 4) Người hoằng pháp còn giận hờn thì sao?
- 5) Thiên cơ là gì?
- 6) Người chơn tu còn thắng bại hay không?
- 7) Những lời truyền thuyết không đúng đắn có hại không?

1) 27-04-94

Hỏi: Tại sao người đời thích du lịch ăn món ngon vật lạ?

Đáp: Thừa bản tánh hiếu kỳ mỗi người đều có, thích giữ chuyện xưa, nhưng không bao giờ chịu sống như xưa, tam sao thất bản, lần lần mất bản chánh, đi lạc đường là vậy, bơ vơ ham sống sợ chết, không biết lối về với thanh tịnh.

Kệ:

*Hướng ngoại lân la tự bỏ mình
Tâm không thanh tịnh giữa hành trình
Bất minh thiên địa cùng nguyên lý
Tạo khổ cho mình tánh khổ mình*

2) 28-04-94

Hỏi: Muốn xem hạnh đức của người tu thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn xác nhận hạnh đức của người tu thì phải xem kỹ hành động của họ có liên hệ đến tình tiền duyên nghiệp hay không. Nếu còn sự ham muốn về bốn điều kể trên, thì không sao tránh khỏi nghiệp lực lôi cuốn, khó thanh và khó hòa, có thể biệt lập trong duyên nghiệp, khổ mà không hay.

Kệ:

*Chuyện chi cũng muốn làm thầy
Khô trí cực tâm khó đổi thay
Mê chấp đủ điều trong vọng động
Sân si khó tánh khổ hằng ngày*

3) 29-04-94

Hỏi: Sự hy vọng của loài người có nên cản trở không?

Đáp: Thừa sự hy vọng của loài người không nên cản trở, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, thì tâm từ bi mới được phát triển, việc làm tốt thì hạnh đức mới được dồi dào.

Kệ:

*Giúp người chẳng có phân màu sắc
Thanh tịnh độ tha hành triển giới
Thực hiện cứu người tâm hạnh phúc
Dày công tu luyện rõ ý Trời*

4) 30-04-94

Hỏi: Người hoàng pháp còn giận hờn thì sao?

Đáp: Thừa người hoàng pháp còn giận hờn là tự thu hẹp phạm vi phát triển của tâm linh, giận hờn là tạo tội chứ không phải tạo phước.

Kệ:

*Sửa mình không giận không hờn tiến
Nhấn nhủ tâm linh giải bỏ phiền
Trí tuệ tràn đầy không thắc mắc
Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên*

5) 01-05-94

Hỏi: Thiên cơ là gì?

Đáp: Thừa thiên cơ là chuyện khó tin và chưa đến, không gì bằng sự hiện diện của con người trên mặt đất, việc xảy ra là việc đã rồi, chịu chấp nhận là sẽ có cơ hội cải tiến, không nên tin mà tạo loạn cho chính mình. Có ăn, có uống, có làm, có tu là có tiến, cứ vậy mà tiến hóa thì sẽ không bao giờ bị mê lầm tương lai hay ngoại cảnh.

Kệ:

*Trì tâm học hỏi cứ chuyên hành
Khai trí minh tâm chuyển thức thanh
Đời tạm không còn nuôi luyện tiếc
Thực hành chơn pháp tiến càng nhanh*

6) 02-05-94

Hỏi: Người chơn tu còn thắng bại hay không?

Đáp: Thừa người chơn tu là người ý thức được tự tu là quan trọng, biết được luật nhơn quả là cuối cùng chính mình phải gánh chịu những gì mình đã làm, cần xem xét hạnh đức của chính mình hơn là hướng về con đường thắng hay bại.

Kệ:

*Quân bình chẳng có ăn thua động
Khai triển tâm linh chẳng phập phồng
Qui hội tràn đầy tình chuyển thức
Có không không có chuyện không tòng*

7) 03-05-94

Hỏi: Những lời truyền thuyết không đứng đắn có hại không?

Đáp: Những truyền thuyết không đứng đắn rất có hại cho người kế tiếp, sẽ lạc vào sự mê tín dị đoan, tự mình tu giải nghiệp tâm là điều rất cần thiết.

Kệ:

*Thực hành đứng đắn giải tâm mê
Pháp giới khai thông tự trở về
Sáng tỏ bộ đầu không nghệt thức
Quán thông đời đạo chẳng còn mê*

Khóc vì nhơn loại

- Khóc vì nhơn loại điêu linh
Khóc vì nhơn loại tánh tình bất chơn
Khóc vì nhơn loại giận hờn
Khóc vì nhơn loại quên ơn Phật Trời
Khóc vì nhơn loại bỏ rơi
Khóc vì nhơn loại quên Trời quên ta
Khóc vì nhơn loại bất hòa
Khóc vì nhơn loại thiết tha cảnh trần
Khóc vì nhơn loại bất nhân
Khóc vì nhơn loại mở tầng đấu tranh
Khóc vì nhơn loại càn nanh
Khóc vì nhơn loại không hành không tu
Khóc vì nhơn loại vẫn ngu
Khóc vì nhơn loại ở tù mới hay
Khóc vì nhơn loại làm thầy
Khóc vì nhơn loại ngày ngày tạo sai
Khóc vì nhơn loại thị oai
Khóc vì nhơn loại chẳng tài hơn ai
Khóc vì nhơn loại tự đầy
Khóc vì nhơn loại ngày ngày lún sâu
Khóc vì nhơn loại lo rầu
Khóc vì nhơn loại bỏ tàu Chơn Tâm
Khóc vì nhơn loại khóc thầm
Khóc vì nhơn loại chẳng tầm đường đi
Khóc vì nhơn loại ghét nghi
Khóc vì nhơn loại chẳng đi về Trời
Khóc vì nhơn loại chẳng rời
Khóc vì nhơn loại sống đời tham sân
Khóc vì nhơn loại chẳng cần
Khóc vì nhơn loại khó phần giải thông
Khóc vì nhơn loại chẳng thông
Khóc vì nhơn loại tréo tròng gạt nhau
Khóc vì nhơn loại đối đầu
Khóc vì nhơn loại giết nhau hoài hoài
Khóc vì nhơn loại lừa hoài
- Khóc vì nhơn loại tạo sai tạo lầm
Khóc vì nhơn loại khép tâm
Khóc vì nhơn loại chẳng tầm thực chơn
Khóc vì nhơn loại thiệt hơn
Khóc vì nhơn loại tạo ơn giả tình
Khóc vì nhơn loại bất minh
Khóc vì nhơn loại tạo tình khổ đau
Khóc vì nhơn loại muốn mau
Khóc vì nhơn loại khổ đau đời đời
Khóc vì nhơn loại lệ rơi
Khóc vì nhơn loại sống đời khổ tâm
Khóc vì nhơn loại điếc câm
Khóc vì nhơn loại Chơn Tâm khó hòa
Khóc vì nhơn loại ta bà
Khóc vì nhơn loại bỏ nhà không lo
Khóc vì nhơn loại nằm co
Khóc vì nhơn loại chẳng mò được chi
Khóc vì nhơn loại sân si
Khóc vì nhơn loại khó thì tiến nhanh
Khóc vì nhơn loại thiếu hành
Khóc vì nhơn loại chẳng thanh như Trời
Khóc vì nhơn loại nơi nơi
Khóc vì nhơn loại chẳng xoi được gì
Khóc vì nhơn loại khinh khi
Khóc vì nhơn loại Tâm thì bất an
Khóc vì nhơn loại bàng hoàng
Khóc vì nhơn loại có đàng chẳng đi
Khóc vì nhơn loại tự khi
Khóc vì nhơn loại khó thì khó hòa
Khóc vì nhơn loại cách xa
Khóc vì nhơn loại chẳng hòa tiến lên
Khóc vì nhơn loại siết rên
Khóc vì nhơn loại bỏ nền tảng căn
Khóc vì nhơn loại khó khăn
Khóc vì nhơn loại cần nhần nội tâm

Khóc vì nhơn loại gạt thâm
Khóc vì nhơn loại bỏ tâm Thanh Quang
Khoác vì nhơn loại chẳng bàn
Khóc vì nhơn loại quên đàng về quê
Khóc vì nhơn loại chán chê
Khóc vì nhơn loại khó bề sống chung
Khóc vì nhơn loại bít bùng
Khóc vì nhơn loại tạo khùng tạo điên
Khóc vì nhơn loại cảm phiền

Khóc vì nhơn loại sống riêng một mình
Khóc vì nhơn loại chưa mình
Khóc vì nhơn loại hại mình ngày đêm
Khóc vì nhơn loại khó êm
Khóc vì nhơn loại làm rêm cả mình
Khóc vì nhơn loại vắng tình
Khóc vì nhơn loại bỏ mình bơ vơ
Khóc vì nhơn loại ước mơ
Khóc vì nhơn loại đến giờ không đi !

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Gien, 23-12-1981

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Qui Thức

Strasbourg, ngày 4 tháng 12 năm 1982 (tiếp theo và hết)

Tình cảnh hôm nay, cả càn khôn vũ trụ, có khối thanh, có khối trược. Khối trược vẫn hoành hành bất cứ các nơi. Cho nên chúng ta lại phải dày công hơn, lo tu, lo giữ phần du dương thanh tịnh, bất chấp ngoại cảnh thì chúng ta mới vượt khỏi, cơn thử thách nặng nề hiện tại!

Cho nên khắp năm châu đều có những sự kích động này, chính các bạn đã cảm thức rõ ràng và nhận thấy rõ ràng và các bạn cũng đồng nguyện với chúng tôi là hi sinh tánh hư tật xấu, xóa bỏ hận thù, mở tâm thức sáng ban, càng ngày càng lớn rộng để đón thanh quang điển lành của Thượng Đế, chấp nhận hi sinh để mở rộng tâm thức của chính mình, trở về nguồn cội. Cho nên mọi người chúng ta phải đồng hành trong tâm thức, chung nhau mới đạt tới sự bình đẳng tương hội giữa huynh đệ trong cơn hành thiền. Cho nên trong lúc thiền của mọi người chỉ có một thức mà thôi, không có hai ba thức, như mở mắt tai nghe: mở mắt là xem một thức, tai nghe một thức, miệng nói một thức, tưởng tượng một thức! Đó là về đời! Còn đây chúng ta tu, chỉ có một thức mà thôi: “Thăng hoa giải thoát”!. Cho nên chúng ta luôn luôn đặt trung tâm điển quang hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó là tâm chơn chánh của người hành giả Vô Vi, kê bằng Điển Tâm. Còn nếu chúng ta dùng Phạm tâm, không phải là hành giả Vô Vi nữa đâu, là kẻ biến hóa cái pháp này thành ra một cái đạo, tà đạo và chỉ biết lý luận, phỉnh phờ người khác nhưng mà thực hành không có kết quả.

Cho nên gây cho gia đình xáo trộn, không như ý. Còn nếu mà chúng ta tu về điển quang thì chúng ta sẽ đạt tới một pháp như ý của Đức Phật Di Lạc đã qui định cho nhân sanh và cho chúng sanh đã học và được học về điển giới.

Chỉ có người Vô Vi dày công mới cảm thấy luồng điển đang rút bộ đầu của các bạn đó, là một pháp như ý trong chu trình tiến hóa. Chỉ điển mới là thanh đạt nhẹ nhàng! Còn lấy cái tâm phạm lý luận thì không biết chừng nào. Cho nên lúc tu không thành đạt được, rồi lính quỳnh, đâm ra

cầu xin và nhờ Ôn Trên hộ độ. Cho nên chúng ta không cần thiết điều đó, chúng ta phải thực hành để đi đến trình diện cho Bề Trên, vì Bề Trên đã quá thương yêu chúng ta và ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc!

Ngày nay chỉ đòi hỏi sự hành triển của chính chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới trình diện được, chúng ta phải dày công. Nhiều bạn đã cảm nhận trên bộ đầu rõ rệt, luồng điện đang rút các bạn và đang dẫn tiến tâm linh của các bạn. Cái thức của các bạn càng ngày càng dồi dào, sáng suốt, trong thanh tịnh rõ rệt. Cho nên chúng ta bước vào điện giới đệ tu học thì chúng ta không có chấp ở thế giới nữa! Cho nên khi các bạn không chấp ở thế giới thì các bạn đã học tới toàn nhãn rồi! Trong cái toàn nhãn đó mới đem sự sáng suốt cho các bạn. Thì các bạn đạt được toàn nhãn, các bạn mới học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Chứ đừng dụng chữ từ bi của đời đời nhưng mà trong tâm lại phản trắc. Đó không nên, đừng dụng chữ từ bi mà tron gắm lại phản trắc và xảo trá lấy mình, thì đó chính là tự lường gạt lấy mình mà thôi, gây tội cho mình, không có gỡ rồi được đâu bạn ơi.

Khi bạn tu mà bạn xảo trá lấy bạn và xảo trá lấy một người khác thì lúc đó gia cang các bạn sẽ xáo trộn hơn và đem lại sự buồn bực, đó là Thượng Đế phạt, và điều luyện tâm linh của các bạn. Nếu các bạn không chịu học thì các bạn sẽ được điều luyện qua một khóa ở địa ngục nặng hơn. Cho nên phải cố gắng tu đi. Đây không phải lời hăm dọa, đây là sự thật! Địa ngục do tâm, thiên đàng do tâm. Nếu tâm các bạn không biết sửa chữa, không biết dời tâm thức lên trung tim bộ đầu, thì sự sáng suốt đó không bao giờ chiếu rọi cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà nếu các bạn còn ôm cái tâm, sự sáng suốt giữ trong tâm, thì các bạn chỉ chiếu ở một phạm vi eo hẹp. Cho nên trình độ các bạn đến đâu, hành giả đi trước phải thấy rõ hết. Các bạn không có chôi cãi được. Những lời nói trong băng này có ghi chép là đã phân minh cho các bạn, trình độ các bạn chưa tới đâu, nên cố gắng tiến hơn nữa, đừng ở trong chấp và học cái lối cống cao ngạo mạn và tự gạt và xảo trá lấy các bạn mà thôi!

Cho nên tôi thấy rằng, chính tôi đi trong thực hành, mới cống hiến với các bạn và kêu gọi các bạn phải trở về với khả năng sẵn có của các bạn, vì các bạn là vô cùng! Trở về với các bạn đi, để học chữ không có lệ thuộc bởi một ai đâu, không có ai có quyền lái các bạn và điều khiển các bạn. Chính các bạn là người điều khiển và lái các bạn mà thôi. Nên cố gắng thực hành trong tu học! Nếu chúng ta không tu học thì không ai học cho chính chúng ta. Phải thực hành mới thành đạt! Còn nhiều chuyện nữa, còn nhiều chi tiết nữa chúng ta phải học. Nhưng mà tôi không tiện nói cho các bạn, để các bạn tự học, và tôi không tiện nói chuyện tiền kiếp của các bạn, vì đây là cấm! Nhưng mà để biết, nhóe một chút nào để cho các bạn thấy rõ và các bạn tự học và các bạn tự đạt tới, mới đạt tới sự phấn khởi tu học, thực hành để tiến.

Cho nên các bạn cố gắng đi, để thấy cái chuyện tiền kiếp sai lầm của các bạn và chính các bạn là người đã tự gạt các bạn, và chính các bạn là người đã hạ phẩm giá của các bạn, qua cái tâm tánh eo hẹp, yếu hèn, nhỏ mọn của các bạn, mà các bạn tự đẩy các bạn mà thôi. Cho nên đây chúng ta là có cơ hội để mở tâm thức, cho nên cố gắng mở đi, thiền đi, chúng ta đồng vui trong thanh tịnh!

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay và chúng ta đồng thanh cảm ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta một tia sáng tự tu, tự tiến và sẽ tự thức ở tương lai./.

Đề tài suy gẫm

Tu tâm là sao?

Bạn đạo: Thưa Thầy, tại sao gọi là "tu tâm"?

Đức Thầy: Tu tâm, là ở đời họ nói: “Tu tâm là tâm tôi hồng làm bậy” là tu tâm. Cái gì mới “hồng làm bậy”? Nội ăn cũng đủ bậy rồi: từ nhỏ tới lớn là ăn thịt không cũng đủ bậy rồi! Làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu Vô Vi nhờ Soi Hồn, niệm Phật, Pháp Luân Thường Chuyển, trung tim bộ đầu khai triển, hòa hợp với Thanh Quang ở bên trên, thì việc gì rắc rối, chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được liền. Đó là tâm thật của người tu Vô Vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chớ người đời hồng biết tâm, tưởng là con tim này. Trật rồi! Cái tâm này nó mới là đúng: “điền tâm” mới là thật sự “tâm”. (Thực hành tự cứu)

Thông báo video Tuần Lễ 29, 19-07-2020

Từ con người mới tới Thần Thánh Tiên Phật - Đức Thầy tại Võ Đường Mai Bình Houston Texas 1985

Pháp Soi Hồn và Chiếu Minh 6 tháng để làm cho lập lại Nhân Tính. Phương Pháp Vô Vi sửa mình thanh lọc trật tự và tự mình đi ra. Từ con người mới tới Thần Tiên Thánh Phật là cái pháp này. Tâm mình không phải ở trong chỗ eo hẹp. Tâm mình ở chỗ Thanh Tĩnh - Đại Định - Không Giới. Người Tu Vô Vi thấy trung tim bộ đầu rút rời một ngày nào hội tụ rồi thì nhắm con mắt thấy cái Phát Quang rõ ràng. Lúc đó mới cảm nhận giá trị của Hào Quang.

Youtube Link: <https://youtu.be/L5bIFcPponc>

kính mời

Ban video

BẠN ĐẠO VIẾT

Helmet ngày 13 tháng 7 năm 2020

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điền Năng:

Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm.

Tuần vừa qua chúng tôi có một chuyến đi bất ngờ lên thăm Thiền Viện NHÃN-HÒA, gọi là hành trình chinh phục Vô Vi Corona vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã hoàn tất (đây là lời nói đùa của anh Vương T. Phú).

Nhờ dịch COVID mà chúng tôi được lên thăm Thiền Viện NHÃN-HÒA và cho đó là Khóa Sống Riêng (đây là lời nói giỡn của bác Trần Đình Long nay đã 93 tuổi) và một cái đặc biệt nữa là được Hội Tụ Thanh Quang cùng các quý bạn đạo trên Thiền Viện NHÃN-HÒA. Anh chị em lâu ngày gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, không ngờ rằng trong thời buổi khó khăn như hiện nay mà vẫn có thể gặp nhau. Thôi thì tay bắt mặt mừng, chẳng biết nói gì, chỉ có cười mà thôi.

Khi chúng ta đặt chân vào khuôn viên Thiền Viện NHÃN-HÒA, cảm thức được cái hào khí, cái hùng khí của Đất, của Trời và bao nhiêu công của sức lực của các anh chị em đã bỏ vào đóng góp quá đẹp, quá khang trang. Thiên nhiên ưu đãi, không khí trong lành mát mẻ giữa rừng thông, núi đồi sông suối bát ngát giữa mùa hè nóng bức oi ả. Anh Hội Trưởng Nguyễn Trí

Vượng cho biết Thiền Viện Nhẫn Hòa luôn mở rộng vòng tay và cánh cửa để đón chào tất cả các quý anh chị em bạn đạo khắp năm châu đến thăm viếng Thiền Viện.

Ước mong sao cho các quý bạn đạo, anh chị em nào chưa lên Thiền Viện dịp này được lên thăm cho biết. Vì vậy mà chúng tôi sẽ lên thăm Thiền Viện Nhẫn Hòa một chuyến nữa vào tuần lễ đầu tháng 8, đi một ngày, về một ngày, 2, 3 ngày ở lại coi như 5 ngày. Vậy là một lần nữa huynh đệ tử muội anh chị em chúng ta sẽ được hội ngộ trong thanh quang điển lành với một tinh thần dũng mãnh, lành mạnh, hòa ái tương thân.

Nếu quý bạn nào muốn tham gia chuyến đi này xin liên lạc:

Chị Quyên Trần: số điện thoại 714-414-2849

Anh Bành Chí: số điện thoại 951-756-8869

Kính chào các bạn.

Quý thương,

Bành-Chí

THƠ BẠN ĐẠO

Vạn Linh Đồng Tiến 1

Thắm mùi đạo pháp ngọt nồng
Suốt đêm ngồi luyện mà lòng yên vui
Thế gian ham muốn tiền tài
Riêng ta tìm lại Như Lai trong lòng
Ngồi thiền ta hướng vào trong
Nhìn xem ngũ tạng còn không mất rồi
Bỏ quên nhiều tháng, nhiều ngày
Cũng như Vô Đế cắt rồi cho xong
Nóng lòng muốn đạt chữ Không
Cho nên ngũ tạng không mang trong người
Vạn linh nổi dậy khắp nơi
Phải đi gom lại nhiều ngày khổ ghê.
Còn ta niệm Phật hướng về
Hòa tan thanh nhẹ khen chê không còn.

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
Mai Kiệt Khánh ngày 15 tháng 7, 2020

====

Vạn Linh Đồng Tiến 2

Ta nên cạo tóc mỗi ngày
Bỏ đi phiền trược mỗi khi bám vào
Trong ta có các tỷ kheo
Khai thông ngũ uẩn không lo, không buồn
Nhìn lên có đấng Trí Tôn
Vạn linh niệm Phật bảo tồn chơn tâm
Công phu vi diệu thậm thâm
Phát sinh trí huệ mỗi đêm thực hành
Không còn ham muốn lợi danh
Lục căn thanh tịnh đồng hành cùng tu.

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
Mai Kiệt Khánh ngày 15 tháng 7, 2020

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1. Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho Ba của bạn đạo **Đình Văn Trấn** là Ông **Đình Văn Minh**, sanh năm 1934 tại Bình Định, Việt Nam. Mất lúc 5g50 sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Hưởng thọ 86 tuổi. Được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Đình Văn Trấn (cùng vợ là bạn đạo Hoàng Ngọc Thuyền Quyên và các con) ở Vancouver, Canada thành kính cảm tạ quý bạn đạo.

2. Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho Ba của bạn đạo **Nguyễn H Liên** là Ông **Nguyễn Công Đôn**, sanh năm 1933 Quý Dậu. Mất lúc 8:30 PM ngày 25 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch tức là 14 tháng 7 năm 2020 tại Salt Lake City, Utah USA. Hưởng thọ 87 tuổi. Được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Nguyễn H Liên, , Hoàng Văn Khuê và các con thành kính cảm tạ quý bạn đạo