



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1400 8 tháng 5 năm 2022

**Kiến Tánh**

*Kiến tánh u mê tự sửa nhanh  
Đời là tạm cảnh khó thực hành  
Khó lường khó giải không thông cảm  
Thực hiện chơn tâm tự phân hành*

**Lương Sĩ Hằng**

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Muốn hướng tâm thì phải làm sao?
- 2) Làm người cần hiểu lấy chính mình hay không?
- 3) Khổ muôn bề là sao?
- 4) Trừu tượng là sao?
- 5) Thiền đường khắp các nơi đều mong muốn có ngày Chủ Nhật là sao?
- 6) Ở đời này mỗi tình nào quý nhất?
- 7) Tại sao làm người có tánh nghi nan?

**1) 10-2-96**

**Hỏi: Muốn hướng tâm thì phải làm sao?**

**Đáp:** Thưa muốn hướng tâm thì phải thường xuyên niệm Phật theo đường lối của Pháp lý, thì sẽ có đường tiền ngay trung tim bộ đầu, điển tâm sẽ phát sáng sau khi trụ trong lúc nhập định.

**Kệ:**

*Khai tâm tiến hóa hành trình định  
Khai thác nguyên lai tự chính mình  
Qui hội tâm linh chung một hướng  
Cùng nhau xây dựng thật là mình*

**2) 11-2-96**

**Hỏi: Làm người cần hiểu lấy chính mình hay không?**

**Đáp:** Thưa rất cần hiểu lấy chính mình, thì mới phát triển lãnh vực tâm linh mà tiến hóa, ngược lại không hiểu lấy chính mình, thì giờ phút lâm chung rất bơ vơ. Chỉ có tu thiền đứng đắn thì càng ngày càng hiểu chính mình nhiều. Nếu hướng bề ngoài, ảo ảnh về Tiên Phật thì cuối cùng cũng chẳng đến đâu, tu mà bỏ lấy chính mình chạy theo chơn lý của người khác không khác gì cây chùm gởi ở trên rừng. Nhìn rõ sự cấu trúc của Trời Đất, đang hiện ra nơi hành giả đang hành thiền tùy theo duyên nghiệp, tạo thành một bộ luật nhân quả, đang theo dõi mỗi người như hình với bóng, cần tham thiền nhập định thì mới giải được nghiệp tâm.

**Kệ:**

*Lâu ngày tạo khổ tạo tâm mê  
Trì trệ luân lưu khắp mọi bề  
Ý động không hành sao giác thức  
Lâm than tưởng thật tự mình mê*

**3) 12-2-96**

**Hỏi: Khổ muôn bề là sao?**

**Đáp:** Thưa khổ muôn bề là bên trong cơ tạng và khối óc, không chịu tu sửa thì điện năng của nội bộ không phát triển và quân bình được, từ bên trong cho đến bên ngoài, không phát sáng, lúc nào cũng sợ mà không biết sợ cái gì! Không bao giờ đạt tới tiêu chuẩn của cuộc sống, tâm thức chấp mê và không cởi mở.

**Kệ:**

*Chọn hành giải tỏa muôn bề động  
Điển giới khai thông triển một vòng  
Kính kệ khối óc không trật tự  
Mê mê tỉnh tỉnh chẳng giờ thông*

**4) 13-2-96**

**Hỏi: Trừu tượng là sao?**

**Đáp:** Thưa trừu tượng là cao hơn sự hiểu biết của người sẵn có, nghe được nhưng không hiểu được. Người phạm hay nói chuyện thiên cơ, không thực tế, mượn trốn làm tiền người chưa hiểu.

**Kệ:**

Đặt ra đủ lý đủ điều tham  
Khó hiểu khó mình lại khó làm  
Qui hội những điều trong ảo vọng  
Khó tu khó tiến vẫn còn tham

**5) 14-2-96**

**Hỏi:** *Thiền đường khắp các nơi đều mong muốn có ngày Chủ Nhật là sao?*

**Đáp:** Thưa thiền đường là nơi hội tụ tâm linh chỉ có ngày Chủ Nhật thì mới có cơ hội nghỉ ngơi và tham gia vào chiều hướng tâm linh, tự giải bớt nghiệp trong khi bàn bạc về Đạo Pháp, vô cùng ích lợi cho tâm lẫn thân, vui hợp trong ý chí thiền lành, trí óc được khai triển thay vì xài phí và tạo động vô ích, được cơ hội nhìn lại sự sai lầm của chính mình để sửa tiến, thay vì cộng thêm sự động loạn từ bên ngoài không hữu ích cho tâm lẫn thân, tuần nào cũng được nghe qua tiếng chuông cảnh tỉnh tâm thức.

**Kệ:**

Qui hội thức giác tự khai minh  
Rõ lẽ cần khôn rõ chính mình  
Thượng Đế ân ban tình mến cảm  
Vui hòa huynh đệ tự mình mình

**6) 15-2-96**

**Hỏi:** *Ở đời này mỗi tình nào quý nhất?*

**Đáp:** Thưa tình đồng đạo quý nhất, tức là tình hướng thượng chung một mối tiến hóa, mỗi người thực hành và không ỷ lại, sum họp trong sự thật thà và chất phác, không cần vị nể và hòa đồng thật sự, chung một luồng điện thẳng hoa.

**Kệ:**

Tự tu chỉ có tiến hòa quý  
Điện giới thâm sâu thức hợp thì  
Qui hội chơn hồn duyên tự đạt  
Cùng vui cùng tiến chẳng còn nghi

**7) 16-2-96**

**Hỏi:** *Tại sao làm người có tánh nghi nan?*

**Đáp:** Thưa làm người có tánh nghi nan vì tâm eo hẹp, người tu phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, quên đi hận thù thì mới có cơ hội đắc đạo, làm người nên áp dụng nguyên lý tu học, tức học từ bi và thực hiện từ bi, lúc chết phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc lìa khỏi xác.

**Kệ:**

Chung vui thức giác khai màn  
Nguyên lý khai thông tự bạc bàn  
Trí tuệ không ngừng giao phát triển  
Bình tâm phát triển tự vui bàn

**PHỤC HÙNG QUỐC HỒN**

Hồn con giáng thế bao lần,  
Ngoa ngoa khóc lóc khó phân khó hòa.  
Mờ mờ ảo ảo phân qua,  
Âm dương tương hội đậm đà cảm giao.  
Tay chân cửa quây ào ào,  
Năm nôi chịu đựng người trao đổi tình.  
Lý tình thế sự khó minh,  
Mắt nhìn ngoại cảnh trắng tinh chan hòa.  
Biết đâu là thật là đà,  
Hồn cam chịu trận học hòa nhơn gian.  
Mẹ hiền gánh nặng bàng hoàng,  
Nâng niu che chở con nàng mới sanh.  
Ý khoe câu chuyện đạt thành,  
Ý lo mọi việc sẽ hành ra sao ?  
Cầu xin các giới tình trao,  
Giúp con mạnh khỏe thấp cao cảm hòa.  
Nhìn xem thế sự tình Cha,  
Ai ai cũng phải phân qua chuyện này.  
Đâu dè nhiệm vụ ngày nay,  
Làm con phải trả phải vay nợ đời.  
Biết mình! Lại phải kêu Trời,  
Hồn giam trong xác lại thời khó qua.  
Đọa đày một kiếp ta bà,  
Giam trong ngục tối bày ra đủ điều.  
Tham sân ái dục lại nhiều,  
Càng ngày càng khổ lại yêu bên ngoài.  
Tham lam yếu ớt bất tài,  
Sống nhờ cảnh tạm hai tay nợ nần.  
Tiền tài danh vọng dần dần,  
Phủ che chon thức nghĩa ân trần đây.  
Bơ vơ trong cảnh tứ thầy,  
Tâm can bất phục tâm này khổ đau.  
Bất bình những chuyện trước sau,  
Xông ra can thiệp tự dầy lấy tâm.

Bất minh nguyên lý lai lâm,  
Tạo thêm cảnh khổ khó tâm đường đi.  
Mê ly đường lối sân si,  
Bóp méo sự thật tâm thì bất an.  
Luận đi xét lại tự bàn,  
Quốc hồn biến mất tâm than thở hoài.  
Biết mình chẳng có chút tài,  
Chỉ lo tranh chấp tạo vai nặng nề.  
Gánh đi gánh lại mãi mê,  
Hồn không lối thoát lại ché ông Trời.  
Lắm khi cũng phải hết thời,  
Biết mình động loạn khó vui lòng sầu.  
Chạy theo thế sự nhu cầu,  
Bao vây ràng buộc nhiệm mầu bất minh.  
Thức hồn nhớ lại hành trình,  
Cứu nhơn độ thế chính mình còn ngu.  
Hồn đeo thế cảnh tiền xu,  
Bỏ phân tâm đạo chẳng tu chẳng hòa.  
Mất dần nguyên chất thật tà,  
Yếu hèn tự gạt làm ma cõi trần.  
Xác người mặt mũi tay chân,  
Chỉ lo phung phí chẳng cần dựng xây.  
Hồn thời loạn động lây quây,  
Giam trong tình dục thân này khó an.  
Rượu chè đĩ điếm lang bang,  
Nay đây mai đó khó bàn khó tu.  
Gieo tình ân ái càng ngu,  
Chẳng còn luân lý tạo mù tạo mê.  
Rồi đây cũng phải đến giờ,  
Lương tâm cắn rứt rõ cơ thanh trừng.  
Tội hồn nước mắt rưng rưng !!!  
Chỉ lo than khóc! Khó trung ý lành.  
Trời thương Trời độ an lành,  
Không lo tu học khó thành việc chi.

Mỗi ngày mỗi khó dự thi,  
Thi đâu rớt đó tâm thì bất an.  
Xét xem thế cảnh bàng hoàng,  
Quân bình biến mất tâm càng động thêm.  
Xác hồn khó đạt âm êm,  
Đêm đêm mắt ngủ lại thêm cực hình.  
Thật là thử thách hành trình,  
Tự gieo tự gặt chính mình phải lo.  
Trời ban sớm đã dặn dò,  
Cần khôn trật tự tự mò tự tu.  
Quân bình nhật nguyệt dự trừ,  
Chiếu cho muôn loại trùng tu thanh đài.  
Chớ đem sáng suốt hướng ngoài,  
Chiếu vào tâm thức tiến hoài không ngưng.  
Trời ban trật tự từ từng,  
Giải mê phá chấp tự mình cảm giao.  
Vạn linh thể hiện muôn màu,  
Đổi trao hòa cảm trước sau dung hòa.  
Sửa mình chớ vội lân la,  
Đâu đâu cũng có hồn qua tình đời.  
Thức tâm tiến hoá hợp thời,

Qui về chơn thức đạt nơi an toàn.  
Cảm mồm tự cảm thấy an,  
Nam Mô lục tự lập đàn khai tâm.  
Trở về nguồn đạo thì thâm,  
Làm nhiều ăn ít giữ tâm cảm hòa.  
Rõ hồn chơn lý tình Cha,  
Tham thiền nhập định chan hòa tình thương.  
Thực hành đã sẵn có gương,  
Vô Vi pháp lý mở đường khai tâm.  
Soi hồn khai mở quang tâm,  
Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm tràn đầy.  
Tham thiền nhập định vui vầy,  
Qui không giải tỏa thân này cảm an.  
Cùng chung huynh đệ bạc bàn,  
Mở tâm mở trí khai màn đạo tâm.  
Lý Trời siêu diệu thậm thâm,  
Quốc hồn sẵn có trong tâm người hiền.  
Phục hưng giao cảm liền liền,  
Năm trong ba cõi vượt xuyên cảm hòa.  
Quân bình thấu đáo tình Cha,  
Khí thanh tràn ngập chan hòa tình thương.

### **Quốc Hồn**

**Amphion Les Bains, 06-10-1986**

(Đức Thầy viết tại Pháp, ký tên « Quốc Hồn »)

---

## **TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG**

---

### **Đạo là gì?**

Montréal, ngày 7 tháng 11 năm 1982,

Thưa các Bạn,

Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tiếp tục nghiên cứu xem: Đạo là gì ? Có những người đã hành, đang hành, bắt đầu muốn hành, muốn biết được Đạo là gì ?

Kỳ thật : Đạo là tự nhiên, Đạo là Luật Quân Bình trong Tâm Thức của mọi người.

Cho nên, phải có cơ duyên mới bước vào thềm Đạo Pháp.

Chúng ta, mọi người đều có sự quân bình trong nội thức ; nhưng vì sao chúng ta bị mất đạo, mà bây giờ phải bắt đầu tìm lại con đường đạo pháp?

Vì chúng ta giáng trần xuống thế gian, mang một Tâm Đạo quân bình để nhập vào trong thể xác, có luật lệ rõ rệt, nằm hẳn trong tâm thức của chúng ta, có thanh, có trược, nhưng cư trần, nhiễm trần, mỗi ngày nó làm mất cái nguyên lai bản tánh của chúng ta.

Vì đó, chúng ta cảm thấy rằng càng ngày càng đi xa, càng ngày càng hưởng ngoại, càng ngày càng làm lụn bại tâm thức của chính chúng ta, cảm thấy bất ổn !

Sự bất ổn đó nó lại tạo cho chúng ta mất quân bình, và làm cho chúng ta thấy rõ cái bản chất tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục ; không điều hòa ; làm cho tư tưởng của chúng ta mất hẳn sự quân bình.

Cho nên, chúng ta mới chán ngán trường đời, bắt đầu trở về tìm Đạo Pháp.

Khi chúng ta đã hành và đang hành, các Bạn thấy nhiều người cảm giác rằng: “Từ ngày tôi tu cái pháp này tới bây giờ, tôi thấy cái tâm thức tôi lại tiến triển : tôi thấy có một triết lý trong sự sống của lẽ sống; tôi thấy tôi ham thích sống hơn ! Tại sao ? Tại tôi đã gọt rửa được những cái gì tiếp thu, thu hút được tại thế gian trần trược nó bám búi làm sự sáng suốt càng ngày càng lu mờ. Và bây giờ tôi tu thiền, tôi thấy tôi trở lại với căn bản của chính tôi : đó là tôi trở về Luật Quân Bình sẵn có của chính tôi.”

Cho nên, càng ngày càng thích thú. Thích thú ở nơi nào ? Thích thú trở về với căn bản của chính mình.

Còn lý đạo, những người đi trước đã phân tách cho chúng ta thấy : có Điển nó mới hóa văn, cho nên ghi vô thành văn tự tại thế. Rồi mỗi người tìm một lý ; rồi cũng đồng vào câu nói đó nhưng mà mỗi người cắt nghĩa một lý : có kẻ giàu văn chương và tìm hiểu văn chương rồi mới thấy rõ tâm thức mình bùng sáng ra, mở trí ra ; nhưng rốt cuộc không hành thì cái tánh hư tật xấu đó nó vẫn bám búi và làm cho con người cũng là trở lại cái giới sân hơn, chấp mê !

Khi chúng ta hành rồi chúng ta cảm thấy rằng : thường trực, thường xuyên, ta tự hành, tự giải ; sự cảm giác về phần Thanh Điển rõ rệt : chúng ta phân ra thanh, trược, minh bạch, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ sự quân bình trong nội thức. Lúc đó chúng ta thấy : Đạo là tự nhiên ; tự nhiên từ bao nhiêu ngàn kiếp !

Vạn sự từ quân bình thụ hưởng sự kích động và phản động, cho nên quang chiếu sự việc và bày vẽ sự việc tại thế. Cho nên thế gian kẻ làm việc này người làm việc kia, nhưng mà cũng phải trở về với Đạo là sự quân bình.

Cho nên, mọi người cũng ở trong cái giới sân si, nhưng rồi ăn năn hối hận, thấy rằng không đúng ; thấy, “Tôi đang chiến thắng người đó là đúng ; nhưng mà không đúng : tôi, một võ sĩ đấm đá có uy lực rất hay, chiến thắng đánh chết người, nhưng mà rốt cuộc tôi từng gặt hái được một bệnh nan y ; rồi tôi thấy rằng : không phải lẽ sống của chính tôi, và tôi chán ngán trường đời. Vậy tôi đi đâu ? Tôi trở về Đạo Pháp căn bản của chính mình, trong nội thức của chính tôi, thì tôi mới tìm rõ cái Luật Quân Bình, mà thấy Đạo là tự nhiên !”

Cho nên, người đời quá mê muội cảnh trần gian và đem chôn vùi cái Thức Siêu Nhiên sẵn có của chính mình cho nên mới tìm trở lại một con đường tự giải và tự tiến, là trở về với Tự Nhiên Tâm Đạo.

Những người đã hành thiền lâu mới cảm giác điều này ; thấy rõ!

Khi thấy rõ Luật Quân Bình sẵn có trong ta đã từ lâu, từ bao nhiêu kiếp, mà chúng ta đã quên nó mà không hành, thì chúng ta hành, rồi chúng ta mới quán thông được mọi sự việc : Té ra, tất cả vạn sự chuyên biến tại thế gian đều từ trong Đạo mà ra, từ thanh tịnh trở về động loạn, từ động loạn trở về thanh tịnh, và xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính mình.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã thật sự phải hành ; không có dùng lý thuyết, không có dùng văn chương, không có dùng văn tự mà tất cả những danh từ hiện tại đều vá vúi, râu luộm của hành giả tự đạt và cống hiến cho chúng sanh.

Cho nên, tôi đã thường nói rằng: “*Nhất lý thông thì vạn lý minh*” : Nếu các Bạn trở về với căn bản thanh tịnh của các Bạn, thì các Bạn có thể đề ra muôn triệu văn chương trong sự sáng suốt quân bình sẵn có của chính mình, chớ không phải các Bạn được học văn chương đó rồi các Bạn hiểu Đạo đâu ! Không !

Nếu các Bạn không sửa tánh, các Bạn không gột rửa những sự trần tục các Bạn đã thu thập bao nhiêu kiếp, thì không bao giờ giải tỏa được sự uất hận trong nội thức, sự tăm tối trong nội thức !

Cho nên, Vô Vi chúng ta là chủ trương *hành đạo chớ không giành đạo* : phải thực hành và trở về với chính mình, mới rõ Luật Tự Nhiên mà có Đạo.

Nhơn sanh không hiểu, cho đây là một pháp tuyệt diệu ! Không phải tuyệt diệu !

Vì chúng ta bám búi trần gian quá nhiều, nhiễm trần quá nhiều, ô trược quá nhiều ; cho nên chúng ta thanh lọc lần lần, chúng ta từ bỏ những cái tánh hư tật xấu mà đã thâm thập ở trần gian, cho nên chúng ta mới vượt khỏi sức hút đó, và trở về với Siêu Nhiên rõ rệt. (*còn tiếp*)

---

## Đề tài suy gẫm

---

### *Chơn lý bất thông cảm thấy sâu!*

Khi mà nó không đạt lấy chơn lý thì nó có giỏi cách mấy, nó có chém giết người ta, thì nó ăn năn, trong lúc đó nó thấy nó đau khổ. Cho nên, *khổ không mình khổ, làm sao đạt ?* Con người khổ, chúng ta phải chấp nhận trong hoàn cảnh khổ để tiến. Mà chúng ta phải hiểu nguyên căn của chúng ta là vô cùng tận; có sự giúp đỡ của cả càn khôn vũ trụ để cho chúng ta tiến hóa mãi mãi, đời đời, kiếp kiếp về phần hồn. Hiểu cái đó thì chúng ta chấp nhận. Tuổi trẻ chúng ta chấp nhận, thì một ngày kia chúng ta đi tới cái tuổi lớn, thì chúng ta thế nào ? Chúng ta lại nhẹ nhàng hơn những người đã đi trước chúng ta, và tiến hóa nhanh hơn. Tại sao chúng ta không học cái chữ Nhân trong cái hoàn cảnh khổ hiện tại ? Khổ là cái cơ hội để cho chúng ta học nhân. Sau cái nhân rồi chúng ta học từ bi. Học từ bi là tiến hóa vô cùng tận. Cho nên, nhiều người không hiểu, rồi đi trong sai lầm.

*(Phật tại ngã)*

## THƯ TỬ LAI VẮNG

T. P. H. C. M ngày 7-3-1994

Thính gửi Thầy

Thưa thầy hôm nay em mua mấy vết  
những gờ đống chui này gửi đui thầy,  
hồi em xin kinh đức thầy lúc học  
đời đạo đi dò dĩa các bạn đạo cũng  
trần sau là em xin thầy giải đáp  
cho em một việc. Năm 1981 em gặp  
điều pháp và còn đạo vào tu theo pháp  
LƯU KHÁ B PP. em bắt đầu ăn chay và tu cô  
gắng thật đúng đắn đến năm 1992 em bị tai  
biến và bị mất miệng sau khi năm 10 ngày  
ở BV về em vì sức khỏe yếu nên phải  
ăn mãi đi có sức khỏe thời gian này  
cũng bằng đến công phu về cầu nguyện  
cho em có sức khỏe, sáng miệng thì hết  
méo nhưng sức khỏe em yếu đến năm  
1993 em lại bị xe đụng và phải cắt bỏ  
lá phổi năm BV 10 ngày về em cũng  
công phu đui em lại phải ăn mãi đi  
chúng phục hồi sức khỏe do đui đến năm



1994 - ngày mùng (10.1) cũn lại bị tái viết  
do vết mổ cũ lại phải vào BU <sup>nhà</sup> cũn  
thứ 2. Sau khi rời viện về bây giờ bắt  
lại mãi nó hất làm con mệt như thể  
vả míc như cũn mý yú. Bây giờ con  
phải làm sao cho míc như cũn đưng bả  
phục đề cũn tu hien xin thầy cho con  
đi học lại và xin thầy cho con biết có  
phải cũn trả nghiệp do míc tu hien ở  
rừng chăng hay cũn có làm lỗi gì. Xin  
thầy cho con được rõ hân lấy đó  
làm cơ hội để hien than hien cũn đưng  
tu hien của cũn.

Cũn xin kính ơn thầy và cũn xin  
cũn chúe cho thầy cũng như các bạn do  
nau chầu đũ vui khoe, đi đũ các  
cũn ở VN ~~nhà~~ thưng hien.  
Cũn xin đưng bít.

Kính thầy

Cũn Đ

L V Đ

T.B. cũn năm nay đũc 45 hoi.

như cũ

QU. TPHCM. VN.

Ngày 1/12/94

Đ con,

Thầy nhận được thư con đề ngày 7/3/94 được biết con đã và đang mang nghiệp thân do sự ăn uống bất cẩn từ lúc chưa tu đến bây giờ. Cơ tạng bị mèo vì thần kinh bất ổn. Triệu chứng huyết áp cao, tức là sự vận hành không thông suốt, có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ở VN nắng ấm có cơ hội tháo mồ hôi hằng ngày, con cần phải thể thao đều đều như là bơi lội hay là đi bộ nhiều trong ngày thì ban đêm mới thiền tốt được. Vừa thể thao, và vừa tu thiền : hai phương diện bổ túc cho nhau thì cơ tạng sẽ được ổn định. Còn việc ăn uống cần ăn rau nhiều và cá trong buổi ăn. Lấy đường đen thay đường cát trắng để tránh bệnh nhức mồi trong người. Ăn uống đều độ. Ăn gạo lức, nhai cho kỹ, giúp cho bộ ruột khỏe mạnh, da mặt tốt tươi, hành thiền dễ dãi. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng.

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 19, 08-05-2022

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Đại Hội Tâm Linh - Bruxelles, Belgium

<https://youtu.be/0q0MBpPDJt8>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Vấn Đạo - Ngôn Ngữ Điện Quang Pháp Giới - 37 câu - Montreal, Canada, ngày 9-7-1994

<https://youtu.be/5aiqXTE2PXE>

Vấn Đạo - Những Lời Vàng Ngọc - 16 câu - Montreal, Canada, ngày 10-7- 1994

<https://youtu.be/ZVULteBK8Qg>

3. Radio Nam California tuần lễ 19

Chủ đề: Vợ chồng con cái - Nghiệp nợ đầy nhà

<https://youtu.be/yDtW1b30yEk>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Thầy Tôi - Thanh Lê trình bày

<https://youtu.be/1saHt8syFRE>

Ban video kính mời

-----

### **Xin một LIKE hoặc ghi comments khi xem Youtube**

Chúng tôi lập ra vovionline, voviaudio, Nhạc Đạo Vô Vi trên Youtube để truyền tải những lời Minh Triết của Đức Thầy tới bạn đạo và Không Nhận Tiền từ Youtube để quý vị không bị những quảng cáo làm đứt đoạn lời giảng.

Youtube họ dùng Algorithm căn cứ trên số người LIKE hoặc viết comment để truyền tải tới nhiều người vô coi.

Chính vì thế chúng tôi xin quý vị một LIKE để cùng góp công trong việc truyền bá lời Đức Thầy tới cộng đồng thế giới.

Kính bái

Ban Kỹ Thuật

-----

---

**THÔNG BÁO**  
**KHÓA SỐNG CHUNG HAWAI'I 2022**  
**10.05.2022-14.05.2022**

---

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i rất vui được đón tiếp quý bạn đạo khắp nơi đến tham dự Khóa Sống Chung vào tuần tới tại khách sạn Ala Moana, nơi mà Đức Thầy đã đến 18 năm trước. Xin quý bạn đạo lưu ý những điều sau đây trước khi đến Hawai'i:

1- Vận chuyển:

Hội đã có danh sách ngày và giờ đến phi trường Honolulu của từng bạn đạo, do đó, khi lấy xong hành lý ở tầng 1, Ban Chuyển vận sẽ đón quý bạn ngay ở khu vực (Baggage Claim) với bảng "VÔ VI". Trong trường hợp quý bạn cần liên lạc tại phi trường, xin gọi điện thoại cho chú Chiến ở số (808) 295-3176 hoặc Cẩm Tú ở số (808) 497-5436. Thời gian di chuyển từ phi trường về khách sạn khoảng 15-25 phút tối đa.

2- Thẻ chích ngừa Covid và khẩu trang

Hawaii không bắt buộc du khách phải mang khẩu trang nơi công cộng hay trình thẻ chích ngừa, tuy nhiên xin quý bạn đạo vẫn mang theo thẻ chích ngừa Covid trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho riêng mình và mọi người tham dự, xin quý bạn đạo nên đeo khẩu trang trong phòng họp.

3- Trong khách sạn:

Trong mỗi phòng khách sạn có bàn ủi nên quý bạn đạo không cần phải mang theo.

4- Quý bạn nhớ mang theo quần áo bơi, kem chống nắng và dép đi biển. Rất mong quý bạn mặc trang phục trắng vào ngày khai mạc và bế mạc của Khóa Sống Chung.

Xin chúc quý bạn đạo thượng lộ bình an và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.

Kính thư,  
Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii

---

**HƯỚNG TÂM BÌNH AN**

---

Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cho hai bạn đạo sinh hoạt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nam California hiện đang lâm bệnh nặng được tai qua nạn khỏi, sớm bình phục để tiếp tục tu hành.

Bạn đạo **NGUYỄN THỊ KHẾ** sinh ngày **8 tháng 7 năm 1939**, (nhiều năm trước trụ trì thiền đường Thiền Thức), sinh hoạt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, bị bệnh nặng và đang nằm tại Nursing Home.  
Bạn đạo **NGUYỄN THỊ PHỤNG** sinh ngày **7 tháng 4 năm 1935**, sinh hoạt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, bị bệnh nặng đang nằm tại bệnh viện Kaiser.

Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cho hai bạn đạo **Nguyễn Thị Khế** và **Nguyễn Thị Phụng** tai qua nạn khỏi, sớm được hết bệnh và bình phục để tiếp tục tu hành.

**Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình**