



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1402 22 tháng 5 năm 2022

Trụ Tiên

*Qui hội chơn linh tự tiến hành
Thực hành chất phát tự phân ranh
Đạo đời lẩn lộn không ranh giới
Thức giác bình tâm rõ ý thanh*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Cơ thể bị hoành hành bởi hạ giới thì phải làm sao?
- 2) Thương giới có gì đặc biệt mà cứu được phần lớn cơ thể?
- 3) Vơi là vơi đi đâu?
- 4) Tinh thần tu học nằm ở đâu?
- 5) Vui trong hạnh đức là sao ?
- 6) Hướng tâm về chỗ nào thì sẽ gây tập quán nơi đó có phải không?
- 7) Duyên lành là sao?

1) 24-2-96

Hỏi: Cơ thể bị hoành hành bởi hạ giới thì phải làm sao?

Đáp: Thưa người tu thiên hướng thượng tự giải được phần lớn trong cơ thể từ trực tới thanh, cộng với vật chất khoa học chữa trị thì rất nhanh khôi phục, sống vui hòa bình.

Kệ:

Sống vui cơ thể hòa bình tiến
Thanh tịnh an vui vẫn nối liền
Đạo đức phơi bày tâm cứu giúp
Cảm thông Thiên Địa tự mình xuyên

2) 25-2-96

Hỏi: Thương giới có gì đặc biệt mà cứu được phần lớn cơ thể?

Đáp: Thưa người có thực tâm tu hành thì vốn liên hệ với thiên liêng tính rất phong phú, người đời rất khó mà cản trở, tự nó hành sự đơn độc khi nhận được một chơn pháp thích hợp, cũng như gặp được của quý trong đời.

Kệ:

Cảm thông nguyên lý chẳng xa rời
Thức giác bình tâm rất thanh thoi
Quyết tịnh tự tiến không xoá bỏ
Quang hành sáng chói tự mình vui

3) 26-2-96

Hỏi: Vui là vui đi đâu?

Đáp: Thưa vui là vui tất cả những sự lo âu và sầu muộn, đến đây là đến giai đoạn tâm dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, sẽ không còn tiếc uổng nữa.

Kệ:

Vui trong thanh tịnh tiến từ giờ
Chẳng có vui buồn chẳng ước mơ
Minh triết thâm sâu tình đạo đức
An lành vui tịnh rõ thiên cơ

4) 27-2-96

Hỏi: Tinh thần tu học nằm ở đâu?

Đáp: Thưa tinh thần tu học nằm ở trung tim bộ đầu tự giác, cho nên người tu Vô Vi có luồng điện rút từ trung tim bộ đầu gọi là điển tâm, tiên thẳng một đường tới vô cùng tận, tự nhiên thấu triệt được nhiều việc từ đời lẫn đạo, cho nên người tu Vô Vi luôn luôn chú trọng nơi luồng điện trung tim bộ đầu mà tiến thân, dễ tha thứ và thương yêu tận độ quần sanh, hành pháp khai thông chơn điển chơn tâm, không đá động bất cứ chuyện của ai cả, rất dễ hòa dễ tiến, bất cứ nơi nào.

Kệ:

*Duyên lành khai triển khắp nơi nơi
Tịnh động không lo tiến hợp thời
Chánh pháp không cần lo động tịnh
Thực hành chất phác rõ cơ Trời*

5) 28-2-96

Hỏi: Vui trong hạnh đức là sao ?

Đáp: Thưa vui trong hạnh đức là người chịu dần thân độ tha tại trần, tức là phục vụ bất vụ lợi, ví họ như mình thì mới tạo được hạnh đức, càng phục vụ càng thức tâm, bớt khổ ban vui, đó là con đường hạnh đức.

Kệ:

*Cười vui thật sự chẳng lo âu
Tự kết duyên may tự chuyển tàu
Điểm giới phân minh đường trí đạo
Giao thông phát triển chẳng lo sầu*

6) 29-2-96

Hỏi: Hướng tâm về chỗ nào thì sẽ gây tập quán nơi đó có phải không?

Đáp: Thưa đúng vậy, người tu hướng tâm và thực hành theo đường lối tự thoát của Phật Tiên, cuối cùng sẽ được tốt, tức là phần hồn được tiến thay vì ngục lặn trong cảnh bơ vơ tại trần, cho nên khi hiểu được sự quý giá của Trời Đất thì sẽ tự thấy: Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ! . Khó có được xác, khó có pháp mà tu. Người đời tham hay lợi dụng Thần Thánh Tiên Phật, lập thể đứng cho chính mình mà không thực hành đúng đắn pháp môn mà mình đã nhận được, là uổng cho một kiếp làm người, có cơ hội mà không chịu tiến thì sẽ tự thụt lùi, giam hãm tâm thân không lối thoát.

Kệ:

*Không tu đóng cửa Thiên đàng, khổ!
Uất ức tâm can tạo nắm mờ
Tiền bạc ở đời vui tạm cảnh
Qui không thanh nhẹ niệm Nam Mô*

7) 1-3-96

Hỏi: Duyên lành là sao?

Đáp: Thưa có thực hành thì mới có duyên lành tái ngộ, lui về căn bản thì mới có duyên, gốc thanh nhẹ sẽ được trở về thanh nhẹ, tức là thuận tình Trời mà tiến hóa, nhẹ làm Trời tức là thuận Thiên, nặng tức là nghiệp duyên tại trần, sẽ bị ràng buộc đủ điều.

Kệ

*Không sao gặt hái được tâm siêu
Nghiệp lực loay hoay lại có nhiều
Cảnh tạm tâm trần không dứt khoát
Mê làm trong khổ tạo thêm phiền*

Lòng Tham

Tách rời bến giác trở về mê
Trần thế đảo điên lại trở về
Giao động dẫy đầy nan tiến bước
Bình tâm tu luyện hướng về quê.

Về quê lập lại tình giao cảm
Giải tỏa phiền ưu tự thức làm
Quy một tình đời không còn nữa
Quy y Phật pháp dẹp lòng tham.

Lòng tham cũng bởi ý chưa kham
Gánh vác không làm, lại tham lam
Gieo họa phiền tâm càng thâm thía
Chính mình ngu muội cũng vì tham.

Vì tham loạn động tự mình giam
Hôn Vía vô minh khó thức hàm
Ai hiểu, ai minh ta chẳng thích
Vá trời đội đá tự mình cam.

Mình cam nhồi quả chuyển liên hồi
Ý thức trời cao rất khó nhồi
Lòng dạ đảo điên càng loạn động
Kêu trời thanh vắng một mình thôi./.

Lương Sĩ Hằng

Đạo là gì?

Montréal, ngày 7 tháng 11 năm 1982, (tiếp theo)

Cho nên, những Bạn đã tu cảm thấy rằng: “Từ ngày tôi bắt đầu vô tu cái Pháp này rồi, con người tôi được ổn định nhiều, và tôi dòm thấy hình dáng tôi cũng như hình như trẻ trung và cặp mắt sáng lạn !” Nhờ cái pháp này ư ? Không ! Nhờ ý chí sẵn có của chính mọi hành giả qua cơn điều luyện đau khổ, thử thách của trường đời, mới chán ngán trường đời, và thấy mình, cuối cùng có một khả năng để tự giải thoát, cho nên tin nơi khả năng của chính mình, hằng đêm, hằng ngày tu luyện.

Lúc đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta từ Siêu Nhiên mà có, chúng ta phải trở về với căn bản Siêu Nhiên vô cùng !

Cho nên, càng thực hành, cơ thể phải thay đổi, càng thực hành tâm thức càng nhẹ nhõm và tất cả mọi sự việc chúng ta tự quán thông rõ rệt : không có sự mê hoặc nữa, vì chúng ta trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình, làm sao lại có sự mê hoặc ? Sự cân đoán rõ rệt mọi sự việc đem vô trong khối óc chúng ta, con tim chúng ta, Ngũ Tạng chúng ta, đều đạt sự quân bình ; thì chúng ta cân nhắc cái nào được, cái nào không : cái nào có thể lưu luyện trong tâm thức của chúng ta, và những việc gì không lưu luyện trong tâm thức của chúng ta ; thì tự nhiên nó phải rời khỏi lãnh vực tư tưởng của chính hành giả.

Cho nên, những người càng hành về Vô Vi, càng thực hiện về trong cơn thiền giác rồi, những người đó hình như cũng như là "Phản Đạo" ; nhưng kỳ thực nó không phải phản đạo : vì nó trở về với Luật Tự Nhiên sẵn có của nó, nó không còn lợi dụng cái Pháp nữa, và nó không lệ thuộc bởi cái Pháp nữa, và nó thấy nó là Siêu Nhiên mà có cho nên không bị lệ thuộc nữa, và nó chỉ có thực hành và đi tới, không còn sự lo âu.

Cho nên, các Bạn tu thiền, có người thiền được 2, 3 tiếng đồng hồ ; trong một cơn thiền đó thì cảm giác tâm thức nhẹ nhàng vô cùng và các Bạn có một giấc ngủ an lành, và ngày mai các Bạn có thể xem, rọi trong kiếng, để các Bạn thấy rõ mặt mày mình tươi ! Đâu có phải ăn sâm, ăn yến, đêm qua đâu ; nhưng mà vì cái khổ hạnh thực hành và trở về với Siêu Nhiên, thì uống viên thuốc đại bổ tâm lãn than : sau cơn thiền giác, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy, “Con đường đạo trong ta,” và cảm thấy, “Ta sẽ đi tới Đạo” rõ ràng !

Thì tất cả vạn sự đều do Đạo mà ra, do Luật Quân Bình phân phối.

Chúng ta giáng thế với Luật Quân Bình, với sáng suốt : một tiên đồng, tiên nữ có sự sáng suốt sẵn có của chính nó ; nhưng làm việc theo nhiệm vụ thì không làm, mà đi làm việc trần tục, dơ dáy ; rồi bị sức hút của hồng trần lôi cuốn càng ngày càng động loạn thêm ; rồi nó vun bồi bản tánh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô dục ; tham sanh, quý tử, tham sống sợ chết ; buồn tủi đủ thứ!

Đó, chúng ta mới thấy rằng : “*Cu trần, nhiễm trần*” : “Nếu tôi không xuống cái cõi ta bà phù sanh này, làm sao tôi có tánh hư tật xấu như ngày hôm nay, vì tôi bị lôi cuốn bởi trần tục cho nên tôi thấy rằng : động loạn ! Tôi mới nghiệm : trong lúc sơ sanh tôi chưa có bản chất đó, ngày nay tôi càng gia tăng cái bản chất kỳ quái của chính tôi ! Và chính tôi đã chán chê nó, trách móc nó, thấy nó mất quân bình rõ ràng ; thấy nó động loạn rõ ràng, thấy nó không thể mình định mọi việc trước khi nó muốn thực hành !”

Thì chúng ta mới xác nhận đó là đã bị lôi cuốn bởi Tam Giới tại thế : Thiên Giới, Tâm Giới, Địa Giới nó hút chúng ta !

Thì trong đó, chúng ta chưa quán thông được, thì nó biểu hiện gì ? Biểu hiện sự động loạn sân si, buồn tủi.

Cho nên, chúng ta hành rồi chúng ta từ bỏ lần lần : trước kia các Bạn thích đi coi hát, các Bạn thích hút thuốc, các Bạn thích chơi bài, các Bạn thích đủ cảnh thiên nhiên ; nhưng mà ngày nay các Bạn hiểu được Siêu Nhiên rồi, tất cả từ Siêu Nhiên mà đến, thì các Bạn đâu có còn gì thích nữa ?

Và trong cái không thích đó làm cho các Bạn tê liệt ư ? Làm cho xã hội đòi bại ư ? Không ! Làm cho các Bạn càng ngày càng sáng suốt và xây dựng ; làm cho xã hội càng ngày càng tinh vi và tốt lành ; xây dựng trong sự cần thiết và không lo những điều không cần thiết.

Cho nên, trở về với Luật Quân Bình thì mới thấy sự quý giá Siêu Nhiên, và mới thấy rõ Thượng đế là ai, thấy rõ những người đã thành đạo ở nơi nào điểm nào mà người ta đã giải thoát được.

Cho nên, trong tâm thức của các Bạn còn vun bồi mãi thì các Bạn nghĩ sợ ma : "Tôi tu đây rồi ma nó bắt !" Vì sao ? Vì sự yếu hèn : "Tôi đã bị luân hồi, tôi đã bị thu hút bởi Địa Ngục Âm Phủ, cho nên ngày nay tôi được luân hồi Lục Đạo, tôi phải còn sợ ma !"

"Nếu tôi trực tiếp giảng sanh, không có sợ ma !"

Cho nên, những người còn sợ ma, đó là trong cái cơn yếu hèn, qua sự hành hạ quá nhiều, thành ra sợ : tất cả cái gì cũng sợ ! Vì sao? Vì mình yếu hèn, thiếu sáng suốt.

Cho nên, khi chúng ta hiểu được chúng ta từ Siêu Nhiên mà đến, và chúng ta tự gọt rửa những sự trần trược vá vúi trong tâm thức của chúng ta từ nhiều kiếp, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng : khả năng sẵn có của chính mình là vô cùng, cho nên cố gắng xây dựng để trở về với căn bản sẵn có của chính mình.

Người tu thấy rõ đường lối đó thì không bao giờ bỏ Đạo, vì không có lối nào có thể đưa chúng ta thoát khỏi cảnh trần tục, trần tục bụi bặm hiện tại.

Tưởng đâu các Bạn bước vô giới khoa học, bây giờ các Bạn có thể rửa cái thân và cái tâm các Bạn sạch đâu ? Chưa !

Mỗi ngày, mở mắt ra thì thu hút chuyện trần trược, và xác các Bạn đều bị bụi bặm bám búi không ít, trần đây từ đầu chí chun, mà không hay !

Tưởng "Ta là đẹp, ta là tốt !" Tôi phiền các Bạn một chút : lấy cái kính hiển vi xem cái mặt các Bạn có đẹp không ? Không đẹp đâu ! Gớm guốc lắm ; dơ dáy lắm !

Mà các Bạn trở về với Siêu Nhiên rồi, soi tâm thức của các Bạn : càng dơ dáy hơn nữa, càng trần trược hơn nữa ! Các Bạn mới thấy rằng cái sức hút của Tam Giới là trong kích động và phản động. (còn tiếp)

Nhẫn và Dũng

Bạn đạo: *Cái nhẫn có phải là cái “Dũng” không thưa Thầy?*

Đức thầy: Sau cái nhẫn rồi mới thực hiện từ bi, mà sau cái từ bi mới là “Dũng”, thấy không? Bởi vì từ bi là mình nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức. “Dũng” là đi tới chớ có gì đâu? Thấy không? Mà mình thiếu tình thương và đạo đức là mình đi tới đâu? Đi tới đâu họ cũng ghét mình, mình có tình thương và đạo đức, đi tới đâu họ cũng thương mến mình. Cái đó kêu bằng “Dũng” đó. Trong lúc người ta không dám nói chuyện với mọi người mà mình dám nói chuyện với mọi người là mình “Dũng” chớ còn gì nữa, mà mình nói với sự sáng suốt, với sự từ bi thương yêu với mọi sự nhẫn nhục sẵn có của mình để phóng cái Thanh Điện cho họ, thấy không? À, cho nên cái tu này là cái yêu, là yêu thể xác này nè. Cái người yêu đang chung sống với mình trong từng giây từng phút mà mình không biết yêu là cái xác mình mình phải xây dựng nó, mình phải khai tâm nó, mở nó, mình phải săn sóc nó từng giờ phút khắc, để nó tiến triển đồng với tâm thức của Chủ Nhân Ông là phần hồn. Phần hồn mình lúc nào cũng muốn thanh nhẹ, không muốn nặng trọc, thì cái thể xác này mà mình cho nó nặng trọc đó là mình có lỗi, mình người chưa biết yêu. Chưa biết yêu mình, chưa biết yêu Trời Phật, phải biết yêu mình mới biết yêu Trời Phật. Phải biết yêu mình mới biết yêu chúng sanh. !

(Amphion les Bains 21/11/1981)

THƯ TỪ LAI VẮNG

Từ ngày THƯ PHÁP CỦA THẦY:
CON ĐÂY TỰ THẦY LÂN LÂN ĐỔI THAY.
NGÔI THIÊN THẦY NHE NHƯ BAY.
TÂM TỬ CỎ MỎ KHÔNG HAI ĐANG THIÊN.
Đến KHI CHỐT TÌNH ĐU VIÊN
MỚI HAY GIÁC NGỦ ĐẢO ĐIÊN TÁNH TRẦN

x x x x x

THƯA THẦY NHƯ VẬY LÀ CON ĐANG
MÈ TRONG GIÁC NGỦ HAY LÀ CON ĐANG
THIÊN MÀ CỎ NHƯ VẬY. NẾU THẦY CÓ
THÌ GIỮ THÌ CHO CON DIỆT, CỎ KHÔNG
THÌ CỎ CHỖ THẦY NĂM SAO CỎ SẼ
Đến ỖY THẦY.

CON KÍNH LAI THẦY
THƯƠNG NHỚ THẦY
NHIỀU

CÔNG ƠN TRÊN ĐỘ THẦY
KHỎE MẠNH SỚY LÂN.

Con L - L.

Ban L Vi

11-16-94

Ngày 1/12/94

L con,

Thầy nhận được thư con cộng với món quà con gửi đến, thành thật cảm ơn con. Con có duyên với pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tức là con đã nắm được một cái pháp thực hành để khai triển tâm linh cho một kiếp người trong một cõi phù sanh này. Con là con người nhiệt huyết đấu tranh cho người kế tiếp, đó là tạo lập chánh nghĩa cho bản thân, tức là chánh trị ở mặt đất. Thăng trầm thế sự, đảo điên tâm hồn. Ngày nay con thực hành được Pháp Lý VVKHHBPP, tức là một pháp cho mọi pháp tự khai triển nguyên ý bất khuất của thể xác như tâm linh, không nhàm lẩn trong cảnh tạm và quyết tiến tới vô cùng, tâm thân sẽ được thường lạc. Tập quán đã qua, nay con là người tự tháo gỡ. Nguyên điển thanh tịnh sẽ thành tựu và con sẽ tác ra những ý thơ đau khổ mê loạn của trần gian. Nhờ đó, con sẽ được tiến lên một tầng số thanh nhẹ hơn sau khi thực hành và cải tiến tâm linh. Lần lần con sẽ ý thức chuyện cần thiết chính con phải làm, tức là trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Cần nhịn nhục hành thiền trước hết nhiên hậu mới nếm được mùi vị thơm tho của đạo mầu. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 21, 22-05-2022

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Tái Ngộ Vancouver

https://youtu.be/I_v6ki59x04

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Vấn Đạo - Cảnh Giới Vô Vi - 30 câu - Montreal, Canada, ngày 19-1-1980

<https://youtu.be/OcHaz7kORck>

3. Radio Nam California tuần lễ 21

Chủ đề: Vợ chồng con cái - Nghiệp nợ đầy nhà

<https://youtu.be/WQHGOICBiUU>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Tu Vô Vi

https://youtu.be/PzW3-_rSiYI

Ban video kính mời

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HAWAII



**TỔNG KẾT TÀI CHÁNH
KHÓA SỐNG CHUNG HAWAII 2022
TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ II
10.05.2022-14.05.2022**

Duyên lành xoay chuyển cũng như sự tận độ và quang chiếu của Đức Tổ Sư, Đức Thầy và chư vị Bề Trên đã hỗ trợ cho Khóa Sống Chung được thành công tốt đẹp. Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo đã đến tham dự Khóa Sống Chung năm 2022, chúng tôi rất vui được đón tiếp và hội tụ cùng quý bạn đạo. Nếu Hội có những thiếu sót trong việc tổ chức, xin quý bạn đạo đóng góp ý kiến và gửi về điện thư mhstrinh@gmail.com để chúng tôi rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Tổng số bạn đạo tham dự Khóa Sống Chung là **109** người. Số tiền thu được là **\$94,935.00**. Sau đây, Hội xin tổng kết phần tài chánh mà Hội đã nhận là **\$27,279.57** và những chi tiêu trong tuần vừa qua.

****Những chi tiêu cho Khóa Sống Chung, Hội đều có hóa đơn (receipt) thanh toán tiền.**

Ngày thu		Tổng số tiền
04/01/2022	Hội nhận tiền lệ phí của bạn đạo ở Bắc California và địa phương	\$10,555
04/05/2022	Nhận từ cô Quyên & chị Lan tiền đóng tour Polynesian	\$10,615
04/12/2022	Nhận phần tiền còn lại	\$6,109.57
	Tổng số tiền thu được	\$27,279.57
Ngày chi		
03/0120/22	Đặt tiền cọc cho khách sạn	- \$10,000
05/03/2022	Tiền mua vé cho bạn đạo đi xem tour Polynesian Culture	-\$10,964
05/01/22	Nước uống + trái cây + thức ăn bạn đạo trong 3 ngày KSC	-\$1180
05/10/22	Trang trí	-\$1,095
05/10/22 & 05/16/22	Tiền vận chuyển đưa và rước bạn đạo tham dự	-\$2,290
05/12/2022	Trả lại tiền tour cho 4 bạn đạo không đi tour Polynesian	-\$640
05/12/2022	Mua SD cards, thiết bị cần thiết để quay hình trong KSC	-\$250
	Tổng số tiền chi tiêu	-\$26,419
Còn lại	\$27,279.57-\$26,419	\$860.57

Phần tiền còn lại sẽ được cô Trần Lệ Quyên và cô Lan Kỳ báo cáo sau.

Hội sẽ chuyển toàn bộ số tiền dư vào quỹ Cứu Khổ Ban Vui như quý bạn đạo đã yêu cầu ở Khóa Sống Chung.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i
Trịnh thị Cẩm Tú

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 18 tháng 5 năm 2022

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn đây là tiết mục Chia sẻ tâm tình phát triển trí tâm

Tuần này chúng tôi có đi tham dự Khoá Sống Chung Tu Học TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ // tại Hawai

Lần đầu tiên có một KSC Tu Học Quốc Tế

Có nhiều sự kích động và phản động để cho mọi người được mục kích những chuyện xảy ra trong 3 ngày của KSC rất là phong phú chương trình thảo luận Tu Học trong 3 ngày cũng rất là Linh Động vì không bị GỖ BÓ trong khuôn khổ

KSC kỳ này đáng giá đồng tiền cho những ai đã được tham dự có nhiều khám phá sáng tạo Chung Vui Tu Học như sau:

Có một bạn đạo chia sẻ như vậy:

Nam Mô A Di Đà Phật

Mỗi người một TẬT

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Mỗi người mỗi KHÁC

NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ

Mỗi người một Ý

NAM MÔ ĐẠI THẾ GIỚI

Mỗi người mỗi GIỚI.....

Và chúng tôi thảo luận chia sẻ Pháp Luân Thường Chuyển theo Kinh A DI ĐÀ Chú Giải của Đức ông TƯ như sau:

Đây nói về cái cốt chỉ của Lục-Tự ĐI ĐÀ. chúng ta thường khi niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT mà không rõ tông chỉ của 6 chữ ấy. . .

Chữ DI là Khí-Điễn trên thiên không rơi xuống

cũng gọi là dưỡng khí hay là trường sanh để giúp cho ta thở khỏe-khoản. Lúc ta công phu luyện đạo hít hơi vô bụng cho đầy rồi thở ra làm cho trái tim mở hai lỗ trống thông cho được khí hồn ta trong trái tim tung lên bộ đầu. Bộ lá gan

cùng bộ lá phổi và bộ bao tử, Khí Điễn trong ba bộ phận ấy sẽ sôi sảng làm việc không bê trễ và có sức thêm hơn, nhưng nhiệm vụ mỗi bộ làm việc bổn phận không hiệp một ai chữ Pháp gọi là Détaché. Nhờ vậy mà chúng ta không lo ra, không tham sân, không bệnh hoạn, không tưởng tượng, trở thành ngay thẳng, chân chánh, nhờ Pháp Luân Thường Chuyển mà thoát (détacher), bởi thế người hoằng hoá Pháp Lý không khuyên bạn, không thuyết pháp, không giáo huấn về sự làm lành lánh dữ.

Cho nên Pháp Lý gọi là một vị thuốc của Phật truyền ra, trừ bệnh Tham Sân Si Ái Ố, lo chi là không hiền, lo chi là không hết bệnh, nhưng nhờ sự sáng suốt của bản thể ta thông Khí, (có nghĩa là thông hơi-khí là hơi) tạo thành một người thông minh trí đức. Vì trong thế gian

Tham sân si bị ôi bị mê trần lấm trần cho đến đời người trị nước lên án xử tử bỏ tù, càng cai trị chừng nào bệnh ấy càng trở nên nhiều hơn, không cản ngăn được

Bởi thế phải nhờ chữ A DI gọi là Pháp Luân Thường Chuyển, Khoa Học của Phật trị bệnh tham sân mới dứt. Những người công phu luyện đạo mới trở nên hiền đức, thật là một vị thuốc THẦN TIÊN của PHẬT giúp đỡ cho PHÁP LÝ ngày nay mới có.

Bởi vậy người học đạo trở nên hiền đức khỏi cần Thuyết Pháp. THUYẾT PHÁP để khuyên người làm lành lánh dữ, nhưng tật bệnh ấy do sự nhiễm trần xung vào bộ phận ngũ tạng ta ,nếu không có phép đuổi nó ra, răn he sao đặng?...

Pháp-Lý khuyên các bạn tu hành nếu có điều chi lấm trần, thì làm Pháp Luân Thường Chuyển, là một vị thuốc của Phật để trị dứt liền căn- bệnh nhiễm- trần không sai.

VẬY CÓ THỜ RẰNG

(Thường Chuyển Pháp Luân) thuốc khó tầm

Thuốc này vốn ở chốn Lôi Âm

Nếu ai nhuộm bệnh mau trừ giải

Càng luyện càng hay bệnh chẳng xâm.

Sau khi chia sẻ thì có bạn đạo Hỏi:

LÔI ÂM là gì?...

Trả lời: thưa Lôi Âm là tiếng (đánh rầm)miền nam gọi là tiếng Địch ?!.....

Mọi người đều hoan hỉ vui cười và bàn bạc

thêm hơn về cái vấn đề này như:

Lôi là Thiên Lôi Âm là một âm thanh đánh một cái nghe cái TŨNGgggg....

Lôi cũng có nghĩa là Kéo ra Lôi ra ,cái là phần âm cũng có nghĩa là ÂM KHÍ trong bụng ta

Đánh ra nghe một cái TŨngg...còn nhiều lắm các bạn tự phân tích ra mà tự hiểu v.v..

Sau khi thảo luận xong phần LÔI ÂM thì có trận LÔI ĐÌNH : Ôn ôn ào ào rồi đâu cũng vào đó

Không có chết thằng Tây thằng Mỹ thằng Ý nào Sau đó là Lễ Bế Mạc

Khoá Sống Chung Tu Học (TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ//) Thành Công

Mong rằng tương lai có thêm những khoá sống chung tu học đạt được ý nghĩa như vậy

Rồi một bữa tiệc chia tay mỗi người trở về nhà

hẹn ngày Tái Ngộ

Trở về lại cuộc sống bình thường ổn định

Chia sẻ đến đây xin tạm dừng ký ức nhớ lại bài hát của nhạc sĩ Trịnh công Sơn như sau:

Một ngày như mỗi ngày xin trả lại đời tôi

Một ngày như mỗi ngày xin một lời tình cuối....

Kính chào các bạn

Quý thương

Bành Chí

THƠ BẠN ĐẠO

KHÓA SỐNG CHUNG TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ II

Tình Trời ban rải thanh quang
Tận độ nhân thế khai màn đạo tâm
Ngày đêm thức tỉnh truy tầm
Tình thương đạo đức nơi tâm người thiện
Soi Hồn điển trụ tiến xuyên
Tu tâm sửa tánh an yên tháng ngày
Pháp Luân cột sống thẳng ngay
Trương thông nhâm đốc thân này quang khai
Ngũ tạng giải mở an bài
Tham thiền nhập định tiến hoài chơn tâm
Vạn linh học hỏi muôn phần
Cộng đồng bản thể tiến dần chẳng sai
Song tu đời đạo hàng ngày
Vía Hồn thanh nhẹ lập đài thanh cao
Cần khôn vũ trụ bước vào
Triền miên học hỏi đổi trao tiến dần
Duyên lành hội tụ dưới trần
Anh em phân giải ân cần sửa tu
Tháng ngày chăm chỉ công phu
Sống trong trần thế an du cõi trời
Hôm nay bé mạt xa rời
Thành tâm cảm tạ Cha Trời ân ban
Thanh quang ban rải ngập tràn
Cảm ơn Thầy Tổ luận bàn lý chân
Khai tâm mở trí muôn phần
Cảm ơn Cầm Tú phát tâm rất nhiều
Giúp cho bạn đạo sớm chiều
Chung vui học hỏi đạt nhiều thức tâm
Chia tay trở lại thế trần
Kính chúc quý bạn tâm thân vui hòa
Bình an thượng lộ đường xa

Tri tâm niệm Phật chan hòa yêu thương
Công phu tinh tấn một đường
Hẹn ngày tái ngộ tình thương Phật Trời.

Kính Bái

Nguyễn Giang Thanh

Kon Tum ngày 14 tháng 05 năm 2022.

=====

Thơ Vô Vi

TIN AI AI CŨNG DẠNG BÈ NGOÀI
AI CŨNG KHÍ THẦN MẮT VỚI TAI
NHỚ GIỮ NHÀ MÌNH TÂM CHĂNG
ĐỘNG

ĐỪNG LO CỦA HỌ NÚT CHƯA CÀI
NHÌN QUA NHÌN LẠI CHUYỆN TU HÀNH
KẾT CỤC NÀO AI BIẾT TRƯỚC THANH
THANH LÀ VÔ TRI VÔ THỂ SỰ
TRƯỚC LÀ LƯỠI ĐỘNG THỊ PHI SANH

II

NHÚT MẮT NHÌ TAI BA CÁI MIỆNG
BA NGÔI DÂY ĐỘNG NỔI TAM BÀNH
BÀNH TỔ SỬA KIA SỐNG THỌ NỜ
BIẾT GIỮ TINH THẦN CHĂNG TỔN HƠI
NGÀY ĐÊM THANH NHÂN HƠN NHẬP
THẤT

THÁNG NĂM QUA LẠI CÁI BAN ĐỜI
KHÔNG NGHE THỌ GIÁO CÙNG AI HẾT
CÓ LỄ QUI Y VỚI PHẬT TRỜI. ...

Bành Chi
(CA)

Hướng Tâm Bình An

Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cho bạn đạo Trần thị Soàn sinh ngày 10 tháng 4 năm 1928 tình trạng sức khỏe trong cơn nguy kịch, đang điều trị tại bệnh viện Burlington, Ontario, Canada được tai qua nạn khỏi, mau sớm bình phục.

Bạn đạo Soàn là mẹ của hai bạn đạo Nguyễn Công Bá và Phan thị Phương Mai (Việt nam) và bà nội của bạn đạo Nguyễn Anh Thư ở Houston.

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cho chị của bạn đạo HẰNG PHẠM là chị bạn đạo **PHẠM THỊ VÂN** sinh ngày 11 tháng 7 năm 1960, mất lúc 2 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 4 âm lịch) tại Tỉnh Trà Vinh Việt Nam, hưởng thọ 63 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Bạn đạo Hằng Phạm cùng gia đình chân thành cảm ơn quý bạn đạo.