



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1403 29 tháng 5 năm 2022

Thành Tựu

*Qui nguyên giếng mối trong thành tựu
Giải quyết chơn hành tự đạt ưu
Thành thật chính mình năng tự đạt
Thâm tình tự đạt chẳng còn mưu*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) *Minh tình đạo pháp là sao?*
- 2) *Người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao?*
- 3) *Cơ thể loài người có những gì?*
- 4) *Thông giao là sao?*
- 5) *Tâm giao bình đẳng là sao?*
- 6) *Trọng ân là sao?*
- 7) *Từ đâu mà tạo ra sự sống còn của muôn loài vạn vật?*

1) 2-3-96

Hỏi: Minh tinh đạo pháp là sao?

Đáp: Thừa minh tinh đạo pháp là có thực hành phát triển đúng hướng đi của trung tâm bộ đầu, thì mới thấu triệt được nguyên căn nguồn cội của phần hồn là vô cùng.

Kệ

*Qui nguyên thức giác gốc vô cùng
Sáng tỏa minh tâm phát triển chung
Có một tình Trời là quý đẹp
Bình tâm học hỏi khắp bao vùng*

2) 3-3-96

Hỏi: Người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao?

Đáp: Thừa người khác cố ý hại mình thì mình phải thanh tịnh tìm hiểu sự sai của chính mình mà tự sửa thì mọi sự cố ý của đối phương sẽ tiêu tan, hướng thượng qui nhất luồng tâm điển hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì mọi sự trở ngại sẽ dần dần tan biến, ngược lại tìm cách đấu tranh thì sẽ bị tiêu hao và thảm bại ở tương lai bỏ xác và không giúp ích cho phần hồn tiến hóa, và tháo gỡ nghiệp duyên.

Kệ:

*Đấu tranh cảm thấy thân phiền động
Mơ ước, ước mơ với phập phồng
Không đạt không thành tâm loạn động
Bình tâm tu học sống thong dong*

3) 4-3-96

Hỏi: Cơ thể loài người có những gì?

Đáp: Thừa cơ thể loài người có tất cả những gì càn khôn vũ trụ có từ nặng tới nhẹ đến nặng, chỉ có tâm và trí là đặc biệt hơn các loài cảm thú, nếu tu thiên hướng về trí ý mà phát triển thì mọi sự trên đời này rất dễ giải quyết, thuận chiều và hợp tình hợp lý.

Kệ:

*Chẳng cần lập luận phân suy diễn
Thực hiện công phu tự thức hiện
Giải tỏa u-buôn tâm sáng lạng
Thông giao Trời Đất cảm mình yên*

4) 5-3-96

Hỏi: Thông giao là sao?

Đáp: Thừa thông giao là thấu triệt nguyên lý của mọi việc, dừng mãnh cảm thông chẳng có ngập ngừng, càng tham thiền nhập định càng thông suốt, chỉ có thực hành thiền thì mới hiểu được điều này.

Kệ:

*Qui y thật sự chẳng làm sai
Chẳng loạn chẳng mê tự tiến hoài
Đời Đạo song hành tâm chẳng động
Chung vui thanh tịnh chẳng làm sai*

5) 6-3-96

Hỏi: Tâm giao bình đẳng là sao?

Đáp: Thưa tâm giao bình đẳng là quý họ như mình, biết được mọi khả năng trên mặt đất này do Trời Đất ân độ hình thành, từ trong kho bí khai triển, xuất ra học đạo.

Kệ:

*Khai thông từ thấp đến cao độ
Tự tiến tự tu giải nắm mô
Chon pháp thực hành tâm thức giác
Càng tu càng tiến niệm Nam Mô*

6) 7-3-96

Hỏi: Trọng ân là sao?

Đáp: Thưa trọng ân là với người có đức tin đối với cha Trời. Chịu tu thanh nhẹ thì mới biết được sự giá trị của hai chữ trọng ân, đối với cha Trời. Cảm thông nguồn gốc hóa hóa sanh sanh của Ngài, ân độ cùng một lúc.

Kệ:

*Thương yêu phát triển vô cùng tận
Tận độ quần sanh hưởng một phần
Án phước tràn đầy Trời tận độ
Thực hành chon thật triển ân cần*

7) 8-3-96

Hỏi: Từ đâu mà tạo ra sự sống còn của muôn loài vạn vật?

Đáp: Thưa, từ thanh khí điển của Trời và Đất hóa sanh vạn vật, sức sống trong hy vọng và hy vọng, tiến hóa trong cõi phù sanh tạm và tiến về thanh tịnh.

Kệ:

*Bước vào cõi tạm sống phân minh
Đời đạo mở đường trong chuyển trình
Học hỏi không ngừng trong ác độ
Tự mình tự tiến tự qui hình*

Áo tưởng làm thầy lắm kẻ tu
Đọc kinh không hiểu kẻ như mù
Bộ đầu chưa xét đà xoay chuyển
Tu giới hơn sanh khó thoát tù.

Suốt đời ước nguyện đi tu
Tu đi tu lại thấy mù hơn xưa
Phật không đếm xỉa kẻ thừa
Tu không đúng cách vẫn ưa làm thầy
Bộ đầu chưa phá được mây
Làm sao bay được nơi này nơi kia
Điểm tâm không thoát ra rìa
Làm sao tiếp xúc bên kia điểm trời
Điểm thanh của Phật sáng ngời
Không không mà có đến nơi sẽ tường
Tu thời gắng tiến đường gương
Chẳng ai bảo đảm con đường mình đi
Chớ nên nuôi chấp sân si
Mới tu muốn đạt, cũng vì lòng tham
So đo nuôi hận nói hàm
Nói năng bất định muốn làm Phật Tiên
Đi đây đi đó góp phiền
Muốn tu sớm đạt phải siêng thực hành
Chớ nên vọng tưởng sớm thành
Thụt lùi xuống cấp tự sanh nghi ngờ
Bối bē thực hiện khác giờ
Bơ vơ khác cảnh lòng mơ tiên rồng
Gắng tu điểm phát xuất tòng
Điểm quang nhà Phật hợp phòng tiến tu
Thế gian chỉ tạo cảnh tù
Nhiều thầy thêm khổ, khó tu khó thành.

Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 06-06-1970

Đạo là gì?

Montréal, ngày 7 tháng 11 năm 1982, (tiếp theo)

Chúng ta thấy rõ, càng tu càng thấy rõ hơn, các Bạn mới thấy rằng cần thiết là Kinh Vô Tự, chớ kinh hữu tự tràn giang đại hải, mấy ai đã đọc được ? Cho nên "Vô Vi hành đạo chứ không giành đạo" là vậy.

Nếu người nào muốn nghiên cứu về Vô Vi, không hành thì cái lý thuyết đó vững về đời nhưng mà tâm người không bao giờ sửa được : đọc thì người đời ở trong trình độ hạn hẹp đó, cho văn chương đó là hay, cho đường lối đó là đúng ; nhưng không hành, không bao giờ có !

Cho nên, muốn hành thì phải thế nào ?

Qua cơn khảo đảo : những người thế gian phải qua cơn khảo đảo ! Hành giả tu về Vô Vi phải được nhờ quả để hiểu cái Luật Tự Nhiên hơn. Nhờ quả rồi, các Bạn mới thấy rằng : "Tôi thoát được từ trong biển lửa mà ra, từ trong động loạn mà tôi đạt về thanh tịnh !"

Cho nên, thế gian có chùa, có nhà thờ, để đón rước những người chán đời, bước về Đạo. Bước vào nhà thờ để tìm coi tại sao người ta đi tu đông như vậy, nghe pháp nhiều như vậy ; ta đi tìm cái lịch sử của hành giả đã thành đạt, tức là Jésus Christ ; mà hành giả đó hành trong khổ hay là hành trong sướng? Kỳ thật, Ngài đã hành trong khổ mới đạt được hạnh phúc đời đời. Rồi chúng ta vào chùa chúng ta tìm lịch sử của Đức Phật ; hỏi chớ, "Đức Phật hành trong sướng hay là hành trong khổ ?" Hành trong khổ !

Mà ngày nay chúng ta đòi sướng để đạt tới sướng, thì không có cái luật đó !

Chúng ta phải chấp nhận hành khổ chúng ta mới đạt được sự quân bình, thanh nhẹ, hạnh phúc đời đời ở tương lai.

Chớ không phải chúng ta bước vô chùa rồi chùa độ chúng ta ; chúng ta đi lên Thiên Đàng liền, bước vô trong nhà thờ, nhà thờ độ chúng ta đi lên Thiên Đàng ! Không có cái vụ đó !

Nhiều người đã và đang đi nhà thờ, nhiều người đã và đang đi chùa, đã cảm giác điều này, thấy rõ : không phải ; không phải xin mà có ! Rất cuộc, phải biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, mới có.

Thì chúng ta sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta để trở về với siêu nhiên, thì cả một kỳ công, cả một hành trình : phải tự điều luyện và tự thức, mới đi đến.

Cho nên, chúng ta tu bất cứ ở nơi nào, không phải tới thiên đường mới là tu được : nếu tâm thức chúng ta, cơ duyên đến, thì ngay trong căn nhà, trong cái chỗ ngủ, chúng ta ngồi được là chúng ta có thể thức.

Còn sự bàn bạc ở khắp các nơi, bạn đạo tương hội đó, để làm gì ? Để thức tâm ; và để tất cả các bạn với nhau tìm hiểu. Có khi đụng chạm, và có khi cởi mở. Lúc đó, chúng ta mới thấy giá trị của cái luật Siêu Nhiên trong tâm thức của mọi người ! Rồi mọi người đều trở về với trong sự tu học, và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình để khai triển :

“Chùng này, tại sao tôi thấy tôi sân si khi tôi nghe qua lời nói của người đó ? Tôi cảm thấy bức tức là tôi thấy tôi còn trần trọc, chưa hết cái tâm bịnh ! Còn tâm bịnh, thì tôi cố gắng về tu để sửa cái điểm đó, nhiên hậu tôi mới đạt tới, kêu bằng, ‘Tự thoát’.”

Cho nên, chúng ta có cơ hội trong bạn đạo hội tụ với nhau trong sự phát tâm, chúng ta không phải lập một thiên đường quy mô như những cái tôn giáo khác, nhưng tự nhiên mà có. Cho nên, sự phát tâm tương ngộ đó tùy thức của mọi người tương ngộ, chứ không có bắt buộc ràng buộc một ai, và không có cái quyền đó.

Cho nên, hành giả muốn trao đổi để sớm thức tâm, thì tương ngộ càng nhiều thì mới rõ rằng : người nhẹ rõ cái người nặng, và không phạm về cái giới nặng nữa ; và phải có những người tánh hư tật xấu biểu lộ trong cái lúc đàm đạo lẫn nhau chúng ta mới thấy rõ “Cái bánh xe kia sắp nổ, chúng ta không có sử dụng đường lối đó, và chúng ta xây dựng một đường lối sáng suốt hơn !”

Cho nên, sự trao đổi đó rất hữu ích nếu hành giả thật sự hành đạo.

Còn không thật sự hành đạo, bước vào, nó chấp, nó nói, "Cái đám Vô Vi này, sao ăn rồi cứ cãi lộn hoài ?"

Không phải vậy ! Khi nó bàn cãi rồi nó mới thức tâm ; khi nó đụng chạm rồi thì nó mới chịu thực hành; và thấy sự trì trệ, thấy sự cố chấp của chính nó, bỏ quên cái Luật Siêu Nhiên sẵn có của chính nó, nó then thùng đối với Trời, Phật ; then thùng đối với Siêu Nhiên chứ không phải đối với người phạm.

Cho nên, người tu chúng ta, qua một cơn thịnh nộ rồi chúng ta mới thấy rõ : “Đê hèn vô cùng, trì trệ vô cùng : làm mất cái phẩm giá sẵn có của mình ; tăm tối rõ rệt !”

Cho nên, càng ngày chúng ta lại càng xích gần nhau, lại càng được nhớ nhung và thương yêu trong tinh thần xây dựng rõ rệt. Và chúng ta đâu có chán ngán trường đời ; chúng ta lại quý trường đời : chúng ta thấy trường đời là trường thi, thi thố, và cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta phải dự thi hay là không.

Nếu chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta dám đi dự thi ?

Trong lúc mình thấy mặt mày bảnh bao, tâm thức ngon lành, bị người ta chửi như con chó, tại sao chúng ta không giận ? Đó là chúng ta bước về Siêu Nhiên, đâu có giận : Siêu Nhiên đâu có ai chửi nó được đâu ; Siêu nhiên đâu có ai cắt đứt được nó đâu ; thanh tịnh, đâu có ai dọn dẹp sự thanh tịnh được!

Nhưng mà động loạn, có quyền dọn dẹp ! Cho nên, sự bình thản kiên nhẫn đó lại ảnh hưởng được các nơi, các giới, rồi mở cái tâm thức của nó để tiến tới phần sáng suốt.

Cho nên, chúng ta phải ngộ những cảnh đó : những nghịch cảnh đó là thầy của chúng ta ; những nghịch cảnh đó để giáo dục chúng ta ; những nghịch cảnh đó để gia công và đo lường sự thanh tịnh của chính mình ; cho nên, chúng ta quý nó, và chúng ta mang ơn nó, chứ không bao giờ chúng ta đặt vấn đề thù hận đối với nó : chúng ta nhờ nó chúng ta mới tiến.

Nếu không nhờ nó, chúng ta không có tiến được. ! (còn tiếp)

Xuất hồn

Thế nào gọi là **xuất hồn**?

Khi chúng ta tu mỗi ngày khai triển chút, mỗi ngày khai triển chút cho đến nỗi các bạn thấy có điên rồi. Biết điên rồi thì nó sẽ trụ, sau khi trụ rồi các bạn nói tôi tu hồi nào tới giờ tôi không thấy xuất hồn mà một ngày đó các bạn thấy pháp luân từ ở trên kia dòm xuống thấy bản thể thì lúc đó các bạn thấy tôi đã đi từ bao lâu ngày nay tôi mới tới đây. Cho nên, không cho các bạn thấy liền trong một lúc, nếu các bạn thấy liền trong một lúc các bạn bỏ đời, vì cái nghiệp các bạn bạn phải gánh.

Nghiệp vợ con các bạn bạn phải gánh, các bạn lo giải quyết, không vợ con gia đình không hòa nhã, không tiến triển làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe. Bất học các bạn học có cái nhân đối với gia đình mà học không nổi, làm sao mà các bạn chịu nỗi cái sự ở bên ngoài tấn công các bạn mà nếu các bạn đem cái pháp đi độ người ta độ làm sao được. Cho nên, phải cho sự khất khe các bạn, có nhiều sự khất khe của gia cang thì các bạn mới thấy giá trị của sự thanh tịnh, mà để giải quyết những sự mà các bạn cho là nan giải. Dù các bạn học gì học, giỏi gì giỏi nhưng mà cái chuyện gia đình là cái chuyện nan giải nhất mà chỉ có tu hành trì mới cứu độ. Chớ nó cũng như là tứ quý vậy. Mùa này cũng bịnh, mùa kia cũng bịnh. Có gió, có sương là có bịnh là có cái tắc, mà mình là người phải sửa cái tắc trong gia đình cho nó đều hòa, nhiên hậu mình mới ảnh hưởng bên ngoài được là vậy.

Mà thế nào là xuất vía? Cái hồn ổn định thì cái vía nó không có làm gì. Nó rãnh thì nó xuất, nó xuất là nó lo dọn đường cho cái hồn để đi lên bởi vì ý chí của hồn là tôi phải xuất khỏi bản thể thì cái vía nó phải đi. Cho nên, nhiều khi các bạn ngồi hay nằm thấy xuất ra nó bay nó lộn ngược, lộn xuôi đó là cái vía nó đi chơi.

Còn cái hồn là khác. Cái hồn phải nghiêm trang, phải học hỏi, xuất ra đi ở trên cao dòm lại thấy thể xác và quyết định những cái gì đều là sáng suốt

(Văn tự vô vi)

THƯ TỪ LAI VẮNG

S 2 - ngày 31 tháng 7 - năm 1994.

Kính thưa Thầy.

Con xin cúi đầu chào lễ thầy
Kính thưa Thầy - con tên P F H
ở Sóc Trăng - Việt Nam.

Đã hơn mười năm rồi con muốn viết thư
cho Thầy mà không dám. Nay con tâm
gan viết thư dài - để xin thầy những
lời dạy bảo.

Kính thưa Thầy, Ba của con đã mất
gần một năm nay - thọ 82 tuổi - lúc
ba con còn sống rất rộng công phu và
thờ chiều mình - nhưng đến khi thổ lộ
chắc không được đúng và niệm lục-lý
khi không biết niệm thầm mà hay
niệm bằng miệng nhưng không ra tiếng.
Vì Ba con già rồi và lẳng tại rặng nỉn
chúng con có nhắc mà ba con không
hiểu - và trước khi mất đã hơn tháng
ba con bị té sưng chơn nỉn không vọng
vọng phu được - chúng con có nhắc Ba
con niệm Phật mà không biết Ba con có

niệm không.

Kính thức chày - như vậy thì những tháng ngày công phu lúc trước của Ba con có kể như bỏ đi không.

Còn Vũ nữa con thì có 1 thời gian có công phu - nhưng sau không biết vì lý do gì không công phu nữa mà có khi con là ba con không lo nghĩ nghĩ gác lên gác xuống hoài - Rồi bây giờ Vũ còn lại như náo - 1 mũi bên người yếu hẳn đi, 1 bên tay, chân không hoạt động - con rất buồn vì chỉ biết nhắc Vũ con như niệm lục tự. Tối ngày Ba con mất - lúc công phu, sau khi niệm xong phần niệm con có ý cầu xin Bề Trên giúp cho li-l. hồn của Ba con được siêu thoát tránh độ yếm xin cho Vũ có cơ sở sáng suốt ^{mọi} như niệm lục tự.

Kính thức chày con làm như vậy có được không vậy.

Kính thức chày, con phần con hiện giờ con công phu mỗi ngày vào lúc 12 giờ

khuya, 5 giờ sáng thì con đi hôn 15 phút, lay bú sữa nam 15 phút - có. Khi con thức được sớm hơn thì con ngủ thêm 1 mặt bú - và 1 củ lúc 10 giờ sáng - Buổi chiều thì con đi dạy học - Mỗi ngày con chỉ thức được hai hay ba củ chuối mình -

Kính thưa thầy con cũng phải nói vậy những con thấy con tới tâm ngu muội lắm - Là khi con bệnh hay bị nhiễm bại học dần tới - nhất là bại học giờ càng - con muốn viết thư nhờ thầy giải liền - nhưng sau đó con ngủ cũng phải nghe tiếng giảng của thầy cũng vậy lời cũng khác - Khóc với thầy chiều mình - rồi cũng qua đi - những lúc đó con nói chuyện với thầy rất nhiều - không biết thầy có biết không - chắc là có - vì thầy đã giải cho con tất cả -

Kính thưa thầy không biết sao khi con nghĩ đến thầy là con khóc - nhất là khi con thấy mình trong ngày cũng phải

còn lại thôi. Con chỉ được gặp thầy
 1 lần và thầy có thăm con cho con.
 lúc đó con cũng khóc quá chừng.
 Mấy năm trước lần anh Bay về ^{viếng} ~~đau~~ ^{đau}
 tiếp cho 1 tấm ảnh lớn của thầy.
 lúc mở ra nhìn con cũng khóc.

Kính thưa thầy bây giờ ngoài các
 buổi công phu, chiến minh, con luôn cố
 gắng nhớ niệm lục tự. Nhưng con
 không nghĩ gì hết mà chỉ nghĩ trên
 đỉnh đầu niệm thầm câu "Nam Mô A
 Di Đà Phật" thôi. Như vậy có được
 không thưa thầy.

Cuối cùng con xin thầy cho con một
 bài thơ về cái tên của con.

Cuối thư con xin kính chúc sức
 khỏe thầy. Kính chúc thầy thân
 tâm an lạc.

Kính thư

S T - 3.1.7 - 94

Địa chỉ của con là

banhau

P C 8/6

Phùng tâm tiến hóa khổ muôn bề
Thị hòa tâm sự tự phán phê
Huệ tâm bừng sáng trong thức giác
Thực hành chơn pháp tự hướng về.

Hương về thẳng cảnh hương quê
Trời ban tình đẹp mãi mê tu hành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Bình tâm học hỏi tự hành đến nơi
Cần khôn vũ trụ Cha Trời
Tình thương dào dạt mở lời nhủ khuyên
Khuyên người thực hiện đạt duyên
Tình thương đạo đức khai miền đạo tâm
Tu hành thức giác mừng thầm
Hồn bay thiên cảnh tự tìm đường đi
Chẳng còn dấy loạn sân si
Thực hành chơn pháp đệ thi cảnh đời
Cuối cùng cũng phải về Trời
Tu tâm dưỡng tánh mở lời đạt thông
Nằm trong nguyên lý hóa công
Sanh trụ hoại diệt một lòng tiến tu
Chẳng còn dấn lý mê mù
Tự hành tự tiến tự tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Yêu thương muôn loại tiến hoài không ngưng
Pháp tràng chẳng phải người dùng
Thực hành tự tiến tự ứng luật Trời./

H con,

Thầy nhận được thư của con đề ngày 31/7/94, vì quá bận rộn Thầy không kịp thì giờ phúc đáp thư con. Xin con tha lỗi cho.

Tận nhân lực, tri thiên mạng. Sống chết là sự tiến hóa của mỗi phần hồn. Cơ thể lâu ngày ^{về TRỜI PHẬT} già yếu, không tu dưỡng đần, tới tuổi già sẽ mất linh khí, tiến hóa chậm hơn người còn linh khí khi tuổi trẻ biết tu. Con có tâm hướng thì lúc nào cũng có cơ hội sửa ấm phần hồn của cha mẹ. Người già biết thiên còn hơn là người không biết tu thiên sau khi chết rất khổ sở nơi cõi âm u và không có mục đích tiến hóa. Hiện tại con biết tu nên thực hiện đường dẫn dùng mãnh hương về thanh tịnh mà tu. Không nên nghe đồng theo tây, mất thì giờ mà không tiến hóa được, rất uổng cho một kiếp người đã có pháp trong tay mà không dày công tu luyện, tức là tự ngăn cản

mức tiến của chính mình. Dày công hướng về Trời Phật mà tu thì đến lúc lâm chung, sẽ có Phật sự đón tiếp rõ ràng. Vì con lớn tuổi mất linh khí, bệnh hoạn đương nhiên phải có, không làm gì hơn là nhắc nhở người nhớ niệm Phật, tự gỡ gạc được phần nào hay phần nấy. Con nên ăn chay tu luyện đừng đản, đó là thật sự báo hiếu, hướng tâm về cha mẹ, Trời Phật kính yêu mà tu, thì sẽ có cơ hội giải toả bất cứ nạn tai gì xảy đến. Chúc con vui tiến.

Quý Thương

Lương Sĩ Hằng

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 22, 29-05-2022

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Khai Triển Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật

<https://youtu.be/0hSSfQLW94k>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Vấn Đạo - Thay Đổi Địa Hình - 25 câu - Montreal, Canada, ngày 19-1-1980

<https://youtu.be/XI5IFeEKhmI>

3. Radio Nam California tuần lễ 22

Chủ đề: Vợ chồng con cái - Nghiệp nợ đầy nhà

<https://youtu.be/4ZyDAvMrsDc>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Thực Hành Chánh Giác cổ nhạc

<https://youtu.be/eqY-i00alkg>

Ban video kính mời

BẠN ĐẠO VIẾT

Thủ Đô Washington , May 27-2022

“Bên Tách Cà Phê Đen “

Phóng Sự Đặc Biệt

“ Khóa Sống Chung : Chung Vui Tu Học

Tinh Trời Tân Độ II “

May 10 đến May 13-2022

Ala Moana Hotel – Honolulu , Hawaii

Quý bạn thân mến ,

Đã lâu quá rồi không mời quý bạn một tách cà phê đen đặc sản vùng Thủ Đô Washington .Hôm nay mời quý bạn một tách cà phê đặc biệt thêm một tí cacao và 2 muỗng sữa bột nhe ,Ngon lắm đó quý bạn .

Tuần lễ trước đây trời vùng thủ đô nóng lạ ,có ngày lên đến 90 oF mặc dù chưa đến mùa hè .Tuần này thì dễ chịu rồi ,thời tiết khoảng trên dưới 70 o F mà thôi .

Nhân dịp có khóa sống chung “ Tinh Trời Tân Độ II “ được tổ chức ở Hawaii ,bạn đạo nhắc nhở nên làm phóng sự cho bạn đạo phương xa cùng chung vui với . Do đó ,tự làm cho mình tách cà phê đen ngọt ngào để viết bài phóng sự này .

Sau gần 3 năm nằm nhà tu luyện .Chân cảnh bị tù túng ,nên có thông báo khóa sống chung ,nhiều bạn đạo khắp nơi nồng nhiệt tham gia .Số bạn đạo khắp nơi vui mừng từ Pháp ,Bi ,Canada ,và nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ hội tụ về Hawaii lên đến 110 người .

Tay bắt mắt mừng ,nhiều gương mặt quen thuộc từng tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế và các Khóa Sống Chung có mặt hôm nay .(Các bạn có thể vào các Facebook ,vovinet .org) để xem hình các buổi sinh hoạt .

Tóm lược chương trình sinh hoạt trong khóa Sống Chung để các bạn tham khảo :

- Mỗi buổi sáng từ 6:00 – 9:00 AM :Tắm biển & xem rặng đông trên biển Waikiki
 - Ăn sáng tự túc .
 - (Khách sạn cách bãi biển Waikiki 10 phút đi bộ)
 - 9:30 – 10:00 AM : Niệm Phật (tại hội trường khách sạn thường xuyên cho mỗi ngày)
 - Ngày 11 tháng 5-2022
 - 10:00 – 12:00 trưa : Khai mạc khóa Sống Chung
 - Đề tài tu học : Làm thế nào để tưởng đến Trời Phật ?
 - 12:00 – 1:00 trưa : Thiền Chung
 - 1:00 – 3:15 PM : Ăn trưa ,nghỉ ngơi ,sinh hoạt tự do
 - 3:30 – 5:30 PM : Đề tài : Hữu ích của Niệm Phật – Cách luyện Niệm Phật
 - 5:30 – 7:45 PM : Ăn tối (tự túc)
 - 8:00 - 10:00 PM : Đề tài : Tham gia phát triển Trí Tâm
 - 11:00- 12:00 AM : Thiền Chung
 - Ngày 12 tháng 5 – 2022
 - 10:00 – 12:00 trưa : Đề tài : Trở ngại trên đường tu luyện
 - 12:00 – 1:00 PM : Thiền Chung
 - 3:30 – 5:30 PM : Đề tài : Bé Tám bàn bạc cùng bạn đạo
 - 8:00 – 10:00 PM : Đề tài : Vẽ Hình Đoán Chữ
 - 11:00 – 12:00 AM : Thiền Chung
 - * Ngày 13 tháng 5 – 2022
 - 10:00 – 12:00 trưa : Đề tài : Làm thế nào mới biết mình hành đúng ?
 - 12:00 – 1:00 PM : Thiền Chung
 - 3:30 – 5:00 PM : trao đổi tu học
 - 5:00 – 6:00 PM : Lễ Bé Mạc – Bạn đạo phát biểu cảm tưởng
- Chụp hình chung lưu niệm .
- 9:30 – 11:00 PM : Trà đàm và thông báo cho Tour ngày mai (tham quan Trung tâm Văn Hóa người Polynesian)
 - 11:00 – 12:00 AM : Thiền Chung .

Quý bạn thân mến ,

Quý bạn vừa đọc qua tóm lược chương trình sinh hoạt cho 3 ngày tu học trong khóa Sống Chung . Phải nói rằng Khóa Sống Chung đầu tiên sau gần 3 năm bó giò bó cẳng ,đã thành công mỹ mãn .Với một chương trình tu học phong phú ,sinh hoạt vui vẻ ,thoải mái cộng với các buổi du hành thắng cảnh đó đây ở honolulu,bạn đạo cảm thấy hài lòng ,thích thú .

Tổ Chức Khóa Sống Chung được kết hợp hài hòa do công sức của 3 bạn đạo nòng cốt : Lê Quyên ,Lanky , Cẩm Tú và Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii ,đã đem đến một không khí mới lạ ,tân tiến trong phần nội dung của chương trình tu học .

Có hai điểm son mà tôi muốn nhấn mạnh trong chương trình tu học là :

1. Đề mục “ Vẽ hình đoán chữ “ Đề tài mới lạ ,vui nhộn .Bạn đạo hào hứng tham gia tạo một không khí sôi nổi khắp hội trường .
2. Tôi thật không ngờ lại có chương trình trực tiếp mở zoom để bạn đạo VN được tham dự online .Hơn 10 bạn đạo VN được hân hạnh tham gia với sự điều động của bạn đạo Giang Thanh .Và trong phần bế mạc ,Giang Thanh và 2 bạn đạo được mời phát biểu cảm tưởng .Quá cảm động thấy tình bạn đạo được kết nối một cách chân thành,hòa thuận như thế này .Mặc dù không được nhiều ,nhưng cũng nói lên dấu hiệu tốt lành trong tương lai .

Ngoài chương trình tu học đặc sắc ,phải nói đến ba buổi ăn trưa thật tuyệt với sự điều hành có kinh nghiệm bởi LanKy và Lê Quyên .Buổi ăn trưa được thực hiện tại bãi biển Waikiki .Một lều vải dài hơn 20m với nhiều hàng bàn và ghế dài .Tất cả thức ăn chay rất đầy đủ và phong phú ,rất

ngon ,không thể thấy trong các nhà hàng chay đó đây .Vì được thực hiện bởi những người làm thức ăn chay đặc biệt dành cho khóa sống chung này . Các bạn chỉ cần nghe tên đã mê rồi ,như : Bún măng vịt ,bún bò Huế ,bún mắm ,bún riêu,com tấm bì sườn chả,Bún chả giò nem nướng ,canh khổ qua ,canh chua cá kho tộ . Nhắc lại tất cả là món ăn chay nhẹ các bạn .Ngoài ra còn có chè sâm bổ lượng, yaourt ,bánh sinh nhật ,nước trái cây ...thức ăn đồ uống quá phong phú .

Điều muốn đề cập quan tâm là không gian của những buổi ăn trưa như thế này .Nhìn ra phía trước là biển ,gần lắm ,khoảng 20m .Vừa ăn vừa nhìn biển, hoạt cảnh sống động với nhiều người tắm biển nhiều màu sắc .Những cơn gió nhẹ từng cơn thổi qua thổi lại tạo một không khí mát mẻ vô cùng . Lại có nhạc sống giúp vui, làm cho buổi ăn càng ngon miệng hơn ,qua các ca sĩ vôvi tên tuổi như : Thanh Lanky ,Thị Lai ,Thanh mai, Ngọc Tiên ,Hoàn Hảo ,Ba Đức

Nói tóm lại những buổi ăn trưa được chấm 10 điểm .

Phải nói rằng Khóa Sống Chung “ Tình Trời Tận Độ II “ đã thành công tốt đẹp ,cả nội dung lẫn hình thức .Bạn đạo nhiệt thành trao đổi để thông hiểu qua các đề tài đưa ra . Khách sạn thì rộng rãi ,khang trang ,nhân viên phục vụ lịch sự,ăn mặc xinh đẹp .Tầng 2 được nối liền với Shopping Mall và Food Court ,nên rất tiện lợi sinh hoạt .Tầng 3 có hồ tắm ,có thể đến mượn khăn tắm để ra biển tắm .

Ở đây xin nói thêm về ban chuyên vận do anh Chiến phụ trách,mặc dù ít người nhưng phục vụ chu đáo ,tận tình rất đáng ca ngợi ,mỗi người được đón đầu có 1 chai nước lọc giải khát ngay .Khi mỗi bạn đạo về đến khách sạn ,lên phòng họp lấy chìa khóa phòng ,đều có phần quà của ban tổ chức gồm có mì gói, bánh ngọt ,kẹo ,chuối và 1chai nước lọc tinh khiết .

Ngoài ra đặc biệt là mỗi buổi chiều có nhiều bạn đạo địa phương ủng hộ thêm thức ăn địa phương như : xoài ,mít ,sa-pô-chê,măng cầu,...hấp dẫn vô cùng ,còn có bánh ú nhân đậu xanh do Lệ Quyên order từ Seattle rất ngon .

Hawaii thật là thiên đàng du lịch, với nhiều thắng cảnh đẹp không chê vào đâu được .Khóa Sống Chung đầu tiên sau đại dịch được tổ chức tại đây ,phải chăng là hồng ân thượng đế ? Được tu học ,ôn tập kiến thức trong thời kỳ thanh lọc điển giới . Được hưởng không khí thanh nhẹ trong mát của bầu trời Hawaii xinh đẹp .

Nhân dịp tham dự Khóa Sống Chung này ,bạn đạo có cơ hội khám phá những công trình đầy sáng tạo của loài người qua các buổi du ngoạn thật đẹp như : Trung Tâm Văn Hóa người Polynesian qua các khu vực Hawaii ,Samoa,Fiji,Tangsu,Tahiti,Daxiti,Makesas...Chùa Nhật Bản ,Trần Châu Cảng ,Phố Tàu ,Chợ Trời ,bãi biển Waikiki,.....

Đức Thầy có dạy : Chưa được xem cảnh thiên đàng ,nên đi xem cảnh xinh đẹp của thế gian cũng là phần phước của chính mình vậy .

Đến đây xin được dừng bút ,hẹn gặp lại bên những tách cà phê đen kế tiếp .

Kính chúc quý bạn Thân Tâm An Lạc ,Tu Hành Tinh Tấn ,Vạn Sự Như Ý .

Nam Mô A Di Đà Phật

Vạn Vật Thái Bình

Kính bái ,

Võ Quang

Hướng Tâm Bình An

Xin nhờ tất cả bạn đạo trên thế giới cầu nguyện với Thượng Đế và Đức Thầy ban ơn phước lành cho bạn đạo Simon Crotty hiện tại bị bệnh rất nặng sớm được tai qua nạn khỏi và sớm được bình phục lại sức khỏe để cho anh tiếp tục tu thiền để sớm được trở về với Đức Thầy và Thượng Đế. Em chân thành xin cảm ơn
Công Phạm