



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1422 9 tháng 10 năm 2022

Đại Đồng

*Đại đồng thế giới khắp nơi nơi
Khai triển chơn tâm tiến hợp thời
Vận chuyển chơn hành không loạn động
Bình tâm thanh tịnh đón chơn lời*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Loại người thường phê bình người khác còn vun bồi tự ái và không chịu sửa mình tại sao?*
- 2) Mỗi người một vị trí chung hành tại thế để làm gì?*
- 3) Chung nhau học hỏi có ích gì không?*
- 4) Hành khổ có ích gì không?*
- 5) Óc mở, đầu sáng do đâu mà có?*
- 6) Thiện duyên là gì?*
- 7) Tại sao làm người phải tranh giành thì mới có?*

1) 13-7-96

Hỏi : *Loại người thường phê bình người khác còn vun bồi tự ái và không chịu sửa mình tại sao?*

Đáp: Loại người không chịu sửa mình là loại người tự hại, là cuối cùng mọi người sẽ hiểu rõ hành động như vậy là không tốt, mọi người sẽ tự động xa lánh, sẽ không có cơ hội chung sống với bạn bè, kể cả người thân.

Kệ:

*Khổ tâm tự biết tự truy tâm
Tánh xấu không hay tự xét phân
Đời khó an toàn tâm phá hoại
Lo chuyện bên ngoài chẳng lo thân*

2) 14-7-96

Hỏi: *Mỗi người một vị trí chung hành tại thế để làm gì?*

Đáp: Mỗi người một vị trí chung hành tại thế để xây dựng sự lợi ích chung, nhưng loài tham lam, muốn có nhiều hơn người khác, sanh ra sự cạnh tranh lẫn nhau, đi đến sự đổ vỡ và chia rẽ ghét nhau, tâm thân bất ổn, chông đối lẫn nhau, thiếu nhịn nhục, mất đạo đức, quên đi việc làm đạo đức để xây dựng cho chính mình, trí tâm bất ổn sanh rầy rà, phá vỡ mối tình yêu thương lúc ban đầu.

Kệ:

*Trí tâm không mở vẫn bản thân
Đạo đức không hành trí bất an
Thanh tịnh không còn gieo ý động
Không hành không tiến chẳng góp phần*

3) 15-7-96

Hỏi: *Chung nhau học hỏi có ích gì không?*

Đáp: Thưa chung nhau học hỏi phân tách rõ rệt rất hữu ích cho mức tiến của tâm linh.

Kệ:

*Cảm thông nguyên lý hành trình giải
Cảm thức trần gian sống miệt mài
Vọng động không còn xây dựng tốt
Hành tu thanh tịnh vẫn còn may*

4) 16-7-96

Hỏi: Hành khổ có ích gì không?

Đáp: Hành khổ dần thân độ đời rất hữu ích, gom gọn hướng tâm về phần hồn mà tiến, dứt khoát tình đời, thành tâm phục vụ, khai triển đi lên, vạn sự như ý, giải nghiệp thăng hoa tận độ.

Kệ:

*Thành tâm khai triển chẳng mưu mô
Trí ý thanh nhẹ tự bước vô Bền vững
khai thông chẳng vọng động
Thực hành chơn pháp nhớ nam mô*

5) 17-7-96

Hỏi: Óc mở, đầu sáng do đâu mà có?

Đáp: Thừa do ý lực công phu của hành giả đã hình thành, bộ đầu được sáng, đến giờ công phu, phải thức dậy thực hành, đứng theo chiều hướng phát triển đi lên, khó nghĩ chuyện vọng động ăn thua.

Kệ:

*Trí tâm thanh nhẹ chẳng lo râu
Hành khổ đêm đêm tự giải sầu
Qui hội chơn hồn tâm bớt động
Thực hành giải tỏa rõ chiều sâu*

6) 18-7-96

Hỏi: Thiện duyên là gì?

Đáp: Thiện duyên là sự hòa hợp giữa Trời Đất và Người trong giây phút thiêng liêng, mọi người đều vui và hướng thượng, vui hòa trong thanh tịnh và trật tự.

Kệ:

*Giải mê phá chấp giải buồn phiền
Cảm thức an vui cảm thức yên
Vượt khỏi trần tâm trong chốc lát
Vui hành thanh tịnh chẳng lo phiền*

7) 19-7-96

Hỏi: Tại sao làm người phải tranh giành thì mới có?

Đáp: Thừa căn bản của loài người từ tối tăm đi tới sáng dần thì phải tham, tưởng làm là mình hiểu hơn người khác, càng hiểu càng khổ, càng tham càng thâm, bất chấp nghiêm luật của Trời Đất, hành sự không tốt cho chính mình, như tham dục là tự phá hoại mà không hay.

Kệ:

*Nay đây may đó khổ lang thang
Trực giác không khai khổ thiết bàn
Cảm thức trần gian đời khổ não
Tu hành tự tiến tự mình sang*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

CHỈ CÓ TU

CHỈ CÓ TU

Trăm điều khai mở
Bờ ngõ tiêu tan
Bàng hoàng chẳng có
Chẳng ngó bên kia
Tự về Bến Giác
Khai thác nội tâm
Tự thâm khai triển
Tự miễn lòng tham
Đạo đàm trong thức
Chẳng tức chẳng mê
Trở về thanh tịnh
Chẳng nịnh BỀ TRÊN
Chẳng quên NGUỒN
CỘI
Hương nội cảm an
Luận bàn chơn chánh
Tự trách lầm sai
Hành hoài không chán
Chẳng bán lương tâm
Tự tâm tự tiến
Giải phiền nội tộc
Chẳng cộc hại ai
Ai ai cũng phải
Tự giải tâm can

Pháp tràng sẵn có
Lòng thành tự thức
Mỗi bước mỗi lên
Đạt nền tâm đạo
Diện mạo đổi thay
Không Thầy không Tổ
Rõ có Trời ban
Phát quang tâm thức
Người người an lạc
Mới đạt triết thanh
Trăm anh là một
Giải cột tâm can
Hai hàng dứt lệ
Bê trễ do tâm
Sai lầm tự thức
Phá bức màn mê
Rõ bề chơn tánh
Tránh cõi tà dâm
Tự tâm tự tiến

CHỈ CÓ TU

Rõ diện thần thông
Lòng vòng khai mở
Tự nguyện khờ ngu
Khám tù khai mở

Chẳng ở mê mù
Lu bù giải quyết
Chẳng tiếc trần ai
Muôn vàn sống động
Đoái công chuộc tội
Chẳng hội cùng ai
Rõ tài thiên xích
Sự tích là không
Một lòng một dạ
Cặn bã vẫn hay
Tâm thay Thượng Đế
Giữ ghé bình tâm
Tránh làm ngoại nhận
Tránh tập đường mê
Mới về Chánh Pháp
Bảo táp chẳng nghi
Hợp thì tiến hóa
Chẳng cá chẳng tôm
Bỏ hồn tự xuất
Tự truat lòng tham
Tự cam cực khổ
Tự trị hồn Thiên
Giải phiền loạn động
Trong ngoài thanh tịnh
Tâm niệm NAM MÔ.

Kính bái,

Lương Sĩ Hằng

Amphion Les Bains, 20-03-1983

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

LỐI THOÁT CỦA NHÂN SANH

GIẢNG TẠI "HỘI KỶ LÃO VIỆT NAM" TẠI LOS ANGELES

Kính thưa quý vị,

Hôm nay là một duyên lành tôi được tái ngộ quý vị nơi đây, Hội Kỳ Lão Los Angeles. Năm qua, tôi đã có dịp điện đàm cùng quý vị, và để cho chúng ta tìm rõ con đường lối thoát của nhân sanh, mà chính quý vị đã đóng vai trò quan trọng tại thế trong định luật: sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Chính quý vị đã qua từng giai đoạn một, và chính quý vị đã tự đọc lấy cuốn kinh vô tự trong tâm thức của chính mình. Chúng ta sanh ra làm con người thế thiên hành đạo, làm cha mẹ giáo dục con em; ngày nay chúng ta đã xây dựng sự nghiệp cơ đồ tốt đẹp tại xứ sở, và mong được tuổi già có ngày hội ngộ, tương hòa, tương ái giữa đồng bào con em, và công hiến cho nhân loại ở tương lai.

Ngày nay, chúng ta được xa lìa cái cảnh mà chúng ta tạo lập; thì với tâm đời, thực sự quý vị cũng đau khổ như tôi. Tôi cũng người vượt biển để ra đây, để tìm sự sống trong lẽ sống mình đã tự mong muốn, và thành đạt, để công hiến cho tương lai của nhân loại. Ngày hôm nay, chúng ta đã qua nhiều trùng: sanh, lão, bệnh, tử, thì tới kỳ lão này không có ai tránh khỏi.

Ở thế gian này, biết bao nhiêu những người, người hùng mạnh, tuổi trẻ, đã chê người già lụm cùm lôi thôi; nhưng mà quên lúc giáng sanh của chính mình đã lụm cùm lôi thôi, thì phải trở về lụm cùm lôi thôi mới là trở về thực chất trong cái vô vi là Không Không tự tại. Thì tất cả chúng ta phải đi con đường của các cụ, không có người nào từ chối con đường của các cụ được.

Cho nên tuổi trẻ còn nhiều, vì công cao ngạo mạn, quên cảnh già nua ở tương lai. Như chúng ta đi tới tuổi lớn rồi, bây giờ thấy trước kia chúng ta cũng đóng cái vai trò đó, từ cái trẻ đi tới cái thanh, và từ cái thanh còn phải đi tới cực thanh. Cho nên chư Phật, chư Tiên, hiện tại cũng đang làm việc liên tục.

Cho nên xây dựng tâm thức nhân sanh phải tự thức, và tự tu, tự tiến. Hỏi chớ quý vị có vô chùa tu không? Quý vị không cần phải vô chùa tu. Quý vị đã mang được cái thể xác duyên dáng, huyền vi của trời đất ân ban hiện tại, là hồn của quý vị đang ngự trong cái tiểu thiên địa này là trong một cái chùa, mà có thể nói rằng một cái ngục tù. Mà nếu quý vị thức tâm đây là cảnh huyền vi vô cùng, thế gian khoa học không tạo được, thì quý vị mới nhận xét rõ rằng: “Tôi có vinh hạnh được làm con người, và được sáng suốt điều khiển trong cái cơ cấu tiểu thiên địa hiện tại của tôi, có nước, lửa, gió, đất, cũng không khác gì với vũ trụ thiên nhiên. Đó, mà chính tôi là chủ chánh!”

Lấy cái gì xác nhận: “Tôi là chủ chánh”? Hiện tại chúng ta đang điện đàm với phần hồn, hay là thể xác? Sự tri giác và sự truyền cảm của chúng ta chuyên chạy trong tâm thức,

hay là trong thể xác? Chắc chắn quý vị xác nhận đó là trong tâm thức! Đó là sự thanh tịnh và sáng suốt trong Thức Hội Sinh, trong nội thức sẵn có của mọi người; và chúng ta đã xác nhận rõ ràng chúng ta đã mượn cái xác này, luân hồi tại thể nhiều kiếp để học hỏi trong chu trình tiến hóa. Chúng ta có tư tưởng để suy xét, thức tâm; chúng ta có cặp mắt để xem, để thức tâm; có lỗ tai nghe, để thức tâm; có mũi nghe, để thức tâm; có miệng nghe, để thức tâm; hành động, để thức tâm. Rốt cuộc, cái hồn là cái gì? Sự thanh tịnh và sáng suốt.

Cho nên, quý vị khi ra đi, với sự thanh tịnh và sáng suốt! Chúng ta giáng sanh xuống thế gian không có bằng lòng làm con người; oa oa đã khóc rồi, và không bằng lòng trong nghịch cảnh này! Nhưng mà không bằng lòng cũng phải bằng lòng! Thượng Đế đã cho chúng ta giáng sanh xuống thế gian để học hỏi, học trực, dâm ô, ác trực, rồi đi tới sự thanh cao cõi mở; qua những đả kiến giải tùy theo hoàn cảnh của mọi người trong nghịch và thuận, và đều phải học cho tất cả. Thì sự không ngừng nghỉ trong tâm thức quý vị, tới ngày nay lớn tuổi rồi, già nua rồi, quý vị làm được cái gì? Thấy rõ mình đang theo và đang hành. Hành trong sự thức tâm, sự buồn tủi của chúng ta.

Ngày nay chúng ta không có tu pháp nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng nặng tình thương không? Chúng ta có con, có cháu, chúng ta phải tha thứ và thương yêu; rồi tới ngày chúng ta sẽ ly khai cái thể xác này, chúng ta muốn cái gì? Trong cái giờ phút lâm chung, phải tha thứ và xây dựng cho tất cả, và khuyên hậu lai không nên làm những điều sai lầm, vì chúng ta đã sai lầm. Và chúng ta đã ngự trong cái khuôn như chúng sanh, tất cả mọi người là mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng và tứ chi đồng trong một khuôn để thức tâm mà thôi.

Cho nên giới hạn trong luật Trời. Luật Trời là luật quân bình trong nội thức của chúng ta. Nếu tâm chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta thấy rõ được luật trời mà chúng ta trở về quê xưa chốn cũ, mà chúng ta có thể xác nhận được phần hồn là vô cùng bất diệt? Cho nên phần hồn của chúng ta là quan trọng, rốt cuộc phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Khi mà chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới thấy sự bê trễ, và thời gian không cho phép chúng ta lưu lại trong trường học. Trường đời là bãi trường thi, thì dự nhiều cuộc rồi chúng ta sẽ tiến hóa qua một nơi khác để dự cuộc thi này. Cuộc thi này là vô cùng và cho chúng ta quân bình và ổn định, phải biết cứu mình nhiên hậu mới cứu người khác.

Cho nên cái chuyện tu là những người không chịu tu, nhưng mà đã và đang tu, không thấy! Bởi vì Luật Trời: chúng ta đang mang là thể xác này thì chúng ta đã và đang tu; quý vị đã và đang tu. Cho nên lời nói của quý vị luôn luôn xây dựng cho tuổi trẻ, phải ôn hòa, phải nhịn nhục, để hiểu mình. Cho nên thiên cơ của Việt Nam đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi, chúng ta là có cái thức hội sinh vô cùng, chúng ta đã không còn gì ra đây rồi chúng ta cũng hội tụ ngày nay, chúng ta lại có Hội Kỳ Lão tại đây. Hội Kỳ Lão để làm gì? Để hội tụ sự sáng suốt và thành quả của các cụ, các bạn; để đem lại gì? Để đóng góp cho hậu đại, để thấy tình thương và đạo đức là vô cùng. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Vào trong điện giới

Bạn đạo: Thưa Thầy, mình làm sao mình biết mình vào trong điện giới Thầy?

Đức Thầy: Mình trong điện giới, nghĩa là lúc nào phần điện trung tim bộ đầu nó mới xuất phát ra, thì mình thấy mình không còn sống ở trong thể xác này nữa. Lúc nào mình không còn sống trong thể xác này nữa. Mình thấy con người thân ngoại thân rồi. Tui đây là cái xác này, tui rờ tui mới biết, còn không tui không có biết. Lúc đó mình thấy được thân ngoại thân. Cũng có thân mà nói chuyện khác, âm thanh khác kêu bằng thân ngoại thân. Mới được thật sự là tu

Bạn đạo: Lúc đó mình mới có sự dũng tiến phải không Thầy?

Đức Thầy: Ừ, sáng suốt là đi chớ gì đâu, tự do rồi, cũng như có passport nắm trong tay rồi!

(Amphion 21/11/1981)

THƯ TỪ LAI VẮNG

Chúng con bắt đầu camau
-lai Việt Nam đồng tâm cùng -liu Đức
E hay và đức Đại Hội Vô Vi CANADA
199H thành công tốt đẹp

Thời ngày vô di linh thành
và từ ngày thấy rồi, Việt Nam đi
hướng hướng Đạo pháp tiến khắp thế
gọi. Chúng con tại Camau, khi xa
cười miền đất Việt, đã số các bạn
không được diễn biến cũng đạt Đức,
E hay qua lữ vi. Cho nên chúng
con rất ao ước khi thấy về Việt Nam
xin thấy xuống lần camau để chúng con
được dịp học hỏi trực tiếp cũng thấy,
đó là ao ước và rất hay vọng sẽ
thành hiện thực, hiện thực đó, do
thấy bạn cho từ ngày ấy chắc vài
lần, lúc đó chúng con sẽ không còn
thấy lo vô nữa và an ổn trong nơi miền
thường bình.

Một lần nữa chúng con bắt đầu
camau cùng theo Đức E hay và liên minh
khoe để cứu độ chúng sinh. Chúng con
có vài thắc mắc xin thấy gọi cho:
1) Vì say mê tu học, (mặc dù trong lòng không
có ý phản thấy phản đảo) nên nhiều qua
pháp khác gần 2 tháng, sau khi thấy không
bằng pháp vô vi, nên rất hối hận và
đã quay về như vậy vô vi và E hay E
có tha thứ không?

2) Chúng con trắng (không gặp, cắt phôi sau cơ
nóng rang, tốt hay xấu phải làm sao?

3) Ban đêm nhìn đèn đờng bằng mắt thường
ánh sáng biến thành màu vàng như sa mù?

4) ánh sáng xét ra mặt bên trái và phải
rồi bao trùm giữa trung tâm chân mày tốt xấu?

5) Trong lúc ngủ thiên lý tiếng trẻ lên từ
dưới chân lết lên tới bề đầu rồi về luôn?

6) sữa gần giữa trung con phải đi qua lại như
lần, như vậy có bị mất thanh tịnh không?

* chúng con xin cảm thấy... nếu gọi phỉm về VN
hỏi hay hỏi

Ngày 17/10/94

Mến gửi bạn đạo Cà Mau,

Tôi đã nhận được qui thư được biết tâm tình của người tu không có lập trường thì sẽ tự cảm thấy bơ vơ mà thôi. Pháp nào cũng vậy, thực hành tinh tấn và có lập trường vững chắc thì sẽ không bị sự kích động bên ngoài mà tự tạo lầm tạo sai. Người tu PLVVKHHBPP tức là một pháp cho mọi pháp, chỉ do tâm của hành gia chịu hành hay không dó thôi. Nếu làm tuồng pháp nào cũng vậy thì tự đồng của và sẽ không khai triển tâm thức được. Vô Vi là pháp của Trời cho chú không phải riêng của một cá nhân nào. ~~Khử~~ trước lưu thanh, thực hành sẽ đến, còn những ấn chứng cảm thấy nóng ở giáp cốt phía sau, đó cũng do thực phẩm và độc tố chuyển thành. Vậy con cần ăn chay tinh tấn, cần ăn rau xanh nhiều và hột kê thay cơm thì sẽ giải tỏa được phần đó. Mắt nhìn lòa tức là mắt bắt đầu suy, nên xem bác sĩ đo lại cặp mắt. Còn nhắm mắt nhìn thấy ánh sáng ngay trung tâm chân mày xuất hiện tức là tốt, tương lai sẽ có cơ hội hội tụ Mô Ni Châu và hiểu sâu tâm đạo hơn.

Người tu Vô Vi bỏ pháp, tức là họ tự bỏ họ mà thôi. Trời không phạt mà Thầy cũng không có can thiệp. Mỗi người phải có một lập trường rõ rệt trước khi hành pháp và giữ pháp, thực hành tinh tấn trong một kiếp người thì sẽ có sự an vui trong nội thức. Tu cho chính mình tức là làm một việc cho mọi việc ở tương lai. Còn nhum ba nhóm bảy thì đua nói đạo mà không hiểu đạo là gì tức là tự hại mà thôi. Nếu tu thanh tịnh tự khai triển là tự cứu giúp phần hồn và ảnh hưởng người kế tiếp ở tương lai.

Pháp Luân Thường Chuyển đẩy rún đầy ngực tung lên bộ đầu tức là rút thẳng từ trung tim bộ đầu lên trên mới là đúng. Còn từ dưới chân rút lên bộ đầu tức là làm Pháp Luân Thường Chuyển có hơi mạnh thì mới có hiện tượng đó, không nhẹ bằng đúng ý chuyển đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu thì sẽ thanh thoát hơn và sáng chói hơn.

Nhà ở gần nghĩa trang không có liên hệ gì đến người tu cả. Người tu mà còn sợ ma thì chừng nào mới thấy Phật được. Đức nhịn nhục cao thì sẽ không có ma qui nào ám ảnh cả. Phần hồn của người chết rồi phải chịu luật nhân quả mà tiến hóa, chúng ta người tu Vô Vi không nên nghĩ người chết sẽ hại ta. Nếu nghĩ như vậy, tâm của người tu phải chống trả ma qui thì sẽ gia tăng sự bận rộn của nội tâm thì làm sao định được. Hiểu được luật nhân quả thì sẽ không còn ngờ vực sự ngoại xâm nữa.

Dù Thầy có mặt hay không có mặt, tâm các bạn vẫn vững vàng hành pháp thì cũng sẽ có một ngày tái ngộ vui tươi ở cõi huyền vi cũng như ở mặt đất.
Thành thật cảm ơn những lời chúc tụng của qui bạn trong thư. Chúc các bạn vui tiến.

Qui thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California Thơ Cảm Tạ và Giới Thiệu Video Ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Thiên-Viện Hai-Không Ngày 23.09.2022

Ngày 7 tháng 10 năm 2022

Kính gửi quý bạn đạo,

Chúng tôi rất vui đã có cơ hội tiếp đón bạn đạo khắp nơi đã hội tụ về Thiên-Viện Hai-Không trong dịp Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy. Xin chân thành cảm ơn tình thương và sự đóng góp về mọi phương diện của quý bạn trong những ngày sống chung đầm ấm và tràn đầy thanh quang điển lành.

Để nhớ lại những kỷ niệm thân thương, chúng tôi kính mời quý bạn xem bộ video về Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Ngày 23.09.2022, phần 1 và 2.

Những video kế tiếp sẽ được thông báo trong các tuần lễ tới để chúng ta cùng ôn lại những lời khuyên nhủ quý báu của Đức Thầy.

Sau đây là các đường link để xem video trên phaplyvovi.org. Quý bạn có thể bấm vào hình ảnh có sẵn video link hay bấm vào đường link riêng dưới đây.

23.09.2022: Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy – Phần 1

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/sang-23-09-2022--le-tuong-niem-duc-thay-phan-1



23.09.2022: Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy – Phần 2

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/sang-23-09-2022--le-tuong-niem-duc-thay-phan-2



Nếu Quý Bạn muốn xem video trên YouTube xin đăng ký (subscribe) vào kênh **Vô Vi Publications** để dễ theo dõi khi chúng tôi đăng tải video mới.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California kính mời

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i



THÔNG BÁO VIDEO KSC "TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ II" 2022 **Video: "Vẽ Hình Đoán...Từ Ngữ Tâm Linh"**

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i xin ra mắt video "**Vẽ Hình Đoán...Từ Ngữ Tâm Linh**" ở Khóa Sống Chung ở Hawai'i vào tối ngày 12 tháng 5, năm 2022. Chương trình đã được bạn đạo tham gia rất sôi nổi, những trận cười sảng khoái từ phút đầu đến phút cuối do những tranh vẽ khó hiểu từ sự tưởng tượng thú vị của các họa sĩ Vô Vi bất đắc dĩ.

Xin kính mời quý bạn đạo hãy cùng đoán các văn từ của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Xin bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để thưởng thức video nói trên:

https://www.youtube.com/watch?v=g5_ANAz3ju8

Xin quý bạn đạo tiếp tục đón xem video kế tiếp vào tuần sau.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i

Trịnh thị Cẩm Tú

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính nhờ quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông **Nguyễn Ngọc Thanh** sanh năm 1948 tại) Việt Nam, mất ngày 20 tháng 9 năm 2022 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 75 tuổi.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh là chồng của Bạn Đạo Nguyễn Mỹ Liên (Nam California)

Bạn Đạo Nguyễn Mỹ Liên và gia đình thành thật cảm ơn quý Bạn Đạo

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho “Bà **Nguyễn thị Đượm** má của bạn đạo Út Bông ở Thủ Đức từ trần ngày 05/10/2022 hưởng thọ 97 tuổi an táng tại xã Cẩm Mỹ - Đồng Nai sớm được siêu thăng tịnh độ”

3) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **Nguyễn Hữu Sơn**, sinh năm 1953, thọ 70 tuổi. Mất lúc 8h30 ngày 11 tháng 9 năm Nhâm Dần, tức ngày 06 tháng 10 năm 2022, tại xã Bình Lợi, cầu Sáng, huyện Bình Chánh, Tp. HCM được siêu thăng tịnh độ.

Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình

(Gia đình đồng cảm tạ. Các con Toàn. Tâm. Như..)

Thiền Viện Tâm Linh và Sức Khỏe kính báo.

4) Quý Bạn đạo thân mến,

Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hiền huynh **Phạm Ngọc Thu** thâm tình gắn bó với Vô Vi nhiều năm, sinh ngày 19-12-1950 năm Canh Dần, đã chia tay ra đi nhẹ nhàng tại Việt Nam lúc 11:45 pm, ngày 3-10-2022, hưởng thọ 73 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Chân thành cảm ơn,

--- Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình ---

Gđ Vương Thanh