



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1432 18 tháng 12 năm 2022

Tham Dâm

*Đổ nợ tham dâm gieo nghiệp chướng
Cần khôn phân giải lý vô thường
Từ bi tận độ đường chung tiến
Dẹp bỏ tham dâm tự xét tường*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao có thể xảy ra sự mất trật tự?
- 2) Tại sao nhìn xuống thế gian toàn là chuyện rắc rối, không giải quyết được?
- 3) Người thiếu thật thà hay lợi dụng tại sao?
- 4) Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao ?
- 5) Muốn óc sáng thì phải làm sao?
- 6) Muốn thực hành chất phác thì phải làm sao?
- 7) Mỗi một đơn vị của Trời Đất nằm ở đâu?

1) 21-9-96 Bleu Marine ((France)

Hỏi: Tại sao có thể xảy ra sự mất trật tự?

Đáp: Thưa, do trí óc của con người không chịu tuân theo luật lệ hiện hành của một nơi nào hành giả muốn đến, có thể xảy ra rắc rối và xáo trộn tinh thần kỷ luật.

Kệ:

*Bất minh luật lệ khó trao tình
Tạo khổ cho nhau hại tới mình
Tâm nghiệp không tu lo tháo gỡ
Tưởng làm mình tốt tự mình khinh*

2) 22-9-96 Bleu Marine ((France)

Hỏi: Tại sao nhìn xuống thế gian toàn là chuyện rắc rối, không giải quyết được?

Đáp: Thưa, dưới vòm Trời đều là chuyện ý lại cấu kết lẫn nhau gọi là tình thương, nhưng rốt cuộc không đâu vào đâu cả, chứng minh tâm linh hướng thượng rất ít, cho nên bị cõi âm lấn át bằng một khối điện trực, dục tính càng ngày càng gia tăng, tự hủy hoại tâm thân. Thậm chí, phần hồn lúc lìa xác cũng không hiểu đường đi, bước vào cõi âm u, không thoát khỏi cảnh lục đạo luân hồi.

Kệ:

*Hận thù liên tục sống lời thôi
Khổ cảnh điêu linh khó đứng ngồi
Giải toả không thành tâm chuyển động
Bình minh không có chỉ than ôi!*

3) 23-9-96 Bleu Marine ((France)

Hỏi: Người thiếu thật thà hay lợi dụng tại sao?

Đáp: Thưa, người thiếu thật thà đều là tự hại, cầu Chúa Phật phù hộ nhưng thiếu thật thà như giọt nước bỏ biển, tan biến như không cầu.

Kệ:

*Thiếu thật thà như không mình chánh
Tạo tội cho mình điên khó thanh
Trước khí trường tồn không giải tán
Thân tâm bất ổn tự mưu hành*

4) 24-9-96 Bleu Marine ((France)

Hỏi: Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao ?

Đáp: Thưa, qui y Phật là trở về thực chất của chính mình, qui y Pháp là trở về với sự hành triển của chính mình, qui y Tăng là trở về với chính mình.

Kệ:

*Trở về chơn giác hành trình
Khai triển tâm linh tự sửa mình
Một mối duyên lành khai trí tuệ
Bền lâu tự thức tự mình mình*

5) 25-9-96 Bleu Marine ((France)

Hỏi: Muốn óc sáng thì phải làm sao?

Đáp: Thưa, muốn óc sáng thì phải hành pháp đúng đắn và nung nấu dững chí thanh tịnh, nhiên hậu mới đạt tới ánh sáng, nhắm mắt thấy ánh sáng, thì mới thật sự thấy được ánh sáng diệu thanh.

Kệ:

*Thực hành đi tới mức vô sanh
Trí triển tâm thành tận gốc thanh
Thanh diệu quân bình chơn chính pháp
Trùng tu đạt đạo cảm thông hành*

6) 26-9-96 Monaco

Hỏi: Muốn thực hành chất phác thì phải làm sao?

Đáp: Thưa, muốn thực hành chất phác thì phải siêng năng hành pháp, sửa mình tự trở về nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên.

Kệ:

*Thành tâm trở lại nguyên năng điển
Giải tỏa phiền ưu giải nổi phiền
Trí điển chơn hành minh giải tỏa
Bình minh chiếu rọi chẳng lo phiền*

7) 27-9-96 Monaco

Hỏi: Mỗi một đơn vị của Trời Đất nằm ở đâu?

Đáp: Thưa, mỗi một đơn vị của Trời Đất nằm ở nơi một sanh linh hoạt động được, hiểu xa biết gần, không tu theo pháp lý thì không biết được đường hướng đi lên.

Kệ:

*Không tu khai triển trí nơi đầu
Cảm thức trần gian tạo khổ sâu
Dâm tính tràn đầy gây khổ nạn
Qui y thanh giới tạo cơ cầu*

Sài Gòn, 16-08-1969

*Mâu Ni ngũ sắc đồng luân chuyển
Khuyến rữ đường tu hợp pháp huyền
Tiên Phật hiện hình chung giác thế
Bến mê tự thoát nói duyên liên.*

*Phật, Người, hai giới chẳng riêng,
Tâm ta tức Phật, nói liền vui tươi.
Không không mà có nực cười,
Thế gian mắt thị người người đắm mê.
Chạy theo tiền của ê chê,
Quên mình, quên họ, quên về cõi Tiên.
Tóm thâu tạo cảnh ưu phiền,
Đẩn đo đủ thứ lập riêng cực hình.
Làm sao bảo hộ được mình,
Bản thân khỏi chết nói tình thế sanh.
Xe tơ kết tóc dệt màn,
Đổi thay thay đổi tự đành tự cam.
Bàng hoàng đến nỗi tham lam,
Chẳng còn lý trí xét am nội tình.
Động tâm, hôn vĩa bất minh,
Đâu dè trụ hóa thân hình chẳng hay.
Hôn ở nơi tim hằng ngày,
Vĩa thời cai quản ở ngay rún người.
Nam hôn dương điển đẹp tươi,
Vĩa là âm điển hợp nơi bên ngoài.
Nữ hôn âm điển phân oai,
Vĩa là dương điển bên ngoài phát huy.
Âm dương tương chiếu không ly,
Thế gian chuyển điển sân si hoài hoài.
Giận rồi hết giận, tại ai?
Ghét rồi hết ghét, vậy sai chỗ nào?
Bất phân luận xét thấp cao,*

*Tán công mãnh liệt ào ào rồi thôi.
Khổ tâm đi đứng lại ngồi,
Xét mình xét họ, ai tồi hơn ai?
Chúc cho các bạn an bài,
Nội tâm xét thế phân hai đạo đời.*

Lương Sĩ Hùng

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

HỘI SINH VÔ TẬN

Montréal, Ngày 21 Tháng 3 Năm 1982 (*tiếp theo*)

Cho nên cảm động lòng Trời: đã ân ban cho một lộ trình dài đăng đẳng; trong lộ trình học hỏi tất cả những gì của nhơn sinh, những gì Người mong muốn, muốn gặp; những gì người khao khát muốn đạt tới; và đã thấy rõ chính mình đã xây dựng được một phần tình thương để truyền cảm cho mọi người qua cái phương pháp công phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này.

Đi đến đâu mọi người đều kính mến; càng đi càng thấy mình ngu khờ; càng đi càng thấy sự đại đột của tâm tư; càng đi càng thấy phải xây dựng nhiều hơn. Người cảm mến, thấy Thượng Đế ở các nơi: Thượng Đế hằng hữu trong tâm linh của những người đau khổ; Thượng Đế đã hằng hữu xây dựng cho những người cho là hường thụ.

Người đã thấy rõ: những tâm hồn tại thế đã trì trệ và mê muội; cho nên thực hiện đại nguyện của chính mình, tự tu thân đê, tự đóng góp cho sự phát tâm giá trị của chính mình, và hướng độ những tâm linh bê trễ, so đo, trì trệ, tầm tối; nguyện hy sinh, nguyện xây dựng chính mình trở nên một món quà quý của cả Càn Khôn Vũ Trụ! Đã làm, đã đóng góp, đã truyền cảm các nơi. Cuộc hành trình đã xác nhận rõ ràng: “Người truyền pháp của tôi không nói láo với tôi; người truyền pháp của tôi đã học rất nhiều và đã làm rất nhiều, để cho chúng tôi thấy rõ chơn tướng của Thượng Đế, Hư Không Đại Định là gì? Sự triền miên học hỏi của nhơn sinh phải học, và đã, và đang học. Quý báu vô cùng!”

Quý thay và lành thay, chúng tôi lại được một cuộc hành trình du thuyết từ Âu sang Á: chúng tôi đã học hỏi, chúng tôi đã làm xoa dịu tất cả những tâm hồn, đã ôm lấy cái thức tâm tối đau khổ tự đắc: những tâm linh đó đã tự xóa bỏ và không ôm ấp những việc tầm tối đó nữa, nguyện thực hiện đại nguyện của chính họ. Mọi người chúng tôi đã đứng dậy, “Đứng dậy, đứng dậy để tìm hiểu nguyên năng sẵn có của chính tôi, và hòa tan với nguyên năng đời đời bất diệt của Thượng Đế.”

Chúng tôi đã học, chúng tôi đã sống trong cảnh eo hẹp; chúng tôi đã dự trong cảnh giàu sang; chúng tôi đã thấy rằng tâm linh bê trễ ở chỗ nào; vì ai mà bê trễ? Rốt cuộc, vì mọi Tâm Linh đã

tự làm cho mình bê trễ, vì thu hút ngoại cảnh, không chịu xây dựng chơn tâm của nội thức, cho nên đâm ra đau khổ và bê trễ đó thôi!

Cuộc hành trình xoay chuyển, chúng tôi được đến tận nơi đau khổ, thật sự đau khổ; và chúng tôi đã cảm thấy bàn tay của Thượng Đế thật sự đã nâng niu, đã nâng niu những đứa con hiền hòa của Ngài: trong khổ, không than; trong đau, không ghét! Đã chứng minh cho chúng tôi càng thấy rõ: không có giờ phút nào không có Thượng Đế; không có giây phút nào Ngài không làm việc trong sự sáng suốt và thanh tịnh.

Lại càng thấy chúng ta phải làm việc nhiều hơn, chúng ta phải thức tâm để xoa dịu mọi nơi mọi giới; mới thấy rõ khí giới tình thương và đạo đức vô cùng tận! Chúng tôi đã đồng đi, trong tình thương cha con, trong tình thương của đồng đạo, trong tình thương của bình đẳng, tự xây dựng, tự đóng góp. Chúng tôi thấy của cải Cha Trời vô cùng tận: không bao giờ chúng tôi có thể xài hết; không có bao giờ chúng tôi có quyền hoang phí.

Cho nên, việc làm của chúng tôi rất phần khởi, trong không mà có, rồi trong có lại không: chia sẻ mọi sự đau khổ các nơi các giới, làm chúng tôi mới thấy cảnh hạnh phúc đời đời: chúng tôi đã được đại phước làm con người tại thế; chúng tôi được cơ hội hưởng thượng để thấy rõ bàn tay huyền diệu của Thượng Đế đã xoa dịu tâm hồn của mọi đứa con; chúng tôi được sự truyền cảm đó, và chúng tôi cũng có cơ hội rơi lụy thâm đêm, cũng như Thượng Đế đã và đang rơi lụy vì chúng ta.

Trong tình cảnh một người mẹ hiền đợi con, một người cha hiền trông con trở về; nếu các bạn là một người trí thức, các bạn thấy rõ rằng cuộc hành trình của các bạn đã và đang học.

Học cái gì? Các bạn học lỗi về với chính bạn: các bạn thi đậu; các bạn hãnh diện được biết một phần nào của cả Càn Khôn Vũ Trụ; rồi thức tâm sớm trở về với căn bản của chính mình, “Ta ở đâu đến đây; rồi sẽ về đâu?” Sau cuộc học hỏi triền miên của các bạn cũng không khác gì cuộc hành trình chúng tôi du thuyết: chúng tôi đi, đi trong tâm thức bừng sáng của Thượng Đế ân ban; không phải đi vì ý muốn của tâm trần.

Các nơi chúng tôi đến, chúng tôi thấy rõ rằng hào quang vô tận của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người được gần chúng tôi, để họ trở về với niềm tin căn bản của chính họ, để họ biết yêu: họ biết yêu cái bản thể, họ biết yêu cái thực chất huyền vi của Thượng Đế đã ân ban cho họ. Với cặp mắt đời, họ thấy họ làm sai, nhưng mà thức chưa hiểu được giá trị của cái “sai” đó sẽ đưa đến cái “đúng.” Người tu lại thấy trong thức, mắt đời lại lần lần mờ đi, thấy mọi sự đương nhiên phải phát triển như vậy, trong Sanh-Trụ-Hoại-Diệt rõ ràng; nhưng mà chúng ta phải học; không học, làm sao lại được biết; mà không tự hành, làm sao được tiến?

Cho nên, ngày nay sự giao cảm của giới huynh đệ Vô Vi càng ngày càng bành trướng trong tâm thức, phần thanh điển của nó đã tự vung bồi và lôi cuốn được cái trực điển, từ trực hóa thanh. Thấy rõ: thấy rõ công năng sẵn có của chính mình; thấy rõ khả năng sẵn có của chính chúng ta; chúng ta lại phải hành nữa! Chúng ta được nghe, được nghe những bạn đạo trong thế giới, trong năm châu, những lá thơ thổn thức trong đêm vắng, gửi tình thương cho tất cả bạn đạo hải ngoại ở năm châu: trong một quê hương nghèo nàn, trong chỗ thiếu tất cả phương tiện nhưng mà giàu tình thương, vẫn gọi đến chúng ta.

Việc làm của tôi đã công khai; đã thân bằng; đã truyền cảm; đã lưu lại cho các bạn thấy rằng: sự thật không bao giờ thay đổi, trong đó chính các bạn đã và đang đồng đi với tôi, đi trên đường hành hương; và chúng ta đang chung nếm thực chất, và trở về với thực chất của chính chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rõ sự phong phú của đấng Cha Lành giàu có vô cùng, thương yêu vô cùng; không có cái gì kêu bằng hạn hẹp đối xử với chúng ta, mà chính chúng ta tự giam hãm mình trong bóng tối mà thôi!

Cho nên, các bạn sẽ đứng lên, các bạn sẽ vững tâm hành triền tâm linh của các bạn: các bạn là Cha muôn loại trong tiểu thiên địa của các bạn: người quyết định mọi khả năng, người dẫn tiên, người khai mở nẻo hóc lổ bịch trong tâm trạng: chính đó là quyền năng của các bạn; nó phù hợp với quyền năng của Thượng Đế!

Cho nên, tôi đã làm rõ rệt những báo cáo hằng ngày, những gì tôi đã làm: có trước, có thanh; có động, có tịnh; để cho các bạn ý thức trong cái cuộc hành trình của chúng tôi vượt qua. Với khả năng sẵn có về cặp mắt đời, “Chắc Ông Tám không bao giờ đạt được cái gì; chắc Ông Tám thích đi chơi và đòi đi mà thôi!” Nhưng mà xin các bạn xét lại: trong tay không tiền, không khả năng, làm sao chuyên động và hỗ trợ cho những tâm linh tự thức? Đó, các Bạn thấy: đấng Cha Lành đã đồng hành với chúng tôi. Đấng Cha Lành đã kêu gọi tâm thức xây dựng phần Hồn để thức giác, phát tâm trong đại nguyện của mọi khả năng; thấy rõ nhiệm vụ đóng góp cho chúng sanh.

(còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Sống lâu để làm gì?

“*Giải mê phá chấp giữ gìn lâu*”: Chúng ta không nên mê chấp. Khi chúng ta nghe được, không nghe được chúng ta cũng trì chí, trì tâm để tìm hiểu. Vì người này là đi trước, cái cảnh già nua của người đi trước là tuổi trẻ phải đi, không có thể từ chối được. Kẻ đi trước luôn luôn phải dựng trước và mách cho những người đi sau, và những vết chân đó không nên bước đến và những chuyến xe đó không nên đi đường đó nó sẽ bị lật đổ, chúng ta mới giữ gìn lâu được. Cái sinh mạng của chúng ta rất ngắn ngủi tại thế gian, mà chúng ta biết trước được, tránh những tai nạn thì cái sinh mạng của chúng ta có thể sống bền lâu, để chi? Để thức tâm tu học và để tận độ chúng sanh.

(Khóa 4, TV Vĩ Kiên - Quy Thức)

THƯ TỪ LAI VẮNG

E. 25, 2 de 94

Đức Thầy mến

Sau thư con kính thăm Thầy thầy thế an Khang
Sau đây con báo ơn Thầy cho mua thuốc loe con
uống gần hết thuốc có nên mua thêm uống có được không
vì thuốc đó uống hết bệnh bớt và bệnh quấy nước bột
kính bạch Thầy cô Liên có gởi cho con cuốn Bản Đức Thầy
niệm thật con có thể niệm theo được không và lúc từ
đi đã niệm bùa nói định đầu hay là niệm đề 6 cái Xa luôn
cười xin Thầy chỉ dạy, khi công phu chuyển pháp luân không
mê được nên không xuất hôn được, thưa Thầy số lúc làm công
không được vắng sanh vì tuổi đời 85 quá cao hành đạo
quá thấp con có xem quyển sách xuất hôn ham quá
không biết làm thế nào xin Thầy từ bi chỉ dạy
cô Liên nói năm 92 Thầy có qua anh được 1 tuần
năm nay cũng năm Thầy qua cho con hay trước
con viết thư tay rung không được rõ ràng xin Thầy thư
giúp lời con cầu thầy bùa thế 100 tuổi công viên quá mừng
may mắn (chúng đác niết Bản)
Đ + L, H + T, 2 chị em đến Sài Gòn học đạo
với Thầy được 3 lần, quê việc nam tỉnh Bến Tre

Olympia, ngày 3/8/94

Chị L ,

Nhận được thư chị được biết lâu ngày không gặp nhưng vẫn nhớ tu. Muốn tu Vô Vi liên tục thì phải thực hành đúng pháp. Ăn ít thiền nhiều, người sẽ khỏe trước khi ra đi. Niệm Phật đúng đắn như băng đã giáng giải thì tâm sẽ an, trí sẽ sáng.

a) **Soi Hồn:** Giải nghiệp tâm, tập trung luồng điện Mộ Ni Châu, nhìn ngay chân mày để sửa tâm sửa tánh.

b) **Pháp Luân Thường Chuyển:** “Đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu” . Thanh khí điển sẽ giải thông cơ tạng, phần trước sẽ đi theo đại tiện và lỗ chân lông. Phần điển sẽ hội tụ ở trung tim bộ đầu, khai mở khối óc theo chiều hướng hướng thượng của hành giả.

c) **Thiền Định:** đầu đó quân binh từ thể xác cho đến tâm linh thì hồn mới xuất khỏi xác được. Từ đó trở đi càng học càng minh. Mỗi giờ tham thiền, tức là mỗi giờ đang học lực học của chấn động vũ trụ quang, đầu óc sẽ sáng suốt và thông minh thêm lên .

Với tuổi già đã và đang qua biết bao nhiêu khổ nạn của trần gian từ tâm lẫn thân, cần sự thanh tịnh để hóa giải và thông suốt tất cả những gì đã ẩn tàng trong tâm thức. Chị muốn về với Phật, trước hết chị phải học nhịn nhục, khổ công tham thiền nhập định, kiên trì liên tục như vậy thì sẽ có cơ hội tương hội được Phật Sự hộ độ cho tiến hóa. Thăm tu thăm tiến trong thực hành thì mới thấy rõ đạo là không. Cứ vậy mà triển miên tu cho đến lúc cảm thức được không người không Phật, tức là tiến tới cõi Vô Sanh Bất Diệt.

Sanh lúc nào không biết. Cha mẹ nói lại mà thôi. Chết lúc nào cũng không hay. Lo chi chuyện sanh tử mà tạo sự bận rộn cho chính mình. Thanh tịnh sẽ giải quyết hết. Chị có duyên lành được tiếp tục liên lạc với tôi, chính tôi là người đã và đang hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, với những gì tôi đã nói ra là những gì tôi đã và đang tiến tới. Vậy chị vẫn còn óc, còn xác, nên thực hành như tôi. Chúng ta sẽ để lại một món quà quý cho những người kế tiếp.

Còn về phần thanh lọc thì chị có thể tiếp tục thanh lọc một năm 2, 3 lần. Nên uống thêm Herbal Pumpkin và Black Walnut, mỗi thứ 3 viên một ngày hai lần và thanh lọc như tờ dính kèm. Những món này xin hỏi anh Thiện giúp bác mua hộ.

Đối với Vô Vi thì chỉ có tâm tu hay là không đó thôi, chứ không có chuyện trẻ và già. Phần hồn là quan trọng, trì niệm lục tự để khai thông. Chúc chị bằng an và vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

SÁCH BIỂU



bạn đạo kính mến,

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc in ấn lại sách Thiền Thực Hành (Thực Hành Tự Cứu) của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Nay chúng tôi xin gửi biểu đến các thiền đường và bạn đạo nào có nhu cầu. Chúng tôi sẽ xin gửi đến các thiền đường hoặc theo địa chỉ của các bạn và miễn cước phí. Quyền sách Thiền Thực Hành (hay Thực Hành Tự Cứu) này đã được soạn lại dựa trên các video Phương Pháp Công Phu và video, audio các buổi thuyết giảng. Một số lời giảng cơ bản và quan trọng của Đức Thầy về Phương Pháp Công Phu được trích ra để bổ túc cho các quyển sách Thiền Thực Hành trước đây.

Đây là do sự phát tâm của một số bạn đạo các nơi giúp phổ biến những quyển sách quý báu này. Các bạn cũng có thể tải ấn bản điện tử sách Thiền thực hành (hay Thực hành tự cứu) của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trên trang web vovinet.org và tùy nghi phổ biến.

Chúng tôi có mong ước những quyển sách quý này sẽ được lưu truyền rộng rãi cho những ai muốn nghiên cứu. Mỗi hành giả nên có quyển sách này để kiểm chứng cho việc tu học của chính mình và để o bị sai lạc, ý lại, lệ thuộc.

Số lượng xuất bản có giới hạn xin các bạn đạo, các thiền đường và những ai tâm đạo các nơi liên hệ sớm về vovifrance@yahoo.fr để được nhận những quyển kinh quý báu này.

Các bạn có thể xem thêm trên kênh youtube với đường dẫn dưới đây :

<https://www.youtube.com/watch?v=kayNB-z4Pg0>

Chúc các bạn vui tiến
Huỳnh Minh Bảo

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 51, 18-12-2022

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Hành Luật Chơn Giác

https://youtu.be/z8X-_SJragQ

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chung Vui Xây Dựng 3 cuốn 1: Lễ Dâng Hoa

<https://youtu.be/qoEmG2XrMCo>

Chung Vui Xây Dựng 3 cuốn 2: Vô Cùng Sống Động

<https://youtu.be/aXh9lNphBbE>

Chung Vui Xây Dựng 3 cuốn 3: Những Câu Thơ Trong Sám Tu Hành

<https://youtu.be/OM-in6VCn2I>

3. Radio Nam California tuần lễ 51

Chủ đề: Đồi Đạo Song Tu

<https://youtu.be/PzypOjvLZhw>

4. Photo Khóa Chung Vui Xây Dựng 3 do anh Phương chụp

<https://photos.app.goo.gl/cwk3zXGVjDLSZqkg7>

<https://photos.app.goo.gl/z6rSUHNxcB3qNnCj8>

<https://photos.app.goo.gl/oVHHzkXoZTsvFGCj6>

Ban video kính mời

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh Bác **Đỗ Thị Dương Cẩm**, sinh năm 1930, là thân mẫu của hai bạn đạo Vũ Thị Tố Oanh và Vạn Thị Bích Liễu, mất ngày 13 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 20 tháng 11 năm Nhâm Dần, lúc 10 giờ tối tại Melbourne (Úc Châu), hưởng thọ 93 tuổi, được thượng lộ bình an và siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Bạn Đạo Melbourne và Thiên Đường Duyên Lành kính báo.

2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện bạn đạo :

Chi Tô Ngọc Châu

Từ trần ngày 11 tháng 12 năm 2022

Tại "La Valette du Var", Pháp Quốc

Hưởng thọ 73 tuổi

Cảm ơn quý bạn đạo

Huỳnh Minh Bảo

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

3) Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho ông **Phạm Văn Giáp** sinh ngày 14/02/1945, mất ngày 06/12/2022 (tức ngày 13/11/2022 âm lịch) tại số 315 đường Lê Lợi, tổ Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là chồng bạn đạo Vũ Thị Xây được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình xin chân thành cảm ơn.

Bạn đạo Việt Nam kính báo.