



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1454 21 tháng 05 năm 2023

Dấn Thân

*Dấn thân độ đời tâm thân giác
Khai triển qui nguyên tự cảm hiện
Tâm dục hại mình không lối thoát
Bình tâm xây dựng đạt bình duyên*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Hành sự là sao ?
- 2) Làm sao được mình mãi ?
- 3) Vốn tình thương là sao ?
- 4) Người tu Vô Vi cần xem tử vi tướng số hay không ?
- 5) Tâm thân ổn định là sao ?
- 6) Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao ?
- 7) Cống cao ngạo mạn là sao ?

1) Sydney, 22-02-97 7 : 15 AM

Hỏi : Hành sự là sao ?

Đáp : Thừa hành sự là tự cảm thức lời hay lẽ phải mà hành sự, xuất phát từ một tâm tư viên giác, hiểu được hành được trong tự nhiên và hồn nhiên

Kệ :

*Thực hành chất phát tự qui nguyên
Cảm thức trần gian một mối giềng
Tiến hóa mình tâm thông suốt nhẹ
Quân bình tự thức tự mình yên*

2) Sydney, 23-02-97 5 : 20 AM

Hỏi : Làm sao được minh mẫn ?

Đáp : Thừa thực hành chánh pháp khứ trực lưu thanh, cơ thể và khối óc thanh nhẹ và hội tụ thanh điền ngay trung tim khối óc, thì tâm thức lúc nào cũng minh mẫn

Kệ :

*Thông qua các giới chung hành tiến
Giải tỏa phiền ưu giải nổi phiền
Qui hội chơn hồn duyên đạt thức
Bình tâm thanh tịnh tự mình yên*

3) Sydney, 24-02-97 6 : 05 AM

Hỏi : Vốn tình thương là sao ?

Đáp : Làm người căn bản đều có vốn tình thương, tức là nguyên lý đùm bọc lẫn nhau, cũng không khác gì mặt trời ban chiếu khắp bốn phương, thực hiện trở về căn bản của loài người chỉ có thương và không có ghét, gọi chơn lý lúc nào cũng tròn trịa

Kệ :

*Quý thương cứu giúp muôn bề độ
Đồng nhứt thương yêu giúp đỡ bỏ
Chẳng có than phiền chẳng có chê
Thân thương diệu ngọt thức Nam Mô*

4) Sydney, 25-02-97 6 : 10 AM

Hỏi : Người tu Vô Vi cần xem tử vi tướng số hay không ?

Đáp : Thừa người tu Vô Vi hành đúng pháp xuất hồn, vượt khỏi ngũ hành sanh khắc, không cần xem tử vi và tướng số, hòa trong không mà tiên, tâm hồn sáng lạng, vui hòa giải nghịch, từ bi tận độ, siêu hành siêu tiến

Kệ :

*Chẳng còn nghĩ xấu than phiền động
Thức giác tu tâm giữ một lòng
Phân giải đạo đời trong chánh lý
Về không thanh nhẹ chẳng còn mong*

5) Sydney, 26-02-97 7 : 40 AM

Hỏi : Tâm thân ổn định là sao ?

Đáp : Thừa tâm thân ổn định là không bịa đặt và mưu cầu, bất cứ một việc gì

Kệ :

*Mưu cầu tạo động ghim trong lòng
Ác hiểm thâm sâu lại phập phồng
Vỡ lẽ càn khôn không chủ kiến
Thực hành chất phát tự mình thông*

6) Sydney, 27-02-97 5 : 15 AM

Hỏi : Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao ?

Đáp : Thừa qui y là trở về với thực chất thanh nhẹ như Phật đã đạt không dấy bận một việc gì trong nội tâm. Qui y tăng lui về thanh tịnh, tinh thần phục vụ cao

Kệ :

*Khôi phục từ thấp tới cao nhẹ
Thức giác bình tâm tự trở về
Mưu lợi không thành nay dứt khoát
Thực hành chánh pháp chẳng có mê*

7) Sydney, 28-02-97 3 : 45 AM

Hỏi : Cống cao ngạo mạn là sao ?

Đáp : Thừa cống cao ngạo mạn là người kiêu ngạo và tự ái khó tin cậy, tham dâm đầy tâm lẫn thân

Kệ :

*Cống cao khổ cực chẳng phân hành
Khôi óc tâm linh chẳng đạt thanh
Cơ hội không nhiều tâm khó tiến
Giữ mê ôm chấp khó về nhanh*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Thi đua tu thiền thanh tịnh

*Chung vui sum họp sống thâm tình
Sống động thực hành sống sống minh
Giao cảm tình Trời qui một mối
Điện năng phát triển thâu chơn tình*

*Chơn tình đời đạo khai minh
Sanh sanh diệt diệt chơn tình quang khai
Thành tâm tự tiến tiến hoài
Khai thông nguyên lý nhiệm màu
Tâm minh trí sáng giải sâu giải mơ
Dù cho kích động thiên cơ
Tự tu tự tiến giờ giờ an vui
Cảm thông nguyên lý đạo mùi
Dấn thân học hỏi rèn trui thực hành
Khai tâm mở trí hướng thanh
Trời ban tình đẹp thực hành đến nơi
Tai nghe chơn lý phân lời
Tự tu tự tiến hợp thời tiến thẳng
Chẳng còn loạn động khó khăn
Qui y tam bảo cơ căn tiêu tan
Khai thông thức giác nhiều màn
Cùng chung huynh đệ cùng hành cùng tu*

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV VĨ KIÊN, KHÓA IV: "QUY THỨC" (12/5/86) (tiếp theo)

Các Bạn trì niệm ngay trung tim bộ đầu, rồi các Bạn cũng được hào quang như mọi người: lần lần quy nhứt, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm, thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta: chúng ta không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ, tị hiềm bất cứ một ai; chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phước cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi; ngày nay chúng ta cố gắng phải sử dụng cái quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương

yêu - là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm, mở trí cho chính ta, và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần học.

Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh chóng, tức khắc được? Chỉ có điển mới làm được. Cái này, ngày hôm nay, các Bạn bỏ công tham thiền, có kẻ đã nhận được điển rồi. Đã thiền là thức tâm. Thấy rõ! Nhờ cái thiền, tôi đã thức tâm. Nhờ cái gì thức tâm? Nhờ “điển”. “Điển phóng lên, hồi quang phản chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi; và tôi ăn năn hối cải thì lúc đó tôi là người thức tâm.”

Chứ không bắt chước người khác nói: "Rồi con có tội, con xin ăn năn trước Đức Phật!" Vô ích! Phật không có hộ phò! Các Bạn tự khai để đi tới. Đã có một lần đầy đủ rồi, tứ chi đầy đủ rồi, tâm thức đầy đủ rồi, có ngũ tạng, có quy ở bên trong hết rồi, bây giờ chỉ có hành mà tới thôi. Mà các Bạn không hành thì các Bạn phải trì trệ; các Bạn không hành thì các Bạn chỉ rước nạn vào tâm, mà không có giải quyết được !

Cho nên các Bạn cố gắng tu thiền. Trong giai đoạn đầu, đâu nó quy nguyên vào đó. Trật tự rồi thì thanh quang điển lành hòa hợp với các Bạn là một. Các Bạn giáng lâm, Thượng Đế đã sống với các Bạn tới ngày nay, đâu có bỏ các bạn; chiều chuộng các Bạn, đi theo bên Bạn. Muốn gì, Cha cho nấy! Không bao giờ mà từ chối. Người Cha thương yêu không bao giờ từ chối; luôn luôn thanh lọc cái biên yêu của Ngài trong nội tâm của các Bạn, để cho các Bạn thấy rõ các Bạn nhiều hơn.

Các Bạn đang sa mê trần tục, sa mê trong tánh ý, sa mê sự phạm trực, tưởng dục là chánh, dục là thiên đàng; mà kì thật, dục là nghiệp, là nạn đó bạn: trong một giây phút, mà gây đại nạn triền miên, lôi cuốn cho phần hồn phải thảm bại tại thế! Đáng lẽ đã đi lâu rồi nhưng mà bây giờ cứ lôi cuốn mãi! Đó, cho tới ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thức tâm nhiều hơn; chúng ta phải trở về làm chủ, không giao cái quyền, chủ quyền cho bất cứ một ai. Lục căn lục trần không được quyền làm chủ! Chính ta là chủ! Phải cương quyết hướng thượng, tốt đỉnh trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ. Các Bạn phải hòa cho đến đích, các Bạn mới giải quyết được nghiệp của nội tâm. Ánh sáng triền miên chiếu rọi! Trong giấc ngủ cũng có ánh sáng, thì không bao giờ có sự tăm tối lôi cuốn các Bạn.

Chúng ta đã qua thử thách rồi: cuộc đời, nửa đời người rồi, học biết bao nhiêu sự thử thách của trường đời: phạm, rồi tái phạm; phạm, rồi tái phạm! Biết bao nhiêu chuyện rồi! Mà thề, rồi tái thề! Thề hoài! Mà rốt cuộc không hành! Cho nên, tội đó của ai? Tội đó của chính ta! Tội gì? Tội trực đó các Bạn. Các Bạn đi vô giới trực, các Bạn tưởng là các Bạn thanh, rồi các Bạn ôm vô cái trực đó, rồi nó hành các Bạn; hành triền miên, mà tháo gỡ không được.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta biết được rồi: cái “thanh”; chúng ta nung nấu cái “thanh” để đi tới. Khi mà các Bạn nung nấu cái “thanh”, các Bạn đã co lưỡi răng kẻ răng: đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tim bộ đầu, thì các Bạn cố gắng đóng cửa đi; nói ít lời, nói ít lợi nhiều các Bạn ơi! Nói ít chừng nào, các Bạn dễ quy nguyên; nói ít chừng nào, các Bạn dễ quán thông.

Mà nói nhiều chừng nào thì các Bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp. Cho nên, các Bạn bị cột ở trong gốc cây, chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được. Cho nên, khổ vô cùng! Phải hiểu cái đường tu.

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta hiểu đường tu rồi: khi chúng ta nói, "Ăn năn sám hối", là thực sự ăn năn sám hối: trở về với chính mình! Chắc chắn như vậy, không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ: cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có: có mặt trăng, mặt trời, có trời đất; cả tiểu thiên địa trong thể xác này: có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời. Một cái cảnh chư Phật đã đắc, và chư Phật đã ban cho chúng ta thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Mà nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi Niết bàn.

Cho nên, chúng ta, người tu, là lo xa, không phải lo gần: làm việc cho nhiều kiếp ở tương lai; không phải làm việc cho trong một kiếp này; không phải cầu xin trong giây phút này, nhưng mà thực hành để tự đạt. Cho nên, các Bạn đã làm mẹ, làm cha trong gia đình, làm con trong gia đình; thấy rằng người nào cũng có gốc rễ hết, cũng có khả năng phát triển. Mà chỉ thiếu thực hành mà thôi.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta biết đường lối thực hành trong thanh tịnh; nên giữ sự thanh tịnh đó mà thực hành. Quý giá vô cùng! Và các Bạn vạch rõ cái chân tướng của các bạn: từ "Không" mà có. Chớ đừng ôm cái "Có" mà loạn động! Đừng ôm cái địa vị tạm bợ, không hiểu mình; địa vị đó không có giá trị. Hiểu được "Ta là Không; ta từ Đại Thanh Tịnh là Không Không, mà đem tới xuống thế gian này!" Chúng ta quy Không thì chúng ta mới thấy nhân hạ; ta không có chấp vào tướng nữa, không có chấp vào địa vị nữa, nhưng chúng ta thấy rằng những người chấp về địa vị là những người đau khổ, tự trói buộc. Chúng ta lấy lòng từ để cứu độ họ, để cho họ thức tâm và tự tránh những sự sai lầm của chính họ.

Cho nên đường đi rất rõ rệt: người tu Vô Vi đã tham thiền rồi thì thấy rất rõ rệt: tương lai cái xác Bạn là Không, và cũng không phải cái xác của Bạn. Nếu xác các Bạn, các Bạn có cơ hội ôm nó đi chôn rồi. Không có cơ hội đâu bạn! Ai chôn ở đâu? Cái gì Bạn đang có, đang đeo vòng vàng, cũng thiên hạ lấy, chớ không phải của Bạn.

Nhưng mà vòn vẹn cái tâm thức là của Bạn; Bạn phải giữ cái tâm thức để mà sống; sống đời đời, và không bị lệ thuộc; vì hồn của Bạn bất diệt rồi mà! Điểm linh quang đó không có thể nào mất. Chính Bạn bằng lòng chôn vùi trong tăm tối thì nó tăm tối; mà Bạn cố gắng đem nó lên sáng thì nó sáng đời đời.

Cho nên, các Bạn cũng đi một vòng quanh cả càn khôn vũ trụ rồi, đồng đi với Thượng Đế trong trược và thanh rõ ràng. Ngày hôm nay phân ra, "Té ra, mình đã đi với Cha mình rồi, mình đã học với Ngài, mình đã từng sông với Ngài, và mình quên quyền năng tiếp tục của chính mình!"

Cho nên, trở về để sử dụng quyền năng đó. Cầm cái mồm! Lo tri niệm Phật!" Khi các Bạn trì niệm "Nam Mô A Di Đà Phật," để chi ? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với luồng điện yêu thương của người Cha, của Thượng Đế, thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi thì chúng ta đâu cần phải mở miệng, chúng ta đâu cần phải trang hoàng cho đẹp để mọi người nghe! Không; chúng ta dùng cái vòng điện từ ái đó, tâm thanh tịnh, là các Bạn phóng đi được rồi.

Cho nên, các Bạn ngồi đó mà làm việc rất nhiều, ngồi đó mà không ngừng nghỉ, hưởng thượng đế hưởng độ vạn linh đang đắm chìm trong Ba Cõi. Các Bạn thấy không? Không phải số người này khổ đâu! Thiếu gì người khổ trong địa ngục: các Bạn bước xuống thêm địa ngục, các Bạn nghe nó khóc rần trời hết; khóc biết bao nhiêu là khóc! Tại sao nó phải khóc? Chính nó đã ràng

buộc nó, nó tạo sự đau đớn cho nó; nó biết đạo, nó không tu, và nó tạo bao nhiêu sự tranh chấp, rồi rồi cuộc nó đánh nó! Thấy sự công bằng của ông Trời không? Thượng Đế rất công bằng: con muốn gì, Cha cho nấy: chửi đi, chửi thiên hạ đi, trách móc thiên hạ đi, phiền hà thiên hạ đi! Rồi cuộc là mình trời buộc mình! Sau giờ phút lâm chung là phải giam vô trong cái góc đó. Chính mình buộc mình. Luật nó có; luật Trời mà. Chúng ta đâu có bỏ luật Trời được.

Các Bạn nói: “Tôi sống ở đời, mà Ông nói chuyện luật Trời? Đời có chút xíu thôi; Luật Trời nó chiếm 80%; đời 20% là nhiều lắm. Mà có thể nói luật Trời 100% nữa! Không có sự thông minh của con người, làm sao đặt ra luật ở đời? Thấy chưa? Toàn là luật Trời không! Nhân quả rõ ràng! Chúng ta hiểu cái này và tự tránh, chúng ta mới tiến được.

Cho nên, các Bạn nói: "Tôi tu, muốn giải trược; tôi tu, tôi muốn thanh nhẹ; tôi tu, muốn thành Phật." Mà, "Tôi ôm cái sự tranh chấp, sân si, làm sao tôi thành Phật được?" Căn bản của các Bạn là Phật Tiên, mà các Bạn không chịu bỏ động, tìm tịnh, làm sao các Bạn đi tới Phật Tiên được?

Cho nên, các Bạn đang ngồi tham thiền đây là các Bạn ước vọng trở về một vị Phật; thì hành động các Bạn luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ của vị Phật trong tâm các bạn: đang làm việc với chư Phật, đang làm việc với chư Tiên, đang làm việc với Thượng Đế, thì hành động của Bạn khó sai lầm. Còn Bạn cứ quên Thượng Đế, mà Bạn ngồi làm cho mạnh, để đi đánh lộn! Cái đó là ngày càng tâm tối và không đi được.

Cái Pháp đây là giải ra, chớ không phải trụ để đánh người, trụ để kích động người, trụ để ăn thua. Không! Trụ để cởi mở cho ta và ảnh hưởng người khác, để người khác đồng mở, đồng đi với chúng ta; mới đem được Thiên Đàng xuống thế; cái cảnh thương yêu mới thực sự cởi mở và đi tuần lẫn nhau. Ngay trong gia đình chúng ta, chúng ta là một người cởi mở, người cha trong gia đình cởi mở, thì lập cái hạnh cho gia đình. Quá tốt! Mà người cha muốn cởi mở thì người cha phải nhịn nhục, nhịn nhục tối đa, mới thấy sự sai lầm của các con, mà dụng kỹ thuật Từ Bi để mở tâm mở trí cho các con, thì cái gia đình đó mới có cái hạnh tốt.

Cho nên, các Bạn, tại sao các Bạn về cái căn nhà Vô Vi này, các Bạn thấy nó thoải mái? Vì nhà của các Bạn, các Bạn đã đóng góp; các Bạn không phải đóng góp về tiền bạc; các Bạn có thể nguyện rằng: "Tôi muốn đóng góp cái sinh mạng tôi để cứu người; tôi muốn đóng góp từ điển của tôi để tôi cứu người". Đó là cái ý nguyện các Bạn khi bước về rừng núi thanh đẹp như thế này; và Thượng Đế đã cho các Bạn có một cái gia đình đầm ấm giữa anh, chị, em. Trước khi chưa tu, đều khác tánh; nhưng mà ngày nay, đồng một con tim, đồng một ý chí xây dựng giải thoát, thì có phải đi về Cơ Quy Nhất không các Bạn? Ngày hôm nay ta bước vào trong căn nhà ở trong Cơ Quy Nhất rõ ràng. Cho nên, ăn năn, hối cải nhiều hơn nữa: càng ăn năn, càng hối cải, càng sám hối, thấy rõ: thấy rõ, "Thấy rõ ta không tốt, thấy rõ ta tâm tối, thấy rõ ta không biết đường đi. Rồi ta về căn nhà này, ta thấy căn nhà này thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta hưởng cái ý thanh này, và chúng ta xây dựng cái ý thanh này, và xây dựng cả niềm tin, cũng như hoa sen ướm nở để dâng Trời, trong một tâm hồn trong sạch tuyệt đối, khai triển tâm linh, để làm việc cho Đấng Tối Cao! Ngài đang mong chờ, Ngài đang phí biết bao nhiêu công, mà để chúng ta đóng góp." (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Lợi ích của việc tịnh khẩu

Đức Thầy: Lý thuyết thì học rất nhiều ; thực hành thì không ; phải không ; "Vì bận việc này, việc kia, việc nọ" Bây giờ, cầm khẩu, trong mấy ngày cầm khẩu này mới là có cơ hội thực hành : làm thính để phẳng lặng nghe hơi thở của chính mình ; nghe ý niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" của chính mình ; nghe được ý niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" đó, thì nghe được chân động lực của trên bộ đầu ; và từ chân động lực ở trên bộ đầu biết được, thì nghe được cái âm thính ngoài thân của chúng ta !

Cho nên, tịnh khẩu là một chuyện lợi lộc nhứt của người tu. Cả ngày nói chuyện, nói lung tung, nó kéo đây, kéo kia, kéo nọ ; kéo, rồi mình lộn xộn không có lối thoát ! Mà thanh tịnh đó, mình mới có cái lối thoát : mình bớt nói chuyện, mình không chế được cái lưỡi, mình đóng được cái cửa thể gian, mình mở cửa thiên đàng ; cái tâm nó mới có cơ hội thức !

Hỏi chớ, "Tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này kia, kia nọ, mà kêu niệm Phật ?" Tranh thủ cho kỳ được, phải niệm Phật ; niệm được Phật, niệm được "Nam Mô A Di Đà Phật" rồi, nó mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung ! Mình hiểu mình, biết mình ; càng ngày càng thanh tịnh càng thấy sự sai lầm của chính ta, và sửa sự sai lầm, thì không có tái phạm. Chớ ở thế gian, phạm rồi tái phạm rất nhiều, vì thiếu thanh tịnh ! Hướng ngoại, động loạn tranh chấp một hồi thì đâm ra mê với chấp nữa ; không có phát triển nổi. Cho nên, người tu cần bớt nói chuyện mà để hưởng lấy cái thanh điền sẵn có trong nội tâm của chúng ta, chúng ta mới thâm nhập được cái đường đi ; đi trong thanh tịnh, ý tưởng mới hành động ; mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào càng thanh tịnh, hỏi chớ, sự hành động của chúng ta có sáng suốt không ?

Chắc chắn là sáng suốt ! Chúng ta có thể mở xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta, khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh ; rất rõ rệt ! Nhắm mắt đó mà hiểu tất cả ; mấy chục năm trên đường đời, chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của chính chúng ta. Ngày nay, thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy ; càng, các Bạn càng thanh tịnh càng bớt nói, thì các Bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các Bạn ; lúc đó các Bạn mới thấy cái tâm là ở đâu.

Còn nói chuyện, lý luận hoài, chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như cái thể xác hiện tại mấy chục kí lô đâu ; không phải ! Nếu cho ta là mấy chục kí lô, là không đúng ! Kỳ thật, rất nhẹ, rất nhanh ! Bây giờ tôi nói, các Bạn nhận liền ; cái đó là cái gì ? Cái gì nhận ? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ, gọn ; chớ không phải sự lớn rộng từ sự nặng nề như bây giờ, thể xác.

Cho nên, chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại cái chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh ! Trong cái thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt : càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức !

Hỏi nào tới giờ, chúng ta nghe giảng rất nhiều, mà không thấy sự bất diệt ; cứ thấy, "Tui đi ra là đụng, rồi thấy ra, rồi nói đi, nói lại, cãi không được ; thấy tôi sân si rồi, buồn bực rồi. Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cầm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí ; tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trọc nữa ; vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao, liên hệ trên cao ! Quê xưa

chón cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thể xác ô trược dơ dáy này, là cái khám giam hãm phần hồn tôi ! Bây giờ tôi tu, nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh tịnh !”

Thì các Bạn càng làm thình, các Bạn càng thấy các Bạn nhỏ thật, chịu hạ mình dẹp tự ái, cởi mở tâm thức. Mà càng nói chừng nào thì tự vệ ; tự vệ rồi tranh cãi, tranh cãi rồi tự vệ, tự vệ tranh cãi ; nó gút thành một cục ; rồi cứ giữ cái đó và nhớ cái đó, rồi sanh ra động loạn ; khủng điên là vậy !

TV Vô Kiên, Khóa 2: Thanh Tịnh – 24/4/1986

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Sống Chung Duyên Lành Đức Quốc 2023	MK Hotel Rüsselsheim, Mainstr. 4-6, 65428 Rüsselsheim, GERMANY	26-29/5/2023
Khóa Sống Chung “HÒA HỢP”	Thiền viện Hai Không	01-04/6/2023
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	1-5/ 7/ 2023
Lễ Liễu đạo Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	19-22/9/2003
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/9/2023
Lễ Sinh Nhật Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
Khóa Sống Chung HAWAII 2023 Tình Thầy Tận Độ	Hawaii	27-31/12.2023 -

THƯ TỪ LAI VẮNG

B ngày 11.9.1991.

Kính gửi: Ông Sư. Lương sĩ Hằng, quý mến
Con là Thiên Ân: Kính lay chào ba lay.

Kính chúc sức khỏe, Thầy!
Thưa Thầy: Con có tiếp và đọc áng văn thơ Ông Sư gửi về
con. Con rất vui mừng cảm động - cho tình con cũng Ông Sư
có duyên tiền kiếp. năm 1942, 1972 ngộ Pháp âm thâm công
phụ lấy Công pháp tâm tiên thuần - Lấy thực hành tâm gốc
siêng Pháp luân - Sơ hồn - Thiên tính

Hồi ức năm mới có lá thư gửi đến Ông Sư -
sau khổ bình hạc cổ cực - hồi thú đã qua vì Linh ai nó ăn hại
con! vì. Tiền kiếp con hung ác - bạo ngược - ích kỷ - nên con thọ lãnh
cực hình tại thế gian này.

Hồi đi ngộ được ân Sư (nhờ nguyên cứu Linh Tế) làm
được pháp tốt công phụ siêng - giải được trước độ ác thú. Khai
minh linh hồn - Linh hồn được giáo lý - nhiệm mầu lòng Con
càng kính yêu Ông Sư vô cùng tận. Đáp lại ân huệ đó con lo công
phụ tốt. Lo năm Na nhiều bận đọa đến rui về trao đổi với Ông Sư
đứng với Cầu khố: Thầy gửi cho Con. Tháng 8 năm 1991.

Thầy đi về như mây mù
Các con ở lại Công phụ giúp đời.

Ông Sư ra đi. Chúng con ở VN bỏ vô - con cũng hiểu nhiên về sự phải
đi. Vì Thầy con thiên tử quang tại VN - con đưa con âm thầm ẩn
nhóm nếp mình công phụ. Con hót giọng tốt đã chứng rạo Tâm
hồn người tu vô vi. Đồ Đố thân Hề đầu và Ông Sư ban rải. sâu tận
tâm ý mỗi đêm mỗi lúc Công phụ. - Đồ có cảm bản ấy lột giọng
tốt trường tồn và phát triển ở VN có nhiều đạo du nhập. Ban
đạo có nhiều người sa ngã. Vô vi là giải thoát trở về mình - Ban
sử hổ trở - phũ tra thì sực rồi! Cái Vô và Hề đầu thì kéo tâm
phần hồn bị sực gắt - Đổ ống vật chất Cảm đồ. Danh dự thời
mạng. Hề anh đạo không giỡnh đạo - Đi sai nguyên lý vô sanh Bát
nhóm... Ở bên VN - vật chất tràn đầy nhờ Mồ của Linh Tế sự
còn rập của ngũ hành lần này năm âm linh May nó có cơ hội
ngồi đây và có cơ duyên phát triển... Dù có Thầy cũng bỏ tay, vì
luồng thiên quang chứa khác sự vào nội tạng. Họ chạy theo duyên
nghiệp để hưởng thụ. Kính chào
Cổ Mã tô Anh cổ đến nhà con - biết con - có liên lạc với con. Nơi

Khó. trả. Vì vì 3° VN nó có tính chất chim đứng đầu khó thặng
hoa và Đỉnh Triết Khai mở. (Lý luận sống là ta đi gạt
mình rồi).

Trình: Chúa Ân Sư.

Cha Thầy con có. Siết. Cuốn Hồi Ký Công phu, Cần tu theo hạnh
Phổ hiền Bồ tát. - Chuyện con tụng Chấn tiên - Trí bình Lão Cui -
Thống nhất Các Pháp môn Thiền - Chuyện ma vô vi qua Đạo Thiền
Con sẽ gửi về Thầy Kiểm duyệt và giúp Ban đạo nhân
quốc khi buồn đọc chơi. - rồi công phu tốt. G cuốn đó là anh là
nói tâm trong những giờ phút tọa thiền. Nói về người tu khi con
đọc Khai mở. Chúa Thầy đó là đọc chơi!

Đi nghe chơi, con có vô Band

đọc cho Ban đạo vô vi nghe (Band)

Nguyên cơ. Phật giáo - Tế diệu Hòa thượng - Thốt vọng tục lung
Đạo thừa chơn giáo - Thống thiên hợp. Lại đó cốt thống nhất hóa
đồng. đề sơ sách Các pháp môn có một (hay đề tốt - rất cao thấp)
do hành giả mà ra. Muốn tự do Đám số đó vô ích phát triển đi lên
rất dễ lợi cho Phần Hôn. - Chấn vào Ban. nhưa phát ra

Cassette: Sách cũ. Tôi tâm đạo h rất hay,

Sách cũ, dạy đạo qua những buổi thuyết giảng của Đ. thiền
đường ở VN do. Ân Sư giảng mỗi thứ bảy Chúa nhưt rất hay. thì con
Sài gòn... Con đọc lại hồi thầy giảng thâu vào band.

Thầy đứng buồn và rầy con vô phép vì tiếng nói Thầy
con ở VN qua sách. mà quý Ban thu gom qua band. con đọc gùm ban
đạo trong lúc họ an nghỉ. đó mỗi mặt phải ngó qua sách vì tu học
theo thời độn vẫn mình máy mồm tính vì. Lao động không giờ nghỉ
lại muốn tu. Con sẽ gửi tất cả về Thầy. Con kính Thầy
hiền luôn sức khỏe dài dài sống lâu trăm tuổi.

Gửi về

Đ. Nguyễn Thế Quang, C/48 Đường Cách mạng tháng
Tám xóm hân Phường Quyết Thắng Biên Hòa Đồng Nai VN.

Thầy phê biên các mức cũng tốt - Con đọc sách cũ
của Thầy giảng lúc con ở VN - Con đâu có quên như vậy thì
Thầy ban phước lành - hoặc địa chỉ:

Kính Ân sư,

Q C Đ n VN.
(14)

Amphion, ngày 12/1/95

T' A ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 4/9/95 tràn đầy trí đạo trong tâm thức. Pháp lý Vô Vi không vị nể một ai, chỉ có người thực hành mới là người nối tiếp, chứ không xứng danh chức vị hù hiếp nhân sanh, tạo tội mà không tiến.

Mỗi mỗi phải thực hành thì mới gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Có thực hành thì mới hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt, an phận tu tiến là vậy. Trung đạo là vô cùng bất diệt, người đời thuyết đạo manh tâm thiếu căn bản thực hiện về nguyên lý vô sanh thì đời đời sẽ không tiến.

Ánh sáng là căn bản thanh tịnh trong cơ tiến hóa của trời đất. Trọn lành ánh sáng thì mới thật sự đáp y, chỉ có khổ công mới đạt thành. Những gì con đã gặt hái được cũng do sự thực hành mà có. Nhân gian bị quyến rũ bởi vật chất làm tri trệ mức tiến hóa của tâm linh, đua đòi của cải, giành đất giành đai, khổ hoài mà không biết. Chỉ có người tu từ bỏ vật chất trong tâm thức thì mới cảm nhận được sự hạnh phúc hằng hữu trong nội tâm. Có thiên quốc, có cảnh vật chất phàm trước đối chiếu lẫn nhau thì mới có cơ hội dứt khoát tu tiến được.

Ngày nay con cảm nhận được luồng thanh điển của Thầy thường ban đến con, sự giao cảm đó chỉ có hành giả chịu thực hành thì mới nhận thức được thôi.

Chúc con vui tiến trong mọi sự trong lành tự tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 21, 05-21-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:
Dung Điểm Linh Quang

<https://youtu.be/HvRAgGdey34>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:
Chúng ta có tu có hành chúng ta mới thấy cái phần siêu sinh và tiến hóa bên trên là
cửu huyền VK4-10 phần 10

https://youtu.be/LK7Bc05o_-I

3. Radio Nam California

Tuần Lễ 21 - Luật Trời Có Trước Luật Đồi - Nhạc: Nắng Hè

<https://youtu.be/9gTJAJp6gHE>

4. Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy:

Ô Hê! Ô Hê! - Sáng tác & thể hiện: Đức Thầy Vĩ Kiên; Hòa Âm & phối trí: Lê
Quang Đạt

https://youtu.be/oaLoCm0_oY8

Ban video kính mời

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 16 tháng 5 năm 2023

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Diên Năng

Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia sẻ tâm tình phát triển trí Tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

TU LUYỆN

TU LUYỆN SIÊNG NĂNG SẼ ĐẠT THÀNH

MINH TÂM KIẾN TÁNH TỰ GIAO THANH

TÌNH ĐỜI RỜI BỎ KHÔNG GIAO TIẾP

TÂM TÌNH KHAI TRIỂN GIỚI EM ANH

LƯƠNG SĨ HẰNG

Xin thưa cùng với các bạn.

Chữ TU có nghĩa là:

Tu Bồ Sửa Chữa Tâm Tánh của mình

LUYỆN ĐẠO: có nghĩa là xếp bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu trực chỉ không nên cong-vẹo, mặt thì ngó ngay rồi lim-dim đỡ ngủ cũng như vị PHẬT gọi là ĐỊNH THẦN. trong lúc ấy sẽ phát MÂU NI CHÁU và hào quang.

Nếu công phu dày công lâu chùng nào tốt chùng nấy. v.v....

Nhờ TU LUYỆN mà hiểu biết được rằng như Đức Ông Tư đã cho biết:

(Đứng 2000 năm là hết đời hạ ngươn sang thượng ngươn ,thì tất cả các nước đều lộn xộn Thành bại hư vong, còn những người đời là dân trong nước thì điêu đứng khó khăn, ném đủ chua,cay,chát,đắng,mặn, nồng, phần nhiều vì chỗ ấy. Những phần ĐẠO là người Hiền, cũng chịu ảnh hưởng chung, nên ai ai cũng muốn yên lành, bằng an vô sự mà thôi.

Sự xáo trộn lôi cuốn, cái lành dữ lộn lạo trong nước, không khác nào trời đất mới mở, người không tu lo làm ăn,còn có một phần hung dữ tàn bạo, thì càng hung dữ tàn bạo lừng lẫy hơn. Hiền Lành hung dữ đều xáo trộn

Trong lúc ấy hiền muốn hiền hơn, hung dữ muốn lừng lẫy hơn, cũng có một phần vô Phước ,vô gia thế,vô bờ bến, (rất là nhiều HÔMLESS sau cơn Đại Dịch)

Làm cho cực điểm trong đời, sự hung dữ lừng lẫy hơn mới sanh loạn ly hỗn độn, thì chúng ta cũng nên biết cho rằng nước nào cũng có nhân viên can dự. Còn gia đình cũng như trong nước, Cha đối với con, Chồng đối với vợ. Chồng vợ cha con đều lộn xộn quên đạo lý v.v.....

Thì như chúng ta đã thấy tất cả đều thay đổi sau cơn ĐẠI DỊCH. Từ trong ra ngoài,từ gần tới xa.

Từ Radio địa phương Chuyển sang U tube

toàn cầu Từ xe xăng dầu bắt đầu qua xe ĐIỆN

TỪ ĐIỆN NHÀ bắt đầu qua SOLA ĐIỆN MẶT TRỜI. v.v....

THƯỢNG NGUỒN THÁNH ĐỨC ĐÃ BẮT ĐẦU

chúng ta đã trải qua 23 năm một ngươn là 600 trăm năm như ông Tư đã cho biết

Vô Vi cũng mới vừa trải qua một cuộc thanh lọc

Để bắt đầu cho Thượng Ngươn Thánh Đức

Chia sẻ đến đây xin tạm dừng

Kính chào các bạn

Qui thương

Bành Chí

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ xin thông báo đến các Bạn đạo địa phương về chương trình sinh hoạt của Hội. Hằng tuần chúng ta có sinh hoạt tu học, Chung thiên vào ngày Chúa nhật. Nay Ban Tu Học sẽ tổ chức thêm mỗi thứ bảy hằng tuần chương trình Hỗ Trợ Đường Tu cho các bạn đạo tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi . Chương trình này sẽ bắt đầu từ thứ bảy 27 tháng 5 năm 2023.

Từ 10:00 am - 11:00 am

Bạn đạo trao đổi về kỹ thuật và kinh nghiệm thực hành Pháp lý.

2- Từ 11:00 -12:00 trưa

Bạn đạo niệm phật

3- Từ 12:00 - 1:00 pm

Giờ chung thiên

Các bạn đạo tham dự nếu chưa có con CHIP 32 GB, chưa có 2048 bài Văn Đạo và Bài Giảng của Đức Thầy ...

Nếu chưa có máy MP3 Ban Tu Học sẽ cung cấp.

Ngoài ra sau buổi trưa thiên Ban Tu Học sẽ có buổi ăn nhẹ khoản đãi các bạn trước khi ra về.

Kính mời các bạn đạo cũ cũng như mới cùng tham dự, cùng chia sẻ những trở ngại, những thử thách, những kinh nghiệm chúng ta đã gặp trên hành trình thực hành Pháp lý (PLVVKHHBPP)

Mong gặp các bạn vào ngày 27 tháng 5 năm 2023 tới đây .BAN TU HỌC :

Trưởng Ban Tu Học : Phạm Ngọc Quát

Phó Ban Tu Học : Steven Chi Banh

Trần Tân

Nguyễn Văn Minh

Lê Thị Yến

Lý Lệ Nhàn

Hằng Phạm

Lê Thị Lệ Hoa

Lâm Huỳnh Mai

Kính thông báo

Trưởng Ban Tu Học

PHẠM NGỌC QUÁT

Ngày 18 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO CỦA Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ

Kính thưa quý bạn đạo,

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ (UBTCBCHT HAHVVHK) đã soạn thảo và xin thông báo đến quý vị:

- I. Những Điều Kiện Tối Thiểu Của Ứng Cử Viên chức vụ Hội Trưởng:
 1. Phải có quốc tịch Hoa Kỳ, và hiện đang cư ngụ tại Nam California.
 2. Tất cả mọi hội viên hiện hành của Hội AHVVHK (VVFA), bao gồm cả mọi cựu thành viên các ban chấp hành của Hội từ trước tới nay;
 3. Đã và đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) ít nhất 3 năm, với nhân cách chứng minh tâm tánh hiền và cố gắng theo tinh thần “10 Điều Thực Hành Tâm Đạo” của Đức Thầy;
 4. Tuyệt đối tin tưởng và kính trọng Đức Ông Tư và Đức Thầy Tám trong việc thực hành PLVVKHHBPP;
 5. Tối thiểu 30 tuổi đời;
 6. Với tình trạng sức khỏe tốt (thể chất và tinh thần);
 7. Chưa từng phạm tội đối với liên bang Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tiểu bang nào.
 - II. Tóm tắt về Nhiệm Vụ, Trách Nhiệm, Nhiệm Kỳ của Hội Trưởng:
 1. Điều hành và giải quyết các nhu cầu của Hội: Hội Viên; Thiền Viện Vĩ Kiên; Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.
 2. Quản lý tài chánh của Hội;
 3. Nhiệm kỳ là hai (2) năm; tối đa là hai (2) nhiệm kỳ; sau hai (2) nhiệm kỳ, sẽ không còn được tái ứng cử.
 - III. Xin đính kèm sau đây Đơn Ghi Danh Ứng Cử Hội Trưởng (ĐGDƯCHT); quý vị ứng cử viên điền vào những chỗ trống, ký tên, và gửi về cho chúng tôi qua:
 - a. Địa chỉ điện thư sau đây: vvuybanbc2023@gmail.com ; hoặc
 - b. Địa chỉ Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, ngoài bì có ghi: “UBTCBCHT” như sau:
Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng HAHVVHK
Vô Vi Friendship Association
7622 23rd Street,
Westminster CA 92683
- Thời hạn chót Ủy Ban TCBCHT HAHVVHK nhận ĐGDƯCHT là 15/06/2023.**
- IV. Nếu có câu hỏi cho Ủy Ban TCBCHT, xin quý vị gửi điện thư cho biết sớm qua địa chỉ nêu trên: vvuybanbc2023@gmail.com để chúng tôi kịp thời trả lời.

Trân trọng,

UBTCBCHT HAHVVHK

Westminster, Ngày 14 tháng 05 năm 2023.

ĐƠN GHI DANH ỨNG CỬ HỘI TRƯỞNG HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ
(*Application For The Position Of President Of VoVi Friendship Association*)

(Họ, Tên – *Full name*) (Năm sanh) (giới
tính) (gender)
(*Birth year*)

Có Quốc Tịch Hoa Kỳ? (đánh dấu X): _____
Has US citizenship? (mark X) (Có - *Yes*) (Không - *No*)

(Địa chỉ nhà – *Home Address*)

(Địa chỉ nhà - tiếp theo – *Home Address continued*)

(Điện thoại - *telephone number*)

(Địa chỉ điện thư *email address*)

Tôi đã hành thiền theo Pháp Lý Vô Vi KHHBPP được (số) _____ năm
I have been practicing the Vô Vi Contemplative Meditation for (number) years

(Ký tên – *signature*)

(Ngày, tháng, năm – *day, month, year*)