



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1479 12 tháng 11 năm 2023

Thanh tịnh

*Thanh tịnh chơn hồn minh cảm giác
Trí thông thức giác chuyển phân hồn
Đạo đời phân rõ không buồn tủi
Khai triển tâm minh rõ lẽ hồn*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Nguyên lý thương yêu nằm ở đâu ?
- 2) Tình Trời cao quý nằm ở nơi nào ?
- 3) Nếu rõ vị trí tiến hóa của mọi hành giả trên mặt đất thì nhơn loại sẽ ra sao ?
- 4) Thế nào gọi là phương pháp ?
- 5) Tại sao người phạm mất thịt hay giành giật ?
- 6) Ai ban chiếu cho người đời được sống ?
- 7) Tại sao vũ trụ càn khôn luôn luôn có bão bùng nguy hiểm ?

1) Atlantic city, 15/08/97 2 :05 AM

Hỏi : Nguyên lý thương yêu nằm ở đâu ?

Đáp : Thừa nguyên lý thương yêu nằm ở trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với trung tim bộ đầu, lúc nào cũng xoa dịu và xây dựng

Kệ :

*Hỗ trợ chơn tâm tiến mỗi từng
Trong thanh êm diệu giải từ vùng
Trí không dấy động an minh giải
Phá chấp giải mê tự cảm mừng*

2) Atlantic city, 16/08/97 3 :50 AM

Hỏi : Tình Trời cao quý nằm ở nơi nào ?

Đáp : Thừa tình Trời cao quý nằm ở nơi ban chiếu và xây dựng, như tạo ánh sáng cho quần sanh cộng hưởng

Kệ :

*Tận độ quân bình dẫn tiến xuyên
Vô biên chuyển hóa sống duyên tiền
Phân minh đời đạo trong thanh trực
Cứu khổ ban vui chẳng tạo phiền*

3) Atlantic city, 17/08/97 2 :30 AM

Hỏi : Nếu rõ vị trí tiến hóa của mọi hành giả trên mặt đất thì như loại sẽ ra sao ?

Đáp : Thừa nếu như lại hiểu rõ vị trí tiến hóa của hành giả thì cuộc sống trên mặt đất sẽ được yên vui và lý thú

Kệ :

*Có có không không luật dẫn tu
Qui nguyên giềng mối thoát thân tù
Gieo duyên tận độ Trời ban phước
Khó khổ không than tự thức tu*

4) Atlantic city 18/08/97 1 :40 AM

Hỏi : Thế nào gọi là phương pháp ?

Đáp : Phương pháp là đường hướng dẫn tiến tâm linh sáng suốt, thì chỉ có hành mới thấy kết quả, chứ không phải lý thuyết hay là đặt luật lệ chèn ép hành giả. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hoàn toàn tự do, do hành giả ứng thuận hành thiên thì mới có kết quả tốt

Kệ :

*Bằng lòng tu tiến tự tâm xuyên
Hành giả Vô Vi tự giải phiền
Khử trực lưu thanh tâm thức giác
Quân bình thanh nhẹ sống an yên*

5) Atlantic city, 19/08/97 3 :30 AM

Hỏi : Tại sao người phạm mắt thịt hay giành giật ?

Đáp : Thừa người phạm mắt thịt hay giành giật vì trí chưa khai, tâm chưa mở, tướng làm là quyền thế là trên hết. Ngược lại người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là sự thanh nhẹ và sáng suốt là trên hết. Nhịn nhục để thăng hoa chứ không phải nhịn nhục để mưu lợi cá nhân

Kệ :

*Tu hành giải nghiệp tiến muôn phần
Thức giác bình tâm tự xét phân
Đời đạo ân cần xây dựng tiến
Tự mình phát triển tự mình phân*

6) Atlantic city, 20/08/97 5 :15 AM

Hỏi : Ai ban chiếu cho người đời được sống ?

Đáp : Thừa thanh quang ban chiếu cho vạn linh chung sống trên mặt đất, chỉ có chờ ngày thức tâm mà thôi

Kệ :

*Từng lớp nghèo sang vẫn chiếu hòa
Nhơn gian chưa thấy khó hành qua
Trí tâm không có làm sao tiến
Xây dựng bình tâm tự tiến qua*

7) Atlantic city, 21/08/97 1 :30 AM

Hỏi : Tại sao vũ trụ càn khôn luôn luôn có bão bùng nguy hiểm ?

Đáp : Thừa sau sự kích động và phản động là luật sanh tồn, sau cái trược là cái thanh, sau sự khô là sương, cứ như vậy mà phát triển thành bốn mùa xuân hạ thu đông, xây dựng vạn linh chung tiến

Kệ :

*Triền miên xây dựng giải tâm phiền
Sáng suốt minh tâm tự cảm yên
Duyên nợ tại trần xây dựng tiến
Bình tâm học hỏi rõ tiền duyên*

Tưởng niệm Đức Tổ sư Đỗ Thuận Hậu

Cụ Đỗ Thuận Hậu sinh năm 1883 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam. Thân phụ là cụ Đỗ Hạo Cừ, Phó Tổng An Thới dưới thời Pháp thuộc. Thân mẫu là cụ Đào Thị Bồi. Lúc lên 9 thì mẹ mất, cụ phải ở với cha và bà kế mẫu cho đến khi lớn.

Sau khi lập gia đình được vài năm, cụ mới tách ra ở riêng. Cũng vì hoàn cảnh khổ sở thời đó, cụ phải học nhiều nghề để sinh sống và nuôi gia đình. Cụ đã học qua thầy thuốc Nam, thầy bùa, thầy coi quẻ, thợ mã, thợ nhuộm, thợ sơn cùng nấu nướng mọi việc để lo sinh sống. Khi sửa soạn lập gia đình cụ phải đi dạy thêm tiếng Việt và tiếng Pháp cho trẻ em trong làng để có tiền lấy vợ. Cụ có được 8 người con: 1 trai và 7 gái. Người con trai trưởng của cụ là ông Đỗ Vạn Lý, từng là Sứ Thần tại Ấn Độ và cựu Đại Sứ tại Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông cũng từng giữ chức Tham lý Minh Đạo trong cơ quan Phủ Thông Giáo lý Cao Đài Giáo, Việt Nam.

Vì lúc thiếu thời, cụ Đỗ Thuận Hậu gặp nhiều hoàn cảnh éo le, nên tâm trí cụ lúc nào cũng suy xét về cuộc đời và kiếp người. Do đó, cụ quyết tâm tầm đạo. Sau khi tu theo Cao Minh Thiên Sư một thời gian, cụ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng vì vẫn chưa được giải đáp hết thắc mắc. Cụ trở về gia đình và tự nghiên cứu thêm Pháp lý Vô Vi. Trong thời gian này, nhiều lúc cụ định thần và thường thấy hình Đức Phật hiện ra trên vách. Cụ lấy làm lạ nên càng cố tâm tu luyện. Lúc khởi đầu tu thì cụ đã 55 tuổi, tâm không sợ chết, sợ nghèo đói, cụ quyết chí tu để xuyên phá bức màn Vô Vi bí mật hầu tiếp xúc với Phật Tiên mà học Đạo. Nhờ lòng chí thành mộ Đạo, cụ Đỗ Thuận Hậu đã ngộ được Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Cụ đã xuất hồn về cõi Vô Vi và đã được học đạo trực tiếp với Đức Phật như lời cụ đã tự thuật trong quyển "*Phép Xuất Hồn*".

Cụ Đỗ Thuận Hậu (thường được gọi là ông Tư) đã truyền dạy lại cho ông Lương Sĩ Hằng (thường được gọi là ông Tám) để tiếp nối công việc truyền bá đạo pháp. **Cụ mất ngày 12-11-1967 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Đinh Mùi) thọ 84 tuổi** (85 tuổi ta). Các tác phẩm của cụ để lại là Đồi Đạo Song Tu, Phép Xuất Hồn, Quái Mộng Kỳ Duyên, Tinh Trong Bốn Bê (Điều Sào Thiên Sư), Kinh A DI ĐÀ.



Bài thuyết thứ hai của cụ Đỗ Thuận Hậu

*Học Đạo có lẽ công khai bạn tường
Học thì nghe rõ cho tường
Lễ độ cho có con đường đạo tâm
Chớ hơn chớ kém chớ làm
Khi đau phải giúp, khi nằm phải toan
Đau thì truyền điển nhẹ nhàng
Khi mệt cũng để bạn vàng giúp cho
Bạn đừng có tính so đo
Nghe đau phải đến giúp cho bạn mình
Truyền điển phải lấy chữ tịnh
Tịnh tâm tịnh khẩu điển linh phát liền
Để cho người bệnh nằm yên
Chiếu ngay trên trán vào lò lư hương
Tiếp dẫn ngay xuống một đường
Tề luân hư cảnh cùng đường đi lên
Chúng ta sẽ đứng một bên
Tiếp luôn hơi khác cho bền đức tâm
Sức khỏe người bệnh phát minh
Bạn làm như thế bệnh tình an ninh
Không nên bày chuyện rộn ràng
Bình bông cho tốt để ngay mũi người
Bông thơm hấp dẫn tốt tươi
Cho bệnh khỏe khoắn hơn người lúc đau
Không nên chuyện vãng rạt rào
Để cho bệnh nghĩ thế nào được an.
Người nào mang bệnh tà sang
Bạn làm thế ấy là tà cũng dang
Lời dạy bảo bảo hoàn toàn
Lẫn điều lễ độ rõ ràng chỉ cho
Hấp hối bệnh đã đáng lo
Ngặc khi mình thác, ta thời cầu siêu
Bình bông đặt để ngay đầu
Thắp nhang cầu nguyện hai câu Phật Tiên
Quan Âm Bồ Tát giáng siêu*

Di Lạc giáo chủ chứng minh siêu hân
Bạn đừng lộn xộn tâm hân
Phái nam phái nữ đứng đôn hai bên
Ngang nhau thẳng rặng hai hàng
Trí ta chiêm ngưỡng cho hân trảy sang
Lim dim mắt nhắm đàng hoàng
Chấp tay ngang ngực rõ ràng đạo tâm
Xin bạn nhớ kỹ đừng lầm
Bàn tay tam muội để ngay luân tề
Mắt nhắm tâm tưởng đừng mê
Cho hân siêu độ trở về Tây phương
Từ đây phân tác âm dương
Phân chia đôi ấn dựa nương miệng mình
Đưa rồi bạn cứ làm thình
Trí ý ta tưởng cho hân siêu mình
Nhập mạch cũng thế bạn mình
Làm y như vậy lễ trình bạn nghe
Động quan linh cứu phải dè
Thấp hương miệng niệm bạn bè chân linh
Từ đây bước tới siêu hình
Động quan phân tán bạn mình đưa đi
Thấp nhang miệng niệm Mô Di
Đôi câu câu khấn đưa đi thiên đàng
Lễ rằng tế trí kỳ ai
Nhắm mắt ý tưởng niệm hoài
Chấp tay xá bái ngó ngay diện tiền
Bước tới bảy bước đầu tiên
Đứng lại chiêm ngưỡng cho hân nương theo
Nam gia bảy bước thẳng lèo
Phụ nữ chín bước sang hèn như nhau
Đi thời xem trước ngó sau
Thẳng rặng đi tới chớ nên rạt rào
Pháp Lý nhà Phật truyền rao
Đạo đời lễ nghĩa trước sau vẹn toàn
Quần áo mũ áo đàng hoàng
Đưa ngay tới huyệt tán sau trở về

Người ngoài biếm nhẽ cười chê
Bạn mình đừng chấp tư bề mới ngoan
Từ đây (Hậu) đã tỏ tường
Đời đạo bạn giữ an nhàn tu thân
Có khi (Hậu) cũng đến phân
Anh em bầu bạn ân cần giúp nhau
Tu thời kẻ trước người sau
Nhớ câu bạn đạo thương nhau mới tường
Chữ thương tạc để làm đầu
Anh em pháp lý đạo mâu cùng nhau
Sách này dạy kỹ trước sau
Các bạn cố gắng thương nhau một nhà
Cội gốc chỉ rõ phân qua
Thích Ca Pháp Lý Di Đà từ đây
Sách này giữ lấy làm Thầy
Gần kỳ mãn hạn (Hậu) về Tây Phương
Anh em bầu bạn thương nhau một lòng
Đến đây Pháp lý đã xong
Xin chào các bạn bá tông gắng ghi
Thủy chung như nhứt vậy thì
Khoa Học Huyền Bí Vô Vi bạn à
Khảo cứu Pháp lý chỉ ra
Hễ tu thì được sách này chẳng sai
Lòng thương các bạn ai hoài
Cúi xin nhà Phật độ ngay người lành.

Đỗ Thuần Hậu

79 tuổi, ngụ nhà số 93 Phan Thanh Giản, Saigon

1962

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Sáu Hàm

Đổi thay mê chấp chuyển liền liền
Công tác tình đời lại đổi phiên
Răng rụng qui hàm tâm tự thức
Có Không Không Có vẫn còn duyên

Còn duyên tái tạo gắn liền
Sáu hàm răng giả gieo duyên thế tình
Từ thanh tới trước góp phần
Âm thanh điều luyện khai phần nở hoa
Tình người nhẹ thế tình ta
Sanh trụ hoại diệt phải hòa thương yêu
Nói đi nói lại rất nhiều
Câu nào câu nấy rõ điều minh tâm
Sáu hàm ứng cảm mừng thầm
Giải bày tâm sự tránh lầm đường đi
Càn khôn sắp xếp uy nghi
Thức Hồn tiến hóa tâm thì cảm an
Cùng chung các giới luận bàn
Trong vòng trật tự mở màn tự đi
Có răng oanh liệt một khi
Hết răng cũng phải thực thi đường mòn
Tình thương ban rải sống còn
Giúp Hồn tiến hóa chẳng còn si mê
Sáu hàm duyên dáng khen chê
Cuối cùng cũng phải trở về Hư không
Cầu xin Trời Phật khai vòng
Cứu nhân độ thế tham tông đường tu
Cuộc đời kết liễu tiền xu
Ra đi để lại cục ngu tại trần
Chui vô thức giác lần lần
Hậu sanh khả ái góp phần dựng xây

Rồi đây cũng giống như Thầy
Tâm không miệng lưỡi vui vầy cảm giao
Vun bồi ý thức thâm cao
Bình tâm thanh tịnh bước vào càn khôn
Càn khôn là miệng qui Hồn
Trong không mà có ôn tồn dựng xây
Vui say đường đạo hằng ngày
Sửa sai trừ tiến tâm này cảm an
Có không không có luận bàn
Cứng mềm giao cảm vẫn an vẫn hòa
Nằm trong nguyên lý của Cha
Buông đời qua đạo tự hòa chơn như
Miệng kia cũng vẫn vui cười
Càn khôn nhịp giải rưới tươi lòng người
Diễn thanh điều luyện vui tươi
Dù Hồn tiến hóa đến nơi an toàn
Tử sanh vẫn xét vẫn bàn
Tiến thân là chánh là màn thức tâm
Siêu nhiên cấu trúc lai lâm
Học xong môn khóa vẫn tầm đường đi
Có không không có kỳ ni
Tự mình tiến đạt tâm thì mới an
Amphion bạn đạo vui bàn
Cha Trời đánh thức khai màn trợ tâm
Học xong bài học diệu thâm
Khai thông hợp hòa Hồn Vía thâm tâm
Thương yêu chỉ biết có Cha
Người không buông bỏ con hòa tiến lên
Bình tâm mến cảm đạo nền
Quy y chơn pháp giữ bền đường tu
Chớ nên vội tướng mình ngu

Đang hành học dừng tròng tu thiên đàng
Cha yêu mẫu Mẹ luận bàn
Ban ơn phước đức mở màn con đi
Tổ tiên xây dựng uy nghi
Trong vòng trật tự trong vòng thức tâm
Con ơi chớ vội sai lầm
Chớ quên bỏ đạo tái tâm ác ôn
Khổ tâm khó thức khó tồn
Tạo màn tranh chấp tạo Hòn đảo điên
Tu thời mới giải được nhiều
Biết mình rõ rệt biết duyên tại trần
Tự mình phân giải xét cân
Con đường giả tạm góp phần dạy tu
Tu cho tâm thức ngao du
Trở về thanh cảnh đáp bù tình thương
Huynh huynh đệ đệ gieo gương
Thực hành chơn pháp tình thương tràn đầy
Đạo không có rượu vẫn say
Mùi thơm thanh thoát ngày ngày rửa tâm

Thực hành pháp thủy lai lâm
Tâm an thành đạo chẳng làm chẳng sai
Tình thương luật lệ an bài
Đâu đâu cũng hưởng được ngày Cha ban
Vui trong đời đạo cảm an
Nơi nào cũng tiến cũng bàn luận tu
Xuôi theo chiều gió vu vu
Tâm hồn thanh thoát dự trừ tiến thân
Vững tâm phát nguyện góp phần
Tu cho đắc pháp tiến lần đến nơi
Rưới tưới vạn vật do Trời
Bên Trên sắp sẵn mở lời thức tâm
Tiên tiên Phật Phật đến tầm
Dạy cho sanh chúng tránh lầm tránh sai
Thực thi tiến triển hoài hoài
Trong không mà có thanh đài nội tâm
Trong không lại có chẳng làm
Không rằng lại có lại thâm mọc thêm.

Lương Sĩ Hằng

Amphion Les Bains, 26-07-1984

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

KHÓA HỌC : “HỘI TƯỞNG CHƠN TÂM”

Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989 (tiếp theo)

Ta cứ đi tu, thanh thân ta đi lên; nó phải hay hơn, không? Nhưng mà những người đó, nói nó cũng không nghe đâu! Rồi nó học hết cái bài đó rồi nó thức tâm, rồi nó biến thành nhỏ nhất cũng nó, mà lớn nhất cũng nó; lúc đó nó mới đi tận độ chúng sanh được: nó làm em người ta, làm con người ta, mà người ta chỉ nhớ nó, thương nó, lúc nào cũng để ý đến nó! Còn nó làm cha người ta, người ta ghét, người ta không chơi với nó, cũng có. Con thấy không?

Cho nên, Vô Vi học đủ bài hết, để thấy rõ. Mà lúc nào ông Tám cũng giảng rõ ràng: tự tu, tự tiến; mà phải trở về với sự quân bình của chính mình.

Chớ còn không, thì xuống địa ngục cũng bị tội tự nhiên à! Xung ở đây, thấy hay; nhưng mà bẻ trái lại dờ: bẻ mặt thấy hay, nhưng mà bẻ trái, dờ! Rồi cũng bị tội tự nhiên, à!

Rồi mình tu, mình làm sao cho nó quân bình cả hai mặt : tự quán thông, tự sửa chữa, tự ăn năn, tự hối cải, thì cái chơn tâm nó mới mở. Mà khi Con trở về với chơn tâm rồi, Con thấy Con giúp ai một cái gì, Con không có đau khổ: đồng tiền Con kiếm khổ thiết, nhưng mà Con đưa cho người ta, không có đau khổ! Tiền của ông Trời! Con biết đạo, Con giảng đạo cho họ nghe, Con không thấy mệt, vì cái ông Trời cho Con, Con nói lại cho người khác, chớ Con không có tài cán gì hết! Đừng nghĩ mình là giỏi, mình là hay! Mình không có tài cán gì hết, thì mới chịu học mãi mãi và tiến hóa mãi mãi, tiến hóa tới vô cùng! Mà cho ta là đắc, là giỏi, là hay, chỉ đứng đó mà thôi không tiến được!

Bạn đạo: Cái đầu óc con, nhiều khi mà con niệm Phật đó Thầy, suy nghĩ bậy bạ...

Đức Thầy: Đó! Thì bây giờ Con phải cố gắng! Con thấy rằng, ông Tám hồi trước nghĩ bậy còn nhiều hơn Con; Con phải nghĩ như vậy, đừng có nghĩ ông Tám là hay! “Ông Tám, hồi thằng con nít, nghĩ tầm bậy, tầm bạ, hơn thua người ta nhiều hơn; nhưng mà ngày nay ông khô rồi, ông qua niệm Phật, ông niệm Phật mà ông được tới thanh nhẹ, thông suốt; mà ông nói chuyện mình nghe thấy vui!” Thì Con cứ nghĩ cái hình ảnh của ông Tám, Con làm; Con cương quyết bắt nó niệm Phật. Lục Căn Lục Trần trong này nó động loạn, “Tụi Bậy ngoan như ông Tám! Bây giờ Tao bắt Tụi Bậy phải đàng hoàng!” Cái, nó êm! Niệm, niệm, niệm thết, cái mình trị, mình trị nội bộ! Tu thân đó, Con!

Lập lại trật tự của Con, là nó không có nghĩ cái chuyện bậy bạ: Con nắm tờ báo Con đọc, nó nghĩ chuyện khác rồi! Cái đó là không có quy nhất! Con bắt nó niệm Phật: lúc đọc cái gì, nó phải rõ cái đó, phải hiểu cái việc đó: bề trái, bề mặt của sự việc đó. Mà khi người ta nói mình nghe, mình phải nắm được cái nguyên ý của cái người nói muốn cái gì? Mình có cái trật tự đó thì mình nghe đạo rất mau. Còn không có trật tự đó, một chập nó nghĩ tầm bậy, tầm bạ, à! Bây giờ ngồi nghe đạo, chớ nghe thằng kia nhảy Twist cái, ra cũng đùn đầu nhảy với nó! Trật rồi! Phải không? Cái “Ý mã, tâm viên” nó vậy đó: nó động theo cái chiều hướng của người ta! Mà bây giờ cái chiều hướng tự chủ là quy một, 3 cõi Thiên, Địa, Nhân là một, thì Con nghiêm chỉnh niệm Phật để cho nó quy một, tâm Con ổn.

Rốt cuộc, Con muốn tìm một cái phương pháp để ổn định tâm, thân, chớ hông có làm loạn tâm thân; Con đâu có chịu! Con thấy không? Nếu mà Con hướng ngoại nhiều, là Con rước cái động loạn về, nó phá, cái tâm thân Con không có ổn, thành ra Con không có cái phúc điền! Con làm phước cũng không được nữa: tâm phước không có, nói chuyện không có đạo đức, nói chuyện hơn thua không à, không có đạo đức!

Đó; bây giờ Con cố gắng, Con thử con niệm Phật: đi làm về hay đi học về, ngồi, Con nhớ co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật; được 5 phút, hay 5 phút; 6 phút, hay 6 phút; lần lần đi tới 1 tiếng. Rồi Con thấy coi lời nói ông Tám đúng hay là không? Con phải làm, Con mới thấy có kết quả.

Mà chính Con là người trách nhiệm phải xây dựng cái Tiểu thiên địa này tương hợp, tương hợp với cái Đại vũ trụ. Cái tâm Con có trật tự an lành, Con đem lại cái thanh quang cho cái vũ trụ làm việc tốt; cho nên ở khu vực nào, khu vực đó nó vui. Cũng như số người, mấy chục người ngồi đây, đều hướng thượng, Con thấy nó vui, nó nhẹ; con thấy không? Chỉ có hai đứa cãi lộn không, là mấy chục người này không yên đâu! Nó phóng cái tà khí!

Còn ở đây, này giờ ông Tám gom gọn để đem lên sự thanh nhẹ; mọi người đều có thanh quang hết, mà hướng thượng rồi thì tất cả đều thanh nhẹ, chung hưởng một cái hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng

này; đó là hạnh phúc trong giây phút đó thôi. Đó, về, mà nếu các con tiếp tục làm được rồi, nó là hạnh phúc .

Con niệm Phật thét rồi nó mở trí; rồi không có phải là bắt buộc quá: Con tập nó lần, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, lần lần, lần lần đi tới 1 tiếng; lúc đó mặt mày Con nó thay đổi rồi, nó thông dong, thư thái, nhàn hạ; nó không có sự ràng buộc bởi ngoại cảnh mà lo âu; thì lúc đó Con mới trở về Chơn Tâm được; Con hiểu không?

Bạn đạo: Thưa Thầy, khi niệm Phật như vậy, ... mình ngồi, giống như là mình Soi Hồn, thì ngồi ở đâu?

Đức Thầy: Ngồi đâu cũng được; Con ngồi ở đâu cũng co lưỡi, Con răng kê răng, Con niệm; Con cứ niệm; có nước miếng, Con nuốt. Thì tại sao có nước miếng? Nước miếng là một cái luật vận hành trong cơ tạng của Con; nước miếng nó lên thì máu huyết Con cũng chạy; đó; cái bọt nước miếng Con đang trị tâm bệnh cho Con; Con là một người y sĩ tự trị bệnh! Con rảnh, ngồi chút đỉnh thôi, 5, 3 phút niệm; rồi lần lần nó gia tăng, gia tăng lên 1 giờ đồng hồ, Con thấy Con sung sướng lắm; vấn đề ăn uống Con cũng bớt...

Bạn đạo: Có một số anh em cũng đang cố gắng tập cái đó. Mà Thầy thấy là mình cứ theo từng step, tức là mình niệm được tới đâu,

Đức Thầy: Step by step nó tốt hơn ; đừng có làm ẩu một lần 4 tiếng; khùng á! Hiểu không? Mình làm được bấy nhiêu,”Bữa nay tôi về tôi ngồi niệm được bấy nhiêu, tôi hưởng bấy nhiêu”; niệm là hưởng, á! Cũng như là, Con thấy, Con đi làm về, nhà cửa chén bát lộn xộn, Con nhảy xuống bếp Con rửa chén, Con lập lại trật tự, Con hút bụi; sạch sẽ, Con thấy khỏe không? Thì cái đó là “Nam Mô A Di Đà Phật”; “Nam Mô A Di Đà Phật” là lập lại cái trật tự của thần kinh khối óc! Một ngày đi làm chớ, thần kinh Con giao động không? Con về, Con ngồi 5 phút, 10 phút Con niệm Phật; khỏe! Con đi làm việc; rồi chút nữa rảnh, Con niệm thêm nữa. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Giàu và nghèo

Nếu mà chúng ta không biết đọc, thì không biết thấy, thì triền miên trong đau khổ của sự tự đắc, nó che lấp, thấy ta là hay, ta là cao, ta tự đắc, ta hay hơn Trời, Phật; đâu có cần Trời Phật: "Tui cũng làm chết cha tui mới có tiền, tui khổ tui mới có tiền"; trách ông Trời, ông Phật không công bằng: “Tại sao cho mấy thằng ác ôn kia nó giàu, mà tui lại không được giàu?” Mà nó không thấy cái luật Trời.

Luật Trời là giàu chừng nào thì tội nặng chừng nấy; buộc các bạn đó, không có bao giờ rảnh rang; khổ triền miên; vì mấy đồng tiền mà tranh chấp; mở rộng cái kiến thức ác ôn, chớ không phải mở rộng cái kiến thức từ bi nữa. Đó! Còn người nghèo chừng nào mới cảm thấy rằng, “Tui thương người nghèo; tui thấy người kia đau khổ, tui thấy người kia bệnh hoạn, tui muốn thấy họ để tui lãnh cái bệnh của họ!” Cái lòng từ nó phát khởi trong người nghèo, chứ không phải ở những người nhà giàu.

Cho nên, cái con đường, nhiều bạn không hiểu, trách ông Trời: “Ông Trời cho những người đó giàu, ác ôn giàu!” Nhưng mà người đó bị tội, làm sao các bạn thấy? Cho nên, ở thế gian chệt đưa đám đông đủ lắm, xuống kia thì bị địa ngục giam hãm; kể cả ông vua còn bị ở tù, không bao giờ được siêu sinh, vì

độc ác hạ lệnh sai lầm. Đó, không bao giờ được siêu sinh; mong được siêu sinh lắm, nhưng không bao giờ được

TV Vĩ Kiên, Khóa Học Đặc Biệt B: Hòa - Nhân Tĩnh 27/5/86

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 46, 11-12-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Người Tu Phải Trung Tin

<https://youtu.be/gIAA927bX8M?si=-ib3z7Itayhk-dDb>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

- Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần 56 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2023

<https://youtu.be/ZPmaz94dc1U>

- video trình chiếu trong Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần 56

https://youtu.be/_wRS5HH8T1I?si=xA0m8KvKppoWWfv-

- Đạo hữu Tâm Lan ngâm bài Sám Tu Hành và đàn nguyệt trong ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần 56

https://youtu.be/ht0dD2phe6w?si=cQEPTt_ci23Zflcf

- Quan cảnh ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần 56 do anh Phương Nguyễn thực hiện; nhạc Tu Vô Vi

<https://youtu.be/K30ybyw37aU?si=4vU8JS0x5wyiwsR1>

- Hình ảnh chụp ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần 56 do anh Phương Nguyễn thực hiện

<https://photos.app.goo.gl/AwYt7cS33PnJSU5y9>

- Video Shorts - Lời Thầy Khóa Chung Vui Xây Dựng 3 năm 2022

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnzteOcDp643q8a9Wroveuxi&si=TLNb7MI2hebQJe32>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Tình Yêu Siêu Thoát – Soạn Giả: Đức Vĩ Kiên, Trình bày: Thanh Mai

<https://youtu.be/c3YrHHcLXI0?si=NHi1z1Bdp-R8Jai5>

Tình Yêu Siêu Thoát – Karaoke - Soạn Giả: Đức Vĩ Kiên

<https://youtu.be/svJeskmbJqk?si=B2t5xl0ouUYFreR>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

N U 10-2-95

Đức Thầy Kính Thượng,
Dẫu thủ con kính chúc Đức Thầy và
Chi Hoàng Vinh một năm mới tròn đầy sức
Khỏe.

Con là Đ v & H chắc thầy con
nhớ, lần họp mặt ban đạo Úc-Châu ở Canberra
chúng con hướng tâm về Đức Thầy, chúng con
được lắng tâm trong thông điệp đầu năm được
Anh Phường thâu bằng lại. Chúng con sống quây
quần bên nhau trong thành nhe. Tất cả chúng
con rất mong mỗi Thầy có mặt trong Kỳ Đại
Hội Úc Châu vào đầu năm 1996 sẽ được tổ chức
tại nơi con cử ngụ. Sau đây con có vài điều
kính mong Đức Thầy giúp đỡ.

Vì hoàn cảnh và thái độ của vợ con như
con đã trình bày với Đức Thầy. Con đã vâng
theo lời thầy chỉ dạy, con đã sống riêng ở căn
nhà thuê hai mà con đã mua sáu khi ngủ việc
Con đã sống một mình như vậy hơn một năm nay
và con đã phát tâm dựng nhà này làm Thiên Đường
để Ban Đạo vãng lai. Như vậy hiện chỉ có nơi
đây là nhà anh Lê Tấn Sanh dựng tâm nơi hội họp
Anh Vũ-nam Tân đã đi Sydney nên nhà anh không
còn dựng nơi hội họp nữa. Lý nguyên phát tâm con
đã có tử lân chủ không phải phát xuất từ lúc
hoàn cảnh gia đình thay đổi. Nhà con rộng, vườn
cũng rộng ở nơi tương đối yên tĩnh nên rất tiện
cho việc tu tập.

(123)

Nhà hướng thẳng về hướng Nam, phòng thiên
rất rộng.

Nay con kính mong Đức Thầy đặt cho một
tên đồng thời Thầy cũng cho một bài thờ để
con treo bên cạnh Kính Vô Vi.

Sau cũng niềm mong ước của con là được
Thầy và chi Hoàng-Vinh đến ngụ tại nơi
đây nếu có dịp Thầy về thăm Nam-Úc-Châu.

Cuối thư con kính mong ^{Thầy} luôn vạn an
trên con đường hoằng pháp.

Con Đ 0 6 76



(124)

Atlantic city, ngày 26 tháng 6 năm 1995

Anh H ,

Thầy nhận được thơ của con đề ngày 10/2/95, được biết con dứt khoát tu thiền để tự cải sửa nghiệp chướng từ nhiều kiếp thường vẫn vương bên con. Nay con tình nguyện đem căn nhà ra giúp đỡ bạn đạo tu thiền có nơi hội họp. Đó là điều cao quí! Vậy Thầy xin đặt tên thiền đường như sau:

Thức Tâm

Giải nghiệp qui tâm tự tiến thâm
Tinh đời đen bạc chuyển trầm ngâm
Nay tu thức giác không còn nữa
Bình tâm học hỏi lý diệu thâm

Diệu thâm đời đạo giải lần
Phá mê tiến hóa tự tâm đường đi
Cùng chung học hỏi kỳ ni
Sửa mình dững mãnh dự thi cảnh đời
Cần khôn vũ trụ của Trời
Dạy cho hiểu đạo mở lời thực chơn
Chẳng còn nuôi dưỡng giận hờn
Qui y chánh pháp giải cơn mê làm
Tinh trời tự tiến tự tâm
Qui không chánh giác tự tâm đường tu
Chẳng còn mê loạn tạo mù
Dục tình tam bộ, tu thì đạt thông
Thương yêu thực chất lắng trong
Trời ban tinh đẹp giải vòng ước mơ
Thực hành cảm thức phụng thờ
Trời cao bể rộng thiên cơ hữu tình
Khai thông tri tuệ chính mình
Chiều sâu đạo pháp lại tinh hơn người
Chung vui huynh đệ nức cười
Đời là tam cảnh người người học tu.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

(125)

Thơ bạn đạo

Lễ Hội Tưởng Niệm Tổ Thầy

Lễ hội tưởng niệm hàng năm
Tri ân Thầy Tổ âm thầm sáng soi
Biết bao ngày đã qua rồi
Đệ, Huynh, Tỷ, Muội không ngồi bên nhau
Thầy Tổ ngự ở trên cao
Mong ta hội tụ cùng nhau tu hành
Thế giới gặp nạn chiến tranh
Còn ta may mắn hưởng lành bình an
Ta nên hội tụ lập đảng
Tạ ơn Thầy Tổ đã ban phước lành
Cầu nguyện tai nạn qua nhanh
Thượng Ngươn Thánh Đức hình thành thế gian
Nguyện cầu ta được an khang
Tu hành tiếp tục trong ngàn năm sau
Bạn ơi! cố gắng tu mau
Ta cùng Thầy Tổ gặp nhau Thiên Đàng
Năm nay Trụ Sở lập đảng
Mời Huynh, Tỷ, Muội xếp hàng về quê
Tu thiền góp điền trần trê
Niệm Phật hồi hướng muôn bề an yên
Thầy thương nhắc nhở ta thiền
Ta ngu quên lãng triền miên Thầy buồn
Bạn ơi! niệm Phật luôn luôn
Tu hành tinh tấn bỏ buông tánh phàm
Yêu thương, tha thứ nên làm
Hội tụ cầu nguyện ta làm cùng nhau
Thầy Tổ chúng giám trên cao
Cứu ta thoát nạn giúp vào Thượng Ngươn
Tu hành phải có tâm chơn
Trung tín, hiếu nghĩa chẳng hờn trách ai
Ta là chiến sĩ anh tài
Dũng hành tu tiến chờ ngày Long Hoa

Thủy Bùi 11/4/2023

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Nguyễn Thị Thanh Nghị là bà nội của bạn đạo Edina Lê Quỳnh Trâm - Na Uy, sinh năm 1939, mất hồi 06:10 ngày 04/11/2023 tức ngày 21/09/ năm Quý Mão, tại thôn Bồng Quỳ, xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hưởng thọ 85 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Edina Trâm xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.