



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1512 30 tháng 6 năm 2024

Sống Động

**Sống động hiểu được nguyên lý tốt
Giải tỏa phiền ưu chẳng pháp phòng
Khai triển chứng minh thông đạo pháp
Thành tâm tu luyện chuyển thông hoà**

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Muốn qui hình vạn trạng thì phải làm sao ?
- 2) Người tu thiền cần trung thành hay không ?
- 3) Phục vụ đại sự chung cần thật thà hay không ?
- 4) Sanh sự sanh có phải không ?
- 5) Mục đích cuối cùng của người tu thiền Vô Vi sẽ đi về đâu ?
- 6) Văn chương hay có bị lạc không ?
- 7) Cúng hoài có hữu ích gì không ?

1) Sydney, 03/04/98 3 :20 AM

Hỏi : Muốn qui hình vạn trạng thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn qui hình vạn trạng thì phải tự tu giải, thì nghiệp lực mới tan biến, ánh sáng nội tâm mới bừng sáng, bằng không thì sự tham dâm sẽ gia tăng, độc tài muốn khống chế người khác, tạo tội cho chính mình mà không hay

Kệ :

Tâm linh không phát chẳng duyên may

Trí tuệ không minh khó đổi thay

Ám ức trong lòng không giải quyết

Bình tâm học hỏi tự mình may

2) Sydney, 04/04/98 6 :30 AM

Hỏi : Người tu thiền cần trung thành hay không ?

Đáp : Thừa người tu thiền rất cần trung thành hành pháp mà mình đã nhận được, thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai

Kệ :

Trung thành tự giải mê mù tiến

Thanh tịnh lo tu chẳng có phiền

Duyên Phật tình Trời nay sẵn có

Trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền

3) Sydney, 05/04/98 3 :10 AM

Hỏi : Phục vụ đại sự chung cần thật thà hay không ?

Đáp : Thừa phục vụ đại sự chung rất cần sự thành thật, không nên bịa đặt và tự hại

Kệ :

Thành tâm chất phát chẳng làm sai

Xảo trá lưu manh chẳng có oai

Tạo động tạo sai gây chấn động

Thần kinh bất ổn cứ làm sai

4) Sydney, 06/04/98 2 :10 AM

Hỏi : Sanh sự sanh có phải không ?

Đáp : Thừa sanh sự thì sự sẽ sanh, nhiều nghiệp chướng, tu khó tiến và chỉ nuôi dưỡng xảo trá tự gạt mà thôi

Kệ :

Tâm linh phát triển chẳng sang tôi

Chuyển hoá quân bình tự đạt ngôi

Phục vụ thành tâm tâm tự phát

Tham dâm dẹp bỏ tiến từ hồi

5) Sydney, 07/04/98 4 :10 AM

Hỏi : Mục đích cuối cùng của người tu thiền Vô Vi sẽ đi về đâu ?

Đáp: Thừa mục đích cuối cùng của người tu Vô Vi là tự trở lại tự nhiên và hồn nhiên, như lúc sơ sanh, hồn mới được thanh nhẹ và loại trừ mọi nghiệp lực trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội về quê xưa chốn cũ của phần hồn

Kệ :

*Trở về căn bản lý sanh tồn
Hồn tiến vượt mây vượt ác ôn
Khoa học huyền bí đều cõi mở
Tự tu tự tiến cứu phần hồn*

6) Sydney, 08/04/98 3 :55 AM

Hỏi : Văn chương hay có bị lạc không ?

Đáp : Thừa văn chương hay chừng nào lại tọc mạch chừng nấy, thích viết chuyện người khác, quên viết chuyện mình, lạc vào đề tài của người khác, mất vị trí tâm linh mà không hay

Kệ :

*Cảm tác mình hay cứ đổi thay
Tâm không tự trụ lại bày bày
Tâm linh thất thoát mà không biết
Đường lạc không hay lại viết bài*

7) Sydney, 09/04/98 4 :10 AM

Hỏi : Cúng hoài có hữu ích gì không ?

Đáp : Thừa cúng hoài mà không thấy gì hết cũng như không, không ích lợi gì cho tâm thân cả, muốn tu đàng hoàng thì chỉ có thiền thì mới có cơ hội thức tâm

Kệ :

*Tham thiền nhập định giác tâm thân
Tiến hóa thâm sâu chuyện tối cần
Cúng quảy ăn rồi thân mệt nhọc
Thực hành nhập định lý phân tầng*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Bộ Lạc Trọc

*Tâm mang khí giới tình thương
Đi đây đi đó mở đường tâm linh
Thực hành chơn pháp chuyển khuynh
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây
Cảm thương thiên hạ vui vầy
Trong không mà có ngày ngày thức tâm
Đường đi chẳng có sai lầm
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con
Tình thương sống động chẳng mòn
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê
Thực hành tự lộn trở về
Qui y tâm pháp bồi bệ chẳng còn
Cần khôn vũ trụ nỉ non
Dù hôn tiến hóa chẳng còn u mê
Nhớ thương khai triển muôn bề
Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn
Nằm trong chơn lý vương tròn
Chơn hôn tự giác tự ôn lại bài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Qui y tam bảo rõ ngai Cha Trời
Tự mình thức giác hợp thời
Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây
Bàn đạo mến cảm vui vầy
Đi đây đi đó thân này cảm an.*

Lương Sĩ Hằng.

New Orleans, 22-11-1987

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Ba Năm Thành Lập TD Thiên Thức - Thuyết Pháp - Cuốn 1

(01-09-1994)

Đức Thầy: Hôm nay có duyên lành tui được trở về nơi đây, với tuổi cũng quá thất tuần, nhưng mà vẫn khỏe mạnh; tin tưởng rằng tất cả bạn đạo nhìn tui, thấy có khỏe, tui tin tưởng mọi người đều mừng. Nhưng mà chúng ta đã hướng tâm về Trời, Phật, chúng ta mới có duyên lành hội tụ bao nhiêu người trong căn nhà eo hẹp. Thiên Đường đúng mức, đúng luật, thì phải khang trang đầy đủ hơn, nhưng mà chúng ta chỉ có cái tâm thôi, tiền chúng ta không có, cho nên có những người phát tâm cho những cái phạm vi nhỏ nhỏ, mà chúng ta hướng tâm tới Trời Phật, thì từ nhỏ nó cũng đi tới lớn.

Cho nên hôm nay, chúng ta về đây, tui về đây, là để khêu dậy sự hướng tâm của mọi người. Chúng ta xa quê hương, còn ai có thể sống gần chúng ta bằng Trời, Phật? Chúng ta hướng tâm về Trời Phật, chúng ta mới có cuộc sống thật sự hạnh phúc. Ngày ngày chúng ta nhận được cái Vũ Trụ Quang để sống ; luồng điện của vũ trụ đã dẫn, giúp đỡ cho chúng ta từ miếng ăn, giấc ngủ, đầy đủ ; mà chúng ta không có thực tâm hướng về phần hồn của chính chúng ta, thì chúng ta là người thua lỗ !

Cho nên, Vô Vi là người tu để tự thức và hướng tâm giải thoát. Một kiếp động loạn ở thế gian, đưa chúng ta về thanh tịnh ; nhờ sự động loạn chúng ta mới tìm đường tu ; thì càng tu phải cố gắng giữ Pháp, hành Pháp để thực tâm trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta ! Đó là cái của vô tận, vô sanh bất diệt. Chớ còn đồng bạc, đồng bạc đếm được, nay còn, mai mất, của Thiên trả Địa, khổ cách mấy kiếm tiền cũng mua nhà, mua xe, mua cộ, mua đất, là hết rồi ; rồi ra đi với bàn tay không !

Bây giờ chúng ta hướng về phần hồn, thì chúng ta có dịp trở về với thực chất của mọi người, và kính trọng mọi người ! Mọi người đều có khối óc, phải biết dùng thanh tịnh làm chủ để khai triển tâm thức của chính mình. Nghe Đông, chạy Đông ; nghe Tây, chạy Tây, là tự hại mà thôi ! Minh tự thức, khai triển ; nắm được Pháp, phải tự thức, khai triển. “Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ” ; chúng ta có cả hai ; bây giờ chúng ta chỉ khai sáng lấy mình, mà thôi ! Chỉ khai sáng lấy mình mới đi tới vô cùng ! Càng tu trí chúng ta càng sáng, tâm chúng ta càng minh ; đó mới thấy là hạnh phúc, gần Trời Phật hơn ! Gần Trời Phật chừng nào, tâm thức càng vững mãi trong thanh tịnh ; chớ không phải vững mãi để cướp giựt ; cướp giựt là tạm bợ thôi ! Trước mặt chúng ta, thấy có nhiều chế độ ; có người tranh tụng về vật chất ; giành của, giành cái, giành đất, mà không biết sửa thân, không biết tu thân, không biết giải quyết tâm linh của chính mình ; thì cuối cùng, có đứng hạng nhứt ở thế gian rồi cũng ra đi với bàn tay không ! Cho nên, những vị đó bây giờ tay không, thức tâm.

Chúng ta có chiều hướng đi, có lối thoát, là phần hồn ! Chỉ có phần hồn mới tiến tới vô cùng, mà trở về Vô Sanh Bất Diệt được ; mà chúng ta không biết phần hồn, là một cuộc thua lỗ ! Ở thế gian này, chúng ta sống trong cảnh kích động và phản động nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Cho nên, cuộc đời của người tu, quá trình đều gạt hái sự kích động và phản động của tình đời đen bạc không ít, mới hướng về con đường tu. Bây giờ chúng ta, người nào hướng về con đường tu, phải dốc lòng đi, vì nó là thanh tịnh ; phải dày công mới tự đạt được ; mà thiếu, không có dày công, thì không có bao giờ tự đạt được. Tự tu, tự tiến, mới là thật tu ; mà tu nhờ người này, người kia, người nọ, không phải thật tu ! Họ bày, là cái sự thành công của chính họ ; mà mình thực hành thì mình có kết quả của chính mình ; còn họ bày chuyện này, chuyện nọ, cam kết chuyện này, chuyện nọ, rốt cuộc là chỉ mình ra đi với chính mình, chứ không phải ra đi với họ ! Phải nhớ như vậy !

Cho nên, phương pháp Vô Vi, tui được nhiều người kính trọng, quý thương tui ; đáng lẽ tui chễm chệ tui làm thầy và tui chỉ huy. Không ! Tui kính trọng mọi người, và mọi người có khả năng tiến như tui ; đó là mới khai triển được cái Thức Bình Đẳng ! Còn bắt buộc, là tui không có bắt buộc. Nhiều người nói tại sao tui không bắt buộc, và tui không rầy la ? Không ! Duyên nghiệp của mọi người đều là một cơ hội để tiến hóa ; người nào có duyên nghiệp thì phải có cơ hội tiến hóa ! Kích động từ gia cang động loạn, mà tự hướng về thanh tịnh, mới thật là thanh tịnh. Nhiều người không hiểu, nói, “Ông Tám ba phải !” Không phải ! Chúng ta đang nuôi dưỡng bởi Trời đất, mà chúng ta là người phản, không phải người thật. Vũ Trụ Quang đang giúp cho chúng ta, từ cọng rau, miếng ăn, giấc ngủ ; mà chúng ta quên nó đi ! Chúng ta là người phản ! Thì chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta mới có một cái đường tiến đi lên và giải thoát.

Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền, đủ chuyện hết ; mà không biết chính mình, làm sao có dân chủ ? Phần hồn làm chủ thề xác ; không biết điều khiển thể xác, không biết khai sáng tâm thức của chính mình, thì làm sao có dân chủ ? Rồi nhân quyền cũng vậy : phần hồn không có mà đòi nhân quyền ! Đòi ăn, rớt cuộc là hại ; ăn nhiều là hại ; nhậu nhiều là hại ; tự sát, mà tưởng là tinh vi ! Không phải như vậy ! Phải biết về phần hồn, phải biết sự thanh tịnh là quan trọng

Chúng ta người Việt Nam, cần cái gì bây giờ? Cần sự thanh tịnh ; không phải cần tiền ! Nếu mà chúng ta có một số người như thế này mà thanh tịnh đóng góp với nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được ; mà chỉ trong yêu thương và xây dựng, chớ không có làm nghịch lại cái sở năng cuộc sống của con người ! Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ ; mỗi người là ánh sáng trong vũ trụ ; mà nếu không vun bồi tới quân bình, là tăm tối ! Đó là địa ngục ngay trần gian !

Chúng ta thấy, thấy cảnh địa ngục ngay trần gian : ngay xứ sở của chúng ta, có nhiều người rất nghèo khổ ; có óc, có trí, không chịu khai, không làm được việc gì hết ; rồi khùng, quẫn, đi tới chỗ tự tử ; rồi chộc giận người này, người kia, người nọ, rồi sát phạt lẫn nhau, chém giết lẫn nhau ; hàng ngày bị chết một cách vô lý ! Không biết thương yêu với chính họ, rồi làm được cái gì ? Chuyện chơn chánh của Trời Đất để sửa mình trở về với chân động lực thanh tịnh của chính mình, để hòa hợp với chân động lực của vũ trụ quang mà sống ; thì chuyện đơn sơ nhưt, không làm được ! Rồi muốn làm ông này, ông nọ ; để làm gì ? Để tạo khổ, thôi ; tạo nghiệp thôi ; tạo động cho chính mình, là tự hại, tự sát ! Ăn cho nhiều là tự giết ngũ tạng của chính mình ; ăn cũng ăn cho nhiều ; kỳ thật, người tu đàng hoàng không ăn nhiều, không sài bậy, thì đương nhiên có dư thừa để bố thí người khác.

Nhưng mà hạnh đức chúng ta phải có ; khi nói đâu, phải hành đó ; phải đúng như vậy, mới độ tha tại trần. Cái ảnh hưởng là quan trọng ! Giữa con người và con người, phải phát triển, quân bình luồng điện trong khối óc tới ngũ tạng của chính ta, thì chúng ta mới ảnh hưởng được người kế tiếp.

Những người kế tiếp là ai ? Ngay trong gia đình chúng ta : cha nói, con không nghe, là hạnh đức của cha thiếu ! Phải trì tâm hướng về thanh tịnh ; một câu nói của người cha quan trọng lắm ! Chớ nhiều người có con, nói con không nghe ; có vợ, nói, vợ không nghe. Tại sao ? Họ không giữ cái niềm tin yêu lúc ban đầu gặp nhau, thương yêu vô cùng ; bây giờ lại gây gổ ; tại sao ? Vì con người đó thất tín với chính họ ; bất trung, bất tín ; không có chính khí, thì không có linh khí ; phải có chính khí mới có linh khí ; lúc nào cũng phải nghiêm phụ, hiền mẫu, phải làm đầu đó nó đàng hoàng. Mình làm người hiền mẫu đối với đứa con, đứa con không phản ; mà mình cứ xung đột với đứa con, thì đứa con nó phản ! Mình đẩy nó ra ngoài đường, thì nó nghĩ cái gì ? Nó nghĩ tới cái sở năng sẵn có của chính nó mà nó hại gia cang, hại tới danh dự ông bà, cha mẹ nó ; cứu huyền thất tổ mình cũng mang họa! Cho nên, người tu thanh tịnh, khác

; phải trở về với chơn giác thanh tịnh của chính mình mới giải được cái nghiệp tâm, mới giải tỏa những cái bệnh hoạn trong tâm. Tâm tư của chúng ta bệnh hoạn, là chồng nói, vợ không nghe ; cha nói, con không nghe cũng là một bệnh hoạn. Mà ta hướng về thanh tịnh thì ta giải quyết biết bao nhiêu bệnh hoạn trong cuộc sống của chúng ta. (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Những tặng phẩm quý báu

Các bạn đã nghe qua những thư từ lai vãng, các bạn mới thấy những cái chuyện lạ lùng, thế gian không ai chịu, không ai chịu làm điều này, tôi che giấu tất cả, nhưng mà ngày nay tại sao lại công khai, công khai rồi các bạn ý thức được là phá mê phá chấp. Tôi phải làm như vậy, tại vì các bạn muốn vượt trở về nguồn cội, thì các bạn phải vượt qua những sự tăm tối. Những sự đó là sự thử thách của tâm linh. Những sự đó là đánh thức, là thấy rõ khả năng của chính mình.

Cho nên tôi không dấu diếm bất cứ một cái gì, thu băng, để cho các bạn ý thức. Sự phân luận theo trình độ các bạn để hiểu. Rồi một ngày nào đó, các bạn tự thức, tự phá mê, tự phá chấp. Ngày đó tôi mới đứng ra, nhận lãnh món quà quý của các bạn, ban cho chúng tôi, sẽ ban! Các bạn sẽ tặng cho tôi những tặng phẩm quý báu là sự thành công của bạn. Tôi rất khao khát, muốn nhận lãnh món quà đó, nơi tâm thức của các bạn. Chứ tôi không muốn nhận lãnh món quà gì tạo tại thế gian. Tôi muốn nhận món quà trong tâm thức của các bạn. Các bạn là thầy của chúng tôi, giáo dục tôi rất nhiều. Tôi muốn đòi hỏi thầy tặng cho tôi một món quà, mà tôi muốn. Các bạn nên đi đi, nên thực hành đi, trở về với các bạn đi, để hưởng tất cả những gì siêu diệu của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn.

Hồi Sinh Vô Tận(21-03-82)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2024 – 6/7/2024
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VẮNG

Ville & L

04-08-1996

KÍNH BACH CUNG ĐỨC THẤT,

CON THANH TÂM XAM HỒI NHỮNG LỜI LAM CỦA CON
TRONG QUẢ KHU, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI ĐÃ LAM X THẤT
KHÔNG HAI LỜI, KHÔNG AN VUI, ... NHỮNG LỜI LAM DẦU
NHỎ, DẦU LỚN, DẦU CÓ THẤY, DẦU KHÔNG CÓ THẤY
CỦA CON.

CON CUI' ĐAM ĐANH LÊ (9 LAY) ĐẾN ĐỨC THẤT
VÀ XIN ĐỨC THẤT THATHU' TẤT CẢ TÔI LỜI CON
ĐÃ PHẠM ĐỐI VỚI ĐỨC THẤT.

KÍNH THƯA ĐỨC THẤT,

Mặc dầu đang tu học, MÃ TANH CON VẪN CHƯA
SỬA ĐỔI ĐƯỢC: ĐÓ LÀ TANH: THAM, SẴN, SI
VÀ TƯƠNG XÂY RA NHIỀU VIỆC ĐANG TRÁCH, ĐANG PHẠT.
THƯỜNG KHI TRÔNG ĐAM ĐINH NGƯỜI.

Vì bị cảnh đời cuốn về đanh, do đó con hứa nguyện:
ĐỂ TRÁNH PHẠM TỘI, NÊN RA LÃNH CHỖ ĐINH NGƯỜI, CHỖ
HỒI TỤ. VÀ NÊN TÌM CẢNH THANH TỈNH MÃ KHỎI HÀNH
ĐA PHÁP MÃ TANH ĐÃ CHỈ DẠY.

(34) Do đó con cũi xin ĐỨC THẤT CHO PHÉP CON ĐƯỢC TỰ DO
ở NƠI THANH TỈNH tu học, XA NƠI ĐINH NGƯỜI, NÁO NHỆT,
VÌ SỨC TU HỌC CỦA CON CÓN "NON YẾU" CHỈ ĐU' SỨC CHỊU
ĐỪNG. NẾU CÓ DUYÊN LÃNH, THẤT CHO PHÉP CON GẶP THẤT
ĐỂ VẤN ĐẠO, ĐỂ MÔ MẢNH TRÍ TUỆ TRÊN ĐƯỜNG tu học.
VÀ CON MONG ĐƯỢC NẾNG NHỮNG CHỖ NƠN CỦA ĐỨC THẤT
BAN TẶNG CHO PHÉP CON, CON THANH TÂM HÀNH TRÍ ĐƯỜNG ĐẠO. (2)

- 2 -

Kính thưa Đức Thầy

Nhân tiên ở Đức Thọ này, con kính xin Đức Thầy
thường tình giải đáp cho con được học hỏi thêm, con
chân thành cảm tạ:

○ Trong câu: "ÂM DƯỜNG TƯỜNG HỒI
CỬA HUYỀN MỞ KHAI"

- ÂM + DƯỜNG TƯỜNG HỒI : HỒI ở chỗ nào ?
- CỬA HUYỀN : CỬA HUYỀN nào ở đâu ?

Kính Bái Đức Thầy

04.08.1996: con của Thầy

H
Bút tên: H T

35

Montreal, ngày 5-8-96

Kính gửi ông H T ,

1) Âm Dương tương hội là do Pháp Luân Thường Chuyển "Huệ Tâm Khai", hai luồng điện âm và dương tương hội thì mới nhóa ánh sáng của nội tâm, nhập định sáng lòa. Ở thế gian hai sợi dây điện nhập lại thì bóng đèn mới phát sáng.

2) Cửa Huyền nằm ở trung tâm bộ đầu, nơi đó châm cứu gọi là huyết Bá Hội. Vô Vi gọi là điển tâm thì mới thấu triệt Huyền Cơ của trời đất, Thượng Đế gọi nơi đó, mới có cơ hội liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nơi đó mới có cơ hội liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, nơi đó là nơi phân giải triết lý cao siêu từ đời lẫn đạo, đồng thời dẹp bỏ sân si và ái dục. Nếu muốn gặp thì tùy duyên tu học của Ngài mà thôi.

36

Qui thương,


Lương Sĩ Hằng,

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 4 2024 chúng tôi đã nhận từ quý` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 30 tháng 6 2024 như sau:

Người gửi	US\$	CAD or currency
Sushi Ste Adele		2,000
Lu Thi Doan Tuu(MD)	2,000	
Doan Ngoc Toan(CA)	2,000	
Hong Vo (CO)	100	
Le Thi Kim Anh (Mtl)	1,070	
Phuong Tran (VA)	300	
Ngo Thi Dang (CA)	500	
Ly Anh Kiet (CA)	410	
Ngo Van Hung (CA)	1,194	
Ly Anh Vu (CA)	410	
Ly Thu Van (CA)	410	
Ly Xuong Phu (Ca)	500	
Ly Anh Huy (CA)	410	
Serena Truong (CA)	100	
Banh My Hom (CA)	100	
Serena Truong (CA)	100	
Olivier Phan (France)		120 euro
An Danh 1(Mtl)		650
Icebud Reed Nguyen (MI)	200	
Loan Thi Nguyen(Detroit)	200	
Tran Hong Hoa (CA)	250	
Truong Thi Tao (CA)	200	
Huong Pham (CA)	250	
Lan Ky(CA)	1,000	
Hong Duc & Bao Khanh (Ca)	200	
Fred Reiss (CA)	200	
Loi Lam (CA)	0	
Joseph Binns (VA)	1,000	
Loan Thi Nguyen(Detroit)	200	
Ho Thanh (CA)	1,000	
An Danh (Vn)		500
An Danh (Ca)	1,200	
Nguyen Thi Lai (VA)	500	
Ut Tran (AB)		1,000
Quyên Nguyen (CA)	1,500	
Phuong Kim Tran (VA)	300	
Michel Phan (france)		200 eu

Olivier Phan (France)		120eu
Hong Vo (Co)	100	
An Danh (CA)	157	
Tran Hong Hoa (CA)	600	
An danh (GA)	525	
Phuong Kim Tran (VA)	500	
Joseph Binns (VA)	550	
Tran Kim Ngan (VA)	550	
Tran Thanh Thong Jayden & Tran Thao Lyla(VA)	550	
Dinh Thanh Phong & Dinh Thinh (VA)	550	
Tran Kim Phuong & Dinh Phuong Thanh (VA)	550	
Joe Binns George Binns Tran Kim Ngan (VA)	250	
An Danh (CA)	140	
Tran Quang Luc (NY)	1,000	
Phuong Kim Tran (VA)	400	
Dao Thi Le (Mtl)		300
An danh (CA)	1200	
An danh (CA)	1,000	

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

-Giúp xây cất căn nhà tình thương ở Vĩnh Long Bến Tre và Trà Vinh

-Vì hiện nay nhiều nơi ở Cao Nguyên thiếu nước khô hạn nên bạn đạo Úc Châu có giúp làm 2 giếng nước ở chỗ nghèo nhất Kontum và 1 chỗ gần chỗ người phong cùi ở

- Hỗ trợ học phí cho các em nghèo, mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề và mua giáo cụ cho những trường khuyết tật như Thanh Tâm ở Đà Nẵng, Khuyết tật ở Hồng Lĩnh và Can Lộc ở Hà Tĩnh để sau này có hy vọng hòa nhập trong xã hội

- Hỗ trợ gạo và thực phẩm cùng phát thuốc miễn phí cho 9 làng phong ở Kontum được có ăn

- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long

-Hỗ trợ một số em mồ côi ở mái ấm Thiên Ân ở Pleiku

-Hỗ trợ tiền cho 4 cái hòm ở Kontum cho người dân tộc nghèo không tiền mua

- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 2 làng trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có điều kiện ăn học

-Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô phụ trách

- Hỗ trợ bạn đạo nghèo bệnh

- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mượn nhà trọ đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang

-Hỗ trợ phòng khám bệnh cho người nghèo ở Đà Nẵng 1 máy siêu âm và thuốc cần thiết do các sơ dòng Phao Lô phụ trách
Hàng ngày có từ 50-100 bệnh nhân

-Hỗ trợ 6 xe lăn cho người tàn tật nghèo không tiền mua ở Quảng Nam

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này từ nhiều năm nay**

1 **số hình ảnh Cuu Kho Ban Vui quý bạn đạo có thể xem qua kênh CKBV** :

<https://www.youtube.com/@tphan7282/videos>

và kênh dtl Kết nối ước mơ để xem làm nhà tình thương

Check xin đề

VoVi Association of Canada

và xin gửi về:

2590 Allard St

Montreal Qc H4E 2L4 Canada

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng

Email:aphancao@videotron.ca

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 26, 02-07-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Giải Tỏa Phiền Muộn Nội Tâm

https://youtu.be/jVTksr0E5kc?si=cnBx5Sr9Y-CG5A_H

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào Phần 8: Vạn Nghệ Vô Vi - chiều ngày 25.09.2023

<https://youtu.be/YKxHnhOBcsw?si=Pc2lfq1ghbLZwpyf>

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

06-2024 Kết Quả niên học 2023-24 của các em được hỗ trợ ở Huế -Gia Lai-Bình Định

https://youtu.be/GQNuS3MQXSs?si=ROM5vAYzVktYn_a-

30-05-2024 bạn đạo vô vi Úc Châu giúp người nghèo trị bệnh

<https://youtu.be/Gjfd6XF3QXQ?si=rsUo421xSMXuUDbX>

2018 Thăm viếng và hỗ trợ trường câm điếc Lái Thiêu

https://youtu.be/8_MiY7XhKE8?si=LDJevzPKUHFUttDi

06-2024 Phát thuốc và thực phẩm cho làng phong

Tặng xe lăn 2024

https://youtube.com/playlist?list=PLnXddF3Hfv4GualtvxBjZewFLGVQX-LBu&si=yy9Soj9j_-fGKbqV

Xây nhà Tình Thương 2024

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddF3Hfv4GRmV6zO340RcBUhFcM-Tzq&si=yisUECstTy76ARMz>

MỤC BẾ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 21 Câu 656 tới 675 - Tháng 3 năm 1992

Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần.

Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/d50siBjRVck?si=P1XsYgVWJPIfE0i->

Tuần Báo Phát Triển Điển Nặng số 1512 ngày 30-06-2024

https://youtu.be/2tDcmfapmNU?si=fq5_ch19DIZXgrTw

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 13 -Công quả -Chuyện đời - Nhâm Tuất 1982 - Chúc Mừng Tân Niên - Lễ Giáng Sinh

https://youtu.be/-wm9fkB_YXo?si=P0BDp8GEvdYv-2yM

Ban video kính mời

VÔ VI INTERNATIONAL Pty Ltd

ABN: 660 8528 7467

Address: 105 Wright Road, Mareeba QLD 4880 P.O.Box 1506
Mareeba, QLD 4880
AUSTRALIA

Thư Thông Báo ÁN LỆNH PHÁN QUYẾT của Toà **THƯỢNG THẨM**
tại Cairns, Queensland, Australia. [2024] QSC 38

Thư Đến: Ban Đạo Vô Vi Thế Giới.
Ngày: 27 Tháng 06 Năm 2024.
Liên Lạc: vovi.international2005@gmail.com
Đề Tài: COURT ORDER **[2024] QSC 38** Ngày 15 Tháng 3 Năm 2024
Văn Bản: VVITG001

1. LỜI TỰA: Kính gửi Quý Ban Đạo Vô Vi khắp năm châu.

Lời đầu thư kính chúc Quý Ban Đạo hưởng nhiều thanh Quang điển lành trong tình thương Quy Hội Tinh Người.

1.1 Mục đích của lá thư này là thông báo **ÁN LỆNH PHÁN QUYẾT** của TOÀ THƯỢNG THẨM tại Cairns, Queensland, Australia [2024] SQC 38.

1.1 a **VÔ VI INTERNATIONAL** Pty Ltd, (VVI) và

1.1 b VOVI AUSTRALIA CHARITABLE ASSOCIATION INCORPORATED. (VACA)

1.2 Bên Thắng kiện

VÔ VI INTERNATIONAL Pty Ltd. (VVI)

Bên Thua Kiện

VÔ VI AUSTRALIA CHARITABLE ASSOCIATION INCORPORATED (VACA)

2. NGUYÊN NHÂN :

Ngày 14 tháng 11 năm 2022 VACA nộp đơn lên tòa đòi bán di sản của Đức Thầy với lý do đưa ra là Bà Khuru Thị Phẩm được ba quốc gia Mỹ, Canada, và Úc Châu bầu thay thế vị trí lãnh đạo tinh thần của Đức Thầy. Bà đã lạm dụng vị trí đó để bán Di Sản của Đức Thầy.

Ngày 23 tháng 11 năm 2022 VVI nộp đơn lên tòa án chống lại VACA với lý do Bà KHUU Thị Phẩm không phải là vị lãnh đạo tinh thần.

3. MỤC ĐÍCH CỦA ÁN LỆNH TOÀ THƯỢNG THẨM tại Cairns, Queensland,

AUSTRALIA

đã quyết định:

- 3.1 Điều Số 8: Bà KHUU Thị Phẩm không có thẩm quyền tự ý thay thế ngôi vị lãnh đạo tinh thần của Đức Thầy LƯƠNG Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, kể từ ngày Đức Thầy liễu đạo vào Ngày 23 Tháng 9 Năm 2009 tại Montreal CANADA.
- 3.2 Điều Số 22: Ông VÕ Anh là thư ký đại diện của VO VI AUSTRALIA CHARITY ASSOCIATION INCORPORATED (VACA) đã thừa nhận trước phiên tòa về việc đưa bà KHUU Thị Phẩm lên vị trí lãnh đạo VÔ VI là một việc bất hợp pháp. TOÀ ÁN THƯỢNG THẨM đã tước bỏ vị trí của bà KHUU Thị Phẩm là vị lãnh đạo tinh thần của Đạo Pháp VÔ VI.

4. LỜI KẾT: TOÀ TUYÊN BỐ

- 4.1 **Bên thắng kiện:** Công Ty **VÔ VI INTERNATIONAL Pty Ltd. (VVI) duy nhất được uỷ thác có trách nhiệm quản lý Quỹ Từ Thiện VÔ VI CHARITABLE TRUST (VVCT).**
- 4.2 **Bên thua kiện:** **VÔ VI AUSTRALIA CHARITY ASSOCIATION INCORPORATED (VACA)** phải trả án phí và hoàn trả những tổn thất cho **VÔ VI INTERNATIONAL Pty Ltd. (VVI).**
- 4.3 Chúng tôi BAN QUẢN LÝ **VÔ VI INTERNATIONAL Pty Ltd. (VVI)** cần chia sẻ thông tin này đến toàn thể các bạn đạo thân thương trên thế giới đã và đang hành thiền theo PHÁP LÝ **VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP** được tường lãm, để tránh ngộ nhận trong tương lai.

Theo lời Đức Thầy nói:

- 4.4 Ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày vẫn qua.
VÔ VI INTERNATIONAL Pty Ltd. (VVI) đã lật qua một trang sử mới. Chúng tôi kính mong Quý Bạn Đạo **VÔ VI** khắp năm châu cùng nhau nắm tay vượt qua mọi thử thách để tiến đến một chân trời mới, bình minh chiếu sáng khắp vùng trời tại Thiên Viện Quy Hội Tình Người Cairns, Australia.

Trân trọng kính báo.

HUỶNH Ánh Sáng

Đại Diện

Ban QUẢN LÝ **VÔ VI INTERNATIONAL Pty Ltd (VVI)**

TÁI BÚT 1: Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến **CỘNG ĐỒNG VÔ VI** những diễn biến sắp tới liên quan với Thiên Viện Quy Hội Tình Người.

TAÍ BÚT 2: Chúng tôi thông báo này đến.
Tuần báo phát triển điện năng. Tuần báo
VÔ VI
Thiên Viện và Thiên đường thế giới.

**Phóng Sự về Khóa Tĩnh Khẩu & Niệm Phật
ở Thiền Viện Vĩ Kiên
từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 6, 2024**

Tôi muốn kể lại khoảng thời gian tôi được lên Thiền Viện Vĩ Kiên dự khóa <<Tĩnh Khẩu và Niệm Phật>> vào đầu tháng 6 năm 2024. Nếu ai chưa đến đó thì hãy đến, mà ai đã đến đó thì chẳng muốn rời đi. Đã có những Khóa Tĩnh Khẩu và Niệm Phật vào những thập niên 80, 90 dưới sự chứng kiến của Đức Thầy. Những bài giảng như <<Âm Ba Đại Hồn>> , <<Siêu Cấp Điển Quang>> hay <<Giá Trị của Sự Nhịn Nhục>> được Đức Thầy thuyết giảng tại Thiền Viện Vĩ Kiên và đề tài <<**Thanh Tịnh**>> luôn được Đức Thầy nhắc hoài, nhắc mãi trong những Khóa Học đó.

Thật vậy, nếu ai đã một lần đặt chân lên Vĩ Kiên và có dịp tá túc lại vài ngày, ai cũng sẽ tìm lại được sự thanh tịnh của chính mình. Muốn tìm lại sự thanh tịnh, chỉ có Niệm Phật. Do đó, các Khóa Học về <<Khai Triển Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật>> cũng được tổ chức ở Vĩ Kiên vào năm 1994. Đức Thầy thường đặt tên là <<Khóa Học>> chứ ít khi Đức Thầy gọi là <<Khóa Sống Chung>>. Nếu đã gọi là <<Khóa Học>> thì số lượng bạn đạo tham dự luôn bị giới hạn. Khóa Học năm nay, tôi được may mắn cùng 22 bạn đạo khác tham gia. Ngoài tôi ở tiểu bang khác đến, có dì Thắm ở Maryland, chị Dung ở Florida, Thủy Bùi ở Missouri, anh Vinh và Diệu Hòa ở Las Vegas, số còn lại là bạn đạo ở California trải dài từ Sacramento, San Francisco, xuống đến Westminster. Thêm vào đó có 3 bé trai độ tuổi từ 10-15 là đệ tử của hai đạo hữu Võ Hồng Trường và Nguyễn Mỹ Nguyên cũng lọt vào danh sách top 23 bạn đạo tham dự Khóa Học năm nay.

Việc di chuyển bạn đạo lên núi cũng được phân công rõ ràng. Ngoài những bạn đạo lên núi tự túc, những bạn đạo ở xa hoặc ở tại California nếu cần phương tiện di chuyển lên núi thì tập trung tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Chuyển xe thứ nhất khởi hành lúc 10 giờ sáng, kế đến là chuyển lúc 12 giờ trưa, và chuyển cuối cùng rời Trụ Sở lúc 3 giờ chiều. Ngoài việc chuyên chở bạn đạo và hành lý cá nhân, những giỏ xách đựng đầy rau cải xanh, carrot, củ cải trắng và nhiều loại thực phẩm khác cũng được theo chân bạn đạo lên núi. Anh Sáng là tài xế của chuyến 3 giờ chiều nên ngoài những việc kể trên, anh Sáng được giao thêm nhiệm vụ đi mua những vật dụng cần thiết khác cho Thiền Viện như máy lọc không khí, bình gas nấu ăn ngoài Trời, thuốc cảm, thuốc ho, và luôn cả BandAid.

Con đường lên Thiền Viện Vĩ Kiên không gặp ghềnh hiểm trở, người tài xế chỉ cần nắm rõ tên của những freeway mình phải đến và làn xe nào mình phải chạy cho đúng. Do thời gian chúng tôi đi là vào giờ cao điểm, nên anh Sáng quyết định trả thêm tiền để đi vào làn xe <<FastTrack>> (tạm dịch là Làn Xe Cao Tốc). Làn xe *FastTrack* có rất nhiều xe nối đuôi nhau kéo dài cả hơn cây số, trong khi những làn xe thường thì xe chạy vù vù. Do tánh tôi hay thắc mắc, nên tôi đặt câu hỏi với anh Sáng là tại sao phải trả thêm tiền cho *FastTrack* trong khi những làn xe không trả tiền thì chạy ro ro, anh Sáng chỉ cười và nói tôi cứ chờ đã. Hơn hai mươi lăm phút mà xe vẫn chưa vô được làn xe cao tốc, tôi lại đánh bạo hỏi anh Sáng lần thứ hai, cũng như lần trước, anh Sáng bảo tôi hãy chờ. Cuối cùng thì xe chúng tôi cũng lọt vào làn xe cao tốc và lúc này anh Sáng có thể tăng ga cho xe chạy nhanh hơn. Chưa đầy năm phút, tôi đã thấy các làn xe thường, xe lớn xe nhỏ nối đuôi nhau chạy rất chậm và hình ảnh này kéo dài hơn cả 15 phút. Lúc này, anh Sáng mới từ tốn nói, << C.T. thấy sao, có thắc mắc gì nữa không?>> Tôi chỉ biết trả lời, <<Dạ, em hết dám thắc mắc nữa rồi, anh Sáng ơi!>>. Tôi tự hỏi mình, <<Không biết trong những ngày sắp tới, TÂM tôi có TỊNH để tôi có thể ngậm miệng để <<nhìn như không nhìn>> trong những ngày tới? TÂM tôi lại động thêm một lần nữa khi nhìn những khóm hoa vàng trải dài trên hai triền núi, dưới ánh nắng chiều lung linh cộng với vài làn gió nhẹ, tạo thành một tấm lụa vàng phất phơ trong gió.

Xe chúng tôi đến Thiền Viện Vĩ Kiên khi Trời đã nhá nhem tối. Được dặn dò trước, nên đầu tiên chúng tôi đến xá Kiếng ở Giếng Quan Âm, chào Sơn Thần Thổ Địa ở vùng núi Crestline và thu xếp hành lý vì anh Sáng phải lái xe xuống núi ngay sau đó. Thiền Viện Vĩ Kiên là tòa nhà ba tầng, được dựng bởi hàng chục cây cột thẳng đứng, tường được sơn màu đỏ đã tạo nên dáng vẻ uy nghi của Thiền Viện trước buổi chiều khi hoàng hôn sắp tắt. Những bậc thang đưa tôi đến phòng ăn và nhà bếp. Hình như mọi người vừa mới dùng bữa ăn tối. Đi qua gian nhà bếp tới trước kiếng Vô Vi, tôi và mọi người xá kiếng và trở lại nhà bếp để chào hỏi bạn đạo. Sau khi được chị Châu ở San Francisco chỉ cho tôi chỗ ngủ, tôi vui lắm vì đó cũng chính là chỗ ngủ của tôi trong những Khóa Học trước. Lại một lần nữa, tôi đến xá Kiếng ở phòng thiền và hướng tâm đến Chư Vị Bề Trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy và Quan Thánh Đế Quân. Hai chậu hoa lan trắng cùng mâm Ngũ Quả được bày trí rất khéo léo khiến tôi phải trầm trồ khen ngợi về tài nghệ sắp xếp từng loại trái cây theo tầng, mà vị trí của mỗi trái cây phải ở một chỗ nhất định để lấp kín các khoảng trống vốn dĩ sẵn có do thiên nhiên tạo thành. Cánh cửa phòng Đức Thầy đang rộng mở, nên tôi cũng không ngần ngại bước vào trong để nhìn ngắm. Hai bức ảnh của Đức Thầy được treo trên tường, với một tấm hình Đức Thầy cười rất

tươi và tẩm hình kia thì trái ngược hẳn. Mọi thứ trong phòng được giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp. Qua khung cửa kính, hình ảnh của những cây thông xanh tươi tốt đẹp hiện ra như nhắc nhở sự có mặt của <<Đức Mộc Công>>. Tôi nhớ đến lời giảng của Đức Thầy khi Ngài đọc sách *Thiên Đàng Du Ký*:

“Người tu lúc nào cũng phải gần rừng xanh để có sự sống mà trong sự sống đó là hoàn toàn để học Đạo chứ không phải sự sống chơi giỡn như thế tục và tạo sự tiêu hao và tự hủy do chính mình” (trích Thiên Đàng Du Ký, trang 313)

À, thì ra đây là lý do mà mỗi khi ai đã đến Vĩ Kiên thì chẳng muốn rời đi vì nơi đây là nơi hội tụ nhiều cây xanh cao to để hướng độ tâm linh học Đạo.

Cũng như những Khóa Học trước, khoảng 9 giờ tối, các bạn đạo tham dự sẽ ngồi lại với nhau để Hội Trưởng miền Nam California cùng hai cô tu sinh Bích và Quý dặn dò những điều cần thiết trước khi mở khóa. Ví dụ như, <<*Không Được Ngồi Thiên Ngoài Rừng*>>, <<*Không Đi Niệm Hành Ngoài Rừng Sau 3 Giờ Chiều*>>, <<*Chỉ đi trên đường lát gạch, không đi vào đường đất, có thể gặp rắn,*>>. Cô Quý nói, ở Vĩ Kiên đã làm qua 19 Khóa Tĩnh Khẩu và các khóa đều rất thành công, bạn đạo luôn được ân quang Điển Lành của Bề Trên nếu mọi người lo tập trung quay vào trong và ráng lo cho phần Hồn của mình. Cô nói tiếp, <<*Cô thương bạn đạo còn phải lo làm việc, sống với đời, lo chuyện cơm áo gạo tiền, nên cô mong những ngày ở Vĩ Kiên bạn đạo phải tập trung, thanh tịnh thì mới hiểu được mình. Ngoài những việc không nên làm, những việc cần làm là luôn giữ tâm thanh tịnh, ráng làm theo Thời Khóa Biểu đã đề ra để lo cho phần Hồn của chính mình.*>> Trong nhóm có những bạn đạo như chú Lưu Nguyễn, anh Hồ Lộc và chị Hồ Thanh, và chị Phạm Hằng ở Nam California, anh Vinh Vương ở Las Vegas, và tôi đã tham dự nhiều Khóa Tĩnh Khẩu, những bạn đạo khác trong nhóm đều tham dự Khóa lần đầu tiên. Đúng 12 giờ khuya, tất cả bạn đạo tham dự mặc quần áo trắng chỉnh tề, hai tay chắp trước ngực đứng trước kiếng Vô Vi. Di Hoa thay mặt mọi người xin được sự chứng giám của Bề Trên để các bạn đạo bắt đầu bước vào Khóa. Để nhắc nhở mọi người không nên mở miệng, Di Hoa phát mỗi bạn đạo tham dự một khẩu trang màu hồng tươi, trên mỗi khẩu trang được viết bằng mực in vĩnh viễn (Permanent Marker) 4 chữ, <<Tĩnh Khẩu Niệm Phật>>. Đây là một ý kiến rất hay vì khi đeo khẩu trang vào, do khẩu trang luôn dính chặt vào miệng nên tôi ít khi thốt ra lời. Có nhiều lúc trong Khóa, mỗi khi quên đeo khẩu trang, tôi cũng lỡ miệng thốt ra vài tiếng. Sau buổi lễ là phần Thiên Chung, bài giảng của đêm thiền đầu tiên là <<Cấm Khẩu>>. Xin cảm ơn Bạch Liên đã chọn băng giảng rất thích hợp với Khóa Học kỳ này.

Buổi sáng ngày thứ nhất của Khóa, tôi bị đánh thức bởi giọng cô Quý vang lên trong phòng. Cô Quý mời bạn đạo đến phòng ăn để uống nước chanh và muối để rửa sạch ruột rồi ra <<Chương Hưởng Dưỡng Khí>>. Đây là một tập quán rất tốt cho mỗi hành giả Vô Vi. Đức Mộc Công có giảng là mỗi buổi sáng trước khi Mặt Trời bắt đầu mọc, Linh Khí của Cõi Đông Hoa <<*nồng nàn thấm đượm*>> ban xuống Trần Gian, nếu ai có thể rời khỏi giường, ra ngoài Trời hấp thụ được đầy đủ Linh Khí Đông Hoa, người ấy sẽ nhận thấy trong người khoan khoái tươi tỉnh, sáng suốt hơn do ảnh hưởng của Khí Đông Hoa. Đức Mộc Công còn nói thêm là nếu chúng ta nhận được đầy đủ Linh Khí của Đông Hoa, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành vị Đông Hoa Đế Quân trước khi lìa khỏi xác. Rất may là Dương Thiện Sinh đã ghi lại trong sách *Thiên Đàng Du Ký*, Hồi thứ 12, khi Ông dạo qua cung Đông Hoa. Do hít thở không khí ở vùng biển hơi nhiều, nên tôi rất thích được hít thở không khí trong lành ở vùng rừng núi. Mùi hương thoang thoảng của những cây thông, tùng bách, hòa quyện vào nhau, thoang thoảng có mùi hương của cây cedar cũng theo làn gió để cho mọi người biết có sự hiện diện của chúng, mặt trời sắp ló dạng sau những rặng cây thông cao to ngút ngàn chân Trời. Tôi cũng thầm cảm ơn Thượng Đế, Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã cho tôi có mặt tại Thiền Viện Vĩ Kiên để giọt dũa hạt kim cương đã bị bụi trần gian che phủ. Tôi trở lại phòng thiền để ngồi niệm Phật vì 6 giờ sáng sẽ có buổi chung thiền. Rất nhiều bạn đạo đã có mặt trong phòng thiền, mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi với khoảng trống thích hợp để cùi chỏ không chạm vào nhau trong lúc Soi Hồn. Đó là về phía nữ, riêng phía nam chỉ có 5 người tham dự, nên chỗ trống còn rất nhiều, nhưng 5 anh vẫn chọn chỗ ngồi không xa quá, không biết họ muốn hỗ trợ nhau cho dễ, hay các anh muốn xích lại gần để thêm ấm cúng. Bẵng giảng sáng nay Đức Thầy khuyên người tu phải biết Điểm Giới, mà Điểm Giới chính là khi hành giả có thể gom khả năng của mình và tập trung ở trên bộ đầu. Và nhờ đó, hành giả mới thức tâm mà càng thức tâm thì hành giả mới HIỂU những cử chỉ hành động sai trái của chính mình. Sau buổi thiền sáng, tuần tự mỗi 4 bạn đạo lạy kiếng Vô Vi để tỏ lòng tôn kính với Trời Phật, và báo hiếu cho cha mẹ. Có những bạn đạo mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn đứng lên quỳ xuống thoăn thoắt không kém các cô cậu trung niên. Họ đã làm gương cho các bạn đạo trong đó có tôi phải học hỏi về sự kiên trì bản lĩnh của từng người.

Các thức ăn sáng đang được cô Quý, chị Hằng Phạm, chị Thanh Hồ, và cả Mỹ Nguyên chuẩn bị. Bàn ăn thì được chú Lưu chuẩn bị khăn giấy và xếp muống nĩa. Tôi cũng giúp chú Lưu lo phần chuẩn bị bàn ăn. Các đĩa trái cây như chuối, avocado, apple, cam được xếp rất cẩn thận và đẹp mắt. Các loại hạt như almond, óc chó, hay các loại trái cây khô như nho, cranberries. Cô Quý lại dùng loa

để mời bạn đạo đến dùng buổi điểm tâm sáng. Phần ăn của mỗi bạn đạo là một tô cháo oatmeal và một ly sữa Almond. Mọi người nhai thức ăn rất từ tốn và cô Quý nhắc nhở bạn đạo vừa nhai và vừa Niệm Phật. Trong lúc bạn đạo dùng bữa, Ban Nhà Bếp luôn coi sóc và thêm đồ ăn cho bạn đạo để khỏi bị thiếu.

Khoảng 9:30 sáng, cô Quý lại lên loa và hẹn bạn đạo cùng đi Niệm Hành. Mọi người đều đi rất chậm, có bạn đạo tay bắt ấn Tam Muội, tiếng niệm Phật của Đức Thầy vang vang khắp núi rừng, Tôi cũng học được một bài học rất hay từ cô Quý, cô nói, <<Đi Niệm Hành là để mình rèn luyện thêm ý chí của mình, do đó, khi mình xuất phát ở đâu, mình phải trở về điểm xuất phát, không nên cắt ngang>> Đến 10:30 sáng, cô Quý lại lên loa kêu gọi bạn đạo trở lại phòng thiền để tập trung niệm Phật. Đây là khoảng thời gian bạn đạo có thể ngồi niệm Phật đến 12 giờ trưa để thiền chung. Nhiều bạn đạo, trong đó có tôi nữa, cố gắng dành thời gian ngồi niệm Phật nhiều hơn vì tâm trí tôi không bị vướng bận gì với lại nhìn thấy nhiều người cùng ngồi niệm Phật, sống trong tập thể, nếu mình đi nằm thì sẽ rất khó coi. Nhưng phải công nhận, việc điều khiển Lục Căn Lục Trần rất dễ dàng ở tại Vĩ Kiên. Ví dụ như khi thở Pháp Luân Chiếu Minh, thì tụi nó thở đủ 78 hơi, không dư mà cũng không thiếu. Hoặc ngồi niệm Phật hơn cả giờ đồng hồ mà tụi nó không than tê hay mỏi chân.

(CÒN TIẾP)

Trịnh Thị Cẩm Tú