



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1518 11 tháng 8 năm 2024

Vũ Trụ

*Vũ trụ phân hành thông đường đạo
Xuất phát tin lành tự ước ao
Quý tướng Trời cao qui hội tốt
Thành tâm xây dựng tiến hành cao
Lương Sĩ Hằng*

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Từ trường thanh nhẹ là sao ?
- 2) Muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao ?
- 3) Thưa nguyên lý là gốc gác của sự việc từ không mà ra
- 4) Duy linh là sao ?
- 5) Ấn nắn sám hối có hữu ích cho người tu không ?
- 6) Tập quán do đâu kết thành ?
- 7) Trì niệm để làm gì ?

1) Cairns, 15/05/98 6 : 08 AM

Hỏi : Từ trường thanh nhẹ là sao ?

Đáp : Thừa từ trường thanh nhẹ là điện năng từ tâm lẫn thân điều hòa và quân bình, lúc nào cũng sẵn sàng tận độ và xây dựng không có ngụ ý bóp chẹt một việc lớn hay nhỏ

Kệ :

*Thật thà tu tiến không gian dối
Quậy phá lung tung tự tạo tội
Qui thức chơn hồn nay đạt pháp
Bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi*

2) Cairns, 16/05/98 6 : 10 AM

Hỏi : Muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn khai minh trí tuệ thì phải thực hành pháp môn và niệm Phật, thì sẽ đạt tới thanh tịnh. Chỉ có thanh tịnh mới mở được trí tuệ siêu thức, không nói mà hiểu, không làm mà tiến

Kệ :

*Khai thông chẳng có gieo phiền muộn
Thức giác minh tâm chẳng có phiền
Uyển chuyển thâm tình trong thức giác
Qui nguyên giếng mối tự về nguồn*

3) Cairns, 17/05/98 4 : 45 AM

Hỏi : Nguyên lý là sao ?

Đáp : Thừa nguyên lý là gốc gác của sự việc từ không mà ra

Kệ :

*Gốc tâm ở cõi bao la sáng
Chuyển thức phân minh rõ mọi đàng
Việc nhỏ hình thành nên việc lớn
Bao la vũ trụ thật là an*

4) Cairns, 18/05/98 5 : 26 AM

Hỏi : Duy linh là sao ?

Đáp : Thừa duy linh là tâm hướng về đại la mà tiến hóa, dứt khoát tình đời đen bạc, thực hành chánh pháp

Kệ :

*Tự mình dứt khoát triền miên thức
Giải tỏa phiền ưu rõ tiến trình
Kiến tánh minh tâm không luyến tiếc
Bền tâm tu luyện tự mình mình*

5) Cairns, 19/05/98 3 : 15 AM

Hỏi : Ăn năn sám hối có hữu ích cho người tu không ?

Đáp : Thừa ăn năn sám hối sự sai lầm của chính mình rất hữu ích cho phần hồn tiến hóa, thật thà xây dựng cho chính mình thì phần hồn mới có cơ hội tiến hóa tốt. Nếu ngược lại thì tự phá hoại hạnh đức của chính mình, nói thì giỏi mà hành thì không, mang tiếng tu mà thiếu tu

Kệ :

*Tự mình hướng lộn tạo thành ngu
Thức giác ăn năn tránh lạc mù
Qui hội tình người trong nhập định
Nhân gian thử thách học rồi tu*

6) Cairns, 20/05/98 4 : 05 AM

Hỏi : Tập quán do đâu kết thành ?

Đáp : Thừa tập quán do sự thâm thập nhiều năm nhiều tháng cấu thành tập quán cũng như nghiệp lực lôi cuốn hằng ngày tạo khổ và lo âu, cuối cùng cũng phải trở về không, lúc hồn lìa xác chẳng có một may mắn nào nắm bắt được cả

Kệ :

*Về không mới thấy mình tội tệ
Khó tiến khó tu lại cứ mê
Ngụp lặn trường đời tâm chẳng thức
Sanh ra tập quán tự mình mê*

7) Cairns, 21/05/98 2 : 22 AM

Hỏi : Trì niệm để làm gì ?

Đáp : Thừa trì niệm để tự khai triển huyền bí của nội tâm, lâu ngày nhớ thay vì niệm, nhớ là vô biệt niệm

Kệ :

*Nguyên lý nằm lòng tạo nhớ nhưng
Khai thông trí tuệ tiến vô cùng
Tràn đầy ánh sáng trong chơn thức
Giải tiến thâm sâu khắp các vùng*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Nội ơi!

*Nội ơi! Nội tạo giống giòng,
Nội thương con trẻ góp công cứu đời.
Nội như nguyên ý của Trời,
Thế thiên hành đạo mở lời nhủ khuyên.
Khuyên con hiểu rõ tiền duyên,
Giống giòng thanh tịnh tự xuyên thế tình.
Thức tâm tu luyện tự mình,
Chơn tình rõ rệt hành trình khai thông.
Chiều sâu nguyên lý hóa công,
Phần hồn là chánh, nội thông giải buồn.
Thức hồn con nhớ cội nguồn,
Tu thiền thanh tịnh tự buông chuyện đời.
Tâm con chẳng có xa rời,
Nội con là một con thời thức tâm.
Nguyên lý con tự hát ngâm,
Tự tầm chánh giác con thăm đến nơi.*

Lương Sĩ Hằng.

Atlantic City, 31-12-1991

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV Vĩ Kiên - Khóa Đặc Biệt B: “Hòa” 25/5/86 (tiếp theo)

Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền: Ngày đêm trái tim của các bạn là ngày đêm đang làm việc chứ đâu có ngừng nghỉ. Nếu ngừng nghỉ các bạn chết rồi, như nó đập bup bup bup trong tim các bạn, đâu có thời giờ mà bạn rảnh, để học mà thôi, học tùy theo trình độ. À! Mười tuổi khác, hai mươi tuổi khác, ba mươi tuổi khác, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, nó đều học bài và nó đều thức tâm.

Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền, đừng có lo, chừng một ngày nào chết rồi là chúng ta đã mãn khóa học rồi, chúng ta lại biết nhiều hơn. Đó, tuổi càng ngày càng lớn, càng biết nhiều hơn, trách người ta cũng biết cách trách nữa. Hồi xưa cũng không biết cách trách, phiền họ

không biết cách phiền, giờ chúng ta hiểu được phiền trách là giao động, trói buộc, xiềng xích, chúng ta không ôm cái đó nữa. Ở địa ngục chúng ta đã bị xiềng xích, bây giờ lên đây chúng ta không nắm cái xiềng xích đó nữa, than oán là xiềng xích buộc mình. Đó, một tội hồn chưa hoàn tất tại thế đang bị trói buộc.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến. Quyết định chưa minh nợ tạo duyên: Cái tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến, không biết đây rồi sao! Con gái lớn lên tôi không có chồng rồi sao? Con trai lớn lên tôi không có vợ thì sao? Cái chuyện đó không có nên nghĩ đến các bạn. Từ hồi nào nó đến thì các bạn lãnh nghiệp, nhận nghiệp và học nghiệp, và quán thông nghiệp, quán xuyên đường đi chứ không có sao hết, là bài học. Cho nên ở trên thế gian này không có đạo nào mà cấm người ta lấy vợ, gả chồng. Đó, chính đó là bài học của nó thôi.

Trước kia tôi cô gái thanh nhẹ, rồi bây giờ tôi lấy chồng, tôi khổ quá, trong cái khổ đó tôi mới tìm ra cái đạo tâm, trong cái khổ đó tôi mới thấy giá trị của dũng chí. Ngày nay tôi làm mẹ, tôi ôm mấy đứa con, tôi không được đi đâu, tôi mới thấy rõ ràng tôi từ địa ngục lên. Tôi đang bị ràng buộc, tôi đang bị xiềng xích, để chi? Để bỏ cái tánh nóng của tôi, bỏ sự sân si của tôi, bỏ cái ý đại khờ thị phi của tôi, để tôi trở về một người mẹ hiền, quán độ con cái, là tôi được tiến hóa.

Cho nên, luật ở địa ngục vẫn đem lên thế gian mà không ai thấy! Mà những người đã sống trong địa ngục mà tự biện hộ cho mình: tôi không phải địa ngục, tôi sợ địa ngục, tôi không xuống địa ngục đâu. Nhưng mà bây giờ các bạn để năm bảy đứa con... Ai? Ai đang theo, mà ai đang kích động, ai đang hạch tội các bạn? Thấy rõ chưa? Thì địa ngục ở đó chứ đâu, vốn từ địa ngục đem lên, có bao nhiêu thì ở thế gian nó thể hiện bấy nhiêu, nó đang ràng buộc các bạn, không có thì giờ nào rảnh để hưởng, để chơi. Không có! Chỉ có học và tiến mà thôi. Nhưng mà nhiều người không hiểu, trách móc đủ thứ. Càng dữ, ông Trời càng cho nhiều hơn, cho nhiều người quản lý hơn, để chục đứa để nó quản lý cho sướng. Đó, là ông Trời, ông Trời dạy chúng ta, không bỏ chúng ta, dạy chúng ta.

Cho nên những người ở thế gian không hiểu nói ông Trời cho luân hồi, cho tôi ăn chén cháo lú, tôi quên hết cái quá trình! Quá trình ở đó chứ đâu, xiềng xích ở đó chứ đâu! Các bạn đâu có bỏ được xiềng xích đó đâu. Cho nên bây giờ các bạn phải tu, ăn năn, ở địa ngục đã ăn năn nguyện tu. Mà bây giờ lên đây, nhân cơ hội này mà không biết tu là uổng lắm, uổng lắm! Sẽ khổ thêm hơn nữa, và không bao giờ tiến được.

Đó! Quyết định chưa minh nợ tạo duyên: Khi mình quyết định đi tu, mà tôi nói tôi đi tu mà tôi không minh tu. Tu để làm gì? Mà khi quyết tâm tu là tôi thấy rằng: Lúc tôi ở địa ngục tôi đau khổ vô cùng, tôi bị hành hạ từ giờ từ phút, quyết định tu, nhưng mà tôi chưa minh. Tại sao tôi phải tu? Tôi tu để chi? Để trở về sự quân bình. Tu để chuộc lấy cái tội của tôi. Tu để xây dựng cái tâm tôi của tôi trở nên sáng suốt. À, nếu mà tu, mà không quyết định, không minh, thì nợ tạo duyên. Đó, đi tu rồi thấy mình ăn nói hay, quân bình một chút, ăn nói hay, rồi gá cô này, rồi lấy cậu kia, rồi tạo duyên, rồi thêm nợ nữa, khổ thêm là ở chỗ đó.

Cho nên khi chúng ta quyết định một việc gì, chúng ta phải sáng suốt cả hai mặt, dứt khoát. Phải nhớ rằng các bạn tiền kiếp đã bị hành hạ nhiều, ngày nay mới được làm con người. Làm con người cũng chưa hết tội. Phải cải thiện đời sống chúng ta mới trở về Tiên Phật, Thánh được. Chứ bây giờ cái cảnh này không phải là dứt khoát, cảnh sanh lão bệnh tử khổ... Các bạn chết bất cứ lúc nào, mà khổ bất cứ lúc nào, không hay. Cho nên phải giữ lòng thanh tịnh, ráng tu để tới thanh tịnh. Lúc chúng ta chết, chúng ta có thể đổ bộ về nơi thanh tịnh, thanh nhẹ hơn.

Càng tiến càng tu hành chơn thức. Đồng hành ba cõi tự tâm xuyên: Đó! Càng tiến càng tu càng đi tới mà càng tu hành chơn thức thì:

Đồng hành ba cõi tự tâm xuyên: Thiên địa nhân quy một, chúng ta đâu còn động loạn nữa, lúc đó mới thấy hạnh phúc.

Tâm xuyên khai mở tâm phiền muộn. Phục vụ tận tâm chẳng tịn cuồng: Đó! Tâm xuyên khai mở tâm phiền muộn, cái tâm chúng ta phiền muộn, chúng ta cố gắng tu đi để cho nó khai mở giá trị. Tại sao tôi phiền muộn? Tiên Phật không có phiền, mà tôi phiền! Tôi cũng là thiêng liêng, tôi cũng phần hồn liên hệ với ba cõi, tôi hít cái thanh khí điện của Càn Khôn Vũ Trụ tôi để sống.

Tất cả thế gian đã lo cho tôi có cơm no áo ấm, mà tại sao tôi phiền muộn? Là vì tôi chưa tự thức, chưa nhìn nhận tội của tôi, và chưa lui về dung điền thanh tịnh, chưa lấy oán làm ân. Tôi thấy người ta kích động tôi là tôi nghĩ đó oán, mà tôi buồn họ. Cái đó là tôi có ý trả thù. Thì tôi cứ gây thêm phiền muộn. Mà tôi lui về thanh tịnh tôi lấy oán làm ân, thấy cái thế gian kích động và phản động tôi, là một cơ hội đẩy lui tôi trở về với thanh tịnh. Tôi nhờ nó mà tôi tiến.

Phục vụ tận tâm chẳng tịn cuồng: Lúc nào cũng sẵn sàng, hy sinh tánh hư tật xấu để xây dựng cho lục căn lục trần tiến hóa. Và đối với người đời, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn, tận tâm. Chúng ta không phải là người tịn cuồng. Tận tâm giúp đỡ chớ không phải tịn cuồng. Không phải tin cái điều đó, tôi làm rồi ông Trời cho tôi cái phước. Không! Không nghĩ vấn đề đó. Khả năng tôi có, thì tôi phải lập hạnh bố thí, tận độ chúng sanh

Điện giới khai vòng minh đạo pháp. Trí tâm học đạo trở về luôn: Đó, điện giới khai vòng minh đạo pháp, khi mà chúng ta thực hiện Pháp Luân Thường Chuyển, thì hai vòng nhâm đốc khai thông rồi, mỗi mỗi đều luồng điện nó vận dụng đại não, lúc đó chúng ta mới minh cái đạo pháp: đó là cái gì. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Ngồi thiền có nên nghe băng Thầy?

Bạn đạo. Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền nghe băng Thầy tốt, hay là ngồi thiền không nghe băng tốt hơn?

Đức Thầy: Nếu mà thanh tịnh được, không cần nghe băng; ngồi yên được rồi, ngồi yên như vậy là được rồi. Nghe băng làm chi? Nghe băng là lúc ta còn yếu, nghe băng để nó dẫn dắt đi tới chỗ thanh thoát. Mà khi chúng ta thanh thoát rồi, cứ ngồi thanh tịnh, đâu cần băng nữa!

TV Hai Không, Khoá 1 (9/1/1995)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VẮNG

19 - 11 - 1996

Kính Thầy, thường yêu của con -

Con là N, đứa con chòm biển -
Đông đời quá là gian nan, hành trang con lại
nặng gánh. Con kịp quay về khi hoàng hôn đã
phai bóng mà trên thềm xác Thầy.

Gần đây, con linh cảm ngày giờ ra đi năm
nhiệm m mới của Thầy đã cận kề. Dù biết là
Thầy sẽ đến Úc Châu một ngày không xa. Nhưng
đời vô thường mọi lẽ - biết đâu, con sẽ không còn
địp hội ngộ Thầy cho thỏa dạ nhớ thường - Phải
đời đến bao giờ con mới lần mò lên được, đánh
lẽ Thầy tránh về tòa sen -

Con kính xin Thầy ban cho con một lòng an,
được diện kiến Thầy trong những ngày đi Đại lễ
ở A Thái Lan -

Nhơn vô thập Aoàn - Bên cạnh những thười sót sót
lâm mai con đã mang theo nhiều kiếp - Con được Thầy
đề an ban một khả năng chiếu sáng - Con chiếu sáng
mọi người, mọi hoàn cảnh - Điều này đời này nhiều người
đã nhận con như một kẻ yêu đời, như nhiều, lắm nơi
con còn bị kết án là thiếu sót hơn phần ...

Con vậy cũng tuyệt vọng trong nỗi cô đơn kia của đời
mình. Mãi cho đến khi con gặp được Pháp lý Vô Vi -
Con từ từ lại được mọi vật về mà - hừ câu con vẫn
thở than - Con hiểu rằng con tách cú Thưởng Đê, không
còn thù oán những người làm khổ con - Và nhất là con
yên ổn được với những sai lầm của các con của con.

Năm 85, con hành pháp được làm 1 năm, con bỏ
lược nếp quá khổ khổ. Mình con phải mất 4 đứa
con, một mẹ già thêm những đứa con bỏ thầy, bỏ thầy
bỏ cụ lý - Lỡ lại cho đến năm 90, con viết trên, ở trại
(62)

Thời gian 3 năm, đầu tháng loe qua lúc ngày 13.1.1993 -
Vào đến lúc, con đã phải chịu một cuộc giải phẫu bệnh
ung thư. Năm cũ - đơn trong bệnh viện, hồi trình quá khứ -
Đinh, Lôi, Tiến - con đều không có. Ba năm trời qua, một
năm con được xem, cuối bằng Phụng pháp thực hành của thầy
Nhưng có lẽ duyên chưa đủ hay tại em vẫn còn vô minh
Phải đợi đến lúc con quay về VN năm 1996 (Tết Bính Tý)
lần gặp lại các bạn đạo cũ ở Bình Định. Con quyết định
ăn chay, nội Pháp trở lại, nay đã được 6 tháng. Biết
khả năng em quá yếu kém (dù chưa một đêm nào em bỏ
thức hành) con ~~đã~~ ao ước được Thầy dẫn dắt đạo chỉ
một lần trên cõi Trung Thiên -

Đời đời của con thật quá đỗi. Thầy hướng xin
- dưỡng, bôn con. Em tu nữa, em tham lam - không chịu
đầy công tu luyện, em muốn nội không bằng phước -
Trước khi dừng bút, con kính chúc Thầy thân tâm
thường lạc. Con luôn cầu xin Thầy để ban thêm
nghỉ lực cho Thầy chịu đựng lâu - con đi rồi để
hoàn thành nhiệm vụ - mỹ mãn -

Con -

(63)

N 8 Kính thư -

Trần

Singapore, ngày 16/12/96

N S ,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 19/11/96 được biết con vẫn bình an qua những chuỗi ngày kích động của tình đời đen bạc. Con tu nên tu thật, không nên mong ước bất cứ một điều gì, thì mới tránh được sự nắm bắt mà tạo sự trì trệ cho chính mình. Con có một xác thân siêu diệu của Trời Đất đã hình thành. Thành tâm tu sửa cho đến quân bình thanh tịnh, thì mọi sự sẽ đạt thành, khỏi cầu xin và nắm bắt, sẽ mất sự tự nhiên và hờn nhiên. Đạo không thành, tâm lại động vì chưa đạt. Con tu thì con đã ý thức được phần hồn là chủ của thể xác. Cần tu để tự hiểu nguyên lý của Trời Đất mà tiến, đạt tới quân bình và thanh tịnh thì bất cứ nơi nào con cũng sẽ đến được. Cuộc sống ở thế gian đương nhiên ai ai cũng phải vượt qua cảnh khổ của tiền tình duyên nghiệp mà thức tâm, dù cho một vị vua chúa cho đến một người dân thường cũng phải dẫn thân học hỏi thì mới tiến hóa được. Đối với Tiên Phật cũng phải nhịn nhục nhiên hậu mới thành sự. Nếu con có thành tâm tu sửa thì con sẽ có cơ hội tương ngộ với Thầy, vì cuộc đời của Thầy chỉ có tu mà thôi, dứt khoát thất tình lục dục như duyên, dứt hẳn trong hành trình tự thức, rõ lẽ Như Lai. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

SÁCH BIẾU

Kính chào các bạn,

Hội Ái hữu Vô Vi France chúng tôi xin gửi biếu đến các bạn nào ở hải ngoại có nhu cầu, chúng tôi xin gửi tận nơi theo địa chỉ của các bạn và miễn cước phí.

Đây là do sự phát tâm của bạn đạo giúp phổ biến CHƠN NGÔN 02 và VĂN TỰ VÔ VI.

Các bạn cũng có thể xem thêm chi tiết nhận sách trên trang web vovinet.org.

Chúng tôi có mong ước những quyển sách này sẽ được lưu truyền về sau.

Số lượng xuất bản có giới hạn xin các bạn các nơi liên hệ sớm về suoidaovovi@gmail.com hay vovifrance@yahoo.fr để được nhận những sách quý báu này.

Trân trọng kính chào

Huỳnh Minh Bảo

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 32, 11-08-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Tìm Thượng Đế Trong Đâu Khổ - Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng ngày 22-3-1891 tại Montreal

<https://youtu.be/IL6mUmyDWMc?si=qT13kWKl4GDaffD8>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Playlist Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào - 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwLmXum944e9nPFyCnF0lOW&si=AoD7pA5IysmV4pqi>

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subsribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

08-2024 Tặng 18 xe lăn cho Ban Mê Thuật

<https://youtu.be/jIJ2CLs5FrI?si=j1GKOPmmoRXTsXES>

08-2024 Hỗ trợ máy cô nhi viện

<https://youtu.be/jigSmggVIHI?si=eGzw3Pl-tvJNdeXZ>

08-2024 Phát 25 xe lăn cho Gia Lai (cuốn 3)

<https://youtu.be/YWmim9s6RPk?si=wIvzWs3FjHccqh3d>

08-2024 Phát xe lăn ở vùng sâu và xa Lâm Đồng (cuốn 2)

https://youtu.be/63_dvnjnZv4?si=keoDtcNnCb3qydD

08-2024 Cho gạo cho người nghèo khổ tới xin

https://youtu.be/bkno0dZW_VE?si=hoz4C1_rOxh9BxGR

08-2024 Giúp các bé bị bỏ rơi

<https://youtu.be/8S4brsS-yeU?si=WsRfLLGff7LmEtg->

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 27 câu 795 tới 821 - Tháng 7 năm 1992 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/qzQE-v0E2T4?si=B_vJSJIHicIIdlFH

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1518 ngày 11-08-2024

<https://youtu.be/hZKY686XkGA?si=66jIQaDdUDh6ykJy>

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 19 - Từ Thượng Đế Mà Có Hòa Tan Với Thượng Đế Mà Tụ - phần 2 tiếp theo - 376 câu

<https://youtu.be/iyoRL2r3nJk?si=0gDt6dkwHCuyf4Mc>

Ban video kính mời

THÔNG BÁO VIDEO KSC <<TÌNH THẦY TẬN ĐỘ>> 2023

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i xin kính mời quý bạn đạo cùng theo dõi buổi thảo luận về đề tài <<Niệm Phật nơi Trung Tâm Đỉnh Đầu >> ở Khóa Sống Chung *Tình Thầy Tận Độ*. Xin quý bạn đạo bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để tiện theo dõi:

<https://www.youtube.com/watch?v=5Glf8c6nhOM>

Xin quý bạn đạo tiếp tục đón xem các video kế tiếp vào những tuần sau.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i
Trịnh thị Cẩm Tú

BẠN ĐẠO VIẾT

THỰC HÀNH PHÁP LÝ VÔ VI

Kính thưa Bạn đạo,

Đức Tổ Sư đã dày công nghiên cứu ra Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, sao cho thích hợp với người tu trong thời đại văn minh vật chất ngày nay. Và Đức Thầy Vĩ Kiên đích thân đi khắp năm châu thuyết pháp độ sanh, dạy Pháp lý Vô Vi cho hành giả ngồi thiền “thực hành tự cứu”.

Pháp lý Vô Vi là đời đạo song tu. Hành giả vẫn làm ăn sanh sống như người bình thường, đêm đêm dành chút thời gian ngồi thiền gia tăng sức khỏe, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống. Ngồi thiền theo Pháp lý Vô Vi còn giúp cho người tu tự ý thức, ngoài cuộc sống tạm bợ và ngắn ngủi này, chúng ta còn có đời sống tâm linh trường cửu của phần Hồn, cần phải phát huy hướng tới đời sống vĩnh hằng.

Phương pháp thực hành Pháp Lý Vô Vi rất đơn giản, dễ tu dễ hành được phổ truyền hơn 50 năm qua, có nhiều người tu hành kết quả nên được UNESCO công nhận. Pháp Lý Vô Vi gồm nhiều nhóm tu học ở khắp nơi trên thế giới, nếu muốn tìm hiểu Pháp lý Vô Vi xin vui lòng liên lạc với những cơ sở tâm linh này xin tài liệu do chính Đức Thầy thực hiện. Còn phần thực hành thì liên hệ với những huynh đệ tỷ muội có nhiều kinh nghiệm tu học, nhờ hướng dẫn và kiểm soát phương pháp công phu, ngõ hầu thực hành đúng những gì Tổ Thầy truyền dạy.

Pháp Lý Vô Vi, Đức Thầy dạy hành giả ngồi thiền giờ Tý 12 giờ khuya là lúc Trời Đất thông khai, và ngồi quay mặt về hướng Nam cho bản thể trùng hợp phương hướng với bên ngoài đại thiên, tạo điều kiện thuận lợi cho chấn động lực nhân thân tiểu thiên địa hòa vào đại tự nhiên.

Pháp lý Vô Vi được bắt đầu bằng những câu nguyện, Đức Thầy dạy nguyên văn như sau: *hai bàn tay chấp lại để trước ngực, định tâm phẳng lặng, tập trung trí ý trên đỉnh đầu (không được mở miệng, không phát ra âm thanh), rồi dùng ý thầm niệm những câu sau đây: Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử (tên họ của mình) tu hành đắc đạo (2 lần), con nguyện Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng, và Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.* Hai tay vẫn chấp trước ngực và xá ba cái, lưng vẫn giữ thẳng không cúi lạy.

Trong băng (VHS) phương pháp công phu, Đức Thầy thực hiện tại San Jose năm 1982 (?). Ngài còn dạy hai câu nguyện trên nguyên văn như sau: ***“Bây giờ tôi cắt nghĩa một lần nữa tại sao niệm hai câu đó: Hai câu đó phải nhắm mắt ý niệm để chi? Khi chúng ta nói Nam Mô là nó mở lên trên bộ đầu, dẫn luồng điện đi lên cho tới tột cùng thanh nhẹ, đem sự sáng suốt đó dòm lại thấy sự sai lầm của chúng ta mà tự sửa. Vì thế gian Quán Thế Âm là một vị, nhưng mà khi chúng ta có sự sáng suốt, là chúng ta có sự sáng suốt để xem sự tối tăm của chính ta mà tự sửa”***.

“Còn Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Khi chúng ta tiến tới di thiện tối lạc rồi, chúng ta thật sự là giáo chủ của cái tiểu thiên địa này, đem lại cho tất cả niềm vui trong nội tâm và khai triển tới vô cùng. Cho nên đi sâu vào trong là hai luồng điển. Còn đi vào văn tự thế gian dựa gương lành tiến hóa”.

Hành giả Vô Vi ngồi thiền thực hành ba pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định và pháp phụ là Pháp Luân Chiếu Minh...Nghe trong băng, Đức Thầy kể lại hồi lúc mới tu Ngài thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đến hướng dẫn thờ Pháp Luân Chiếu Minh để hỗ trợ cho Pháp Luân Thường Chuyển...Và sau khi tu hành đắc đạo, Ngài truyền Pháp Luân Chiếu Minh lại cho chúng ta nguyên văn như sau: *nằm xuống duỗi thẳng tay chân, hoàn toàn thả lỏng, tự nhủ quên hết chân, tay, thân mình, và mắt nhắm ý nhìn thẳng từ giữa trung tâm hai chân mày, chú ý tới rún hít hơi vào và thở ra bằng mũi. Bắt đầu Pháp Luân Chiếu là thở ra xẹp bụng xuống, từ từ hít hơi vào cùng lúc phình bụng lên đến lúc hết hít vô được, thở ra cho thật hết hơi xẹp bụng xuống, thềm đếm 1, hít vô phình bụng lên và thở hơi ra xẹp bụng xuống, thềm đếm 2, hít vào phình bụng lên và thở ra xẹp bụng xuống, thềm đếm 3, rồi tiếp tục đến 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12...*

Sau khi thở 12 hơi tạm nghỉ vài giây, bắt đầu hít vô thở ra đếm trở lại từ 1 đến 11, tạm nghỉ vài giây rồi bắt đầu hít vô thở ra, đếm trở lại từ 1 đến 10, tạm nghỉ vài giây rồi tiếp tục từ 1 đến 9; từ 1 đến 8; từ 1 đến 7; từ 1 đến 6; từ 1 đến 5; từ 1 đến 4; từ 1 đến 3; từ 1 đến 2; đến 1. Tổng cộng tất cả là 78 hơi thở.

Nằm xuống dùng ý trung tâm chân mày chú ý tới cái rún. Trong lúc thở chiếu minh, trong khi bạn chú ý tới cái rún là bạn tập trung thể vía của các bạn. Sự liên kết sẽ giúp cho phần hồn và thể vía của bạn có cơ hội tương hội với nhau... Và Đức Thầy còn dạy thêm rằng: "Pháp Luân Chiếu Minh hỗ trợ cho Pháp Luân Thường Chuyển, ngoài ra thờ Pháp Luân Chiếu Minh còn giúp cho hành giả đều hòa cơ tạng, săn sóc bộ gan, bộ ruột càng ngày càng tốt, giúp cho tứ chi ấm áp trong người thanh nhẹ bớt bệnh hoạn thì cái căn nặng trở thành căn nhẹ".

Hành giả thực hành Pháp Luân Chiếu Minh nhẹ nhàng đều đặn theo sự chỉ dạy của Đức Thầy, sau một thời gian ngồi thiền thờ Pháp Luân Thường Chuyển rất tốt. Có những huynh đệ tỷ muội thực hành Pháp Luân Chiếu Minh thuần thực, nằm xuống dùng ý chiếu xuống rún thở nhẹ nhìn thấy thể Vía xuất lên tại rún. Hình như Pháp Luân Chiếu Minh cũng có liên quan với pháp ngoại thiên của Đức Phật? Nên mỗi lần hành giả nằm nghiêng qua tay phải giống như tượng Phật Ngọa Thiền, dùng ý chiếu minh xuống rún thở nhẹ cũng có thể xuất Vía? Nhưng với tư thế này thể Vía lại xuất lên tại xương cụt, ngang với thắt lưng phía bên hông trái, và sau đó hành giả thử nằm nghiêng qua phía bên tay trái, cũng dùng ý chiếu xuống rún, nhưng lại không thấy thể Vía xuất lên, mà không hiểu tại sao?

Đức Thầy dạy hành giả ngồi thiền theo Pháp Lý Vô Vi, thực hành hai pháp là Soi Hồn và Pháp Luân Chiếu minh trong sáu tháng đầu, cho Hỏa Luân Xa và Thủy Điển Luân Xa hoạt động, hầu giúp cho nhị mạch Nhâm Đốc đều hòa. Khi Âm Dương trong bản thể quân bình, kinh mạch toàn thân vận hành đưa khí huyết luân lưu khắp châu thân, giúp cho người tu khỏe mạnh thọ mạng vững vàng...

Qua tới tháng thứ bảy, hành giả mới bắt đầu ngồi thiền thực hành đầy đủ ba pháp...Xin xem phần thực hành theo Pháp lý Vô Vi trong đĩa do chính Đức Thầy trực tiếp hướng dẫn rất chi tiết, còn nơi chỉ nêu lên lời dạy của Đức Thầy có liên quan đến ba pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Định Thần, như sau:

Thứ nhất là Pháp Soi Hồn: *"khi ngồi thiền hành giả nhắm mắt, từ điểm giữa trung tâm hai chân mày nhìn thẳng tới trước", và "Động tác này rất ích lợi để tập trung Tinh Khí Thần. Các chỗ chận nơi đầu ngón tay, giúp cho điển dồn lên đỉnh đầu và tông ra giữa trung tâm chân mày. Sau này công phu đầy đủ khi nhắm mắt tắt đèn sẽ thấy ánh sáng xuất ra khiếu này".* Nói chung thực hành pháp Soi Hồn là giúp cho mạch điển Hỏa Luân Xa tại chữ Nam giữa trung tâm hai chân mày khai mở, hướng lên ổn định thần kinh bộ đầu khai Khiếu Huyền Quang tại chữ Mô, để chờ ngày Thánh Thai đầy đủ lực lượng xuất lên đánh lễ Phật học đạo.

Thứ hai là Pháp Luân Thường Chuyển, Đức Thầy dạy: *"Pháp Luân Thường Chuyển hít vô để khai thông cái Đốc mạch từ đằng sau xương sống, xương khu, xương cụt đó đi lên tới đằng trước là cái vòng chuyển của cả vũ trụ của bản thể mình mà hòa hợp với đại vũ trụ kêu bằng Đốc Mạch".*

Và thứ ba là Thiền Định: Đức Thầy dạy “*Thiền định là ngồi yên ổn cho phẳng lặng, vì sau khi làm Pháp Luân tức là động hết tất cả cơ tạng rồi mới lập lại trật tự phẳng lặng*”.

Phần Hồn là chơn không thanh tịnh vô ra tự nhiên, vô tình để cho phàm ngã tự tạo sai lầm, khi quay trở về mới ăn năng sám hối? Đức Thầy dạy “*Qui Hồn qui Vía hướng cõi thanh*”, hành giả thực hành pháp lý Vô Vi cho Vía Hồn tương hội thành Anh Linh, nhờ sự linh hoạt và sáng suốt của thể Vía tương trợ, đến khi bước vào Thiền Định Anh Linh sáng suốt nương theo Đốc Mạch xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo trong vòng trật tự.

Còn thể Vía thuộc sắc thường bị sắc giới lôi cuốn chạy theo ngoại cảnh động loạn...Nên Đức Thầy dạy rằng “*Qui Hồn qui Vía tự tham tông*”, khi xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo, Linh Hồn tự ý thức trách nhiệm của mình, thực hành những pháp phụ như Đức Thầy đã dạy, thấu nguồn minh triết thanh cao hồi quang phản chiếu trở về theo đường Nhâm Mạch, nhờ có sự thanh tịnh của phần Hồn bên trong, Thánh Anh an phận thủ thường ngày đêm chăm lo cho vạn linh thực hành công quả, lập hạnh công trình, hầu vun bón phúc điền ngày thêm tươi tốt kết thành thuyền từ hướng về bến giác.

Sau đây tôi xin trích lại nguyên văn lời dạy của Đức Thầy như sau: “*chữ Việt tôi không có biết nhiều, rồi qua bữa đó, bữa trưa tôi ngồi tôi thiền, rồi trong ngũ tạng tôi nó nổ ùng ùng...rồi nó xuất ra nó nói thi:*

*Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên
Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến
Sơn tinh Thủy tú luân phiên hiện
Hà thủy đục trong khắp các miền
Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện
Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Tô Điểm Sơn Hà Thợ Khéo Xây.*

“*Tôi mới viết mấy câu đó ra tôi mất hồn, nhỏ lớn không biết làm thơ thi mà sao lại nó hay như vậy?*”, “*Tôi mới đem xuống trình cho ông Đỗ Thuần Hậu. Ông Đỗ Thuần Hậu mới dẫn tôi đi gặp ông Cao Minh Thiền Sư là ông thầy dạy ông. Thì ông nói “nó “biết” hết rồi Thầy Tư! Con ráng theo Thầy Tư tu*”.

Đức Thầy là bậc Minh Sư có nhiệm vụ xuống thế hoằng khai Pháp lý Vô Vi, Ngài chỉ tu một thời gian xuất Hồn đánh lễ Phật trở thành đại giác. Còn bạn đạo chúng ta thì Ngài dạy rằng: “*chúng ta ráng tu để đúng ngày đúng giờ là xuất phát*”. Đức Thầy còn nhắc nhở người tu sau khi Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển xong, trước khi bước vào Định Thần hành giả nhớ tập trung trí ý trên đỉnh đầu thề nguyện “***cố gắng xuất Hồn lên đánh lễ Phật***” (1 lần). Ý nguyện này lâu ngày trở thành nguyện lực, hướng dẫn cho phần Hồn xuất lên đánh lễ Phật học đạo, mà không đi ta bà đến một nơi nào khác?

Trong Linh Bảo Kinh Đức Thiên Tôn dạy: “*Thân nhẹ nhõm là vô cửa đạo - Lấy Vô Vi mà tạo phúc điền - Cất nhà lên cõi cửu thiên - Không lo bão lụt đổ nghiêng bao giờ?*” Pháp lý Vô Vi dạy hành giả thực hành Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển xong, khi bước vào Thiền Định cảm thấy điển rút lâng lâng đỉnh đầu nhẹ nhõm là trạng thái xuất Hồn ra ngoài bản thể. Đối với những huynh đệ tỷ muội có thể Vía thanh cao, thấy Phật Sự tới dạy đạo, thấy cảnh Thiên Đàng, thấy Thế Giới Tây Phương Cực Lạc...Còn những bạn đạo có phần Hồn thanh tịnh, khi bước vào thiền định chỉ còn cái “biết” trống không vắng lặng.

Như trường hợp một bạn đạo đang ngồi thiền, nghe bộ đầu nổ một tiếng thật lớn thấy mình xuất ra khỏi bản thể. Theo lời bạn đạo kể lại: “*Lúc đó em thực hành Pháp Lý Vô Vi được khoảng hơn chín tháng thì nổ bộ đầu...Em đang ngồi thiền thì nghe trong bộ đầu nổ một cái “Ùng”, tiếng nổ nghe lớn như bom nổ rồi người em sáng toàn thân...Tới giờ này em vẫn chưa hiểu, có phải lúc đó cái thức của em đang ở trên Huyệt Bá Hội nhìn xuống, thấy thể xác của em lúc bấy giờ là một bộ xương đang nhốt một người, mà người đang ngồi phía dưới hạ thừa đó chính là em, đang ngó lên Hà Đầu Thành qua ánh mắt rất buồn và sợ hãi?*

Em tiếp tục hành pháp được hơn một năm. Lúc em ngồi Soi Hồn trên lầu thì thấy một luồng điển bay ra từ trung tim chân mày xuyên qua tường ra khỏi nhà, bay qua drive way của garage thì luồng điển lên cao một mét bằng qua đường định vô nhà hàng xóm. Em phóng ý dừng lại thì luồng điển rút về lại” vv...

Cũng có bạn đạo chia sẻ trạng thái thiền định như sau: “ngồi thiền vừa Soi Hồn xong, để chuẩn bị thở Pháp luân Thường Chuyển, ra lệnh “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” thì Pháp Luân Thường Chuyển tự động hít vô đầy bụng, đầy ngực, tung lên bộ đầu đưa hành giả bước sâu vào thiền định, trong trạng thái toàn thân vắng lặng này người tu chỉ còn cái “biết” thanh tịnh.

Và một bạn đạo kể lại rằng: “đang cùng gia đình chuẩn bị cho bữa điểm tâm ngày cuối tuần, bỗng dưng cảm thấy đỉnh đầu điển rút lằng lằng, hành giả liền ngồi xuống nhắm mắt lại vào ngay thiền định. Thời gian tưởng chừng như ba mươi phút, nhưng khi mở mắt ra thấy mình ngồi thiền cạnh lối đi ba bốn giờ đồng hồ? Trong trạng thái thiền định tâm thân đều vắng lặng, hành giả có thể nghe được mọi sinh hoạt bên ngoài, nhưng những âm thanh như tiếng điện thoại reo và sự ồn ào náo nhiệt của ngày cuối tuần, cũng không làm cho hành giả động tâm xao xuyến. Hành giả có ghi lại 4 câu thơ như sau: Không gian như dừng trôi – Thời gian đứng lại rồi – Trở về nguồn an lạc – Tự tại và thanh thoi.”.

Đức Thầy dạy: “Một bước chân đi một niệm hành – Hòa cùng các giới ý thanh thanh...”, vào buổi sáng ra ngoài đi bộ hít thở khí thuần dương, hòa mình dưới ánh dương quang rất tốt cho sức khỏe. Nhứt là hành giả sau khi đi Đại Hội Vô Vi hay đi Khóa Sống Chung trở về, ra ngoài đi bộ có thể bước vào thiền định, nên Đức Thầy dạy là niệm hành? Sau đây, tôi xin viết trạng thái niệm hành của một bạn đạo chia sẻ lại như sau: “đang niệm hành ngoài công viên vào mùa Xuân với trăm hoa đua nở, bỗng dưng có một cánh Anh Đào còn đọng sương mai rơi xuống ngay trán, khiến cho hành giả rùng mình một cái rồi toàn thân vắng lặng...Bạn đạo này mượn 4 câu thơ sau đây để nói lên trạng thái lúc bấy giờ: “Nguyệt sắc từng tinh tổng kiến văn - Thiền tâm vọng tưởng thánh phàm phân - Tiêu qui nhứt niệm vô sanh xứ - Tỷ ý như hà bã xử quân” vv và vv...

Đạo thì hướng lên Thiên Tượng, còn Nội Kinh dạy con người trở về Địa Tượng. Nhưng đạo không thể xa đời và đời lại cần có đạo, nên Tổ Thầy dạy hành giả thực hành Pháp Lý Vô Vi là đời đạo song tu. Khi phần Hồn còn trong bản thể chỉ là phàm tâm phàm trí, muốn tu sửa cho thân tâm rốt ráo không biết phải bắt đầu từ đâu? Nhờ thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, “đêm đêm lo tham thiền” xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo...Để giữ quân bình phóng và thu, nên khi “biết” đạo phần Hồn tự động hồi quang Phật Pháp trở về khai triển tình thương đạo đức và tha thứ thương yêu, xây dựng gia đình góp phần vào xã hội nhân quần. Và làm việc gì cũng có đạo trong đó nên gọi là đời đạo song tu?

Trước kia, trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cứ mãi mê chạy theo cuộc sống tình tiền danh lợi, khiến cho thể xác hao phí rất nhiều, vô tình khiến cho chơn tâm bị chôn vùi trong vô minh phiền não...Nhờ thực hành Pháp Lý Vô Vi “đêm đêm lo tham thiền” khứ trược lưu thanh, lập lại quân bình Âm Dương trong cơ thể, khi Nhâm Đốc vận hành tạo điều kiện cho Vía Hồn tương hội kết thành Thánh Thai. Cho đến khi đầy đủ lực lượng, bước vào thiền định xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo, trực giác khai mở mới nhận ra bộ mặt thật của Chủ Nhơn Ông bao la lớn rộng, tự nhiên hồn nhiên, không khổ không vui, không phải không trái, không cao không thấp, trước sau như tự tại.

Sau khi bừng tỉnh cơn mê, hành giả cảm thấy như một niềm tin yêu dâng tràn trong tâm thức...Tư duy thay đổi giúp cho người tu sống vui vẻ lạc quan công phu hành pháp, và siêng năng niệm Phật thực hành công quả...Với khả năng sẵn có, người tu Vô Vi sẵn sàng đóng góp tài lực vật lực cho những hoàn cảnh khó khăn, và không ai bảo ai hành giả còn phát tâm in kinh in đĩa, chia sẻ kinh nghiệm tu học cho người kế tiếp.

Trong Linh Bảo Kinh Đức Thiên Tôn dạy: “Lập công đức khai trương chánh đạo - Lợi cho người lại lợi cho ta - Lợi cho đại đạo là ba - Trồng cây đức hạnh hái hoa dâng Trời”, “Hoa đức hạnh muôn đời không héo – Bồ thí đi lại khéo tải bồi – Nhụy hoa thơm ngát tuyệt vời - Thuyền hoa chở khách lên trời Đại La”. Ngoài việc công phu hành pháp, Đức Thầy còn dạy cho người tu Vô Vi thực hành mười điều thực hành tâm đạo, là: “ Nhịn nhục và cần

mẫn - Dứt khoát thất tình lục dục - Tha thứ và thương yêu - Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa - Bồ thí và vị tha - Đối đãi thật tâm và lễ độ - Sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ - Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến - Quên mình, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm”, lập hạnh công trình cho lợi ích chung.

Trong Văn Tự Vô Vi trang 48, Đức Thầy có dạy bốn chữ Hồi Quang Phản Chiếu nguyên văn như sau: **“Đó, nếu mà chúng ta không xuất phát ra, làm sao mà chúng ta lấy được cái ánh sáng, rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này, mở tâm mở tánh? Kêu bằng phải xuất phát ra để thừa tiếp cái sáng suốt ở Bên Trên, rồi mới phản chiếu trở lộn lại, thì mới sửa tâm sửa tánh, rồi càng tu nó tới minh tâm Kiến tánh là vậy.”**

Tổ Thầy thường dạy Pháp lý Vô Vi là “Pháp Xuất Hồn. Người tu Vô Vi tin theo lời dạy bảo của Tổ Thầy, và tin vào khả năng xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo “để thừa tiếp cái sáng suốt ở Bên Trên, “ngày ngày lo niệm Phật” thực hành những pháp phụ, như: Pháp Luân Chiếu Minh, Thể Dục Trợ Luân, Lạy Kiếng Vô Vi, Mật Niệm Bát Chánh, Niệm Hành, Chưởng Hưởng Dưỡng Khí, Kiểm Điểm Đời Đạo, là “...phản chiếu trở lộn lại, thì mới sửa tâm sửa tánh, rồi càng tu nó tới minh tâm Kiến tánh là vậy.”, như Đức Thầy đã dạy.

Đức Thầy dạy: “tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời”, hành giả “đêm đêm lo tham thiền” chỉ ngộ đạo trong nhứt thời. Khi “biết” đạo là sự thanh tịnh tự nhiên hồn nhiên, hành giả Vô Vi “ngày ngày lo niệm Phật”, đem sự thanh tịnh tự nhiên hồn nhiên đó trở về ảnh hưởng vạn linh trong bản thể sống triền miên trong thanh tịnh tự nhiên hồn nhiên, như lời dạy của Đức Thầy là: **“Từ trong động tìm ra tịnh mới thật sự thanh tịnh”, “đứng cũng tịnh, đi cũng tịnh, ngồi cũng tịnh, nói năng tâm vẫn tịnh, triền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm như không làm, nói như không nói mới xứng đáng tình Trời mà hành sự”...**

Và trong Linh Bảo Kinh Đức Thiên Tôn còn dạy rằng: **“Giữ chánh niệm ở trên tâm tưởng - Là đường vào vô thượng chân như - Tâm mình phát huệ cho thân - Thân tâm mình mẫn rất cần khi tu”.** Thế theo lời dạy bảo của Thiên Tôn, hành giả Vô Vi “ngày ngày lo niệm Phật” giữ tâm thanh tịnh, đưa thiền giác (chánh niệm?) theo tâm tưởng, hòa nhập vào sinh hoạt hằng ngày thành thiền động. Thiền động có thể giúp cho người tu thấy được thực tánh thanh tịnh chính mình ngay trong cuộc sống?

Đức Thầy thường dạy: **“mọi người là con nợ của Càn Khôn Vũ Trụ”**, Ngài muốn nhắc nhở người tu là từ tinh thần cho đến vật chất, cái ăn cái mặc, ngay cả dưỡng khí chúng ta đang hít vào hằng ngày, đều do Cha Trời Mẹ Đất cùng với cộng đồng muôn loài vạn vật ân ban. Và Ngài muốn nhắn nhủ người tu chúng ta hãy kính trọng mọi người như là ân nhân của mình, và cảm ơn tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời, dù thanh dù浊, bài học trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh, cũng đều để hỗ trợ cho chúng ta trên đường học hỏi và tiến hóa?

Đức Thầy còn dạy: **“hằng tuần bạn đạo tới thiền là Bồ Tát đến dạy đạo cho con”**, **“lấy hoàn cảnh làm ân sư”**, **“hòa với tất cả học nơi tất cả”**, trong đĩa Qui Không Tự Thức Đức Thầy còn dạy rằng: **“kính trọng người là mở rộng đường tôi đi”**...Và Đức Thầy còn dạy rằng **“vạn vật đồng nhứt thể”**, cho người tu Vô Vi yên tâm tu hành, vì trên đường hành hương trở về nguồn cội chúng ta không có đơn độc, luôn luôn có Cha Mẹ trên trời, có chư Phật mười phương, có Tổ Thầy cùng với cộng đồng Vô Vi, và có muôn loài vạn vật cùng đồng hành?

Nhưng **“Vạn sự do tâm”**, Ngài muốn nhắc nhở hành giả, nghiệp tâm có thể khiến cho chúng ta sống trong động loạn phân biệt lăm than và dằn vặt khổ đau? Nói chung, những lời dạy bảo của Đức Thầy, khuyên người tu Vô Vi chúng ta cố gắng công phu hành pháp khứ trược lưu thanh, siêng năng niệm Phật, thực hành công quả, và lập hạnh công trình phát triển thức hoà đồng giải lãn nghiệp tâm?

Và Ngài còn dạy **“thanh khí điển hóa sanh vạn vật”**, tập trung trí ý để thực hành những pháp phụ của Đức Thầy đã dạy, là vận hành pháp lý Vô Vi đưa thanh khí điển xuống theo khí huyết luân lưu khắp nơi, đánh tan độc tố tồn đọng bên trong thần kinh não hốc, có thể hóa giải được phần thân bệnh?

Trong Thiền học có ba chữ Thiền và Đốn Ngộ thường đi chung với nhau? Tổ Thầy dạy Pháp lý Vô Vi là Pháp Xuất Hồn. Thực hành Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nhờ thực hành pháp Soi Hồn nên người tu Vô

Vi tu một thời gian đều xuất Hồn đánh lễ Phật học? Đây cũng là một hình thức Đốn Ngộ, là Minh Tâm Kiến Tánh, là thấy Phật tánh thanh tịnh của chính mình vv...

Trong Thiền học có đoạn văn liên quan đến hai chữ Đốn Ngộ như sau: “Đốn Ngộ là giải thoát ngay trong kiếp này. Làm sao mà biết được như thế? Ví như sư tử con, khi mới sanh ra đã là sư tử, thì người tu pháp Đốn Ngộ cũng thế, ngay khi tu đã bước vào ngôi Phật. Ví như tre mùa xuân sinh măng, và ngay trong mùa xuân măng lớn thành tre, giống nhau chẳng khác. Bởi vì sao? Vì lòng trống không. Người tu pháp Đốn Ngộ cũng thế, vì trừ ngay vọng niệm, dứt hết ý ta và người, lòng trống không vắng lặng rất ráo, tức là ngang bằng chư Phật, giống nhau chẳng khác”.

Trước khi dứt lời, chúng con thành kính tri ơn Tổ Thầy đã ân độ cho chúng con tu hành theo Pháp Lý Vô Vi, và cho con ghi ra những gì con vừa hiểu được từ băng giảng của Đức Thầy, để bạn đạo chúng con cùng nhau tham khảo. Thành thật cảm ơn bạn đạo đã dành chút thì giờ xem qua, nếu có điều chi sai sót xin Huynh Đệ Tỷ Muội lượng tình tha thứ cho.

Kính thư,

Khổng văn Cúc

Ghi chú: Những chữ nghiêng nghiêng là ghi lại nguyên văn lời dạy của Đức Thầy, trích ra từ trong kinh sách hoặc ghi lại lời chia sẻ của bạn đạo vv...

THƠ BẠN ĐẠO

Ngộ Không

PHƯƠNG pháp Vô Vi Thầy ban ta
PHÚC duyên xuống thế cõi ta bà
Hạnh nguyện tu hành cùng diu dặt
Ngộ Không chơn pháp điển giao hoà

Giao hoà hợp khí bên trên
Tu hành thẳng tiến đạo nền đạt thông
Cùng nhau đồng vợ đồng chồng
Vía hồn tương hội điển hồng phát quang
Hạnh nguyện đã được cùng chàng
Cạo tóc bỏ nghiệp xếp hàng về quê
Tu hành giải thoát bến mê
Giải bao nghiệp chướng kè kè trong tâm
Mừng ai đã thoát mê lầm
Dứt khoát hành pháp âm thâm tu thân

Chúc bạn Đời Đạo cân phân
Không còn nghiệp quả hồng trần bura vây
Cạo tóc tu pháp của Thầy
Hít thở thiền định làm đầy điển quang
Cạo tóc mặt bạn sáng choang
Phúc duyên hạnh ngộ pháp tràng đạt thông
Chúc mừng bạn ngộ chữ Không
Không tóc, Không nghiệp, lòng Không ưu
phiền
Tu thiền bạn đạt điển tiền
Không tiền trần thế, điển tiền Thầy ban
Chúc bạn tu tiến Niết Bàn
Long Hoa ngày Hội bằng vàng Thầy ghi

Thủy Bùi 4/8/2024