



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1520 25 tháng 8 năm 2024

Hành Cao

*Hành cao tự đạt qui đường tiến
Giải tỏa trần tâm tự giác hiền
Qui hội chơn hồn thanh điển tốt
Thực hành chơn pháp rõ chơn tình*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Từ đâu đem lại sự hòa bình của nội tâm ?*
- 2) Góc gát của loài người từ đâu đến ?*
- 3) Muốn phát triển trí tâm thì phải phát triển làm sao thì mới đúng ?*
- 4) Người tu Vô Vi không có quyết tâm và lập trường có kết quả không ?*
- 5) Người tu bất vụ lợi có cần kể công hay không ?*
- 6) Những gì gọi là cơ hội tu ?*
- 7) Tại sao làm người phải chết ?*

1) Sydney, 29/05/98 4 : 25 AM

Hỏi : Từ đâu đem lại sự hòa bình của nội tâm ?

Đáp : Thừa từ sự phát triển luồng điện của nội tâm, đạt tới sự quân bình sẽ đem lại sự hòa bình của nội tâm, mặt mày lúc nào cũng an vui

Kệ :

*Quân bình trí tuệ vẫn hòa vui
Không phải bạc tiền mới đổi mùi
Trí tuệ phân minh tự giác minh
Hành trình rõ rệt thật là vui*

2) Sydney, 30/05/98 7 : 25 AM

Hỏi : Gốc gác của loài người từ đâu đến ?

Đáp : Thừa gốc gác của loài người từ thiên giới giáng lâm, ngự trong thể xác, cấu trúc bởi lửa gió đất. Phần hồn là vô cùng, phân từ ánh sáng của càn khôn vũ trụ, từ thanh tịnh đi đến loạn động. Sự sáng suốt quản lý và trách nhiệm, một khối thần kinh chằng chịt. Tu thiền thanh tịnh thì mới thấu triệt được khả năng sẵn có, là tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của Trời Phật thì mới an vui

Kệ :

*Cộng đồng thanh nhẹ tự rèn trui
Thức giác tâm tu giải mù
Thọ hưởng điện năng xây dựng tiến
Về không thanh nhẹ tự mình vui*

3) Sydney, 31/05/98 5 : 20 AM

Hỏi : Muốn phát triển trí tâm thì phải phát triển làm sao thì mới đúng ?

Đáp : Thừa muốn phát triển trí tâm thì phải nhịn nhục và dứt khoát, buông bỏ tất cả sự tham dâm của nội tâm, dứt khoát học từ bi và thực hiện từ bi

Kệ :

*Tiến bước tâm linh giải bỏ sân
Nguyện tu sáng suốt tự phân lần
Đời là tạm cảnh tâm thông hiểu
Giải tỏa mê lầm giữ pháp ân*

4) Honolulu, 01/06/98 5 :25 AM

Hỏi : Người tu Vô Vi không có quyết tâm và lập trường có kết quả không ?

Đáp : Thừa người tu Vô Vi không có quyết tâm và lập trường không vững sẽ không có kết quả tốt ở tương lai

Kệ :

*Tự phụ lấy tâm chẳng được bền
Tâm thân nghịch lại tự mình quên
Lời thề không giữ tâm mê loạn
Khổ não phiền tâm chẳng vững bền*

5) Honolulu, 02/06/98 4 :00 AM

Hỏi : Người tu bất vụ lợi có cần kể công hay không ?

Đáp : Thừa người tu Vô Vi bất vụ lợi tự tạo hạnh đức cho chính mình, Trời Phật chứng tâm trong cuộc dân thân phục vụ của hành giả, không cần kể công như tâm đời tranh chấp

Kệ :

*Thực hành chơn pháp chẳng lòng vòng động
Khai triển tâm linh tự thoát công
Có có không không lòng cảm thức
Chiều cao sâu rộng tự mình thông*

6) Honolulu, 03/06/98 5 :50 AM

Hỏi : Những gì gọi là cơ hội tu ?

Đáp : Thừa cơ hội tu là sự nhồi quả của tâm thức, cần tu giải thì mới tiến, thực hành nhịn nhục sẽ được thăng hoa

Kệ :

*Sóng nhồi thuyền vẫn thân trôi
Vượt khỏi trùng dương chấp nhận nhồi
Dũng mãnh hành trình tâm sáng lạ
Qui về thanh cảnh tự về ngôi*

7) Honolulu, 04/06/98 3 :25 AM

Hỏi : Tại sao làm người phải chết ?

Đáp : Thừa định luật của Trời Đất là có đến phải có đi, tiến hóa trong xây dựng theo định luật nhân quả, cảnh sung sướng cũng như cảnh đau khổ cũng phải chấp nhận và nhịn nhục trong chu trình tiến hóa

Kệ :

*Tiến nhanh tiến chậm tùy chơn thức
Chuyển hoá tâm linh tự sửa mình
Cảm thức thông minh tùy trí tuệ
Quán thông tình thế cũng do mình*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

“TẠ TỪ”

“Tạ từ Bạn đạo chung vui”
“Về đây học hỏi rèn trui tâm hồn”
“Học qua Nguyên Lý Sanh Tôn”
“Quy y Chánh Pháp giữ hồn lo tu”
“Chẳng còn lý luận mê mù”
“Trường sanh bất diệt trùng tu hoài hoài”
“Khai thông tâm thức trong ngoài”
“Quy nguyên thanh tịnh giữa hai Đạo, Đời”
“Luật sanh, Sanh Hóa bởi Trời”
“Cộng đồng Tâm Thức sáng ngời tiến lên”
“Khai Tâm minh Trí đạo nền”
“Quán thông Đời Đạo đạt bền vững tâm”
“Triển khai thức giác thì thâm”
“Cần khôn quy một chẳng lầm, chẳng sai”
“Tiến trong đà tiến tiến hoài”
“Chẳng còn loạn động bỏ vai thế tình”
“Trở về Chơn Giác một mình”
“Tình thương đạo đức càng tinh hơn người”
“Cảm thông Thiên, Địa tự cười”
“Hùng Tâm Dũng Chí chẳng lười hơn xưa”
“Dù cho bão táp hay mưa”
“Thăng hoa Thanh Tịnh càng ưa lý Trời”
“Thức tâm khai triển hợp thời”
“Dẹp phần mê chấp lập Đời Tân Dân”
“Minh Tâm kiến Tánh góp phần”
“Cứu Nhân độ Thế tự lòng tiến lên”
“Tự mình khai mở tự quên”
“Chẳng còn tranh chấp đạt nền cảm thông”
“Tạ từ bạn đạo góp công”
“Xây thành tâm đạo một lòng tự tu.”

Kính bái

Lương Sĩ Hằng

Thiền viện Quy thức – Khóa Thanh tịnh 20/06/88

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV Vô Kiên - Khóa Đặc Biệt B: “Hòa” 25/5/86 (tiếp theo và hết)

Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta không nên ràng buộc chúng ta nữa. Chúng ta không nên tạo tội cho ta nữa, chúng ta mở tâm, mở trí, và vui vẻ lên, sung sướng lên được làm con người. Có Tiên Phật đồng sống và đồng quang chiếu, luôn luôn thường giải trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng, trở về với thanh cảnh, thì giờ phút lâm chung các bạn đâu có bị xuống địa ngục

Thế cảnh trường thi tự bước vào: Thế cảnh là trường thi, nó không thi bài này, nó không thi bài kia, không bài toán này, không bài toán kia, không bài toán nọ. Mà các bạn thiếu nhẫn, các bạn bực làm sao các bạn học đạo được. Ở đời cũng không thành công mà đạo cũng không thành công. Nhẫn nó đi, hòa nó đi, tự mình trách mình phải tiến, nhất định phải tiến, không chịu thua. Trở về với cái gì mới thành công ? Trở về với thanh tịnh mới học hết.

Đó, các bạn học tới đại học tiến sĩ, đầu óc các bạn mới thanh tịnh được. Người đời nói gì là các bạn trả lời thông suốt là nhờ gì? Nhờ điều luyện nhẫn hòa mới trở về với thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó là thường độ chúng sanh. Mà chúng ta thanh tịnh về đạo pháp nữa thì quý biết bao nhiêu. Chúng ta không phải độ tâm đời, nhưng mà chúng ta độ phần hồn.

Giải thoát do mình hành đúng pháp: Phải hành cho đúng. Cái pháp đời đạo... Đời là con là phải biết hiếu thảo, con là phải biết trách móc với hành động sai lầm của chính mình mà để dâng lên cha mẹ. Càng sửa mình thì cha mẹ càng sung sướng. Mà càng trách móc, càng than phiền, cha mẹ càng đau khổ. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu hành đúng pháp là ở chỗ đó.

Ra vô hít thở rõ chiều cao: Ra vô hít thở, ai cho đó? Sự đóng góp của Càn Khôn Vũ Trụ nhân sinh tiến tiến, hóa hóa, sanh sanh không ngừng, mà để giúp đỡ cho cộng đồng nhân sinh. Hỏi cái quyền năng đó ai nắm? Ông Trời... Trời ở đâu? Tôi không thấy. Mà tại sao người đó nói ông Trời? Người đó khổ thiệt khổ, cực thiệt cực, bí thiệt bí, mới nói là “Ông Trời”. Trả lời không được, cứ nói “Trời định”!

- Sao mà ăn mà đi chơi bời?

- Ông Trời cho!

Trả lời không được, bí rồi, nó mới biết ông Trời. Đó, khổ rồi, nó mới biết ông Trời. Mà sung sướng nó còn vẫn khinh thị ông Trời, thấy không?

- Cửa tui, chứ Trời nào giúp! Trời giúp ba nhà giàu chứ đâu giúp ba thằng lao công!

Thấy rõ không? Nhưng mà ông Trời cho nó sức mạnh, để nó làm, để nó thức tâm, để nó thấy giá trị của cái khổ, và nó hòa tan trong khổ, nó cứu nó và nó độ tha. Cái ý của ông Trời rất siêu mà chúng sanh không hiểu! Còn trách nữa!

- Ông Trời ổng nịnh ba thằng nhà giàu chứ ổng có nịnh tôi đâu!

Nhưng mà cái người trách đó nó không thấy: nhà giàu với thằng nhà nghèo, giá trị của thằng nhà giàu với thằng nhà nghèo nó không thấy. Hỏi: ông nhà giàu hỏi trước ông nghèo đó ông thương vợ ông không? Thương lắm, hai vợ chồng tôi gánh bún đi bán, ha, gánh chè đậu đen. Nhưng mà ngày nay giàu rồi thì ông đi lấy vợ bé, thấy chưa? Khổ không? Còn cái thằng nghèo này nó không có vợ, ai cưới nó, ai thương nó! Nó chỉ biết rằng, thôi, nương tựa cửa chùa, nương tựa nhà thờ, người đó mới biết thân tôi, lúc đó nó mới tiến về Trời.

Rồi hỏi ai giàu, mà ai đi trước, người giàu ở thế gian đi đâu? Ở lại mà thôi, bị nghiệp trói buộc, bị xiềng xích bao vây không có giờ giấc nào mà yên, ngủ không yên, đa thê, đa dâm, bệnh hoạn, đòi hỏi, trêu mến, quên chơn thức. Còn thằng nghèo thấy: đời gì đâu mà khổ quá không chơi nữa, nó bỏ nó đi, nó đi đâu? Đi về chỗ cái thanh, đi về chỗ ông nhà giàu mong muốn được đi. Vì nghiệp nó trói buộc ông, ông nói thôi tao bây giờ tao chết phắc cho rồi để tụi bây yên đi, chứ tao chưa chết mà tôi bây đã đòi chia gia tài! Thấy chưa? Ông nhà giàu khổ hơn ông nhà nghèo chưa, nhưng mà ông nhà nghèo đi trước ông ha!

Cho nên các bạn đừng phân nghèo giàu. Luật là luật, chúng ta đang sống với luật Trời, Ông Trời không có bỏ các bạn, rất công bằng. Các bạn hít vô và thở ra như một vị vua tại trần. Dù các bạn đi ăn xin đi nữa, ông Trời cũng ban điểm cho các bạn, để hành hương và để ảnh hưởng chúng sanh. Một cử một động của chúng ta đều là một món quà quý của nhân sanh, của vạn linh. Chớ các bạn đừng kỳ thị các bạn, đừng khinh thị các bạn, rồi các bạn tự lui về trong tâm tối và không có lối thoát, thì phải học một khóa gì? Khóa địa ngục. Địa ngục nó phải hành hơn nữa, nó mất dương điện, mất tự do, mất quyền lợi, mất nhân quyền, chỉ nghe mà không được nói. Phải học cái khóa đó nó mệt không ?

Cũng là ông Trời nữa, ông Trời thương, ông Trời cho học cái khóa cuối cùng, thay vì giải tán nó đi, không ! Thương, cho nó học để nó vươn lên. Mà ngày hôm nay ông Trời thương chúng ta, chúng ta có dương khí, được học, mà chúng ta đầy đủ điều kiện âm no nữa, nói “tôi không rảnh đâu, để bữa nào rảnh tôi tu chứ bữa nay không có rảnh đâu tu !” Tu là gì? Tu là lập lại sự quân bình, tu là lượm lặt vốn liếng sẵn có của chính chúng ta, và không bị lườm gạt, và ta không gạt ta nữa. Còn ham chơi là tự mình gạt mình, các bạn thấy không? Chơi một cái gì mà các bạn không quán thông, và không hiểu được nguyên năng của nó là các bạn tự gạt bạn rồi, bạn mê. Mà chơi một việc gì mà bạn quán thông, thì ở đó là cuốn kinh vô tự. Bạn đang ôm cái xác, bạn đang chơi với cái xác này, mà bạn không quán thông cái xác này, thì phải bạn tự gạt bạn không?

Thượng, trung, hạ, ba giới có rõ ràng, dòm ra tới đại cuộc là thiên, địa, nhân. mà thượng trung hạ có rõ ràng trong này mà không chịu vô trong đó chơi. Không chịu khai mở. Tôi tự chia năm xẻ bảy. Ngồi một cục đó, mà gây lộn với nhau trong đó mà không biết, gây với lục căn lục trần, gây với vạn linh, vạn linh gây với lục căn lục trần, giận! Cái ông kia ông nói “ tao, tao vô đây, sao mày nói gì?” giận muốn chửi người ta. Mà tự nói mà nói không ra vụ gì hết. Ở trong này nó gây lộn nè. Người ta tới đề nghị:- đi chơi, đi picnic nè...

Đang không cái nội điên lên à. Ở thế gian, khi không nó nổi điên, là ở trong nó có nội chiến rồi, ở trong đó nó có chiến tranh rồi, nó giải quyết không được !

Đề tài suy gẫm

Hồn

Hỏi chứ các bạn không có hồn, chứ con người đâu có hồn, có thể xác chết, đèn tắt rồi thôi, nói thiệt chứ người Việt Nam chúng ta có chứng minh sự việc, chết rồi mà cầu hồn nó còn về nó nói này, nói kia, nói nọ, nói tôi bị đau khổ, tôi bị lạnh lùng, tôi bị giam hãm trong địa ngục có chứ những người lớn tuổi đã có chứng minh rất rõ những việc đó. Rồi bây giờ hỏi các bạn kiến thức các bạn đem đề lên bàn được không? Bạn có kiến thức đó, bạn làm ơn ôm kiến thức các bạn đặt thử lên bàn. Không được! Khi các bạn ôm không được cái kiến thức thì các bạn không có bao giờ dùng vật chất để trưng trưng cho cái phần hồn được mà dùng cái ý chí tri giác của các bạn rồi các bạn thấy rằng có phần hồn chủ trương điều khiển cái tiểu thiên địa này, trong cái ý chí các bạn có. Nếu không hồn làm sao lấy ai điều khiển cái xác này, phải chủ trương chứ, là phần hồn. Chủ trương là gì? Sự sáng suốt, mà nếu không có sáng suốt làm sao các bạn điều khiển cái bản thể này, cái thể xác này. Cái thể xác này là ô trược và chậm tiến, phần hồn trong nháy mắt là hiểu cái việc đó rồi. Đó là Hồn.

Cho nên ráng tu, để trở về không, trở về sự thanh nhẹ, trong cái không đó là trở về phần hồn rồi. Phần hồn là sống điển giới đâu có sống phàm giới mà bị lệ thuộc bởi phàm giới. Điển giới lúc nào cũng thanh nhẹ, rút bộ đầu các bạn tiến hóa lên, cởi mở, thông suốt, mới thấy là chúng ta không phải là người ở đây, không phải người phàm, người ta kêu người phàm người phàm nhưng mà đâu chế được !”

Trực Diện Quán Thông-5-5-1990)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhân Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VẮNG

15-12-96

Kính Gỏi Đuể Thầy!

Thuốc hết con và các anh chị em Thuế xin có lời
hỏi thăm sức khỏe Đuể Thầy và chị B và chúng con cầu
chúc cho Đuể Thầy và chị B luôn luôn lúc nào cũng được
dồi dào sức khỏe. Kính thưa Đuể Thầy con hiện giờ
đang ở ở quê và con ở đây cho tới ngày 27 tháng
2 năm 1997, thì con về lại Tacoma. Con có hỏi vé xe
bus đi từ Tacoma tới Montreal khoảng 4 ngày. Đầu tháng
3 là con bắt đầu qua Montreal để ở với Bà Tam. Xin
Đuể Thầy chỉ dạy cho con nói cách nào với Bà Tam là con qua
con ở với Bà Tam. Con ở đây cố gắng thiên và học, cho
dù con không ăn tới, nhưng con không thể nào ghi nhiều
hơn 3 tiếng được, xin Đuể Thầy chỉ dạy con thêm để con
có thể ghi nhiều hơn nữa. Thưa Thầy mỗi khi con có
thắc mắc thì trong đầu có câu trả lời liền, con không
biết cái đó, nó có huyền diệu không Thầy. Xin Đuể
Thầy giảng thêm cho con 2 câu, ởn cha nghĩa mẹ cần
phân đó đó, với thực hành học hỏi kỹ Ni. Con thành
thật đời ởn Đuể Thầy nhiều. Con rất nhỏ Thầy, càng nhỏ
thầy nhiều thì con càng cố gắng thiên nhiều để không phụ
công của thầy dạy dỗ. Con xin phép được ở đây
con rất là mong chờ của Thầy. Con thành thật cảm ơn Đuể
Thầy nhiều.

(68)

Con
Đ

Đ con,

Thầy đã nhận được thư của con do Indra chuyển đến ngày 21/12/1996, được biết con đang cố gắng thực hiện tu thiền cùng với anh chị đã và đang thực hành từ lâu.

Nếu con muốn qua ở với bà Tám thì con phải liên lạc với bà Tám trước khi đến đó. Cần thiết là có sự đồng ý giữa hai bên, vì con có quốc tịch Mỹ, thì ở Montreal không làm việc được. Người có quốc tịch Mỹ nên ở xứ Mỹ làm việc tốt hơn. Con cần học thêm nhiều để tiến hóa tốt ở tương lai. Vậy con nên về Las Vegas sống, nơi nhà Thầy, để lo đi học và ở nơi đó rất dễ kiếm việc làm. Nếu con đồng ý thì con có thể trình lá thư này cho anh Trấn hay Thanh Hòa biết là được. Ý nguyện của con là thành tâm tu sửa lấy chính con trong thực hành thì mọi việc ở tương lai sẽ tốt đẹp. Thầy rất muốn con sống với bà Tám cho vui, nhưng thủ tục không cho phép ở lâu dài. Nếu con muốn ở với bà Tám thì con sẽ trình với bà Tám thời gian lưu trú là từ ba đến sáu tháng mà thôi. Nếu bà đồng ý thì con sẽ thực thi với sự thỏa thuận của hai bên trong thời gian ấn định.

Còn về thiền, thì hiện tại con thiền được ba tiếng đồng hồ mỗi đêm là rất quý, cứ giữ giờ giấc như vậy trong một thời gian thì khối óc điển quang thông suốt, thì lúc nào cũng là lúc thiền. Cho nên các chị ở Amphion đã dày công tu thiền, sự cảm thức mọi việc đều nhanh chóng, đó chứng minh cho biết luồng điển của khối óc được cơ hội giao cảm với sự thanh nhẹ của Bề Trên, thắc mắc tức khắc có câu trả lời, chung qui cũng ở nơi chỗ hiểu mình mà tu, chứ không cần ở chỗ hiểu chuyện người khác mà thiếu tu. Con có cơ hội sanh hoạt Mục Bé Tám hằng tuần, thì con sẽ có cơ hội hiểu được chiều sâu của tâm đạo; lúc ấy con sẽ hiểu được từ bi không bao giờ bỏ các con. Mỗi việc ở thế gian, khởi sự đều khó khăn, nếu chúng ta chịu dày công hành pháp, thì sẽ không còn trở ngại nữa.

Chúc con an thiền và vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 34, 25-08-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Du Thuyền Ổn Định

https://youtu.be/21fnsC91aU?si=OZ_ZX10Kcu-x6rgh

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Thiền Viện Nhẫn Hòa – Trại Hè 2004 video

<https://youtu.be/b1--HPuXL-Y?si=CIS-5SJmiiQcJ1Bo>

https://youtu.be/t010gKH4U78?si=ZkkaXytrGueU_Jvl

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu

https://youtu.be/o-daX_Dt7s?si=0i8KqSjDepJmeHl-

Mục Bé Tám

https://youtu.be/YviixH18n_U?si=1qW3MT6mDtlNdXyg

Playlist Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào - 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL->

[4zCken8HnwLmXum944e9nPFyCnF0IOW&si=AoD7pA5IysmV4pqi](https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwLmXum944e9nPFyCnF0IOW&si=AoD7pA5IysmV4pqi)

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

08-2024 Phát tập vở quần áo cho con em ở làng phong

<https://youtu.be/nmNiEyufmio?si=DGmNtsUPgLRL0-45>

08-2024 Phát quà cho Dak Lak

https://youtu.be/Zvuo6_olXvw?si=jKdebS6NJrpJC77n

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 29 câu 848 tới 864 - Tháng 8 năm 1992 Chúng tôi có đề Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/LEqtzAzuIjk?si=wC-klCCDuCbIO3kg>

Mục Bé Tám – Sách Nói

http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1129&Itemid=310

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1520 ngày 25-08-2024

<https://youtu.be/6JDE1jaHdkM?si=FSFqhBi3N40yYIHC>

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 21 – Bài 132 tới 145

<https://youtu.be/9djp0IK5c6E?si=u822hqPyNm01BYF->

Ban video kính mời

Bạn Đạo viết

5- PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG của HÀNH GIẢ VÔ VI

Đức Thầy dạy “**Soi Hồn là Nam Mô**”, hai chữ Nam Mô được Đức Tổ Sư chú giải trong kinh A Di Đà qua hai bài thơ sau đây:

NAM thật phương Nam lửa Bính-Đinh
Cung-Ly thuộc Ngọ ở nơi mình
Phát ra hùng cháy cùng Trời-Đất
Lặng lẽ êm-ru cả tánh tình
Hiệp một chỗ dường thu nguyệt rạng
Tản đòi như tợ tuyết trong xanh
Khám-Ly Diên-Hống hòa hai tám
Hiệp lại một nhà tợ Nguyệt-tinh.

MÔ vốn chữ Vô mỗi vật không
Từ đời vô thủy chữa phân đồng
Rồi sanh hỗn độn bao trùm hết
Mới tạo Càn-Khôn tỏ một vòng
Đạo-lý hữu-tình sanh vật cả
Mẹ-Cha ân ái kết thai lòng
Vật người mới tạo rồi sau diệt
Vạn sự đều do chữ Nhứt không

Đức Thầy dạy: “**Pháp Luân là A Di**”, hai chữ A Di cũng được Đức Tổ Sư chú giải trong Kinh A Di Đà qua hai bài thơ sau đây:

A vốn Bắc-phương Nhâm-Quý thủy
Thận kia thuộc Khảm về Cung Tý
Người hay luyện đặng giữ trong mình
Vàng cứng tức nhiên sanh vật quý
Mới đặng Khám-Ly hòa Hống-Diên
Tánh thông Trời-Đất đồng nguyên lý
Ba-nhà gom lại kết Anh-Linh
Xá Lợi tỏ ngời trong nhứt khí.

DI giữ chặt bèn ba báu linh
Cung-Ly dứt tưởng đượ thanh-minh
Đắp nền luyện tập công phu gắng
Chờ lúc Trúc-Cơ kết quả thành
Biệt niệm trong mình Thần mới hóa
Lấy Ly bổ Khảm khí bèn thanh
Đơn-điền gom lại trong không động
Tương hội Ba-nhà kết Thánh Anh.

Và Đức Thầy dạy: “**Thiền Định là Đà Phật**”, và hai chữ Đà Phật cũng được Đức Tổ Sư chú giải trong Kinh A Di Đà qua hai bài thơ sau đây:

ĐÀ ấy sắc vàng muôn kiếp ghi

Tròn vo che phủ núi Tu-Di
Càn-Khôn bao-bọc vô hình dạng
Thế-giới phủ giăng chẳng hướng gì
Sắc tốt mình vàng nào hoại nát
Tâm thành tướng hảo đủ Từ-Bi
Công-phu thuần-thục lên bờ giác
Đắc quả may ra vẫn kịp thì.

PHẬT hiệu Kim-Cang ở giữa mình
Hư không thanh tịnh hóa nên hình
Khuyên người sớm bỏ tham sân bịnh
Thần khí phải gìn giữ rất tinh
Mười tháng công phu năng luyện tập
Ba năm công quả khá kiên thành
Trống lòng đầy bụng là giềng nối
Vạn sự qui về một chữ thanh.

Trong Văn Tự Vô Vi trên trang 48, Đức Thầy dạy về hồi quang phản chiếu nguyên văn như sau: “*Đó, nếu chúng ta không xuất Hồn ra làm sao mà chúng ta lấy được cái ánh sáng, rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này, mở tâm mở tánh? “Kêu bằng xuất phát ra, để thừa tiếp cái sáng suốt ở Bên Trên, rồi mới phản chiếu trở lộn lại, rồi mới sửa tâm sửa tánh, rồi càng tu nó đi tới minh tâm kiến tánh là vậy”.*

Pháp lý Vô Vi dạy hành giả ngồi thiền thực hành ba pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định khứ trước lưu thanh, cho Âm Dương trên dưới quân bình, Hồn Vía tương hội xuất lên đánh lễ Phật học đạo, và “*ngày ngày lo niệm Phật*” hồi quang phản chiếu đạo thanh tịnh trở về, ảnh hưởng vạn linh buông bỏ tánh hư tật xấu để hướng tới chân thiện mỹ.

Tiểu Hồn được chiết ra từ Đại Hồn Cha mang tính đồng nhứt, nên điển quang của người tu Vô Vi phát triển ra bên ngoài đều giống nhau? Trong khi bản thể là do tứ đại hợp thành, tuy nguyên lý cấu trúc đều giống nhau, nhưng vì duyên nghiệp, tư tưởng và hoàn cảnh không đồng, nên hành giả ngồi thiền theo pháp lý Vô Vi sự chuyển biến trong có phần khác biệt?

Ví dụ như hành giả bẩm sinh có thể Vía nhẹ, ngồi thiền thấy đi đây đi đó, thấy những hiện tượng tâm linh huyền diệu...Trong khi bạn đạo có thể Hồn tịnh thì lại quay trở về sự thanh tịnh của tâm hồn. Nhờ chứng nghiệm trong thực hành, nên những huynh đệ tỷ muội có thể Vía nhẹ, và những huynh đệ tỷ muội có thể Hồn tịnh đều rất tin tưởng vào pháp lý Vô Vi, rồi chia sẻ lại cho bạn đạo chúng ta củng cố niềm tin, cố gắng tu hành để đi đến cứu cánh chung là thân tâm thanh tịnh.

Có bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi một thời gian, có thể nhìn thấy điển quang của hành giả lúc ngồi thiền, phát triển tuần tự theo nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật một cách khoa học huyền bí. Theo sự chia sẻ của bạn đạo thì mỗi người đều có sự sáng suốt bộ đầu và hai bên là vai giác, Đức Tổ sư dạy là “*tả bành cư, hữu bành chất và trung bình mạng*”? Nhờ thực hành Pháp lý Vô Vi khứ trước lưu thanh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, từ từ “*tả bành cư, hữu bành chất và trung bình mạng*”, phát triển điển quang lên thành tam thể Hồn: bên vai phải là thể Bi, bên vai trái là thể Dũng, và trên đỉnh đầu thể Trí là phần Hồn.

Khi xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo thì học cả thanh lẫn trước, nếu hành giả cố gắng công phu hành pháp, siêng năng niệm Phật, sửa tâm sửa tánh, buông bỏ tánh hư tật xấu cho tinh thần và thể xác phát

triển đề huề thì hình hai bên vai đồng sáng...*Đêm đêm lo tham thiền* xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo, gặp bài học thử thách trên điển giới, tự động phần Hồn phía trên tỏa sáng, đồng thời liên tọa phía dưới cũng phát ra một vòng hào quang thiện lành bao che tất cả, hầu giúp hành giả lãnh hội bài học trong thanh tịnh, thì nhân thân tiểu thiên địa dưới này cũng được nhẹ nhàng.

Đức Thầy dạy hành giả cố gắng công phu hành pháp cho tinh tấn, thì pháp lý sẽ giúp cho người tu sửa tâm sửa tánh lần lần trở thành người hữu dụng cho xã hội phát triển tâm linh. Nếu ngày nào hành giả hướng ra ngoại cảnh động loạn, làm điều gì không phù hợp với hạnh nguyện người tu, khiến cho cơ thể nặng nề trần trọc, thì ngay trong đêm hôm đó hành giả ngồi thiền nhìn thấy hình trên vai phải không đủ sáng, khi xuất lên liên tọa phía dưới cũng bị mờ đi. Còn ngày nào người tu hướng ra ngoại cảnh động loạn buồn phiền, khiến cho tinh thần giao động, ý chí lung lay thiếu tập trung thì tối hôm đó hành giả ngồi thiền thấy hình trên vai trái mờ nhạt, khi Anh Linh xuất lên phần Hồn phía trên cũng không được sáng. Cũng có đêm hành giả ngồi thiền cả hai đều không đủ sáng, thì toàn bộ Anh Linh hạ xuống một tầng so với đêm hôm trước.

Đức Thầy dạy: **“... đi sâu vào trong là hai luồng điển”**. Nhìn vào hình Cửu Trùng Đài Pháp Linh Sơ trong sách *Tôi Tầm Đạo*, thấy có nhị mạch Âm Dương: Đốc Mạch ở phía sau lưng từ dưới chạy lên trên, ngược lại Nhâm Mạch thì nằm ở phía trước từ trên chạy xuống dưới. Trên Đốc Mạch gồm có tam quan là Mạng Môn Quan, Hiệp Tích Quan và Ngọc Chấm Quan; còn trên Nhâm Mạch thì có tam cung là Thiên Cốc Cung, Ứng Cốc Giáng Cung và Linh Cốc Cung.

Hành giả ngồi thiền thực hành pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Định Thần, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cho thanh khí điển hướng lên khai thông Mạng Môn Quan, phát triển điển quang lên thành vòng mây lành đưa Linh Hồn xuất lên lễ Phật học đạo, tự động hồi quang phản chiếu trở về cho Nê Hườn Cung sáng ra. Hành giả siêng năng công phu hành pháp, cho thanh khí điển tiếp tục vươn lên khai thông Hiệp Tích Quan, phát triển điển quang thành vòng mây thứ hai, đưa Linh Hồn xuất lên thêm một tầng tiếp thu nguồn minh triết thanh tịnh hơn, hồi quang phản chiếu xuống sâu hơn cho Ứng Cốc Giáng Cung trên Nhâm Mạch phát quang.

Hành giả tiếp tục ngồi thiền cho Ngọc Chấm Quan khai thông, phát triển điển quang lên thành vòng mây lành nâng phần Hồn xuất lên tầng thứ ba, hồi quang phản chiếu sâu xuống hạ thừa cho Linh Cốc Cung tại chữ Phật từ từ sáng ra. Và đây cũng là tầng sắc giới điển quang cao nhất của nhân thân tiểu thiên địa, như vậy thì trong bản thể dục giới không còn cơ sở nào có thể giúp cho phần Hồn vươn lên cao hơn? Người tu muốn vượt ra ngoài tam giới trở về hư không đại định thì phải thực hành công quả, lập hành công trình, sống tương thân hòa ái cùng các giới giải lần nghiệp tâm. Khi bầu tâm sự dưới hạ thừa được giải tỏa, thì chữ Phật tại Linh Cốc Cung từ từ tượng hình và phát quang, để đi đến lục tự khai minh?

Phía dưới hạ thừa rất khó minh khó sáng, một phần hằng ngày chúng ta còn phải ăn uống, nên Đức Thầy dạy người tu thực hành thêm những pháp phụ: Pháp Luân Chiếu Minh, Thể Dục Trụ Luân, Lạ Kiếng Vô Vi, Mật Niệm Bát Chánh, Niệm Hành, Chưởng Hưởng Dưỡng Khí, Kiểm Điểm Đời Đạo vv...Để hỗ trợ cho việc công phu hành pháp hằng ngày, đồng thời hồi quang phản chiếu nguồn thanh quang điển lành trở về, theo khí huyết châu lưu cho trong người khỏe mạnh, đồng thời giúp cho hạ thừa từ từ sáng ra.

Riêng Pháp Luân Chiếu Minh Đức Thầy dạy nguyên văn, như sau: *Hít hơi vào và thở ra bằng mũi: Thở ra cho hết hơi, từ từ xẹp xuống. Tiếp tục hít hơi vào, cùng lúc phình bụng ra. Đến lúc hết hít vô được, thì thở ra cho thật hết hơi, xẹp bụng xuống: thềm đếm 1. Tiếp tục hít vô, phình bụng lên và thở hơi ra, xẹp bụng xuống, thềm đếm 2. Liên tục hít vào phình bụng lên, và thở ra xẹp bụng xuống, thềm đếm 3, rồi tiếp tục đến 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đến 12 vòng. Sau vòng thứ 12 thì tạm nghỉ vài giây.*

Bắt đầu hít thở và đếm trở lại từ 1 đến 11 sau chu kỳ thứ 11, thì cũng tạm nghỉ vài giây, rồi bắt đầu hít thở và đếm trở lại từ 1 đến 10. Rồi tiếp tục từ 1 đến 9; từ 1 đến 8; từ 1 đến 7; từ 1 đến 6; từ 1 đến 5; từ 1 đến 4; từ 1 đến 3; từ 1 đến 2; rồi 1 vòng hơi. Sau mỗi một chu kỳ đều tạm nghỉ vài giây. Tổng cộng tất cả là 78 vòng hơi thở. Nằm xuống dùng ý trung tâm chân mày chú ý tới cái rún. Trong lúc thở chiếu minh, trong khi bạn chú ý tới cái rún là bạn tập trung thể vía của các bạn. Sự liên kết sẽ giúp cho phần hồn và thể vía của bạn có cơ hội tương hội với nhau...

Sống bên Thầy, chắc Huỳnh Đệ Tỷ Muội nhìn thấy Ngài luôn luôn sống thanh tịnh tự nhiên hồn nhiên, từng bước chân của Ngài cũng thể hiện sự thanh thoát nhẹ nhàng, rảo bước khắp năm châu phổ truyền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cho mọi người "*Thực Hành Tự Cứu*". Cũng như ngày xưa Đức Phật đi khắp xứ Ấn Độ thuyết pháp độ sanh, và trong lịch sử Phật giáo cận đại Thầy Hư Vân Hòa Thượng đi hành hương khắp xứ Trung Hoa giảng dạy Phật Pháp ?

Đức Thầy dạy "*tứ chi hoạt động đều hòa là giúp cho khí huyết lưu thông*", dường như Ngài muốn nhắc nhở người tu Vô Vi, thường xuyên vận động tay chân hướng dẫn cho thanh quang điểu lành, chạy theo khí huyết soi sáng khắp châu thân cho tứ chi đồng sáng? Nói chung mỗi pháp Đức Thầy dạy trong Pháp lý Vô Vi có sự tương tác lẫn nhau, kết hợp mọi tiềm năng sẵn có trong bản thể lại thành một nền tảng vững chắc để hỗ trợ cho phần Hồn tiến hóa?

Đức Thầy dạy rằng: "*Thể xác con người, trí óc con người có một không hai, chỉ có lòng tu sửa khai mở để tiến hóa bên trên càng ngày càng rõ rệt hơn, nếu biết chính mình thấy chúng ta đang ngự trên tòa sen của quý của Trời Đất*", và "*...ngự trong một thể xác phối hợp bởi kim mộc thủy hỏa thổ, có ánh sáng, có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, nhưng mà thấu đáo được huyền sắc huyền quang là chúng ta có cơ hội ngự trên tòa sen tiến hóa ở cõi trên.*"

Và sau đây là hình chín giai đoạn phát triển điển quang của hành giả thực hành theo Pháp lý Vô Vi:



Trong Thiên Đàng Du Ký trang 294 Đức Phật A Di Đà dạy: "**Lành thay, Dương Sinh quả là có trí tuệ, chúng sinh ngày đêm niệm A Di Đà Phật là mong tôi độ họ lên thế giới cực lạc. Còn tôi ngày đêm niệm chúng sinh là Phật, tức hy vọng rằng chúng sinh và tôi là một, nếu như thể ngộ được ý của tôi thì trần thế sẽ hóa thành đất tĩnh, thế giới ta bà biến thành nước cực lạc, vì tôi cũng mong xuống đất tĩnh trần gian sống tiêu dao tự tại một phen**".

Sau bao năm "xuất-thế" đành lễ Phật học đạo, hồi quang phản chiếu thanh quang điển lành trở về, ảnh hưởng cho nhân thân tiểu thiên địa từ từ sáng ra. Cho đến khi nhân thân tiểu thiên địa đủ sáng, khả dĩ có thể giúp Linh Hồn "nhập-thế" trở về bản thể theo lối Thiên Môn (Nê Hườn Cung), đem sự thanh tịnh sáng suốt trở về:

Xây dựng lại ngôi chùa bản thể,
Bao nhiêu năm hoang phế trong ta,
Hương tàn khói lụn tâm tào,
Chư tăng hoàn tục Phật Đà hết linh,
Hồn thức giác tầm minh diệu lý,
Tu hành theo Pháp Lý Vô Vi,
Soi Hồn khí hiệp tam qui,
Pháp Luân tam thể Hồn qui thượng đình,
Vào Thiền định tâm minh sáng tỏ,
Xuất Hồn lên mới rõ đạo màu,
Hồi quang phản chiếu thâm sâu,
Chiếu minh sanh chúng bắt đầu thức tâm,
Hồn nhập thế uyên thâm diệu lý,
Dạy vạn linh tông chỉ Thích Ca,
Hoàng khai chánh pháp Di Đà,
Trùng tu bản thể chùa nhà Đại Bi,
Đúc tượng Phật Từ Bi soi thấu,
Thân làm lò Pháp nấu Bảo Đơn,
Giới tam lục tự làm khuôn,
Thợ là trí huệ tình thương tạc hình,
Giới Định Huệ hương linh cúng Phật,
Tự sửa mình dứt khoát xấu xa,
Định thần thanh tịnh tâm ta,
Chơn tâm bừng nở Huệ hoa cúng dường,
Muốn lập Đức tâm thành phát nguyện,
Hành Chiếu-minh thối chuyển trong lòng,
U minh trở đóa sen hồng,
Hoa sen chín phẩm tọa vong thoát phàm,
Niệm lục tự thân tâm hồi hướng,
Cầu bá gia nghiệp chướng tiêu trừ,
Trở về thực tánh chơn-như,
Thân tâm thường lạc an cư tại trần.

Nhìn vào hình chữ Đà, thấy nhân thân tiểu thiên địa của hành giả Vô Vi, giống như một ngôi chùa nho nhỏ, phía trên gồm có tam thể Hồn: thể Bi, thể Trí và thể Dũng, ở giữa ngực là Chơn-tâm, và dưới rún là thể Vía? Dũng phải nhờ Bi thì Dũng mới không vụng về thô thiển, ngược lại Bi cũng phải nhờ có Dũng mới không bi lụy yếu hèn. Thể Bi và thể Dũng luôn luôn bổ khuyết cho nhau, để hỗ trợ cho thể Trí là Linh Hồn thăng hoa thành Đại Trí thanh tịnh?

Khi nhập thế trở về bản thể, Đại Trí thanh tịnh ví như Đức A Di Đà trong ngôi chùa bản thể của hành giả Vô Vi, nguyện tận độ vạn linh chóng thành đạo quả? Giống như Đức A Di Đà bên ngoài đại thiên lập đại nguyện: "*nguyện độ hết tất cả chúng sanh mới về ngôi chánh giác vv...*"?

Còn thể Vía phía dưới trở thành U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát trong ngôi chùa bản thể của hành giả Vô Vi? Ngày đêm hóa độ chúng sanh về chốn siêu sinh, giống như lời đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bên ngoài đại thiên là: *"Nguyện độ tận chúng sanh mới chứng Bồ Đề và địa ngục chưa trống không sẽ không thành Phật"*?

Hành giả ngồi thiền theo pháp lý Vô Vi thực hành ba pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định là khứ trực lưu thanh xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo. Và "ngày ngày lo niệm Phật" giữ tâm thanh tịnh, thực hành những pháp phụ như Tổ Thầy dạy bảo, tự động hồi quang phản chiếu Phật Pháp trở về cho bản thể phát triển điển quang theo nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để đi đến lục tự khai minh? Đức Thầy dạy: *"lục thông qui về lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật"*

Thể Trí, thể Bi và thể Dũng trở thành Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, với Tứ Vô Lượng Tâm Từ Bi Hỷ Xả mới có thể giúp cho người tu, đi đến thân tâm thanh tịnh trọn lành trọn sáng? Như Đức Thầy dạy: *"chúng ta tiến tới Di Thiện Tối Lạc, chúng ta thật sự giáo chủ trong tiểu thiên địa này làm cho, đem cho niềm vui trong nội tâm khai triển tới vô cùng"*.

Trước khi dứt lời, chúng con thành kính tri ơn Tổ Thầy đã ân độ cho chúng con tu hành theo Pháp Lý Vô Vi, và cho con ghi lại những gì bạn đạo chia sẻ để anh chị em chúng con cùng nhau tham khảo tu học. Thành thật cảm ơn bạn đạo đã dành chút thì giờ xem qua, nếu có điều chi sai sót xin Huỳnh Đệ Tỷ Muội lượng tình tha thứ cho.

Kính thư,

Khổng văn Cúc

Ghi chú: Những chữ nghiêng nghiêng là ghi lại nguyên văn lời dạy của Đức Thầy, hoặc trích ra từ trong kinh sách vv...

THƠ BẠN ĐẠO

Trăng

Trăng tròn trăng khuyết, vẫn là trăng
Quan trọng bên trong giảm hay tăng
Năng lượng tròn đầy trăng toả sáng
Tối thui trăng khuyết mất cân bằng
Pháp luân thường chuyển của Vũ Trụ
Đưa hải triều lên nước gia tăng
Thủy điện tương giao thành khí điện
Tạo thành năng lượng trăng năng quảng
Lơ lửng trên không trăng toả sáng
Lập hạnh hy sinh làm hải đăng
Ban cho nhân loại nhiều ánh sáng
Thế gian thường gọi là chị Hằng
Ta cũng như chị hành pháp lý
Hít thở pháp luân tạo điện năng
Trung tâm chân mày phát ánh sáng
Tinh, Khí, Thần trụ bót lãng nhặng
Sửa tánh, sửa điện cho ngay thẳng
Hồn yên tâm tịnh hết lãng xãng
Pháp luân thường chuyển ta cố gắng
Thì ta sẽ sáng như ánh trăng

Thủy Bùi - Missouri 17/8/24 - 14 Tháng 7 Âm Lịch Năm

Giáp Thìn